



PHONG TRÀO CURSILLO SAIGON

Bản Tin

ULTREYA

Số 12 - Tháng 7&8/2014



Lời Chúa

“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi” (Mt 5, 13).

“Chẳng có ai thắp đèn lên rồi lại đặt bên dưới cái thùng nhưng đặt trên đế, và nó soi sáng cho mọi người trong nhà” (Mt 5, 15).

“Ánh sáng ấy phải được chiếu sáng trước mặt thiên hạ, để mọi người được trông thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên Trời” (Mt 5, 16)

*Xin Đấng là Muối hãy ướp mặn,
Đấng là Ánh Sáng hãy chiếu soi đời con,
cho dẫu có phải chống chọi với ba thù
con cũng phải đi đến cùng,
Vì nơi cuối con đường,
Thiên Chúa là Ánh Sáng sự Thiện
vẫn đang chờ đợi con.*

ƠN GỌI TRỢ TÁ

(Khối Ba Ngày soạn theo sách Những Tư Tưởng Nền
Tảng PT Cursillo và bài Những Yếu Tố Thiết yếu... của
Edouardo BONNIN Paris 12/7/2009)

*Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở
điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau." (Ga 13 :35)*

Hẳn quý anh chị cũng như tôi không bao giờ quên
K3N mà chúng mình đã trải qua, một kinh nghiệm đầy cảm
động sâu xa, được lưu lại một dấu ấn không bao giờ phai trong
quảng đời còn lại chúng mình. Thì đây Chúa đã gọi anh chị em
chúng mình trao lại cho các khóa sinh niềm vui đó .

Nếu kinh nghiệm của K3N ảnh hưởng đến con người sâu
đậm như vậy thì vì tình bác ái và tôn trọng đối với khoá sinh,
chúng mình phải luôn luôn suy nghĩ, cân nhắc những gì cần
phải nói, và nói như thế nào ; những gì cần phải làm, và làm
như thế nào

Nhiệm vụ các trợ tá : Nhiệm vụ chính của mọi trợ tá
Khoá Học, dù chúng ta có là Rollistas hay không, là **làm bạn với
khoá sinh, tiếp xúc cá nhân** và **chia sẻ niềm vui hân hoan** đã
được chọn như họ trong khoá này, làm môn đệ Thầy Chí
Thánh, có sứ mệnh rao giảng Tin Mừng Chúa Kitô.

Trợ tá trong Khóa Cursillo đề nghị và ao ước, với ơn Chúa, đạt được một sự thông cảm, xác tín, một kinh nghiệm sống, và sự chia sẻ nồng ấm cho mỗi cá nhân khoá sinh về tất cả những gì là căn bản cho cuộc sống Kitô hữu.

Chia sẻ niềm vui được sống điều căn bản với Kitô giáo là gì ?

Điều căn bản chính yếu là Tình Yêu của Thiên Chúa, tình yêu đôi với tha nhân, và tình yêu thế giới. Nhưng tất cả đều qui về chân lý này là Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Ngài tìm kiếm chúng ta, và Ngài đang mong chờ chúng ta. Nếu chúng ta khởi đi từ những chân lý này, chúng ta sẽ có được những điều căn bản thật sự thiết yếu. (E. Bonnin)

I-Tư cách và hạnh kiểm đòi hỏi nơi người trợ tá : (Những Tư Tưởng Nền Tảng 252-272)

1 - Là khí cụ của Chúa Thánh Linh, thái độ căn bản nhất của người đi rao giảng là phải biết qui gối xuống, cầu nguyện liên li, có lòng khiêm nhường sâu xa, nhận biết mình chỉ là một công cụ để Chúa Thánh Linh tùy ý sử dụng. Chính Ngài mới là tác giả của mọi dự tính, mọi sáng kiến .

2 - Là chứng nhân : bằng lời nói và bằng đời sống. Lời nói và đời sống cùng đi đôi với nhau trong sự hài hoà tuyệt đối. Đời sống thể hiện lời nói, nhờ đó mà lời nói được trong sáng.

Chúng ta muốn giống Chúa Giêsu : Chúa chậm nóng giận, chúng ta cũng cố gắng chậm nóng giận, Chúa dễ tha thứ, chúng

ta cũng phải biết tha thứ, Chúa là Tình Yêu chúng ta cũng phải sống trong tình yêu với nhau

Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13 :35)

Người Rollista chỉ nói những điều mình đã sống, rao giảng bằng chứng tá phải là « Những người xây dựng chân lý cứu độ hữu hiệu, những chứng nhân đã từng kinh nghiệm về ơn siêu nhiên được chuyển hoá vào đời sống, vào tình bằng hữu và vào ơn cứu độ. » (Theo tài liệu Líneas Básicas . Madrid 1972 đoạn 85)

Điều quan trọng nhất liên quan Khóa Cursillo là mọi việc xảy ra phải có thực trong đời sống. Tại khóa học không phải chỉ nói suông, mà phải sống những điều mình nói. Cũng tại nơi đó người ta không nói lý thuyết mà chia sẻ đời sống, nổi bật trong trung tâm điểm của Kitô giáo – đó là Tình Yêu Thiên Chúa, tình yêu tha nhân và tình yêu thế giới - được tìm thấy trong lý tưởng, sự dẫn thân, và tinh thần bác ái của cả người lãnh đạo lẫn người mà họ hướng dẫn. Tất cả điều này có nghĩa là sống trong và bằng đức tin, niềm hy vọng và tình yêu. (Những yếu tố thiết yếu . E. Bonnin)

⁴ Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thân Khí và quyền năng Thiên Chúa.⁵ Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa. (1Cr2 :4-5)

3 - Phải nói gì và nói như thế nào?

Lời nói phải phát xuất từ chính cuộc sống, từ sự chân thành, lòng tự tin, từ những giá trị như lòng dũng cảm, sự trong sáng và niềm hân hoan .

Và nhất là lời nói phải đầy hy vọng : :

« Chúng ta hãy duy trì niềm vui ngọt ngào và thành tâm của chúng ta khi loan truyền Tin Mừng...Và ước gì thời đại của thế giới chúng ta nhận lấy Phúc âm không phải từ những người rao giảng chán nản hay mất nhuệ khí, cũng không phải từ những ai thiếu kiên nhẫn hay lo âu ; hãy lắng nghe từ môi miệng của những thừa tác viên Lời Chúa, những người đã từng có một đời sống rực sáng lòng hăng say nhiệt thành, và nhất là họ đã nhận lãnh trong họ niềm hoan lạc nơi Chúa Kitô .» (ĐGH Phaolô VI)

Nhóm trợ tá chúng mình nên để ý tới những lời nhắn nhủ sau đây của ĐTC Phaolô VI :

- *Các con có thực sự tin những điều chúng con rao truyền không ?*
- *Chúng con có sống những gì chúng con tin không ?*
- *Chúng con có thật tâm rao giảng những gì chúng con sống không ?*

Đây cũng là một dịp chúng ta trả lời với Chúa qua hành động trợ tá khóa 3 ngày.

II Nhóm trợ tá là :

1 - Một cộng đồng yêu thương : *« Một tay nắm Chúa một tay nắm lấy anh em »*

Lần lần chúng mình phải cảm nghiệm mình là Giáo Hội như đã nghe hay đã nói trong Rollo Người Giáo Dân Trong Giáo Hội. Một cộng đồng nhỏ của Giáo Hội hiệp nhất trong Thày Chí Thánh, là dấu chỉ của Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến. Giáo sĩ hay giáo dân hiệp nhất trong một sứ mạng. Nhóm trợ tá chúng mình kết hiệp trong một cộng đồng thể hiện sự hiệp nhất trong trí tuệ, ý chí, tâm hồn. Cái nhìn chung về bức tranh toàn diện Khoá 3 Ngày là tinh thần đoàn kết đồng trách nhiệm vừa thân thương vừa hiệu quả, và cũng là viễn ảnh siêu nhiên phát xuất từ chúng tá bằng đời sống và bằng lời nói rao giảng Tin Mừng .

Trong khoá rất có nhiều dịp phải giải quyết giữa hai điều có thể mâu thuẫn với nhau. Dựa vào Lời Chúa theo Thánh Phaolô, nguyên tắc đạo đức cao trọng nhất phải là Đức Ái. Thật ra điều này thường cũng phù hợp với hiệu quả của khoá.

Các Khoá sinh đâu có biết phải làm như thế nào mới là « đúng ». Nếu người trách nhiệm có sai so với bài bản, có khóa sinh nào biết đâu, chỉ trừ khi có trợ tá nào quá nhiệt tình nhao nhao lên xì xào nhắc nhở, làm diễn biến lộn xộn, thì bầu khí chẳng những không hiệu quả mà tình huynh đệ có thể mai một. Đó là điều đáng tiếc nhất .

2 - Nhóm trợ tá hay Ban Điều Hành là một cộng đồng không đảng cấp chỉ có phận vụ khác nhau

Tất cả những anh chị em trong nhóm trợ tá đều ~~cùng nhau~~ có trách nhiệm về hiệu quả của Khóa Học và chúng mình phải cùng nhau làm chứng tá cho Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến.

Mỗi người thi hành nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc và khiêm cung, với tinh thần trách nhiệm trước mặt Chúa. Tất cả trợ tá có trách nhiệm rao giảng bằng chính đời sống của mình trong khoá. Riêng Rollista còn có thêm trách nhiệm rao giảng bằng lời nói.

3 - Mỗi trợ tá :

Là một tông đồ biết cởi mở, đối thoại với khoá sinh , tiếp xúc cá nhân trong tình bằng hữu, không thành kiến, không đẳng cấp. Tình bạn chân thật đưa đến sự cởi mở đích thật và đối thoại hữu hiệu .

III -Kết luận

Khó mà thuộc lòng các tinh thần trợ tá phải làm như thế này hay thế khác. Xin đề nghị chúng mình ghi nhớ ~~một~~ mục tiêu chính là tạo nên và gìn giữ một bầu khí tốt đẹp. Bầu khí của khoá phải như thế nào ? Chẳng những thích hợp cho cầu nguyện và suy niệm nhưng cũng phải là một bầu khí vui tươi và bộc phát qua sự cởi mở, tự nhiên, thành thật và yêu thương.

De Colores

E.M. LH Ngân

TÌM HIỂU VỀ VAI TRÒ CỦA NGƯỜI BẢO TRỢ VÀ TRƯỜNG LÃNH ĐẠO TRONG VIỆC CHUẨN BỊ ỨNG VIÊN KHÓA CURSILLO

Như ông Bonnin nói: “người ứng viên phải nhìn ra Khóa Học như là **giải pháp cho những khó khăn của họ**. Ai ngây thơ vô tội không có vấn đề khó khăn nào, đâu cần giải pháp làm gì.”

(Đây là khâu mà từ xưa tới giờ nhiều nơi mở Khóa không quan tâm tới. Có những ứng viên cho đến ngày vào Khóa cũng chưa biết mình đi dự cái gì. Có những tân cursillista sau Khóa đã chia sẻ cảm nghiệm một cách chân thành như sau: “Nếu biết tham dự Khóa mà bị ràng buộc vào việc Hội Nhóm và Ultreya thì tôi đã chẳng đi !!!” Và rồi họ coi sống Phương Pháp Cursillo là một gánh nặng.)

I. TƯ TƯỞNG CĂN BẢN

230. Chuẩn Bị Cho Ứng Viên:

Việc chuẩn bị cho ứng viên là một công tác rất cần thiết, ngõ hầu họ có thể gặt hái được tối đa những lợi ích của Khóa Tĩnh Huấn. Việc chuẩn bị chu đáo như vậy cũng sẽ làm dễ dàng cho việc đưa họ trở về hoạt động trong một nhóm, hoặc một cộng đồng trong giai đoạn Hậu Cursillo.

231. Mục Đích Của Việc Chuẩn Bị:

a) - Để biểu tỏ rằng 3 ngày tĩnh huấn Cursillo không phải là một hoạt động có tính cách lý thuyết, nhưng thực sự là một cảm

nghiệm sống, có chủ đích hướng về Giáo Hội, hướng về cộng đồng và hướng về đời sống thực tế.

b) - Nhằm tạo nên một tâm trạng sẵn sàng lắng nghe, cố võ thái độ muốn canh tân cải hóa, nhen nhúm ngọn lửa sốt sáng mến yêu Chúa.

c) - Nhằm khơi động ý muốn hoàn thiện chính mình trong tư cách nhân bản cũng như trong tư cách một Kitô hữu.

232. Đường Lối Chuẩn Bị:

a) - Tỏ ra kính trọng nhân vị và tự do của mỗi người, đồng thời cố võ việc đối thoại về nhu cầu xây dựng một trật tự xã hội mới công bình hơn và thân thương hơn, một xã hội thành lập trên căn bản nhân phẩm bất khả xâm phạm của con người.

b) - Trình bày Kitô Giáo như là một giải đáp hữu lý cho những vấn đề đặc biệt khó xử mà những trạng huống mới đưa tới cho con người. Trình bày Đức Kitô như là gương mẫu về ân sủng và phục vụ, là gương mẫu về giải phóng và liên đới.

c) - Thực thi việc trình bày này bằng ngôn từ và bằng đời sống chứng nhân quy hướng về Đức Kitô và liên kết hòa hợp với các anh chị em mình.

d) - Hoàn thành công tác này với thái độ khiêm nhu, coi người khác không phải như một đối tượng của nỗ lực hoạt động tông đồ, nhưng nên coi họ là người chủ động việc canh tân cải hóa chính cuộc đời họ.

e) - Việc chuẩn bị ứng viên không nên làm một cách hấp tấp vội vã có tính cách thúc bách, khiến có thể gây nên một thái độ phản ứng tự vệ. Trái lại, nên để hết thời giờ cần thiết cho công tác tiên Phúc Âm hóa này vào công việc gieo vãi hạt giống, để sau này hạt giống đó triển nở thành một quyết định lựa chọn hoàn toàn về phía ứng viên.

f) - Cầu nguyện và hy sinh hãm mình cho từng ứng viên.

233. Nhân Vật Phụ Trách Viên Chuẩn Bị Cho Ứng Viên:

Việc chuẩn bị cho mỗi ứng viên sẽ được thực hiện bởi người bảo trợ ứng viên. Tốt nhất, việc chuẩn bị nên được thực hiện bởi một nhóm hoặc một cộng đồng. Khi việc chuẩn bị một cách tập thể này không thể làm được, một cá nhân có thể bảo trợ được. Thực ra, một nhóm hoặc một cộng đồng rất nên bảo trợ và dẫn dắt người ứng viên, bởi vì đời sống chứng nhân tập thể của cộng đồng sẽ giúp cho việc chuẩn bị được hữu hiệu hơn. Phương cách chuẩn bị lý tưởng nhất là ứng viên đang sống trong một cộng đồng thích hợp cho ứng viên để có thể hòa hợp với các Cursillista khác trong giai đoạn Hậu Cursillo.

234. Trách Nhiệm Bảo Trợ:

- Đầu là một nhóm, một cộng đồng hoặc một cá nhân đứng ra bảo trợ, tổ chức hay người có trách nhiệm tuyển mộ và chuẩn bị cho các ứng viên phải am tường các điểm sau đây:

a) - Họ phải hiểu biết về chủ đích của Phong Trào Cursillo, về các môi trường đã được tuyển lựa ưu tiên cho công tác Phúc Âm hóa và những tiêu chuẩn căn bản những hạng người nào có

thể, hạng người nào nên và hạng người nào không nên tham dự Khóa Tĩnh Huấn.

b) - Họ phải thực sự quen biết các ứng viên, qua liên hệ giao kết thân tình với họ.

c) - Với tư cách là "người phục vụ cho Chân Lý", họ cố gắng, qua việc làm chứng nhân về ngôn từ và cách sống, khơi động trong các ứng viên một thái độ cởi mở để tìm hiểu học hỏi, có tinh thần bằng hữu và sẵn sàng cạnh tranh biến cải.

d) - Trong trường hợp cá nhân bảo trợ, người này phải là một thành viên hoạt động trong một nhóm Cursillo, ngõ hầu qua gương sáng của mình giúp đỡ ứng viên hòa hợp trong một nhóm Kitô hữu, đồng thời đồng hành với ứng viên một thời gian dài trong giai đoạn Hậu Cursillo.

II. CẨM NANG LÃNH ĐẠO (Chương 9)

VIỆC CHUẨN BỊ ỨNG VIÊN

Việc chuẩn bị một cách đầy đủ cho ứng viên là một điều tối cần thiết. Việc chuẩn bị giúp ích rất nhiều cho ứng viên trong Khóa Cursillo và việc tham gia vào Nhóm Thân Hữu cũng như việc hội nhập vào cộng đồng Hậu Cursillo của họ.

KHI TÌNH BẠN ĐƯỢC THIẾT LẬP VỚI NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN

Hãy giải thích cho những ứng viên có triển vọng dự Cursillo như thế nào để họ cảm thấy say mê nó. Những người thích trở nên hoàn hảo hơn thì rất nên dự Khóa Cursillo, điều cần thiết là

phải nhìn ra Phong Trào Cursillo là phương tiện đáp ứng những ước vọng của họ.

Nhờ vậy, họ sẽ ao ước trở thành người cursillista trước khi dự Khóa.

Nếu họ không thích trở nên người hoàn hảo hơn hoặc thánh thiện hơn, thì tốt hơn họ không nên đi dự Khóa Cursillo. Nếu họ không có khát vọng hay quan tâm đến Chân Lý (thường biểu hiện bằng nỗi khát khao sự tốt lành hoặc một vài khía cạnh của nó như: công lý, tự do v.v.), tốt hơn là những người này không nên dự Khóa. Thành thật mà nói, bất cứ ai không có vấn đề thì họ không cần có giải pháp.

Nếu họ có những quan tâm này, hãy chỉ cho họ Cursillo là giải pháp cho những vấn đề của họ. Một khi người ta nhận thức được nhu cầu của họ về đời sống sâu xa trong Đức Kitô, và trong việc phục vụ Ngài và tha nhân, thì giúp họ nhìn ra rằng Cursillo sẽ cho những phương tiện có thể đáp ứng cho họ.

KHUYNH HƯỚNG CỦA ỨNG VIÊN

1- Ứng viên phải có lòng khao khát trở nên hoàn thiện và trở nên người Kitô hữu đích thực.

2- Họ phải có một thái độ biết lắng nghe, thân thiện và có khuynh hướng thay đổi (sẵn lòng hoán cải).

3- Ứng viên phải thấu hiểu rõ ràng rằng họ sẽ không tham dự một khóa học chỉ gồm những lý thuyết, mà Ba Ngày Cursillo là về đời sống, về con người, về Giáo Hội, về một cộng đồng cụ thể, hữu hình và thực nghiệm.

4- Ứng viên phải có một lòng náo nức cho sự cứu rỗi và niềm hy vọng gặp Đấng Tối Cao của họ.

5- Ứng viên cũng phải thức tỉnh, có khả năng nhận thức những dấu chỉ thời đại, một thái độ cần thiết cho bất cứ ai đang lữ hành với Giáo Hội nơi trần thế.

AI LO VIỆC CHUẨN BỊ

Trường Lãnh Đạo sẽ phụ trách việc chuẩn bị cho các ứng viên. Việc chuẩn bị thật sự nên được hoàn thành như một hành động truyền bá Tin Mừng thuộc cộng đồng (qua Hội Nhóm hoặc Ultreya). Việc chuẩn bị cũng có thể được thực hiện bởi một cá nhân, thông thường là bởi người bảo trợ sau tiến trình làm bạn, trở thành bạn và mang bạn về với Đức Kitô, hoặc đưa bạn đến sự liên hệ mật thiết với Chúa Kitô hơn.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI BẢO TRỢ NHỮNG NGƯỜI CÓ GIA ĐÌNH

Trước khi bảo trợ một cá nhân, người bảo trợ phải xác định được người mình bảo trợ còn độc thân hay đã có gia đình. Nếu họ còn độc thân, thì tiến trình bảo trợ có thể theo sự hướng dẫn trong cuốn Người Bảo Trợ. Nếu người được bảo trợ đã có gia đình thì có những bước đích xác phải được tuân theo trước khi người bảo trợ có thể hoàn tất những phần còn lại của mình. Văn Phòng Trung Ương Quốc Gia đã có những bản tu chính vào tháng 7 năm 1993 liên hệ đến việc dự Khóa Cursillo của những người có gia đình như sau:

CẶP VỢ CHỒNG

Mục đích của Phong Trào Cursillo là Phúc Âm hóa các môi trường qua những người lãnh đạo tự nhiên thuộc những môi trường này. Vì thế cần chú trọng đến những trạng huống xã hội mà chúng ta sống trong đó. **Chúng ta sẽ gặp những trường hợp có những cặp vợ chồng mà người phối ngẫu không phải là người Công Giáo hoặc người phối ngẫu của người lãnh đạo tự nhiên không muốn tham dự Khóa Cursillo.** Đó là lý do có Bản Hướng Dẫn này.



HƯỚNG DẪN TRONG VIỆC CHỌN NHỮNG NGƯỜI CÓ GIA ĐÌNH

Khi tuyển chọn một người đi dự Khóa Cursillo, người nam hay người nữ, cần phải xác định được người đó đang trong tình trạng độc thân hay đã có gia đình trước khi chuẩn bị cho họ. Mặc dầu Khóa Cursillo là sự sống thuộc về cá nhân nhưng đời sống tinh thần của một cặp vợ chồng trước và sau Khóa Ba Ngày phải được xem xét kỹ lưỡng. Phong Trào Cursillo rất coi trọng Bí Tích Hôn Phối, vì thế **nếu một người tham dự Khóa Cursillo mà người kia không dự có thể tạo ra những ảnh hưởng có hại trên Bí Tích Hôn Phối của họ.** Và như thế chúng

ta có thể đề nghị với họ một vài thể thức canh tân tinh thần đặc biệt khác.

Một khi biết người đó có gia đình, chúng ta cần phải xác định cả hai có thể được chọn hoặc cả hai đều muốn tham dự Khóa hay không. Có những trường hợp hai người cùng muốn tham dự nhưng một người không đủ điều kiện (xin xem mục: Những người không nên dự Khóa Cursillo - đã đề cập ở đâu chương) hoặc có những trường hợp một người không muốn tham gia Phong Trào thì chúng ta phải theo những bước sau đây:

1. Mời họ (cả hai người) tới gặp Linh Hướng của Phong Trào, một thành viên của Ban Điều Hành và/hoặc một người lãnh đạo đang sinh hoạt trong Trường Lãnh Đạo.
2. Trong cuộc gặp gỡ này, nên giải thích thật đầy đủ về *mục đích và phương pháp của Phong Trào*.
3. Giải thích trọn vẹn về *những gì đòi buộc nơi những người tham dự Khóa Ba Ngày*.
4. Quan trọng nhất là giải thích về *những đòi buộc trong thời Hậu Cursillo (Hội Nhóm và Ultreya)*
5. Nếu cả hai người cùng đồng ý để một người tham dự Khóa Cursillo mà người kia không thì cũng không xảy ra ảnh hưởng tai hại nào cho Bí Tích Hôn Nhân của họ và rồi người muốn tham dự Khóa sẽ được phép để chuẩn bị.

Trong trường hợp cả hai người được chọn và cả hai cùng đồng ý tham dự Khóa thì cả hai nên được chuẩn bị cùng một lúc và

vấn đề người này dự Khóa trước người kia thì không quan trọng.

Việc cả hai vợ chồng gặp gỡ Linh Hướng, một thành viên của Ban Điều Hành hoặc một người lãnh đạo trong Trường Lãnh Đạo chỉ là để bổ túc cho công việc cần được hoàn thành nơi người bảo trợ, sự gặp gỡ này không thay thế vai trò của người bảo trợ.

Một điều cần phải biết: những người không công giáo thì không được chọn để tham dự Khóa Cursillo của người Công Giáo - cho dù chồng hoặc vợ là người Công Giáo.

(Leaders's Manual pg 88-90)

III . CẤU TRÚC TƯ TƯỞNG CỦA BONNIN

(Structure Of Ideas p.16)

CHÚNG TA BẢO HỘ ĐI Đâu

Họ cần được nói những gì về sự thật. Hãy giải thích cho họ lý do Khóa Cursillo theo cách thức làm cho họ cảm thấy thích thú. Vì chỉ có những người vào lúc thanh thản thấy thích thú muốn trở thành người hơn hay thánh hơn thì mới có thể tham dự Khóa.

Điều cần thiết là họ phải nhìn thấy trong Khóa có phương cách giúp họ đạt được điều họ ước muốn.

Như vậy, ít ra trong ước muốn, họ đã là Cursillista rồi, cả trước khi tham dự Khóa.

Nếu họ không thích cả tính chất con người lẫn sự thánh thiện, nếu họ không khao khát Chân Lý, hay ít ra có lòng mong đợi hay mê thích Chân Lý, là thứ hầu như lúc nào cũng xuất hiện như là một nỗi khao khát sự thiện hay khao khát một vài khía cạnh nào đó của sự thiện (như công lý, tự do, v.v....), thì **tốt hơn họ không nên tham dự Khóa Cursillo**. Còn nếu quả họ bộc lộ cho thấy họ có những mối quan tâm như vậy, thì hãy giới thiệu cho họ Khóa Học như là **giải pháp cho những khó khăn của họ**. Ai ngây thơ vô tội không có vấn đề khó khăn nào, đâu cần giải pháp làm gì.

Tài liệu học hỏi trong TLĐ / TGP New Orleans.

Vinhson Quỳnh Tín



Khóa Cursillo : Tuyên Xưng Sứ Điệp

Việc tuyên xưng sứ điệp¹ được coi là tâm điểm thần học của Khóa Cursillo. Chúng ta hãy học hỏi trên 6 lãnh vực: 1) *Các đặc tính rao truyền tiên khởi*, 2) *Diễn tiến các giai đoạn trong khóa học*, 3) *Những giờ phút tĩnh tâm*, 4) *Bước đầu tuyên xưng*, 5) *Khai triển đời sống Kitô*, 6) *Đồng hành với con người và thế giới*.

1. Những đặc tính của việc rao truyền tiên khởi trong khóa học: Trước tiên, khóa học là một lời tuyên xưng về học thuyết Kitô để từ đó nêu ra những nguyên tắc cho đời sống thực tại hàng ngày. Các rollo chứa đựng bản chất thần học nhằm hướng dẫn đời sống tâm linh Kitô hữu để họ sống những điều căn bản là Kitô hữu.

Các rollo mang một đặc tính chung là mời gọi sống 'một đời sống mới', dưới hình thức hiện thực, bằng một thái độ vui tươi tràn đầy đức tin sống động.

2. Những diễn tiến trong khóa học: a) những diễn tiến bao gồm nhiều giai đoạn đặc biệt, phù hợp với nguyên tắc sư phạm, tâm lý và thần học; b) mỗi bài rollo đều nhắm một mục tiêu riêng biệt, nhưng liên kết với nhau một cách chặt chẽ như những mắt xích và có thể nói, trong khóa học chỉ có một rollo duy nhất được chia ra nhiều phần.; c) giống như các nốt nhạc tạo thành một bài ca có âm điệu, các diễn tiến trong khóa học

đan kết lại với nhau mà nếu bỏ sót hay làm sai lạc một biến cố sẽ ảnh hưởng dây chuyền trên khóa học; d) một cách tổng quát, có thể chia khóa học ra bốn bước nhịp nhàng: giới thiệu tinh tâm, tuyên xưng căn bản về niềm tin Kitô, và phát huy đời sống Kitô; e) sau chót, cải đổi là mục tiêu của mỗi và mọi biến cố trong khóa học.

3. **Tinh tâm:** là bước chuẩn bị đầu tiên bao gồm rollo *Khai khóa* cùng ba bài nguyện gẫm: *Hãy tự biết mình, Người Cha nhân từ và Ba cái nhìn của Chúa Kitô*.

4. **Những giai đoạn tuyên xưng:** a) Khởi đầu là rollo *Lý Tưởng*, tuyên xưng về sự cao trọng của con người để đánh động ý muốn hướng thượng và xả thân cho đời của tham dự viên; b) Rollo *On Thường Sùng* là bước tuyên xưng kế tiếp, nhắm vào phẩm giá Kitô hữu được đón nhận ơn sủng do Chúa trao ban một cách nhưng không. Rollo này cũng nhấn mạnh về tình yêu bao la của Thiên Chúa và ơn sủng là sự tương giao sống động với Chúa; c) rollo *Người Giáo Dân Trong Giáo Hội* được trình bày nhằm 3 mục tiêu, trước hết trình bày về mầu nhiệm của Giáo hội, kế tiếp nêu ra ý niệm mến Chúa là hiệp thông trong Giáo hội và từ đó đề cập tới thần học giáo dân, nhấn mạnh đến vai trò người Kitô hữu; d) rollo *Đức Tin* thúc đẩy ta hoàn toàn đón nhận Thiên Chúa và gắn bó mật thiết với Ngài bằng sự tự nguyện cải đổi.

5. **Phát triển đời sống Kitô hữu:** a) Rollo *Sùng Đạo* nhằm mở lối cho việc thực thi lý tưởng mới, chấm dứt ngày đầu tiên; b) bài nguyện gẫm về *Dung Nhan Chúa Kitô* hướng tâm ta về

một lý tưởng cao đẹp, nhắm vào trung tâm điểm là Chúa Kitô; c) rollo *Học Đạo* kêu gọi ta học hỏi để hiểu biết Thiên Chúa hầu thay đổi thế giới; d) rollo *Nhiệm Tích* giúp ta lưu tâm nhiều hơn đến đời sống bí tích; e) rollo *Hành Đạo* cảnh giác ta về cuộc sống đạo thụ động, vì đức tin đòi buộc ta sống tích cực và dấn thân hơn; f) rollo *Những Trở Ngại Trong Đời Sống On Sủng* trình bày mặt trái của cuộc đời là con người có thể cắt đứt mối tương giao với Thiên Chúa, vì tội lỗi của mình, và vấn đề là làm sao vượt thắng; g) rollo chót trong ngày, *Người Lãnh Đạo*, là nhịp cầu nối kết giữa rollo *Hành Đạo* và rollo *Nghiên Cứu Môi Trường*, cho ta thấy mọi Kitô hữu đều có khả năng thực hiện ơn gọi Kitô hữu của mình bằng việc làm dậy men Tin Mừng trong môi trường sống.

6. *Đến với những người khác và với thế giới:* Đây là ngày hướng về tương lai: a) khởi sự bằng bài nguyện gẫm *Sứ Điệp của Chúa Kitô*, nhằm soi sáng và nối kết các rollo trong ngày lại, đồng thời mời gọi khóa sinh tiến bước; b) rollo *Nghiên Cứu Môi Trường* nhằm dậy men Kitô trong môi trường sống, và đây cũng là khía cạnh áp dụng thực tiễn của rollo *Người Lãnh Đạo*; d) rollo *Đời Sống Trong On Sủng* nhấn mạnh rằng nếu không có đời sống on sủng, người ta không thể làm dậy men Tin Mừng; e) rollo *Kitô giáo Trong Hành Động* cho thấy là đức tin và đời sống Kitô phải thể hiện trong cộng đồng; f) sau hết, rollo *Hội Nhóm và Ultreya* là phương tiện giúp người cursillista duy trì việc rao truyền sứ điệp của Chúa đến cho nhân loại trong sự kiên trì.

Tóm lại, mục đích của khóa học là *tuyên xưng những điều căn bản để trở nên người Kitô hữu bằng đời sống chứng nhân và việc sử dụng tài nguyên, kỹ thuật nhằm mang lại ân sủng cho mỗi cá nhân tham dự.*

(Trích sách Tóm Lược Tư Tưởng Cursillo

Nguyễn Đức Tuyên dịch)



KHÍ CỤ GIA ĐÌNH

Thuở tạo thiên lập địa, khi Thiên Chúa trục xuất Adam và Eva ra khỏi vườn địa đàng, mảnh đời bất hạnh của hai cụ tổ loài người (khi đó mới biết yêu nhau theo kiểu một trai một gái) bắt đầu gặp thử thách cực độ trong đời sống hàng ngày. Nhiều lúc Adam không giữ được bình tĩnh trước việc tìm kiếm thức ăn vô vàn khó khăn giữa rừng rậm bạt ngàn. Cây trái dùng sinh sống hàng ngày rất ít nhưng thú dữ hoang dại thì đếm không xuể. Ông thường lẩm bẩm bằng tiếng cổ xưa “שם חלול... שם חלול” được dịch theo tiếng việt là “**báng bổ... báng bổ**” để trách Eva, người phụ nữ đã dụ dỗ ông phạm tội ăn trái cấm làm mất lòng Thiên Chúa. Tại thời điểm đó những câu chửi thề phong phú chưa được sáng tác, nên Adam chỉ biết dùng các từ đơn giản với cặp lông mày xéch lên trên gương mặt đỏ au giận dữ. Đáp trả lại, Eva chỉ biết im lặng giận dỗi bỏ đi lang thang trong rừng, chờ đợi Adam qua cơn giận hốt hải đi tìm như mọi khi.

Vào một buổi sáng đẹp trời, Eva thỏ thẻ cùng Adam là gần đây hình như trái cây ở đây không hợp như trong vườn địa đàng nên bà cảm thấy bụng ngày một nặng và to ra, nhiều lần bị ợ ợ rất khó chịu. Adam nghe thấy thế lòng buồn không sao kể xiết, biết lấy gì để giúp người bạn đời vừa giận vừa thương này đây. Ông chỉ biết cầu xin Thiên Chúa xá tội và ra tay cứu giúp.

Rồi ngày ấy cũng đã đến, lần đầu tiên trên trái đất một đứa trẻ được sinh ra giống hệt Adam. Eva vụng về gói trong một chiếc lá rừng ra mắt chồng trong ánh mắt thẹn thùng hoan hỉ.

Gia đình đầu tiên của loài người đã được tạo lập kể từ giây phút ấy.

Trong chúng ta, có ai đã từng nghĩ ngày ấy Adam và Eva dùng kiến thức và phương pháp giáo dục nào để dạy con? Có lẽ là chưa? Và cũng chẳng có quyển sách nào ghi chép lại.

Vâng, trong sự suy nghĩ của loài hậu duệ, có thể hiểu sơ sơ là hàng ngày hai ông bà dạy con kỹ năng tìm thức ăn, biết ngoan ngoãn vâng lời (vì ông bà đã trả giá đắt thế nào cho việc này) và chờ đợi Thiên Chúa tha thứ, cho vào lại vườn địa đàng.

Chắc là thế, khi chỉ có 1 gia đình duy nhất trên trái đất nên tội lỗi chưa có đất để sinh sôi nảy nở vì:

- Khi đó làm gì có tội dâm dục
- Làm gì có tội tham lam của người
- Làm gì có tội làm chứng dối
- Làm gì có tội ham muốn vợ chồng người (kể ra Adam còn hên vì chưa bao giờ bị vợ ghen!)

Loài người đã trải qua hàng ngàn ngàn năm sám hối và Thiên Chúa động lòng. Ngài đã từng ra tay cứu vớt nhân loại thoát khỏi rất nhiều biến cố mang tính hủy diệt, đã thương xót nhận lời van nài của hậu duệ Abraham mà đưa dân Israel thoát khỏi kiếp nô lệ Ai Cập. Nhưng khốn thay, vừa được giải thoát,

dân Ngài đã lại một lần nữa xúc phạm Thiên Chúa qua việc phạm tội thờ cúng, tuân phục tà thần, nuông chiều xác thịt, tham lam vật chất, hận thù ghen ghét giết bỏ lẫn nhau... Quá buồn và giận dữ, Thiên Chúa đã phải dùng 10 điều răn chuẩn mực được tạc trong bia đá trên núi Sinai, giao cho Môi-sê để truyền dạy cho họ.

Các giáo điều đầu tiên này, đã được Thiên Chúa chính thức bằng văn bản dạy dỗ dân Ngài kể từ khi có Adam và Eva. Nhưng rồi thời gian trôi qua, con người lạm dụng các điều răn của Thiên Chúa để thiên biến vạn hóa cách hành xử bằng các điều lệ, quy định khắt khe nhằm mục đích phục vụ cá nhân nhiều hơn, khiến cho thời ấy không biết bao người đã phải nhận án tử ngay tại trần gian này. Tiếp đến mỗi gia đình vận hành luật một cách không đồng nhất, nên ít nhiều đã gây ra những xung đột nội bộ không đáng có.

Tiếng than khóc đã vang đến tai Thiên Chúa.

Gạt lệ, Ngài đã sai Ngôi Hai Thiên Chúa đến trần gian, rao giảng Nước Trời và lòng từ bi của Ngài. Chúa Giêsu Kitô đã nhập thế làm người trong vai Mục tử tốt lành dẫn dắt loài người cách sống đẹp lòng Thiên Chúa, hiểu rõ ý của Thiên Chúa để thoát ra khỏi cách giải thích trái nghịch chết người từ các thượng phẩm Do Thái cổ xưa.

Sau cùng, con Thiên Chúa với sứ mạng thiêng liêng đã hy sinh chết trên thập giá, minh chứng cho tình yêu mà Thiên Chúa ưu ái dành cho loài người, và ba ngày sau Ngài đã sống lại để chúng ta nhận biết cửa địa đàng một lần nữa được mở ra,

chờ đợi chúng ta hoán cải để nhận phần phúc mà Thiên Chúa dành cho chúng ta sau cuộc sống ngoài vườn địa đàng này.

Ngày nay, hầu hết các gia đình trong và ngoài công giáo, thường có xu hướng đầu tư phần lớn công sức và tiền bạc cho con mình học các kiến thức có lợi cho việc kiếm tiền bảo đảm cho cuộc sống. Điều này là cần thiết nhưng vẫn chưa đủ (thời khởi thủy Adam và Eva cũng đã làm). Vì giá trị vật chất chỉ phục vụ cho đời sống của mỗi người khoảng trên dưới 100 năm là tối đa, bất kể họ là ai. Nhưng đời sống của linh hồn với hàng vạn vạn năm sau đó sẽ ra sao...?

Vậy ngay từ bây giờ, đáp lại lời kêu gọi từ HĐGMVN trong công cuộc Phúc Âm Hóa gia đình, ngoài việc cho con cái chúng ta cần câu cơm, chúng ta những người tin theo Chúa tự dạy mình và con cái trong gia đình thế nào đây?

Có phải chính Chúa Giêsu đã từng trả lời cho vị luật sĩ Do Thái được Thánh Maccô và thánh Matthêu ghi lại, khi Ngài được hỏi, giới răn nào là trọng nhất?

Chúa Giêsu trả lời chắc nịch rằng, giới răn đầu tiên và trọng nhất là: "yêu Thiên Chúa hết mình" (Mc 12, 30; Mt 22, 37-38; xem Đnl 6, 5). Chúa Giêsu nói tiếp, điều răn thứ hai là: "Người phải yêu người thân cận như chính mình" (Mc 12, 31)

- Vàng, Thiên Chúa là tạo hóa, ban phát sự sống hàng ngày cho chúng ta và hơn nữa, Ngài còn ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu trên Thiên Đàng. Chúng ta dạy cho con cái chúng ta biết điều này qua việc đọc và sống Phúc âm. Bạc

cha mẹ phải làm gương để mọi người trong gia đình hàng ngày biết yêu mến thờ phượng Thiên Chúa hết mình.

- Hơn ai hết, Chúa Giêsu Kitô biết rằng, một khi chúng ta có tình yêu thương thật sự với tha nhân như chính mình, chúng ta sẽ tránh vấp phạm những điều răn còn lại của Thiên Chúa, vì tội chỉ phát sinh khi chúng ta có tư tưởng đen tối, thực hiện hành động ham muốn gây phương hại đến người khác. Nên chúng ta phải dạy con cái chúng ta biết yêu thương tha nhân qua diễn biến cuộc tử nạn của Chúa Giêsu trong công cuộc cứu rỗi loài người. Bên cạnh đó vợ chồng cần phải biểu hiện tình yêu thương, tuân giữ các điều Hội thánh dạy và làm gương tốt trong gia đình, từ việc rất nhỏ đến việc lớn để rèn luyện bản thân và tạo dựng niềm tin cho con cái chúng ta.
- Dẫn dắt và dạy dỗ con cái (*kể cả con đực*) của chúng ta hòa nhập cùng cộng đồng Dân Chúa và tránh xa chước cám dỗ xấu, lẫn lộn trong đời sống văn minh xã hội ngày nay.

Còn rất nhiều việc chúng ta cần phải làm, nhưng chí ít, nếu đạt được các điều như trên thì cũng là phần phúc cho chúng ta trên nước Thiên Đàng.

Hẹn gặp các anh chị cursillista ở gốc me bên trái, cạnh phòng thánh Phêrô trên thiên đàng.

(GB Phan Hùng- Khóa # 1 Cursillo Giáo Phận Saigon)

MẶC LẤY TÂM TÌNH TRẺ THƠ ĐỂ ĐÓN NHẬN

Kính thưa Cha Linh Hướng Phaolô cùng quý anh chị.

Tạ ơn Chúa vì hôm nay em là Phêrô Võ Hùng Minh khóa #1 Sài Gòn năm 2009, Nhóm thân hữu Têrêsa Hải Đồng Giêsu, được chị trưởng phân công chia sẻ chứng nhân. Em xin chia sẻ em đã được Chúa biến đổi như thế nào trong đời sống gia đình.

Thưa quý anh chị,

Mỗi gia đình có mỗi cảnh khác nhau. Có thể nói có nhiều gia đình đang khủng hoảng về các giá trị đạo đức. Có gia đình sa sút với bộ mặt méo mó về kinh tế. Có gia đình chưa sống tốt, sống đầy đủ ơn gọi và sứ mạng đã lãnh nhận qua bí tích Rửa tội. Gia đình em cũng không nằm ngoài lệ.

Thưa quý anh chị, em lập gia đình đã hơn 20 năm . Con gái em năm nay học lớp 12. Suốt một thời gian dài em cố gắng sống với bộ mặt là một người Công giáo. Em đã “vỗ yên lương tâm” mình bằng những việc đạo đức, bác ái ở ngoài gia đình , nơi Cộng đoàn của Giáo xứ , với lớp áo bên ngoài là người đạo đức. Còn ở nhà, nếu em có làm điều chi giúp vợ con thì cốt là để né tránh lời đàm tiếu với cụm từ “sống thiếu bốn phận”. Em là

như thế . Sau khóa 3 ngày năm 2009, em cứ nghĩ mình là men là muối, chưa ý thức mình vẫn là một thứ đạo đức giả.

Và rồi một buổi chiều nọ , như thường ngày em đón con gái đi học về. Con bảo : “Ba đưa con đi lễ ở Huyện Sĩ”. Em đã chiều con. Sau Thánh Lễ con lại bảo: “Ba chờ con, con đến để xin lỗi Chúa”.

Thật lòng khi nghe con nói lúc này, em cảm nhận Chúa chạm đến điểm sâu lòng em ,điểm yếu mà em luôn né tránh để nhận ra cái “em là”. Đó là em chỉ muốn chứng tỏ mình là “người tốt”, chỉ luôn cho người khác cái bề ngoài chứ không có cái Tình bên trong. Người tốt đúng nghĩa thì không như vậy.

Con em còn cho em thêm một câu : “ Có lỗi thì không thể xin xỏ gì với Chúa hết”. Hóa ra với bộ mặt đạo đức giả em đang mang thì có cầu nguyện cho mình cũng không được lòng Chúa, còn nói chi cầu nguyện cho ai. Em đã có gì dâng cho Chúa đâu, cầu nguyện chỉ toàn là xin theo ý mình. Lúc đó em mới nhận ra: qua phong trào, nhờ Cha Linh hướng cùng các anh chị cầu nguyện, chính em mới là đối tượng cần được biến đổi chứ không phải ai khác. Tạ ơn Chúa đã ban ơn hoán cải cho em ngay trong gia đình mình qua con gái. Em ý thức mình phải thay đổi, phải sống chân tình với Chúa và với mọi người.

Từ đó trở đi, em hiểu rằng sống đạo đức đích thực là chân tình hỏi thăm hoặc làm những việc như giúp đỡ cho người mà mình không ưa không thích không muốn. Đó mới là những việc lành có giá trị trước mặt Chúa. Việc nhỏ làm được lại không làm, cứ đòi làm những việc để được tiếng tốt. Thật đáng

xấu hổ ! Em nhớ lời các cha linh hướng đã dạy. Cha linh hướng Phaolô nói : *"Việc bình thường cố làm với tâm tình yêu mến sẽ trở nên phi thường"*. Còn cha Phêrô Nghiêm thì nói: *"Cho là cho cái trân quý. Không nên cho cái thừa mứa, bởi cho mà không biết tiếc thì không còn là cho"*

Với tư cách là người cha trong gia đình, em phải tự giáo dục bản thân trước làm gương sáng cho con cái và người thân trong gia đình rồi mới dần lan ra ngoài xã hội.

Em phấn đấu trong sức mạnh của ơn Chúa và thực hiện mọi việc trong tâm tình trẻ thơ như Thầy Giêsu Chí Thánh đã dạy: *"Thầy bảo thật anh em. Ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em thì sẽ chẳng được vào"* (Lc 18,17).

Thưa Cha Linh Hướng cùng quý anh chị,

Xin hãy cùng em ca khen Tình Yêu Chúa. Nhờ ơn Chúa, ơn của Thầy Chí Thánh, em nguyện sẽ cùng anh chị em Cursillistas theo gương Thánh Phaolô Quan thầy làm hết sức mình để chu toàn bổn phận được trao trong gia đình và trong phong trào, đặc biệt là *"bổn phận yêu thương theo giới răn mới của Chúa Giêsu"* (Ga13,34) trong suốt hành trình ngày thứ Tư của mình.

Xin Cảm ơn Cha Linh Hướng cùng các anh chị đã cho em được dịp chia sẻ tâm tình này.

Phêrô Võ Hùng Minh # 1 - Nhóm Têrêsa Hải Đồng Giêsu

Con Chỉ Là Một Tên Mọi Đen

Nhắc đến thánh Martinô Porres, người ta thường liên tưởng đến những ơn lạ lùng như xuất thần ngất trí trong khi cầu nguyện, như hiện diện ở hai nơi cùng một lúc, hoặc như có thể trò chuyện và điều khiển cả thú vật.

Vị thánh có lòng bác ái cao độ này lại xuất thân từ một hoàn cảnh vô cùng bi đát và đắng cay. Là con của một thiếu nữ da đen đã từng bị đem bán làm nô lệ vào một nhà quý tộc người Tây Ban Nha, Martinô đã được vị linh mục Rửa Tội ghi trong sổ bộ của giáo xứ là "con không cha". Quả thật, con không cha như nhà không nóc. Martinô đã lớn lên trong cảnh thiếu vắng tình cha mãi cho đến năm 8 tuổi. Nhưng sau khi được chính thức thừa nhận không bao lâu, thì người cha lại bỏ rơi gia đình. Một lần nữa, cậu bé Martinô lại rơi vào cảnh khốn khổ như đa số các em bé nghèo của thành phố Lima, Peru vào giữa thế kỷ thứ 16.

Nhưng cảnh nghèo ấy đã không gieo vào lòng cậu bé mang hai dòng máu này chút đắng cay nào. Trái lại, cậu tiếp nhận mọi biến cố xảy đến trong cuộc sống như một thách đố, như một ân sủng.

Năm 12 tuổi, Martinô đã được học nghề hớt tóc và đôi chút xảo thuật của ngành giải phẫu. Vừa hành nghề như một người thợ hớt tóc, vừa như một y tá, Martinô đã đem hết sự hăng say và tận tụy của mình để phục vụ những người nghèo đồng cảnh ngộ.

Nhưng nhận thấy chỉ có thể sống trọn Đức Ái trong một tu viện, Martinô đã đến gõ cửa một nhà dòng Đaminh để xin được làm trợ sĩ trong nhà... Bí quyết nên thánh của thầy Martinô là sám hối cầu nguyện và phục vụ, nhất là phục vụ trong những công việc vô danh nhất. Lần kia, nhà dòng mang nợ đến độ không thể bảo đảm được

các nhu cầu của các tu sĩ, thầy Martinô đã đến thưa với Bề trên như sau: "Thưa cha, con chỉ là tên mọt đên. Xin hãy bán con đi".

Sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho người khác, thầy Martinô cũng luôn nhận tất cả phần lỗi về mình.

Ôn lại gương hy sinh, cầu nguyện và bác ái của thánh Martinô, không những chúng ta chỉ chạy đến xin ngài bầu cử trong những lúc gặp gian nan thử thách, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là lòng tin thác vào Chúa quan phòng của thánh nhân mà chúng ta cần học hỏi, nhất là trong giai đoạn gặp khó khăn này.

Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người. Đó phải là niềm xác tín của chúng ta. Một Thiên Chúa quan phòng là Đấng có thể biến tất cả những đắng cay, buồn phiền, thất bại, khổ đau trong cuộc sống con người thành khởi đầu của một nguồn ơn cao quý hơn. Cũng như loài ong chỉ rút mật ngọt từ bao nhiêu vị đắng cay của cánh hoa, cũng thế, người có niềm tin luôn có thể rút tía được những sức đẩy mới từ những thất bại rủi ro trong cuộc sống. Thánh Martinô đã không hận đời đen bạc vì bị người cha bỏ rơi, mà trái lại xem đó như một dịp may để cảm thông, để học hỏi và để phục vụ người khác hữu hiệu hơn. "Hạt lúa rơi xuống đất có mục nát đi mới trở sinh được nhiều bông hạt". Đó là định luật của cuộc sống. Thập giá trong cuộc sống thường là khởi đầu và cơ may cho một vươn lên cao hơn.

Chúng ta thường chạy đến khẩn cầu với thánh Martinô trong cơn hoạn nạn thử thách, chúng ta cũng hãy noi gương ngài để phó thác cho Tình Yêu quan phòng của Chúa, và nhất là xin Ngài cũng giúp chúng ta luôn biết lấy Tình Thương để thắng vượt những ngược đãi của người đời, cũng luôn biết sẵn sàng phục vụ và phục vụ bằng chính mạng sống của mình.

TRỞ NÊN TRẺ THƠ

Dấu trong ánh mắt ngây ngô,
Niềm tin yêu của tuổi thơ rạng ngời.
Em xinh xinh quá nụ cười,
Hồn em trong vắt một trời thánh ân.

Ngày xưa Chúa dạy bao lần :
“Hãy đem trẻ nhỏ đến gần bên ta...”
Trẻ thơ đẹp tựa ngàn hoa,
Quý hơn muôn vạn ngọc ngà trần gian.

Ước chi tôi được một lần,
Trở nên thơ bé để gần Chúa thôi,
Để trong như mắt sao trời,
Để hương tỏa ngát một đời hiến dâng.

Xin đời mau hết bão giông,
Để nên thơ bé trong lòng Chúa yêu.

Phaolô Nguyễn-thế-Hùng



Thầy đây, Đừng sợ !

(Câu chuyện giúp suy niệm Bài PÁ Mt 14:22.33 CN 19 TN)

Trên chiếc thuyền buồm vượt Đại dương, trong số hành khách có cả vợ và các con của vị thuyền trưởng đi nghỉ hè.

Vào ngày thứ ba của cuộc hải hành, một cơn bão lớn đột ngột nổi lên. Mọi người lo lắng, hoảng hốt khi thấy cái chết gần kề. Chỉ một mình ông thuyền trưởng là người điềm tĩnh, chỉ huy mọi việc và không hề tỏ chút bối rối, hoảng sợ. Bà vợ vị thuyền trưởng hỏi chồng: "Tại sao anh không lo sợ gì cả, khi tất cả chúng ta đang lâm nguy như thế này?". Vị thuyền trưởng không trả lời, lạnh lùng rút thanh gươm bên mình ra, dí vào cổ người vợ và hỏi:

- Em có sợ thanh gươm này không?
- Không!
- Tại sao không?
- Vì em biết thanh gươm này nằm trong tay của một người rất thương yêu em.

Vị thuyền trưởng ôm vợ mình và nói:

- Anh sẽ cố gắng hết sức để cứu tất cả mọi người. Nhưng anh không sợ, vì Thiên Chúa yêu chúng ta hơn mức chúng ta suy tưởng. Đừng sợ em ạ!

Rồi ông tiếp tục chỉ huy cuộc chiến đấu.

THÔNG TIN PHONG TRÀO

Như quý anh chị đã biết, PT Cursillo TGP SÀI GÒN sẽ tổ chức K3N

- Khoá#11 (Nam) từ ngày 18/9/2014 đến ngày 21/9/2014
- Khoá #12(Nữ) từ ngày 25/9/2014 đến ngày 28/9/2014.

Cả hai Khoá trên sẽ được tổ chức tại Nhà Dòng Nữ Đan Viện Biển Đức.

Ngày 11/8/2014 vừa qua, Trường Lãnh đạo, Ban Phục Vụ PT Cursillo TGP SÀI GÒN đã tiến hành NGHI THỨC TRAO NHIỆM VỤ cho quý anh chị Ban Điều Hành-Rollista Khoá# 11&12. Tại phòng Thánh Thể nhà thờ Tân Định, Cha linh hướng Phong trào Cursillo Sài Gòn, Phaolô Nguyễn Quốc Hưng đã chủ sự buổi Nghi Thức này. Sau đây là danh sách Ban Điều Hành-Rollista Khoá #11 &12.

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH KHÓA #11 (NAM)

Khóa trưởng:

Phanxicô Xaviê Nguyễn Thái

Khóa phó:

Antôn Lê Minh

Trưởng ban Hành Chánh:

Phêrô Vĩnh Phúc

Trưởng ban Học Tập:

Gioan Baotixita Trần Đức Hoàng

Trưởng Ban Phụng Vụ:

Giuse Ngô Kim Thành

Trưởng Ban Âm Thực:

Giuse Trần Sĩ Hoàng

DANH SÁCH ROLLISTA

Rollo Khai khóa	F.X. Nguyễn Thái.
Rollo Lý tưởng	G.B Trần Đức Hoàng
Rollo Giáo dân trong giáo hội	Antôn Lê Tân
Rollo Sùng đạo	Phêrô Đặng Ngọc Đoàn
Rollo Học đạo	Giuse Trần Sĩ Hoàng
Rollo Hành đạo	Phaolô Nguyễn Thế Hùng
Rollo Người Lãnh đạo	Ernest Marcô Lương Huỳnh Ngân
Rollo Nghiên cứu Môi trường	Đa Minh Vũ Đức Thịnh
Rollo Kitô giáo thực hành	G.B Nguyễn Văn Thủy
Rollo Cursillista sau khóa Cursillo	Antôn Lê Minh
Rollo Bảo toàn trọn vẹn	F.X. Nguyễn Thái

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH KHÓA #12 (NỮ)

Khóa trưởng:

Khóa phó:

Trưởng Ban Hành Chánh:

Trưởng Ban Học Tập:

Trưởng Ban Phụng Vụ:

Trưởng Ban Âm Thực:

Maria Trần Thị Nhan

Maria Nguyễn Thị Tuyết Phượng

Maria Đoàn Thị Bích Phượng

Anna Trần Thị Hương

Maria Lương Thị Bích Huyền

Rosa Lê Thị Kim Sa

DANH SÁCH ROLLISTA

Rollo Khai khóa	Maria Trần Thị Nhan
Rollo Lý tưởng	Maria Mai Thu Hằng
Rollo Giáo dân trong giáo hội	Teresa Phạm Ngọc Thanh
Rollo Sùng đạo	Maria Đoàn Thị Bích Phượng
Rollo Học đạo	Teresa Nguyễn Thị Kim Chi
Rollo Hành đạo	Maria Lương Thị Bích Huyền

Rollo Người Lãnh đạo
Rollo Nghiên cứu Môi trường
Rollo Kitô giáo thực hành
Rollo Cursillista sau khóa Cursillo
Rollo Bảo toàn trọn vẹn

Catarina Lê Thị Oanh
Teresa Phạm Ngọc Thanh
Teresa Nguyễn Thị Liên
Maria Nguyễn Thị Tuyết Phượng
Maria Trần Thị Nhan

Vì tiếng gọi phong Trào, những anh chị này đã không tiếc công sức, thời gian,...để dẫn thân vào sứ vụ cao đẹp. Kính xin quý anh chị Cursillista khắp nơi hãy làm Palanca, dâng lời cầu nguyện giúp quý anh chị hoàn thành sứ vụ được giao.

PT CURSILLO TGP SÀI GÒN.



TIN YÊU VÀ HY VỌNG

(Cảm hứng Gc2,24. Rm10,10. Mc9,24)

Minh Chiết



1. Có đức tin và hành động trong hy vọng, thì sẽ
2. Sống đức tin và thờ phượng Chúa chân thành, thì sẽ



được trở nên công chính. Có đức tin và hành động trong bác
gặp bình an viên mãn. Sống đức tin và làm việc theo chân



ái, thì sẽ trở sinh nhiều bông hạt.
lý, thì có hạnh phúc sáng ngời muôn đời.



Xin ban thêm cho chúng con đức tin và niềm hy vọng, để



chúng con trung thành sống theo đường lối của Chúa.



Xin ban thêm cho chúng con đức tin và lòng yêu mến, để



chúng con làm chứng cho Tin Mừng tình yêu.

MỤC LỤC

Lời Chúa	02
Ơn gọi trợ tá	03
Tìm hiểu về vai trò của người bảo trợ	09
Khóa Cursillo: Tuyên xưng sứ điệp	19
Khí cụ gia đình	23
Mặc lấy tâm tình trẻ thơ để đón nhận	28
Chỉ là một tên mọi đen	31
Trở nên trẻ thơ	33
Thầy đây đừng sợ	34
Thông tin phong trào	35
Bài hát Tin Yêu và Hy Vọng	38



TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN



ULTREYA 16/8/2014

TRỞ NÊN TRẺ THƠ

“Ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em thì sẽ chẳng được vào” (Lc 16-17)