

LỜI CHÚA



“Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1,9).

***“Lạy Chúa,
Làm sao con có thể loan báo Tin mừng
Nếu Tin mừng ấy
Chưa ghi dấu sâu xa nơi tâm hồn con?
Làm sao con có thể làm chứng về Chúa
Nếu con không có kinh nghiệm về Ngài?
Con hiểu rằng Chúa là Ánh Sáng
Và ánh sáng đó bùng lên
Là nhờ chất dầu của cuộc đời con.
Con phải để cho ánh sáng đó
Bùng lên trong cuộc đời mình
Trước khi bùng lên trong thế giới.”***

NỘI DUNG

Lời Chúa	01
Mừng 5 năm PT Cursillo Sài Gòn tái hoạt động	03
Tin Mừng trọng đại	06
Mùa Vọng	11
Mục tiêu chính của Cursillo	13
K'Long, điểm hẹn an bình	15
Ánh sáng trong đêm đen	23
Những ngày cuối năm	25
Cặp đôi Cursillista “hoàn cảnh” hay “hoàn hảo”?	29
3 chia sẻ chứng nhân dịp mừng 5 năm	33-35-41
Nửa hồn thương yêu	45
Ánh sáng của đời tôi	48
Đến với hội nhóm bạn	52
Con sông huyền diệu	54
Chút suy tư về sùng đạo & học đạo	56
Chiếc thùng móp	58
Cảm nghiệm của một thành viên trường lãnh đạo	60
Thơ: Mẹ đồng hành	63
Thông tin phong trào	64

MỪNG KỶ NIỆM 5 NĂM

PT. CURSILLO SÀI GÒN TÁI HOẠT ĐỘNG

[2009 – 2014]

PT Cursillo là một phong trào của Giáo hội Công giáo. Danh từ **Cursillo** có nghĩa là khóa học ngắn *theo tiếng Tây Ban Nha*, và thường được đồng hóa với khóa học ba ngày cuối tuần. Phong Trào này phát xuất từ đảo Majorca, nước Tây Ban Nha **vào đầu thập niên 1940**, khi một nhóm thanh niên quyết tâm đưa giới trẻ tại Majorca lại gần và tìm hiểu Chúa Kitô tường tận hơn. Phong trào dần dần được hình thành khi nhóm các bạn trẻ này cầu nguyện và cùng nhau sinh hoạt, chia sẻ suy tư của mình về tình trạng của thế giới và cách hữu hiệu nhất trong nỗ lực đem ánh sáng Chúa Kitô đến cho thế giới.

Vào **cuối thập niên 1940**, Khóa Cursillo số # 01 đã được tổ chức tại Majorca và Phong Trào Cursillo khởi sự từ đó. Nhưng theo ông **Eduardo Bonnín**, một trong những thành viên sáng lập Phong Trào, thực sự, khóa Cursillo đầu tiên được khai diễn vào **ngày 19 tháng 8 năm 1944** tại Calafiguera de Felanitx, (trên đảo Majorca) mệnh danh là **CURSILLOS DE CRISTIANDAD** (nghĩa là khóa học về Kitô-giáo), đến nay **(2014) đã được 70 năm**.

Ngày nay, PT Cursillo đã trở thành một phong trào hoàn vũ, với số thành viên trên 5 triệu người, sinh hoạt tại hơn 800 giáo phận trên 60 quốc gia trên khắp 5 Châu.

Năm 1963, PT Cursillo được Đức chân phước giáo hoàng Phaolô VI chọn thánh Phaolô làm Bổn mạng của PT.

Năm 1966, Đại Hội Ultreya Thế Giới lần thứ nhất được tổ chức tại Roma. Đức Phaolô VI đã nhắn nhủ Phong Trào Cursillo với những lời khích lệ sau đây: *“Cursillos de Cristiandad, đó là chính từ ngữ, được thanh luyện qua kinh nghiệm, được minh chứng bằng nhiều kết quả, ngày nay du hành khắp thế giới với thông hành quốc tế, được mọi nơi công nhận...”*

Năm 1971, PT được nhận là thành viên thuộc Hội đồng Tư vấn Giáo hoàng đặc trách Giáo dân tại Rôma. Hiện nay, **PT Cursillo Bồ Đào Nha** được bầu chọn làm **Văn Phòng Điều Hành PT Cursillo Thế Giới** nhiệm kỳ 2014 - 2017.

Trở về với Việt Nam thân yêu của chúng ta:

PT Cursillo được du nhập vào nước ta từ năm 1965, nhưng đến ngày 27/01/1967 khóa Cursillo đầu tiên bằng tiếng Việt mới được khai mạc tại nhà tĩnh tâm Bêtania thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn. Khóa này do cha Augustinô Đoàn Cao Lý, SJ làm Linh hướng.

Ngày 28/01/1967 Đức Tổng giám mục Sài Gòn Phaolô Nguyễn Văn Bình, Đức Tổng giám mục giáo Phận Huế Philipphê Nguyễn Kim Điền (khi ấy còn làm Giám quản Tông Tòa) và Đức giám mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, Giám đốc Công giáo Tiến hành Việt Nam đã đến thăm các tham dự viên.

Chính Đức Tổng giám mục Phaolô đã chủ sự nghi thức trao Sứ Vụ Lệnh. Ngoài ra, Đức Hồng y Fx. Nguyễn Văn Thuận đã cổ vũ mạnh mẽ cho sự phát triển của PT nên ngài được mệnh danh là Anh Cả của PT Cursillo Việt Nam.

Tính đến năm 1975, Sài Gòn đã mở khoảng vài chục khóa cho cả nam lẫn nữ. Vì không có tư liệu, nên chỉ biết rằng Đức cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi là Tổng linh hướng của PT Sài Gòn và con số Cursillista lúc ấy cũng lên đến số ngàn.

Sau năm 1975, cũng như các đoàn thể khác, Phong Trào ngưng hoạt động. Tuy nhiên, các Cursillista vẫn trung thành sống ngày thứ tư làm chứng nhân cho Chúa.

Vào tháng 7 năm 2009, PT Cursillo đã tái hoạt động tại Sài Gòn với khóa # 01 dành cho nam và khóa # 02 dành cho nữ. Kể từ ấy đến nay, sau 5 năm, PT đã tổ chức 12 khóa, cộng với khoảng 10 Anh Chị Em dự Khóa từ các giáo phận khác, nâng tổng số cursillista Sài Gòn lên tròn 500.

- * Từ khóa 1 đến khóa 4 được tổ chức tại **Đan viện Thiên Phước, Thủ Đức.**
- * Khóa 5 và khóa 6 được tổ chức tại **Tu hội Bác ái Cao Thái, Quận 9.**

- * Khóa 7 và khóa 8 được tổ chức tại **Nhà Tĩnh Tâm Dòng Phanxicô Quận 9.**
- * Khóa 9, 10, 11 và 12 được tổ chức tại **Nữ Đan Viện Biển Đức, Thủ Đức.**

Mục đích của PT Cursillo là Phúc âm hóa môi trường. Đây không phải là một việc dễ dàng. Vì thế, PT đưa ra **hai phương tiện** để giúp người cursillista, đó là Hội Nhóm và Ultreya.

Hội Nhóm là một nhóm nhỏ *những người bạn với nhau* trong Cursillo. Họ gặp nhau thường xuyên với mục đích chia sẻ cho nhau đời sống đạo qua ba khía cạnh: SÙNG ĐẠO, HỌC ĐẠO và HÀNH ĐẠO. Họ chia sẻ sự tăng trưởng tâm linh cũng như sự trưởng thành trong nỗ lực nên giống Chúa Kitô. Hội Nhóm liên tục hỗ trợ người cursillista được bền tâm vững chí.

Ultreya (có nghĩa là **Tiến Lên**) là cộng đồng Cursillo đông đảo hơn. Đây là lúc **thành viên của các Nhóm gặp gỡ thành viên của các Nhóm khác**. Ultreya cũng rất có ích lợi vì mang lại sự nâng đỡ và khích lệ cần thiết cho mỗi cursillista.

Ngoài ra, PT Cursillo giúp tìm hiểu những môi trường khác nhau của chúng ta là môi trường nào. Hơn thế nữa, Phong trào giúp chúng ta thực hiện một kế hoạch để thay đổi những môi trường đó.

Tuy ra đời trước Công đồng Vatican II nhưng đường lối của Phong Trào đi đúng như đường lối của Công đồng. Chính Chúa Thánh Thần đã tác động mạnh mẽ trong PT Cursillo để sinh nhiều hoa trái □

Ban Phục Vụ





TIN MỪNG TRỌNG ĐẠI

Gioan – Phaolô Nguyễn Văn Trí, FVP

Chúng ta đang sống trong mùa Vọng, nhưng lòng vẫn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Vui và hạnh phúc là vì chúng ta được chờ đợi, mà điều chờ đợi lại chắc chắn sẽ đến, đó là Tin mừng trọng đại, tin mừng Con Thiên Chúa xuống thế làm người và ở cùng chúng ta.

Hòa cùng niềm vui cùng toàn thể nhân loại, chúng ta đang hướng lòng mình về biến cố Con Thiên Chúa hóa thân trong kiếp phàm nhân để cùng chung chia kiếp sống với mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ niềm vui trong biến cố trọng đại này, biến cố đã được loan báo từ ngàn xưa nay đã thành hiện thực nơi Mầu Nhiệm Nhập Thể. Đứng trước sự kiện đó, chúng ta là những người Kitô hữu và hơn nữa là những Cursillista đã chuẩn bị thế nào để đón Vua Bình

An. Ngôi Lời là ánh sáng và chúng ta hãy làm chứng cho ánh sáng của Ngài trong đời sống của chính mình.

Sau đây là một vài suy tư và cảm nhận, tôi xin chia sẻ với đại gia đình Phong trào Cursillo Tổng giáo phận Sài Gòn trong Ultreya kỳ này.

Lời hứa của Thiên Chúa đã hiện thực nơi Mầu nhiệm Nhập Thể

Khởi đi từ Thánh Kinh, chúng ta đã trông chờ Thiên Chúa thực hiện lời hứa cùng tổ tiên loài người về một dòng dõi, và dòng dõi đó sẽ thống trị thần dữ: *“Ta sẽ gây mối thù giữa mi với người đàn bà, giữa dòng giống mi với dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó”* (St 3,15). Dòng dõi người đàn bà tức là muốn nói đến Đấng Mêsia sẽ đến.

Trong suốt chiều dài lịch sử cứu độ, Dân Chúa vẫn không ngừng hướng lòng về ngày triều đại Thiên Chúa ngự đến. Với quan điểm của dân Israel, Chúa đến là để giải thoát họ khỏi kiếp nô lệ, khỏi cảnh lưu đày, khỏi sự cai trị của đế quốc... và tái thiết lại triều đại Đavít như lời loan báo của ngôn sứ Giêrêmia: *“Ta sẽ cho mọc lên một chồi non, một Đấng công chính để nối nghiệp Đavít”* (Gr 33,15). Đó là những mong muốn rất chính đáng của Dân Chúa xét theo hoàn cảnh của họ lúc bấy giờ.

Ngôn sứ Isaia cũng loan báo về một triều đại theo nhãn quan của người Do-thái: *“Ngày ấy, từ gốc tổ Giesê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một chồi non”* (Is 11,1). Ngoài ra, các ngôn sứ thời lưu đày cũng luôn ngong ngóng và chờ đợi triều đại của Đấng Mêsia, triều đại mà họ sẽ được sống trong an bình, hạnh phúc, được phụng thờ Thiên Chúa nơi chính quê hương của mình. Niềm trông chờ của dân Israel và của mỗi người chúng ta chỉ được hiện thực nơi biến cố Con Thiên Chúa Nhập Thể.

Vâng! Đức Giêsu, Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người chính là nguồn ánh sáng bất tận chiếu soi vào tâm hồn con người, như thánh sử Gioan đã viết: *“Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người”* (Ga 1,9). Chúa đến đem lại bình an và tình yêu

cho con người như lời của sứ thần đã cất tiếng trong ngày Con Thiên Chúa Giáng Sinh: *“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”* (Lc 2,14). Thiên Chúa Nhập Thể đem lại tin mừng cho con người, mừng vì có Chúa ở cùng, mừng vì triều đại Chúa đã đến.

“Ánh sáng đã chiếu soi bóng tối” (Ga 1,5), và như thế, mỗi người Kitô hữu chúng ta đã được đón nhận ánh sáng của Ngôi Lời chiếu soi vào trong tâm hồn u tối của chính mình. Chỉ có ánh sáng của Ngôi Lời, thì màu nhiệm nơi con người mới có thể được sáng tỏ như Công đồng Vaiticano II trong Hiến chế Giáo hội trong thế giới ngày nay đã xác quyết: *“Màu nhiệm con người chỉ thật sự được sáng tỏ trong màu nhiệm Ngôi Lời nhập thể”* (*Gaudium et Spes*, số 22). Như vậy, nhờ ánh sáng của Ngôi Lời, cuộc đời của chúng ta được soi sáng. Đó chính là Tin mừng của chúng ta, Tin mừng trọng đại. Vậy, mỗi người chúng ta đã chuẩn bị thế nào để kỷ niệm biến cố này?

Mở rộng tâm hồn, đón nhận ánh sáng Ngôi Lời Nhập Thể

Có lẽ không riêng gì những người Công giáo mà hết thảy mọi người đều có những chuẩn bị cho ngày trọng đại này: nào là làm máng cỏ, trang hoàng cây thông Noel, chuẩn bị những món quà để tặng nhau trong đêm Giáng sinh... tất cả những điều đó làm cho lòng người trở nên rộn ràng và vui tươi. Mỗi Cursillista chúng ta cũng đang hoà mình trong sự rộn ràng đó. Chúng ta cần đặt vào những chuẩn bị hình thức bên ngoài bằng một ý nghĩa mới: chuẩn bị cho Tin mừng trọng đại, tức là cho ánh sáng của Ngôi Lời ngự đến và chiếu toả. Tuy nhiên, những điều đó cần vì làm cho ta có niềm vui nhưng chưa đủ, điều quan trọng nhất vẫn là chuẩn bị tâm hồn của mình cho ánh sáng Ngôi Lời soi dẫn.

Trong suốt mùa Vọng, chúng ta đã được Lời Chúa hướng dẫn và thôi thúc hãy trở về với Chúa, sửa đổi chính con đường lòng của mình như lời mời gọi của ngôn sứ Isaia: *“Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang hãy mở một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hoá thành đồng bằng, chốn gò ghề nên vùng đất phẳng phiu”* (Is 40,3-4); hay lời của người dọn đường Gioan: *“Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để*

Người đi” (Mt 3,3). Đó là lời mời gọi sửa con đường lòng của chúng ta cho Chúa đến. Đối diện với Lời Chúa, chúng ta thử hỏi lòng mình đã chuẩn bị được gì để đón nhận Ánh Sáng Ngôi Lời?

Lời Chúa vẫn luôn mời gọi chúng ta. Mùa Vọng là thời gian mà Giáo hội chuẩn bị cho mỗi người. Hy vọng rằng, mùa Vọng làm cho ta thay đổi mỗi ngày, và cứ mỗi năm mùa Vọng qua đi, đọng lại cho tâm hồn chúng ta điều gì đó có ích để đón nhận ân sủng của Chúa. Tuy nhiên, chúng ta cũng hãy thẳng thắn đối diện với Chúa và xem lại tâm hồn: có thay đổi thật sự hay không? hay là mùa Vọng đến cứ đến, để rồi mùa Vọng qua đi như là chuyện thường ngày mà gieo âm hưởng nơi cõi lòng chúng ta. Như thế, biến cố Ngôi Lời Nhập Thể cũng chẳng mang lại cho chúng ta điều gì, ngoài những niềm vui chóng qua hay như một ngày lễ hội mà thôi.

Với sự tin tưởng, mỗi Cursillista là những Kitô hữu trưởng thành, chắc chắn chúng ta cũng đã có những chuẩn bị cả bên trong lẫn bên ngoài cho biến cố trọng đại này. Để rồi hoà cùng niềm vui của toàn thể nhân loại, chúng ta hãy vui lên vì “Ngôi Lời là ánh sáng thật” đang chiếu soi tâm hồn mình.

Chúng ta đã đón nhận được ánh sáng thật qua biến cố Ngôi Hai Nhập Thể làm người, nhờ đó, ta được biến đổi. Vì thế, điều đặt ra cho chúng ta cần phải làm gì cho ánh sáng của Chúa được lan tỏa cho mọi người?

Làm chứng cho Ánh Sáng

Tin mừng trọng đại, đó là tin Con Thiên Chúa xuống thế làm người và ở cùng chúng ta. Nhờ Con Thiên Chúa đã Nhập thể làm người mà chúng ta được sống trong sự sống thần linh của Ngài đến nỗi thánh giáo phụ Irênê đã dám nói lên rằng: *“Thiên Chúa làm người cho con người làm Chúa”*. Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, chung chia phận người với chúng ta và nâng chúng ta lên thành bạn nghĩa thiết với Ngài. Thật là diễm phúc cho chúng ta, diễm phúc được làm con Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta cần sống loan báo diễm phúc đó cho mọi người.

Có niềm vui thì cần chia sẻ với mọi người, có Tin mừng thì cần phải

được loan báo. Chúng ta là những người đã đón nhận được ánh sáng của Ngôi Lời Nhập Thể, Ánh sáng đó không phải thứ ánh sáng vật lý mà là ánh sáng của chính Chúa, ánh sáng chiếu soi cho hết thảy mọi tâm hồn nhân thế như lời Ngài đã nói: *“Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối”* (Ga 12,46). Như thế, từ ánh sáng của Ngôi Lời Nhập Thể, tâm hồn chúng ta được soi chiếu để khởi bước đi trong bóng tối. Và ánh sáng cũng sẽ mang lại niềm hy vọng cho chúng ta như lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong Thông điệp Ánh Sáng Đức Tin đã viết: *“Hãy xem, người nào tin, người ấy thấy một ánh sáng soi sáng toàn thể cuộc hành trình của mình, bởi vì ánh sáng ấy đến từ Đức Kitô Phục sinh, sao mai không bao giờ lặn”* (*Lumen Fidei*, số 1).

Như vậy, ánh sáng chúng ta được đón nhận là ánh sáng thật, ánh sáng đem lại cho chúng ta sự sống vĩnh cửu và đẩy lùi bóng tối tội lỗi trong tâm hồn chúng ta. Cho nên, sứ mạng của chúng ta là làm chứng cho ánh sáng. Làm chứng cho Ánh sáng không chỉ là lời mời gọi nhưng là sứ mạng mà Chúa trao cho mỗi người chúng ta.

Trong những ngày gần kề để chuẩn bị cho biến cố Giáng Sinh, chúng ta hãy cùng nhau không chỉ là chuẩn bị về mặt hình thức bên ngoài mà hơn hết là chuẩn bị nội tâm để đón Chúa. Chúa đến mang lại niềm vui cho chúng ta và chính chúng ta là những người cần phải làm cho niềm vui đó được lan tỏa cho mọi người ngay trong cuộc sống thường nhật. Niềm vui mà chúng ta đón nhận không chỉ là trong những ngày trọng đại này, nhưng niềm vui sẽ kéo dài mãi trong cuộc đời của mình.

Tóm lại, chúng ta đã cùng chia sẻ với nhau xoay quanh niềm vui trở nên Tin Mừng Trọng Đại: với việc Thiên Chúa thực hiện lời hứa qua biến cố Ngôi Lời Nhập Thể và để đón nhận ánh sáng của Ngôi Lời, thì chúng ta cần chuẩn bị tâm hồn của mình và làm chứng như là sứ mạng mà Chúa trao cho mỗi người chúng ta.

Nguyện xin Ánh sáng của Ngôi Lời Nhập Thể soi dẫn cuộc đời chúng ta. Xin kính chúc cha linh hướng, quý cha, quý tu sỹ nam nữ và quý anh chị Mùa Giáng Sinh An Lành và Năm Mới dư tràn Ân Lộc Thiên Chúa ☐



MÙA VỌNG

Thiên Hương # 9

Năm nào cũng vậy, khi thời khắc các tín hữu Công giáo cùng nhau bước vào Chúa nhật đầu tiên của mùa Vọng cũng là lúc Sài Gòn chuyển mình trong bầu không khí chuẩn bị tưng bừng đón mùa Giáng sinh. Trong một bài chia sẻ, Đức Tổng giám mục giáo phận Sài Gòn Phaolô Bùi Văn Đọc nói rằng: “Mùa Vọng là mùa của hy vọng xây dựng trên cơ sở Niềm tin Thiên Chúa là Cha, là Đấng Cứu Chuộc, mùa đợi chờ, khao khát”.

Quả thật là vậy, khác với dân ngoại đón mừng không khí Giáng sinh ngay từ những ngày cuối tháng 11 với cây thông và đèn màu rực rỡ trên khắp các con phố, hầu hết các cửa hàng, doanh nghiệp, siêu thị... Họ thấp lên niềm vui rộn ràng không cần chờ đợi, niềm vui của họ được thể hiện trên nét mặt, trong nụ cười và những dự tính cho các cuộc vui bởi họ chưa nhận biết Chúa. Đó đơn thuần là mong chờ mùa Giáng sinh như một ngày lễ hội với những chuyến đi chơi hay các cuộc vui. Những tín hữu Kitô bước vào mùa Vọng với tâm tình âm thầm, lặng lẽ trong đời sống Đức Tin giữa đời sống xã hội.

Chúng ta trải qua một mùa Vọng với những nỗ lực vượt thắng để xứng đáng đón chờ mùa Giáng sinh không chỉ đơn thuần là một ngày hội, mà là đón chờ một Mùa Hồng Ân thiêng liêng. Các tín hữu Kitô nuôi dưỡng niềm vui, niềm hy vọng âm ỉ trong sâu thẳm trái tim, và tới đúng ngày Giáng sinh thì niềm vui vỡ òa, cháy rực rỡ trong

niềm hạnh phúc Chúa đến sau bao ngày chờ đợi. Bằng những bản Thánh ca rộn rã, những cái bắt tay siết chặt, bằng ánh mắt trao nhau triu mến..., chúng ta có niềm tin sắt son tuyệt đối rằng Chúa đã đến giữa thế gian để cứu chuộc trần gian. Có thể nói Giáng sinh là ngày hội đặc biệt của toàn nhân loại và của bất cứ tôn giáo nào qua cách mà người ta đón mừng. Nhưng để cảm nhận hết niềm hạnh phúc của Mùa Hồng Ân thì chỉ những ai đã trải qua Bí tích Thanh Tẩy của Giáo hội Công giáo mới có được cảm xúc ấy: Hạnh phúc được làm con Chúa.

Chiếm hơn 1/6 dân số thế giới và 2/3 trên tổng số các tín hữu Kitô toàn cầu, các tín hữu Công giáo đang âm thầm nuôi niềm hy vọng và chờ đợi qua các công việc và cuộc sống đời thường. “Đường Chúa ta uốn cho ngay, suối sâu ta lấp cho đầy, non cao ta hãy san cho bằng, để muôn dân thấy ơn cứu độ..”. Có thể nói trong suốt mùa Vọng, các tín hữu Công giáo toàn tâm toàn ý hướng về Chúa Giêsu trong mọi lời cầu nguyện. Cộng đoàn tín hữu chúng ta không chỉ cầu nguyện cho bản thân, cho Giáo hội mà họ cầu nguyện cho toàn nhân loại. Nghĩa là mỗi người không chỉ cầu nguyện bằng hai mà cần phải cầu nguyện trong tâm tình của 6 người để mong một ngày Hiệp Nhất toàn thế giới trong Đức Kitô. Và với vai trò Ngôn sứ, chúng ta có trọng trách thiêng liêng là mang Tin mừng đến với muôn dân bằng lời nói và hành động để hy vọng mau tới ngày Hiệp Nhất toàn dân.

Một Mùa Hồng Ân đang đến gần, đường Chúa chúng ta hãy nỗ lực “uốn cho ngay” và san bằng “suối sâu, đèo cao” để đón nhận ơn Thái Hòa...

Sáng nay Sài Gòn gió lạnh... Và phố phường đã rực rỡ đèn màu trên những cây thông...





MỤC TIÊU CHÍNH CỦA CURSILLO

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
K3N - Hè 2004 - Boston (USA)

Tôi nghĩ rằng tất cả các Cursillista đều biết rằng “**Thánh Hóa Môi Trường**” là mục tiêu chính của mọi hoạt động của Phong Trào Cursillo nói chung và của mỗi thành viên thuộc Phong Trào nói riêng.

Môi trường được hiểu ở nhiều cấp độ khác nhau từ gia đình, khu xóm, phong trào đến giáo xứ, giáo phận và xã hội. Nhưng cấp độ trọng yếu nhất của môi trường cần được Phong Trào Cursillo và các Cursillista thánh hóa chính là môi trường ngoài Kitô giáo, thậm chí thù nghịch với Kitô giáo. Nói cách cụ thể là môi trường chur dân (dân ngoại) và xã hội chủ nghĩa.

Vì thế cho nên nỗ lực của chung Phong Trào Cursillo, của mỗi Nhóm thân hữu nói chung và của mỗi Cursillista nói riêng là phải tiếp cận với các môi trường không Kitô giáo và hiện diện cách tích cực trong các môi trường ấy. Hiện diện cách tích cực để làm muối, làm men, làm ánh sáng như Thầy Chí Thánh đã dạy (x. Mt 6,13-16).

Nếu anh chị em chúng ta chỉ giới hạn hoạt động của mình trong giáo xứ thì chúng ta chưa đạt được mục tiêu chính của Phong Trào. Nếu anh chị em chúng ta chỉ loay hoay với nhau thì chúng ta cũng chưa đạt được mục tiêu chính của Phong Trào. Nói về tình trạng trên, một người anh em của chúng ta thích nhắc đi nhắc lại câu nói độc đáo của anh ấy là chúng ta mới chỉ làm “men trong men”, chứ chưa làm “men trong bột”

Để làm men trong bột tôi xin có vài lưu ý như sau:

- Với các Cursillista trẻ hay trung niên đang có công ăn việc làm trong công ty, xí nghiệp, cơ quan nhà nước thì xin các bạn đừng bao giờ quên là mình được Thầy Chí Thánh mời gọi và giao sứ mạng loan báo Tin Mừng Tình Yêu trong/cho chính môi trường nghề nghiệp, dịch vụ hiện tại của mình.

- Với các Cursillista cao niên hay không làm việc trong công ty, xí nghiệp, cơ quan nhà nước thì xin các anh chị hãy quan tâm đặc biệt đến môi trường khu xóm là nơi các anh chị (cũng như tôi) được Thầy Chí Thánh mời gọi và giao sứ mạng loan báo Tin Mừng Tình Yêu trong/cho chính môi trường khu xóm ấy.

- Với các Cursillista được hội đoàn, giáo xứ, giáo phận giao việc giảng dạy giáo lý, Thánh Kinh hay mục vụ (như cá nhân tôi) thì mong các anh chị đừng quên sứ mạng của mình là giúp người khác đi vào các môi trường ngoài Kitô giáo sau khi đã được học hỏi và bồi dưỡng về tâm linh và kiến thức thần học.

Các sinh hoạt của Phong Trào sẽ giúp chúng ta có thêm điều kiện để chu toàn sứ mạng cao cả của mọi người ☐



Mừng 5 năm PT Cursillo Sài Gòn tái hoạt động

K' LONG, ĐIỀM HẸN AN BÌNH

1. VỚI CHÚA, VỀ K' LONG

g00' sáng ngày 07/11/2014, thành phố đang ngủ yên, bên trong Trung Tâm Mục vụ đang thì thầm rất nhẹ những lời kính sáng của các cha các thầy. Ngoài cổng trung tâm bỗng nhộn nhịp bóng người. Từng chuyến taxi, xe máy đổ về mang theo các cursillista với hành lý nặng nề cho một chuyến hành hương về xứ lạnh... K'long, cái tên xa lạ, đang ngập tràn tâm trí mọi người, điểm đến cho một chuyến tĩnh tâm theo sáng kiến và lời mời gọi của cha linh hướng Phaolô. Hành hương

về K'Long cũng là khởi đầu cho chuỗi sinh hoạt mừng hồng ân 5 năm phong trào Cursillo tái hoạt động trong yêu thương của Thầy chí thánh.

Dòng người đổ về chạt chội, chị Thúy Lan và Tuyết Phượng tất bật điểm danh. Cha linh hướng, anh Thịnh, chị Nhan đôn đáo thúc giục mọi việc ổn thỏa để khởi hành đúng giờ. Một hành trình thật chu đáo.

Đúng 6g, hai chiếc xe lăn bánh chở nặng những con người, những hành lý chất đầy và cả những tâm hồn đang rạo rục đoàn kết bên nhau. Tạm biệt thành phố. Lời kính sáng nhẹ nhàng dâng Chúa, tất cả hướng về Ngài, Đấng đang đồng hành với các anh chị, đang tha thiết gọi mời. Lời kinh đã làm quên đi dòng đời xao động để nghĩ về K'Long, một mông lung quyến rũ... Sau lời kinh là những nụ cười, đường thật xa nhưng rộn rã niềm vui. Tất cả ăn sáng uống cà phê. Nắng lên cao làm mọi người tỉnh táo. Tiếp nối là những bài ca vui, những màn hoạt náo sinh động của Cha linh hướng Phaolo, của Kiều Trâm, Dũng Ali và nhiều người nữa... những câu đố, những trò chơi trẻ trung hồn nhiên như tuổi thơ làm xôn xao cả những mái tóc đã điểm sương. Tôi chợt nghĩ về chủ đề Ultreya tháng 8: Chúng ta “Hãy trở nên trẻ thơ” như lời chúa gọi mời. Sinh hoạt trên xe vui tươi thánh thiện như một Ultreya thu gọn. Thầy chí thánh đang đồng hành với chúng ta,

Đọc đường, mọi người tha hồ ngắm những ngôi thánh đường uy nghiêm vùng Hồ Nai, Gia Kiệm, Phương Lâm. Niềm vui làm quên hết đường dài. Đã tới chân đèo Blao, lên khúc nữa, tất cả dừng chân bên tượng đài MẸ BÌNH AN ở lưng chừng đèo để viếng thăm, cảm tạ, thiết tha dâng



những tâm tình và nguyện cầu bình an cho chặng đường dài còn lại... Rồi dừng chân cơm trưa ở nhà hàng Kim Huê, một bữa ăn đậm đà hương vị yêu thương đoàn kết... Lại lên đường. Hình như thức ăn ngon chan thêm niềm vui làm chúng ta ăn hơi nhiều, nên khi lên xe tiếp

tục hành trình, không khí lắng lại, nhiều anh chị chớp mắt ngủ tí vì sáng nay dậy quá sớm.

Cách chân đèo Prenn 5km, hai chiếc xe quẹo phải, vào một con đường hẹp lát bê tông cách quốc lộ 200m, tới Trung tâm Hành hương Don Bosco, để lại sau lưng dòng đời cuộn cuộn những lo toan.

2. BÊN CHÚA, VỚI K'LONG

K'long, thoáng nghe như một buôn làng, gợi nhớ đến mênh mông hoang dã, chắc mọi người đang tưởng tượng một ngôi nhà thờ bằng gỗ mang màu sắc dân tộc, biểu tượng cho niềm tin mộc mạc của dân Tây nguyên...

Tới rồi. Không thấy buôn làng, không thấy những phụ nữ mang gùi đeo con, không thấy những làn da đen cháy sạm màu nắng mưa, mà trước mắt là một không gian hùng vĩ nhưng trầm lắng của tu viện Don Bosco, một kiến trúc hỗn hợp Âu Á trầm mặc nhưng hiện đại giữa núi rừng xanh biếc. Trung tâm gồm 3 dãy nhà, Khu C dành cho các cha và tu sinh, Khu A và B dành cho khách đến tĩnh tâm gồm nhà nguyện, hội trường, nhà ăn, nhà nghỉ...

Đón tiếp đoàn tại phòng ăn, cha giám đốc Phêrô Hoàng, giới thiệu trung tâm, dặn dò cách sinh hoạt, phân chia khu vực nghỉ ngơi. Thật chu đáo, với phong thái chừng mực, nụ cười nửa miệng. Cha biểu lộ sự quan tâm đặc biệt tới đoàn và có vẻ bị cuốn hút bởi từ "Cursillo".



Sau khi nhận phòng và sắp xếp đồ đạc, các anh chị vội vã đi khám phá không gian của trung tâm: Khu vườn cây Dầu thu nhỏ với tượng Chúa đang quỳ cầu nguyện, công viên chính với tượng đài thánh Don Bosco đang vỹ về các thanh thiếu niên bên Ngài, con suối nhỏ thơ mộng phía sau khu B. Đúng là không gian quyến rũ, "cỏ cây xen đá, lá xen hoa", vài chị bu quanh cây hồng nặng trĩu trái trước phòng ăn, chỉ ngắm và sờ thôi, không dám hái, của thánh mà. Mọi người chạy lui



chạy tới chụp hình, chụp chung, chụp riêng, ai cũng muốn có nhiều tấm hình đẹp... Sau giờ ăn chiều, thánh lễ, kinh tối, cả đoàn nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài và một ngày rộn rã. Đêm về thật an bình với vàng trắng rằm treo lơ lửng trên bầu trời K'Long.

Sáng ngày 08/11, khi chút bụi bặm từ Sài Gòn còn sót lại đã tan biến trong đêm, mọi người đều sắc sỡ trong sắc màu của những chiếc áo lạnh đủ kiểu. Ai cũng có vẻ dễ thương hơn. Sau bữa ăn sáng đơn sơ, mọi người đua nhau chụp hình trong bộ váy mới trước khi bước vào buổi sinh hoạt chung tại hội trường lầu 2. Cả đoàn chia thành 11 nhóm thi đua học hỏi về đề tài “Hội nhóm thân hữu”. Dưới sự điều khiển duyên dáng và rất sôi động của MC Tuyết Phượng, các câu hỏi được xướng lên, các nhóm đua nhau giơ tay xin trả lời, tinh thần Cursillo thật tuyệt vời. Buổi sinh hoạt như một kỳ thi trắc nghiệm giúp nhau ôn lại kiến thức căn bản của phong trào để sống trọn vẹn hơn ngày thứ 4 của mình.

Sau buổi sinh hoạt đầy ý nghĩa với từng phần quà được trao tặng tùy theo nỗ lực của mỗi nhóm, cả đoàn ăn trưa sớm để kịp có nhiều thời gian tham quan Đà Lạt.

13g45, xe chuyển bánh leo ngược đèo Prenn. Những đồi thông xanh mướt, những thung lũng mù sương hai bên đường làm dịu mát lòng



người. Đà Lạt đã thấp thoáng dung nhan trước tầm nhìn... Đà Lạt muôn đời vẫn quyến rũ và gợi tình. Điểm dừng chân đầu tiên là Nhà thờ Chính tòa giáo phận Đà Lạt (nhà thờ con Gà). Cả đoàn xuống tầng hầm đọc kinh tại nhà hài cốt, ngắm kiến trúc đẹp và trang nghiêm của ngôi giáo đường nổi tiếng, chụp hình với nhau thật nhiều trước khi lên xe tiếp tục tham quan.



những lối đi quanh co yên tĩnh. Đẹp và thơ mộng quá, lại rủ nhau chụp hình lưu niệm.

Đà Lạt quá quyến rũ mà thời gian thì có hạn. Giã từ Domaine de Marie, tất cả ôm theo tiệc nuôi đi về Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Lạt để hiệp dâng thánh lễ cung hiến đền thờ Latêranô. Trung tâm Mục vụ tọa lạc trên một đồi cao nhìn xuống Thung lũng tình yêu. Ngày xưa, nơi đây là chủng viện Minh Hòa ngày đêm nắng gió, bây giờ đã xanh um hoa cỏ. Mọi tâm hồn đang lắng xuống sau những niềm vui rộn ràng, để hướng trọn tâm tư về thánh lễ.



Tạ ơn Chúa và xin cho chúng con được trọn vẹn niềm vui. Sau thánh lễ, cả đoàn ăn tối tại một nhà hàng rất đông khách... Sau đó là dạo phố và tha hồ mua sắm tại chợ đêm Đà Lạt. Không khí an lành,

tâm hồn bình yên, những bước chân nhẹ nhàng trên phố. Đêm Đà Lạt lung linh mờ ảo, vàng trắng 16 lơ lửng trên đồi xa.. Tới giờ rồi, cả đoàn họp nhau quay về K'Long. Ước gì có thêm thời gian để dạo bước quanh Hồ Xuân Hương dịu dịu ánh trăng đêm. Về tới K'Long, tất cả lẳng lẳng nghỉ ngơi chìm sâu trong tiếc nuối.

3. GIÃ TỪ K'LONG

Thời gian cứ trôi dần, sắp giã từ K'Long, ai cũng dậy sớm để hưởng thêm chút trong lành quý giá ở đây. Thánh lễ tạ ơn với tâm tình tri ân Chúa đã cho những ngày vui đầy ý nghĩa. Sau bữa sáng, đại diện đoàn dâng lời cảm ơn cha giám đốc và quý thầy đã phục vụ anh chị em rất chu đáo. Mọi người lắng nghe cha giám đốc chia sẻ về những khó khăn và nỗ lực để hình thành trung tâm này, trông cha hoạt bát và cởi mở hơn ngày đầu mới gặp...



Bỗng dưng từ đâu đó cất lên lời mời cha hoạt vũ với anh chị em. Không ngờ cha đồng ý ngay và yêu cầu mọi người phải hưởng ứng nhảy múa. Vũ điệu Flashmob tưng bừng của mọi người trong tiếng cười và tiếng nhạc từ hai chiếc loa vang lên, những bước nhảy hồn nhiên tạo nên nhiều vòng tròn ấm áp, sinh động và trẻ trung. Cú nhảy tung người lên cao như đỉnh điểm để kết thúc một sự hòa nhập tuyệt vời tại K'Long. Một hình ảnh thật khó quên! Ra xe, mỗi anh chị còn mua mỗi người một bịch trái hồng làm quà cho người thân.

Rồi cuộc chia tay cũng phải đến. Hai chiếc xe lăn bánh ngược về Sài Gòn, bỏ lại K'Long sau lưng, mang theo những niềm vui, những yêu thương, những dư âm quyến rũ của một chuyến hành hương đầy ý nghĩa. Tạm biệt hai ngày bên nhau trong không gian hùng vĩ của

K'Long an bình. Không biết có phải vì mệt mỏi, hay vì nuối tiếc K'Long mà đường về im lặng quá, không còn hăng hái như lúc đi, mắt ai cũng thoáng chút vu vơ.

Về tới Trung tâm Mục vụ đã gần 9g tối, vì một xe hư nên phải đợi nhau và ghé ăn tối ở quận 9. Mọi người nắm tay lưu luyến tạm biệt..

4. CẢM ƠN NHAU

Một chuyến đi đầy ý nghĩa và trọn vẹn niềm vui.

Xin tri ân cha linh hướng Phaolô, người đã khởi xướng, vận động hỗ trợ và vun vén cho chuyến đi thật đầy đủ. Ngoài việc chăm lo tinh thần, cha còn thể hiện tấm gương phục vụ mẫu mực. Bữa ăn nào cha cũng nhấp nhồm đứng ngồi không yên. Cha bưng bê từng đĩa thức ăn, từng thố cơm, từng ly nước. Khi tất cả đã đầy mâm, cha mới cầm đũa. Ăn vội vài miếng, cha lại đi bới thêm cơm cho từng bàn. Cha hòa mình vào niềm vui với tất cả. Đôi lúc chúng con tự nghĩ: "Nếu thiếu cha..!!!"

Xin cảm ơn các ân nhân đã âm thầm hỗ trợ.

Xin cảm ơn Ban Phục vụ, Ban tổ chức, chị Thúy Lan, những người đã lo toan rất nhiều cho chuyến hành hương hình thành và kết thúc tốt đẹp.

Chúng ta cảm ơn nhau đã nắm chặt tay trong tình Chúa và tình thân ái ngập tràn....

Để kết thúc, xin mến tặng anh chị em chút cảm xúc về K'long.

CHIỀU K'LONG

*Chiều K'Long,
Chúa về giữa mênh mông,
Con nhỏ bé mang thân loài cỏ dại.
Chưa hoàng hôn, sao hồn chiều tê tái?
Thầm dâng Ngài muôn lời nguyện
tinh khôi.
Tình trào dâng không kết đọng
thành lời,*



*Đòi hanh nắng, gió mơn man vẫy gọi.
Chiều K'Long,
Mặt trời đang hấp hối,
Rải hiu hắt lên ngọn cỏ giáo đường,
Chiều nghiêng nghiêng tóc rũ quyện lời thương,
Con hoang tím vụn đam mê làm lỡ,
Chúa biết không, trái tim con tan vỡ,
Trên dốc đời lơ lững những cơn say.*

*Đêm K'Long,
Lành lạnh dáng trăng gầy,
Con chợt nhớ chuyện vườn Dầu năm ấy,
Chúa thỏn thức một tình yêu điên dại,
Nên Phúc Âm đắm ướt những giọt buồn.*

*Về K'Long,
Con thấy lại đời con,
Và gặp Chúa giữa bao la hùng vĩ.
Từ ngàn xưa yêu con, Ngài vẫn thế,
Nắm chặt tay Ngài con bước khỏi cơn mê,
Suốt đời con dài những chuyến đi về,
Xin Chúa hãy, như chiều nay, che chở.*

*Giã từ K'Long,
Gửi lại chút xao lòng!*

Nguyễn-Thế-Hùng



ÁNH SÁNG TRONG ĐÊM ĐEN

“Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1,9).

Têrêsa HĐ Tuyết Lan # 12

Tạ ơn “Đấng trên cao” đã chọn con làm con Chúa. Đó là điều con ý thức và nhận ra rõ ràng nhất sau khóa 3 ngày Cursillo. Về lý thuyết thì điều này không hề mới với con. Con đã nghe nhưng đâu có thấm.

Mỗi tương giao giữa con với Chúa có lúc sôi nổi, có lúc bèo dạt mây trôi. Ấy vậy mà Chúa vẫn kiên nhẫn với con dẫu con cho Chúa lên bờ xuống ruộng không biết bao nhiêu lần. Con cầu nguyện có điều kiện đi kèm. Nếu Chúa cho con cái này, thì ngày mai con sẽ lặn chuối Mân Côi hay con sẽ làm tuần cửu nhật kính Lòng Chúa thương xót. Chung quy, vì điều con muốn nên con mới làm việc đạo đức chứ con nào có yêu Chúa đâu? Con giữ đạo theo kiểu thực dụng Chúa nhỉ?

Có điều kì diệu là sau mỗi một kỳ tĩnh tâm con lại nhận ra nhiều điều từ cái thế giới bên ngoài, từ mọi chuyện đến với con... Chúa yêu thế gian... yêu đến nỗi ban Con Một xuống thế... chịu chết trên cây Thánh giá... mà trong thế gian Chúa yêu đó cũng có con... Con cứ ngẫm cứ nghĩ cứ bị rung động... vì mỗi một điều nghiệm ra như thế lại thấy: ôi mình được yêu nhiều đến thế sao! Thế tại sao Chúa chọn con trong phong trào Cursillo nhỉ? Sao Chúa có thể yêu con và kiên nhẫn với con đến thế? Để giờ đây con theo Chúa học cách tha thứ, tha thứ cho những người làm con đau, tha thứ cho chính... người cha của con. Con cầu nguyện cho ông ấy cảm nhận được tình yêu Chúa như Chúa đã cho con được cảm nhận...

Trong đêm đen tưởng chừng tuyệt vọng của cuộc đời, Chúa đã vỗ về con, ủi an con để con vượt qua. Để chính trong phút giây đau khổ đó, con đã biết cùng cầu nguyện, cùng lan truyền tình yêu của Chúa, truyền những cảm nhận của mình cho Mẹ, cho Cha, cho các em. Để gia đình con sau những buồn phiền của cuộc sống, lại có thể yêu thương, lại có thể cùng nhau thờ phượng Chúa. Để giờ đây khi sóng gió đi qua, dẫu đôi khi còn chút gợn sóng, nhưng gia đình con đã biết cầu nguyện với nhau và cho nhau, đã biết yêu thương và nhường nhịn, đã biết Chúa dạy ta phải tha thứ.

Nếu Chúa không ngày ngày nhắc nhở, ban Thánh Thần thôi thúc con, thì giờ đây con lại quay lưng với Chúa, lại mê những thứ thuộc về thế gian. Cám ơn Chúa vì đã kiên nhẫn và yêu con nhiều như vậy! Con tin phía trước con đường con đi luôn có Chúa, nên con không lo lắng muộn phiền gì cả. Con cứ nắm lấy Chúa thật chặt, nắm lấy anh em, gia đình, những người xung quanh con, mong họ luôn có Chúa trong tâm hồn để được bình an. Việc còn lại con tin Chúa sẽ làm vì Chúa luôn có cách của Chúa.

Nếu như không có ánh sáng của Chúa, con đã không thể trưởng thành, lạc quan yêu đời và luôn cười thường trực như ngày hôm nay. Để rồi người người gặp con đều nhớ nụ cười, người người hỏi con sao con vui tươi thế? Con cũng cười và nhìn lên trời như thể muốn nháy mắt với Chúa vì biết Chúa đang cùng cười với con. Đạo này con có thêm bạn mới trong phong trào Cursillo, điểm chung là ai nấy đều tươi roi rói.

Trời Sài Gòn lại bắt đầu se lạnh. Đường phố bắt đầu rộn ràng. Lại thêm một mùa Noel nữa. Chúa đến trong đêm Giáng sinh an bình và lòng con cảm thấy ấm áp: Chúa đến vì con ☐



MỪNG 5 NĂM PT Cursillo Sài Gòn tái hoạt động

Ali Philips khóa # 9 SG

NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM...

Những ngày cuối năm, đường phố vốn đã đông đúc của Sài Gòn luôn có cảm giác ai cũng hối hả. Mặc dù nam trung bộ và Tây nguyên đang có bão, nhưng hôm nay Sài Gòn vẫn nắng đẹp. Con đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3) với những hàng cây đại thụ tỏa bóng mát rượi tấp nập những dòng xe.

Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn nằm ngay ngã tư Trần Quốc Thảo và Nguyễn Đình Chiểu với khuôn viên thoáng đẹp và rợp bóng cây. Nơi đây lưu giữ một nhà nguyện nhỏ bằng gỗ được cho là ngôi nhà cổ nhất Sài Gòn với tuổi đời hơn hai trăm năm. Trải qua nhiều biến cố di dời và trùng tu, ngôi nhà vẫn giữ được nét nguyên bản vốn có, các liên kết gỗ được ghép dính với nhau bằng mộng mà không dùng bất cứ cây đinh nào...

Hôm nay, ngày 29/11/2014 là một ngày đặc biệt đối với phong trào Cursillo Sài Gòn nên hàng trăm Cursillista thuộc 12 khóa từ khắp nơi đổ về Tòa Tổng Giám mục với niềm hân hoan mừng lễ kỷ niệm 5 năm phong trào Cursillo trở lại (2009-2014). Nhìn gương mặt ai cũng phấn khởi háo hức trong ngày trọng đại nên niềm vui dường như được nhân lên bội phần. Các Cursillista đồng khóa sau một thời gian trở về sống “Ngày thứ tư” hôm nay gặp lại nhau tay bắt mặt mừng vui vẻ trò chuyện, hỏi thăm nhau tíu tít. Không quản những cách trở về đường xá, các Cursillista từ những giáo xứ xa xôi cũng lặn lội về tham dự đại hội.

Trò chuyện với cô Anna Phạm Thị Trúc (# 4) đến từ giáo xứ Tân Hưng (Q.12), cô cho biết “vì không biết sử dụng email nên kể từ khi nhận được thông tin từ nhóm thân hữu về đại hội, cô vui lắm. Ngay từ tối hôm trước đã nôn nao mong đến giờ này rồi”.

Anh Vinh Sơn Lê Hoàng Hoàn Thành (# 9) thuộc giáo xứ Vĩnh Hòa thì chia sẻ: “Mình thường xuyên tham dự các kỳ Ultreya, bữa nay công việc bận quá tưởng không thể về tham dự được, tính đợi đến kỳ Ultreya cuối năm sẽ đi, mà nhờ ơn Chúa đến giờ chót hạn đăng ký thì mình lại thu xếp được thời gian. Đến đây rồi nhìn ai cũng hân hoan thế này, mình thấy được thỏa nguyện trong lòng quá”.

Còn trường hợp chị Têrêsa Phạm Thị Kim Yến (# 8) thì khá đặc biệt. Tuy thuộc giáo xứ Gia Định nhưng công việc của chị thường xuyên ở Hà Nội, chị thu xếp bay vào từ tối hôm trước để kịp tham dự đại hội với tâm tình sốt sắng: “Gặp được mọi người chị vui lắm, giống như mình đang mơ vậy. Không ngờ lại đông vui thế”.

Đúng 14g30 Đại hội bắt đầu khai mạc tại Hội trường lớn. Sau bài chia sẻ của anh Trưởng Ban phục vụ về lịch sử hình thành và phát triển của phong trào Cursillo thế giới và Việt Nam là đến phần chia sẻ của các Cursillista. Các bài chia sẻ đầy cảm động của anh chị em đôi khi làm không khí hội trường chùng xuống vì xúc động. Đặc biệt bài chia sẻ của Cursillista Phaolô Nguyễn Thế Hùng với tựa đề “Mối tình 5 năm” được anh viết hoàn toàn bằng những vần thơ đầy xúc động đã nhận được tràng vỗ tay nhiệt tình của mọi người.

Xen giữa các bài chia sẻ là các tiết mục văn nghệ tự biên tự diễn của các Cursillista. Tiết mục nhảy Flashmob của nhóm múa được mọi người đứng lên hưởng ứng dù sân khấu không cao để có thể nhìn thấy nhóm múa, nhưng ai cũng đứng lên vỗ tay, nhảy theo điệu nhạc bài hát “De Colores”, là bài hát quen thuộc của phong trào. Trong các tiết mục văn nghệ xen kẽ đó, Ban tổ chức đã khéo léo sắp xếp để anh Lê Minh giới thiệu ra mắt ca đoàn Phaolô của phong trào Cursillo Sài Gòn với bài hát “Chúa biết lòng con” của tác giả là Lm. Ân Đức...

Sau phần chia sẻ và các tiết mục văn nghệ, mọi người nghỉ giải lao trước khi bước vào thánh lễ. Đây là một thánh lễ đồng tế đặc biệt do đích thân Đức Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn Phaolô Bùi Văn Đọc làm chủ tế.

Khi ca đoàn cất tiếng hát bài ca nhập lễ, đi trước đoàn đồng tế tiến về phía bàn thờ là 25 cặp vợ chồng đều là những Cursillista trong tổng số 500 Cursillista của 12 khóa. Đó là một hình ảnh đẹp như một biểu

tượng của Tình Yêu mà Thiên Chúa ban tặng cho con người. Với những ngọn nến lung linh trên tay như những lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa ban cho tình yêu lứa đôi, 25 cặp vợ chồng chính là biểu tượng vĩnh cửu của hôn nhân Công giáo: *“Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly”* (Mc 10,9).

Mặc dù rất bận rộn với công việc mục vụ, Đức Tổng Phaolô vẫn thu xếp thời gian kịp từ nước ngoài về cùng dâng lễ tạ ơn và cầu nguyện cho phong trào Cursillo Sài Gòn. Bài giảng của Đức Tổng ngắn gọn và súc tích, ngài chia sẻ về ý nghĩa của mùa Vọng nhân dịp kết thúc năm Tân Phúc-âm-hóa đời sống Gia đình và bước vào năm Phụng vụ mới. Theo chia sẻ của Đức Tổng “trong Chúa Giêsu, chúng ta đã có mọi ân huệ của Thiên Chúa rồi” và “Thiên Chúa là Đấng Trung Thành duy nhất”. Lời chia sẻ giản dị, gần gũi và đôi lúc có chỗ hài hước của Đức Tổng Phaolô làm cho buổi lễ trang nghiêm không mất đi niềm vui bởi tiếng cười của giáo dân.



Sau bài giảng của Đức Tổng Phaolô, cha linh hướng Phaolô Nguyễn Quốc Hưng lên công bố danh sách Ban phục vụ mới nhiệm kỳ 2015-2018. Đích thân Đức Tổng giám mục trao Ủy nhiệm thư cho tân Ban phục vụ sau lời kinh tuyên hứa. Tiếp theo đó, ngài cũng trang trọng

chúc lành cách đặc biệt cho 25 cặp đôi của phong trào...

Bữa tiệc liên hoan diễn ra ngay sau thánh lễ trong khuôn viên Tòa Tổng Giám mục với sự tham dự của gần 300 Cursillista và khách mời. Trong niềm vui hân hoan của ngày hội ngộ, mọi người thỏa sức trò chuyện hỏi thăm nhau, chơi các trò chơi và cả nắm tay nhau hát “Bình An của Chúa hằng ở với muôn người, mỗi người...”. Tôi nghĩ rằng bất

cứ Cursillista nào cũng thực sự hạnh phúc khi được nắm tay nhau cất chung lời ca của bài hát này. Bởi chính khi chúng ta nắm tay nhau cất cao tiếng hát của tình thân ái, của niềm tin yêu vào Thiên Chúa và anh chị em cũng chính là lúc Thiên Chúa đang ngự giữa chúng ta, và Ngài hài lòng bởi tình thương mến chúng ta đang trao cho nhau.

Sau ngày đại hội tưng bừng, chúng tôi trở về tiếp tục sống "Ngày thứ tư" giữa cuộc sống đời thường với bề bộn lo toan, nhưng những Cursillista với tâm tình và mục đích đem Lời Chúa đến với môi trường sống và làm việc của bản thân trong tinh thần Sùng Đạo - Học Đạo và Hành Đạo, chúng tôi tin rằng Thiên Chúa luôn đồng hành với mỗi người để chúng tôi hoàn thành sứ mệnh của mình.

Tạ ơn Chúa về một ngày hội tốt đẹp với những niềm vui lấp lánh trong từng nụ cười, từng ánh mắt và những cái bắt tay nồng hậu.

Tạ ơn Chúa đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng con để chúng con tiếp tục sống "Ngày thứ tư" trong yêu thương và chia sẻ yêu thương để chúng con bước vào Mùa Vọng với tâm tình chờ đợi...

Ngoài kia, không khí Giáng sinh đã bắt đầu tràn về trên từng con phố...





MỪNG 5 NĂM PT Cursillo Sài Gòn tái hoạt động

CẶP ĐÔI CURSILLISTA “HOÀN CẢNH” HAY “HỒN HẢO”?

Phong trào Cursillo Giáo phận Sài Gòn vừa tổ chức Mừng 5 năm tái hoạt động tại Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn chiều 29/11/2014. Buổi Hội ngộ của gia đình Cursillo giáo phận Sài Gòn thật đặc biệt gồm những cursillista từ khóa 1 đến khóa 12 gần 300 người chưa kể khách mời là các vị đại diện các đoàn thể khác. Nếu không vì lý do bất khả kháng số người tham dự có lẽ sẽ đông hơn.

Mọi người quây quần bên nhau, trong niềm vui và phấn khởi. Tranh thủ chào nhau, thăm hỏi nhau, như sợ thời gian không đủ để chào hỏi hết mọi người. Có những cursillista tham dự từ khóa 1 khóa 2 gián đoạn sinh hoạt một thời gian vì thay đổi nơi ở, vì quá bận rộn công việc. Được tin Phong Trào Cursillo Sài Gòn mừng lễ Tạ ơn 5 năm tái hoạt động cũng gắng thu xếp về tham dự, để được gặp gỡ anh chị em.

Bầu khí hôm nay tuy không quá tưng bừng nhưng lòng đầy rộn rã niềm vui. Có Chúa Cha cùng cộng tác giữ cho buổi chiều thứ Bảy trời thật trong, thật quang đảng (*dù tháng 11 trời vẫn còn những cơn mưa bất ngờ*) nhờ đó mà các chị tự tin hơn trong tà áo dài thướt tha muôn màu sắc. Cũng không quên những anh Cursillista tuy trang phục đơn giản, áo sơ mi, quần tây nhưng với chiếc cavat trên cổ. Mỗi anh một màu cũng tecnicolor không kém phái nữ, anh nào cũng tươi tắn, cũng phong độ, và trang trọng xứng hợp với niềm vinh dự được trình diện Đức Tổng giám mục Phaolô, được đón nhận ơn Hiện Sủng, mà mọi người sẽ được tận hưởng trong thánh lễ Tạ ơn chiều nay.

Có những nụ cười trao nhau chưa trọn vẹn cho người này, thì đã vội trao sang người khác, nhưng chắc chắn không ai buồn ai. Có những người bạn mới xong khoá # 12, nhưng thân thiện tự nhiên với mọi người như bạn bè cùng khoá từ lúc nào. Cũng không thiếu những ánh mắt lướt trong đám đông như để tìm kiếm bạn trong nhóm Thân hữu sao chưa thấy hiện diện. Sợ bạn vì lý do gì phải vắng mặt không được hưởng niềm vui và ân sủng của ngày Thánh này.

Nhờ ơn Chúa soi sáng, cha linh hướng đã làm việc với các anh chị Ban Phục Vụ tổ chức chương trình dấu ấn kỷ niệm 5 năm thật ý nghĩa. Anh chị em Cursillista Sài Gòn được giới thiệu Tân Ban Phục Vụ để thay thế Ban Phục Vụ cũ từ năm 2009. Việc tiến cửu nghinh tân của Ban Phục Vụ diễn ra nhanh chóng dưới sự đồng thuận của mọi người. Chị Ngọc Anh và anh Đức Hoàng tạo nên bầu khí rộn rã qua bài đối đáp Hò Lơ theo điệu hò Nam bộ. Cũng có lúc Hội Trường lắng đọng bởi tâm sự của anh Thế Hùng, Cursillista # 1, qua bài thơ "Câu chuyện tình 5 năm".

Chị Tường Vy chia sẻ cảm nghiệm gặp Chúa qua Khóa Ba Ngày. Chị nhận ra rất nhiều điều, mà chị cho là mình đã mắc lỗi với Chúa. Giọng nói trầm ấm nghẹn ngào đầy xúc cảm của chị khiến cả khán phòng như chìm trong không gian sâu lắng, và mọi người càng cảm mến chị hơn khi chị chia sẻ "tôi đã thay đổi cách nghĩ: phải hoán cải bản thân, trước khi muốn hoán cải người khác..."

Anh Hữu Nghĩa, Trưởng Ban thường vụ các Đoàn thể và Giới của giáo Phận Sài Gòn cũng được mời lên phát biểu. Bài chia sẻ của anh giúp mọi người ý thức hơn về trách nhiệm của người Kitô hữu hoạt động - phục vụ - làm việc bác ái cho tha nhân, nhưng đừng quên bổn phận bác ái đối với gia đình, vì đó là điều ưu tiên hợp ý Chúa.

Người được mời lên cuối cùng là một linh mục là một Cursillista dự khóa trước 1975: cha Đaminh Ngô Quang Tuyên, Trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng của giáo phận. Sau phần nói về bản thân, cha giới thiệu quyển lịch năm 2015 với Tiêu đề Vui Sống Hạnh Phúc, với

ước mong quyền lịch này sẽ tới tay lương dân để mọi người nhận ra Đức Giêsu là niềm hy vọng.

Bầu khí thật vui khi anh Lê Minh giới thiệu ca đoàn của Phong Trào Cursillo mới thành lập mang tên ca đoàn Phaolô xin được ra mắt và phục vụ trong thánh lễ chiều nay. Kết thúc chương trình là bài De Colores có các chị lên làm mẫu cho mọi người trong Hội trường cùng sôi nổi với vũ điệu Flash Mob thật vui nhộn.

Sau 10' giải lao mọi người bắt đầu đi vào mục chính của chương trình là Thánh Lễ. Một cuộc rước thật long trọng của 25 đôi hôn phối cầm đèn đi đầu, các cha linh hướng Phong Trào Sài Gòn, sau cùng là vị chủ chăn của giáo phận Sài Gòn Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc.

Thánh lễ đồng tế diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, nhưng sống động nhờ ca đoàn Phaolô hát thật hào hùng, thật chuyên nghiệp. Đức cha có vẻ hài lòng nên bài giảng ngài thật chân tình, như người cha nói chuyện với con cái, nụ cười luôn nở trên môi người. Trong bài giảng Đức cha nhấn nhủ anh chị em Phong trào Cursillo phải là những Cursillista Samaritanô mới đúng với tinh thần của Chúa Giêsu. Sau bài giảng ngài trao Ủy Nhiệm Thư cho Tân Ban Phục Vụ nhiệm kỳ mới.

Kế tiếp 25 đôi hôn phối đứng lên đọc lời Tuyên hứa. Những cặp đôi này đều là các Cusillista từ khoá 1 đến 12. Biểu tượng cho tình yêu hôn nhân vững bền và đồng tâm hiệp nhất nên được cha linh hướng Phaolô quan tâm đặc biệt, được vinh dự chọn vào đoàn rước, nhất là được Đức cha Phaolô ban phép lành đặc biệt vì là kết thúc Năm Phúc-âm-hóa Gia đình. Niềm vui của tôi là được xếp vào các cặp đôi, mà khi tặng quà cho các đôi vợ chồng cha Phaolô đã nói vui: Đây là quà tặng cho cặp đôi **hoàn cảnh!**

Thật là một ngày hồng ân, một ngày hạnh phúc. Tôi thầm cảm tạ Chúa đã thương yêu tôi, đã chọn vợ chồng tôi vào gia đình Cursillo, để tôi có cơ hội phục vụ trong sự ủng hộ hết mình của người chồng đồng tâm chí hướng, để chúng tôi được hưởng những niềm vui bất

tận trong Chúa, trong anh em. Phong Trào Cursillo sẽ là một dấu ấn khó quên đối với tôi một Cursillista # 2- khóa nữ đầu tiên). Năm năm sinh hoạt với anh em trong phong trào, ngày tháng trôi qua tôi cảm thấy như có chất keo kết dính tôi với Phong trào từ lúc nào, tôi thích gặp gỡ anh em trong những buổi sinh hoạt, vì những cuộc gặp gỡ là những cảm xúc trào dâng của yêu mến, cảm phục, và khao khát được chia sẻ nỗi nhọc nhằn của anh chị em Ban Phục Vụ. Khao khát được học hỏi để được phục vụ cho Phong Trào qua các Khoá Ba Ngày, để rồi thích thú tận hưởng cảm giác ngọt ngào, sáng khoái đầy thú vị qua những lời chia sẻ của các tân cursillista trong buổi Clausura, và sung sướng nhất là nghe những lời cam kết trước cha linh hướng và các anh chị trợ tá là sẽ thay đổi, sẽ cố gắng trở nên một Kitô hữu đích thực biết sống theo gương Thầy Chí Thánh Giêsu trong ngày thứ tư. Hoa trái của Chúa ngày càng sinh sôi nảy nở, nhờ có sự đóng góp của cha Phaolô linh hướng, của Ban Phục Vụ Phong Trào, của những Anh chị em cursillista đi trước, dẫn bước cho anh chị em cursillista theo sau làm nên một Phong Trào sống động, hiệu quả trong hành trình Đức Tin bằng hành động.

Ước mong Phong Trào luôn vững mạnh và phát triển không ngừng để kết nối mọi người trong yêu thương và phục vụ như lòng Chúa mong ước.

Têrêsa Nguyễn Thị Liên



MỪNG 5 NĂM PT Cursillo Sài Gòn tái hoạt động



Chia sẻ chứng nhân

Chia sẻ 1: Trải nghiệm 5 năm – Fx. Nguyễn Thái (29/11/2014)

Kính thưa quý anh chị Cursillista phong trào Sài Gòn,

1. Đã năm năm trôi qua, kể từ khi phong trào Cursillo tái hoạt động tại Tổng giáo phận Sài Gòn. Hôm nay chúng ta cùng nhau kỷ niệm, cảm tạ Chúa và vui mừng vì chúng ta có dịp gặp nhau, cùng nhau sống thánh thiện hơn, gắn kết với nhau trong một sứ vụ yêu thương, Loan Báo Tin Mừng và mở rộng nước Chúa.

Năm năm trong PT, hôm nay tôi rất hân hạnh được chia sẻ với quý anh chị những trải nghiệm về cuộc sống của tôi. Tôi nhận thấy mình đã thay đổi nhiều, và giờ đây tôi đang được ơn sống kết hiệp với Chúa.

2. Vào một buổi chiều tôi tự hỏi: điều gì đã làm cho tôi được như vậy, điều gì đã giúp tôi thăng tiến trong đời sống tâm linh? Có phải là tôi đã cầu nguyện và cầu nguyện với Lời Chúa hằng ngày không? Hay do tôi đã kiểm điểm và xét mình hằng ngày hàng tuần? Hay là tôi đã biết tha thứ cho anh em và ý thức sống từng ngày từng giờ vì người chung quanh tôi?..

Có lẽ là tất cả.

3. Có lẽ tôi đang xa dần cách sống đạo theo lối sống hình thức khi đi lễ, đi nhà thờ, đọc kinh, giữ luật Chúa, luật Giáo hội, mà trước kia tôi tưởng làm như thế là đủ. Và có lẽ tôi đã nhận ra, trước đây tôi sống đạo còn thiếu ý thức, thiếu tích cực, sống đạo theo kiểu thụ động. Bây giờ tôi nhận ra Chúa đã yêu thương mình quá nhiều, còn mình đã quá chậm trễ đáp lại tình yêu của Ngài. Từ đó tôi mạnh dạn dần thân theo Chúa. Tôi cầu nguyện xin Chúa cho tôi trở thành người con đích thực của Chúa, để gây ảnh hưởng đến

những người chung quanh tôi. Tôi cầu nguyện và mong muốn cho những người chung quanh tôi thay đổi.

4. Tôi đã mạnh dạn tác động trong gia đình, hướng dẫn con tôi cũng sống ý thức là một người Kitô hữu đích thực. Tôi động viên họ dấn thân vào công việc Loan Báo Tin Mừng, hướng dẫn giáo lý cho các cháu thiếu nhi.

Trong Giới Doanh nhân Công giáo, nơi tôi đang phụ trách, tôi dám nói cho nhiều người sống ý thức về đời sống đạo.

Trong các Giới và các Đoàn thể: tôi cũng mạnh dạn đề xướng các chương trình học hỏi, và thực thi công việc Loan Báo Tin Mừng. Với bạn bè, tôi cũng tác động nhiều trường hợp giúp họ theo Chúa, theo đạo. Ở công ty, tôi luôn tác động mọi người sống theo tinh thần Kitô giáo, lương tâm Kitô giáo.

Tạ ơn Chúa, Người đã đồng hành với tôi trong vai trò người gây ảnh hưởng, người dẫn đường giúp người khác đến gần Chúa.

5. Tôi cũng có những trải nghiệm về ma quỷ cám dỗ mình: khi tôi đang muốn dấn thân làm việc gì thì ma quỷ “bàn lùi” cho mình bỏ cuộc; khi tôi làm được một vài việc gì thành công thì tôi dễ muốn khoe khoang, dễ muốn nhận công và dễ tự cao. Ma quỷ còn cám dỗ khi tôi nhìn thấy những anh em đồng hành với mình sai trái, nhìn thấy những người chung quanh còn chưa gương mẫu, thì mình dễ buồn chán và thất vọng bỏ cuộc. Và còn nhiều cám dỗ khác. Vì vậy, ngày ngày tôi cầu nguyện với kinh Lạy Cha một cách ý thức hơn. Tôi xin Chúa cho tôi đừng sa chước cám dỗ, nhưng cứu tôi cho khỏi mọi sự dữ.

6. Năm năm nhìn lại là dịp giúp tôi tạ ơn Chúa nhiều hơn và cầu nguyện cho mình biết khiêm tốn nhìn lại mình, một con người còn biết bao hạn chế thiếu sót, sai lầm, tội lỗi. Xin cho tôi sống mật thiết với Chúa hơn, tiếp tục hoán cải, đổi mới cách sống để biết tìm đến anh em và dấn thân thật lòng hơn cho người nghèo khổ.

7. Tôi mong muốn và cầu nguyện cho mọi người đổi mới, cho xã hội bình an, cho quê hương đất nước tôi thanh bình hạnh phúc, và nhất là cho Nước Cha Trị Đến ☐



Anh Fx. Nguyễn Thái



Chia sẻ 2:

Có một Cursillista khóa # 1 đã theo Chúa suốt 5 năm trong PT Cursillo Sài Gòn không hề ngưng nghỉ. Năm 2011 anh đã trải qua một cơn tai biến nặng, hậu quả là anh mất khả năng nghe, nói nôm na là bị điếc, nhưng không vì thế mà anh chùng bước trong mọi sinh hoạt của Phong Trào: từ hội nhóm thân hữu, Ultreya, cho tới khóa 3N. Hôm nay anh chia sẻ với Cộng đoàn hành trình đức tin của anh qua **câu chuyện tình 5 năm** giữa anh và Chúa. Bài chia sẻ không bằng văn xuôi nhưng bằng những vần thơ do anh sáng tác.

CHUYỆN TÌNH 5 NĂM BƯỚC THEO NGÀI

Có chuyện tình 5 năm,
Đẹp hơn cả trăm năm,
Là chuyện tình của tôi với Chúa.

Một buổi chiều trời nghiêng nghiêng nắng lưa,
Nghe lời Ngài mời gọi thoáng trong tim,
Tôi dẫn thân vào một cuộc hành trình,

Một hành trình trong mơ,
Phong trào Cursillo.

Khóa 3 ngày kỳ diệu,
Không thể nào thấu hiểu,
Tôi thực sự đổi thay,
Trong cảm xúc đắm say.



Anh P. Nguyễn Thế Hùng

Sống ngày thứ 4 với niềm tin cháy bỏng,
Cùng anh chị em Ultreya, hội nhóm,
Lắng nghe nhau những chia sẻ thân thương,
Hoán cải bản thân để thánh hóa môi trường,
Tôi sùng đạo với tình yêu đích thực. (SÙNG ĐẠO)
Tôi yêu Chúa không còn bằng hình thức,
Tôi đã chạm Ngài trong thánh lễ, giờ kinh,
Đã thấy Ngài trong hình bóng anh em,
Khi làm lỗi, bên Ngài về sám hối.

Tôi say sưa học hỏi, (HỌC ĐẠO)
Để thấu hiểu về Ngài,
Những dụ ngôn, những thông điệp thật dài,
Tìm đọc mãi âm thầm tối, sáng,
Hiểu thâm sâu “những tư tưởng nền tảng”
Để yêu Ngài, để phục vụ anh em,
Vì từ nay tôi là muối là men, (HÀNH ĐẠO)
Đi ướp mặn, đi khơi nồng hương mới,
Cho những môi trường chung quanh đầy gian dối
Là ngọn nến vàng xua bóng tối âm u,
Đem yêu thương vào chốn hận thù,
Đem tin vui cho những ai tuyệt vọng.

Là hạt giống chết đi để gieo mầm sống,
 Mang Tin mừng tôi rong ruổi khắp nơi,
 Nụ cười trên môi, kết bạn mọi người,
 Yêu thương bạn, đưa bạn về với Chúa.
 Muối men tôi đã kết thành điểm tựa,
 Tỏa bình an cho lối xóm, gia đình.
 Đêm từng đêm ngồi bên Chúa lặng thinh,
 Tôi ôn lại những gì mình đoan hứa.
 Cánh đồng hoang thoảng bao la hương lúa.
 Môi trường quanh tôi đã như một bài thơ,
 Mong mỗi người sẽ là một Giê su,
 Nắm tay Ngài, nắm tay nhau vui bước.

VƯỢT QUA THỬ THÁCH

Nhưng trong tình yêu nào ai biết được,
 Chuyện tình nào mà không vướng khổ đau,
 Như Phúc Âm từng kể chuyện vườn Dầu,
 Yêu nhân loại, đôi lần Chúa bật khóc.
 Rồi một hôm, như chiều xưa Damas,
 Tôi xuôi tay ngã gục bên đường,
 Ôm xác thân rời rã ngập đau thương,
 Con tai biến phủ lên đời tăm tối.
 “Chúa thử thách con, vì con yếu đuối?
 Hay vì quá yêu nên trao Thập tự buồn?”
 Tôi bước vào những năm tháng cô đơn,
 Lung lạc niềm tin,
 Linh hồn khát đắng.
 Những ngày liệt giường, tâm tư hoang vắng,
 Lời kinh về thêm mặn chát bờ môi !

*Có phải chẳng tôi mất Chúa thật rồi?
 Không được cùng anh em dấn thân phục vụ,
 Tại không được nghe những sẽ chia tâm sự.
 Một kiếp người bỗng mục nát hư hao*

*Nhưng người ơi, tình yêu Chúa nhiệm màu,
 Ngài không bỏ tôi lên đênh biển cả,
 Nhiều đêm dài không ngủ,
 Tôi nhìn lại đời tôi,
 Ngàn bất xứng, vạn bước chân lầm lỡ.
 Chúa lật tôi xem từng trang sách cũ
 Của đời tôi một thuở mê hoang,
 Đã bao phen phiêu lạc chốn địa đàng,
 Ăn trái cấm nên tình yêu rạn vỡ.*

*Một lần kia cơn đau về vật vã,
 Từ đôi tai mù lòa,
 Tôi chợt nghe thì thầm tiếng Chúa:
 “Này con ơi, con đừng thất vọng nữa,
 Vâng theo thánh ý Ta, sẽ hạnh phúc bình an”*

*Tôi chợt thấy mùa xuân,
 Nở trong vườn cay đắng
 Ôm thập giá vào lòng,
 Thấy Chúa thật bao dung.*

*Một đổi thay, ôi sao quá lạ lùng,
 Tôi dâng Chúa những khổ đau tuyệt vọng.
 Trong hoang vu đã mọc lên mầm sống.
 Mỗi cơn đau trở thành một lời kinh,*

*Mỗi viên thuốc đắng là một hy sinh,
Tôi kết thành những PALANCA tươi thắm.*

(Xin tặng anh chị em một tâm sự rất buồn với Chúa khi tôi còn vật vã trên giường bệnh, khi tưởng rằng mình sẽ suốt đời tàn phế và không còn được đồng hành với phong trào.)

*Lạy Chúa,
Con không là giọt mưa sa,
Con không là tia nắng ấm,
Con không là hương muối mặn,
Không là men rượu cay nồng.
Đời con là những kết nối mênh mông,
Rất lặng lẽ trong hành trình tăm tối.*

*Con dâng Chúa muôn vàn yếu đuối,
Những cơn đau thăm thẳm trong đời,
Mong trở thành hạt muối, Chúa ơi,*

*Được tan biến trong biển tình diệu vợi.
Không tưới mát vườn ai bằng những cơn mưa vội,
Không thể sưởi ấm người bằng chút nắng hoàng hôn,
Con xin là chiếc bóng cô đơn,
Như rong rêu bên bờ đá,
Như tro tàn nơi bếp lạnh,
Như cơn đau nhè nhẹ ban chiều,
Như nỗi buồn rơi rụng chốn cô liêu,
Như tiếng khóc trong đêm dài nhung nhớ.
Con xin dâng Chúa những hy sinh bé nhỏ,*

*Làm chút phân tro len lõi âm thầm,
Giúp mầm cây lớn dậy kịp mùa xuân,
Cho lòng lầy thêm vườn hoa nhân thế.
Rồi con sẽ quay về lặng lẽ,
Sưởi ấm đời bằng những giọt hy sinh.*

Anh Chị khóa trưởng khóa # 5 & # 6 Cursillo đã đọc Palanca của tôi cho khóa sinh nghe và xin mọi người cầu nguyện cho tôi. Có lẽ nhờ lời cầu nguyện của ACE mà:

*Cơn trọng bệnh từ từ thuyên giảm,
Rồi một ngày tôi thực sự hồi sinh.*

NIỀM VUI TIẾN BƯỚC

*Qua đêm đen, rực sáng một bình minh
Tôi đã trở lại cùng phong trào dẫn bước.
Được hội nhóm, Ultreya như trước,
Lòng khát khao cháy sáng tựa hừng đông,
Một tương lai rạng rỡ màu hồng,
Tôi rộn rã vội lên đường với Chúa.
Bàn tay Ngài và nhiều bàn tay nữa,
Nắm chặt tay tôi đi rao giảng Tin Mừng.*

*Tôi sẽ đi, sẽ đi khắp muôn phương,
Tiếp bước 5 năm,
Phong trào Cursillo hồi sinh mạnh mẽ,
Tôi sẽ say sưa kể:
Kỳ diệu thay,
5 năm chuyện tình tôi với Chúa ☐*

Phaolô Nguyễn Thế Hùng (29/11/2014)

Chia sẻ 3:

Ôn gọi Cursillo

Con xin kính chào quý cha cùng các anh chị em Cursillista trong tình yêu của Thầy Chí Thánh Giêsu.

1. TÔI LÀ AI, TÔI LÀ GÌ KHI CHƯA ĐẾN VỚI CURSILLO?

Tôi là Anna Hoàng Tường Vy, 52t, độc thân, dự khóa # 12 Cursillo Sài Gòn tháng 9/2014. Hôm nay tôi được vinh dự chia sẻ cảm nghiệm của một người mới gia nhập Phong Trào được vài tháng.



Chị Anna Hoàng Tường Vy

Xin được nói một chút về hoàn cảnh gia đình của tôi hiện nay:

Trước đây tôi là một chủ doanh nghiệp, nhưng từ năm 2007 tôi dạy tiếng Anh tại TTMV. Vừa làm việc kiếm sống, lại vừa chăm sóc người mẹ mắc bệnh thần kinh do bị bệnh trầm cảm nhiều chục năm trước. Vì cuộc sống hôn nhân của ba mẹ tôi rạn nứt từ những ngày tôi chỉ vừa mới 20t, nên trong gia đình thiếu vắng tình yêu thương chan hòa giữa anh chị em. Đời sống Đức Tin thì ai cũng giữ Đạo cách máy móc, nếu không nói là khô khan, nguội lạnh.

Mỗi ngày, nhiều biến cố rất nhỏ nhặt trong đời sống gia đình, tôi khát khao và quyết tâm phải làm điều gì đó để thay đổi bầu khí gia đình, thay đổi anh chị em trong gia đình mình để đưa mọi người đến gần Chúa hơn, sống Đạo tích cực hơn. Tôi xin nhấn mạnh ở đây là lúc chưa đến với K3N, tôi chỉ nghĩ thay đổi những người chung quanh, mà không phải là thay đổi chính mình.

2. CẢM NGHIỆM KHI ĐẾN VỚI K3N:

Tôi tham dự khóa Cursillo và cảm nghiệm được nhiều điều giúp tôi thay đổi chính bản thân mình.

2.1 Trước nhất là cảm nghiệm được gần gũi Chúa:

Qua câu Phúc âm: “*Anh em là bạn của Thầy, chính Thầy lựa chọn anh em...*” (Ga 15,15) Ngay trong giờ nguyện gẫm đầu tiên dưới sự hướng dẫn của cha linh hướng, tôi đã thật sự xúc động về sự tĩnh lặng của không gian, sự gần gũi trước Thánh Thể Chúa. Tôi đã từng ngồi bệt trước Nhà Tạm mỗi thứ 5 Tuần Thánh để cầu Chúa hơn 20 năm nay; vậy mà lần này tôi thấy hoàn toàn khác hẳn. Đỉnh cao của cuộc trò chuyện giữa Chúa và tôi là lúc từng Decuria cùng với chị trợ tá vào căn phòng nhỏ.

Tôi cảm nghiệm Chúa ngồi đó, Người cúi xuống như để lắng nghe nỗi lòng và sự bộc bạch tâm can của từng người chúng tôi. Một cảm nghiệm đặc biệt và sâu lắng chưa bao giờ có trong đời! Tôi muốn ôm lấy Người và thưa lên rằng “Con là gì? Là tội nhân mà sao Chúa lại chọn và cho con hồng phúc được thưa chuyện với Người?” Thử hỏi, nếu không được chọn, đến bao giờ tôi mới được biết ‘cách thưa chuyện với Chúa’ đây?!

2.2 Thứ hai là tôi đổi cách cầu nguyện với Chúa:

Lúc trước, mỗi lần đến với Chúa, tôi luôn miệng “Lạy Chúa, xin cho con....” hoặc “Lạy Chúa, con xin Chúa nhậm lời con, cho con....” Còn bây giờ, được ở với Chúa rất nhiều giờ trong suốt K3N, tôi đã dần biết thưa chuyện với Chúa, tâm sự với Chúa, kể lể với Chúa không gượng ép, không bóng bẩy. Chúa như một người bạn mà trong cuộc đời này không còn ai, ngoài Ngài ra, có thể thay thế để tôi trần tình những điều thâm kín nhất. Tuy lời cầu nguyện có dài hơn, có mất thời gian hơn nhưng tôi lại thấy mình gần Chúa hơn, tôi bộc bạch mọi nỗi niềm với Chúa và tôi cũng đã quy hướng mọi sự về Chúa để xin Chúa nhào nắn một ngày sống của tôi theo như lòng Chúa mong ước.

2.3 Thứ ba là tôi bị tác động bởi những bài rollo trong K3N:

Những điều không mới nhưng sự liên kết chặt chẽ của các Rollo được trình bày có hệ thống, căn bản & sâu sắc đã dần dần mở ra cho tôi một con đường tươi sáng, đầy hy vọng và quyết tâm biến đổi chính mình, và làm men cho gia đình và những nơi tôi đang sinh hoạt và làm việc. Dù là một người rất sùng đạo, và từng tự hào là tôi cũng đã sống và hành đạo khá tốt trong suốt mấy chục năm, tôi đã nhận thấy mình vẫn là một con số 0 to tướng trong đời sống đạo.

2.4 Thứ tư là tôi bị đánh động vì sự dẫn thân, giúp đỡ tận tình của các chị trợ tá làm tỏa sáng dung mạo yêu thương của Đức Kitô. Đây là sự đánh động tâm hồn về mẫu gương phục vụ và cho đi nhưng không mà Thầy Giêsu đã dạy. Nhìn cha LH và các chị, tôi cũng quyết tâm sẽ về gia đình biểu lộ nụ cười ấy với người mẹ đã nhiều năm tháng bệnh tật khiến tôi mệt mỏi và hay gắt gỏng, và thể hiện sự ân cần và đôn hậu với các em.

2.5. Và sau cùng tôi cảm nghiệm được sức mạnh của lời cầu nguyện và hiệp thông qua Palanca: Thật là kỳ diệu và thể hiện một cộng đoàn nối kết trong Tình Yêu Thương của Thầy Giêsu. Tôi phải năng cầu nguyện luôn, vì nếu đã có nhiều người trên thế giới này cầu nguyện, hy sinh kết những bó hoa thiêng để tôi được gặp tôi, gặp Chúa, và gặp anh em thì tôi cũng phải cầu nguyện cho tất cả anh chị em của tôi.

3. TÔI ĐÃ SỐNG NGÀY THỨ 4 NHƯ THẾ NÀO & CHÚA ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ GIÚP TÔI?

Rời khỏi khóa 3 ngày với một con người mới, một quyết tâm mới đem niềm vui đến cho môi trường gia đình, tôi quyết tâm sẽ bỏ đi cái áo khoác lạnh lùng với cô em gái mà gần 3 năm nay đã có nhiều khoảng cách, do có một số mâu thuẫn kéo dài trong sự sắp xếp cuộc sống cho cha mẹ già và đau yếu, thì ngay sau khi dự K3N về, điều không thể đã trở thành có thể, cô em đến thăm và yêu cầu “*cho em dọn qua ở nhà chị một thời gian để mỗi buổi chiều đi châm cứu chữa*

bệnh đau đầu”. Tôi như thấy một luồng gió mát rượi thổi qua tâm hồn mình, vì từ sự ngăn cách, thờ ơ, em tôi đã đến ở lại nhà, cùng nấu ăn, cùng ngủ chung phòng với tôi. Đó là cơ hội mà Chúa đã giúp để tôi thực hiện bước đầu tiên trong việc làm ấm lên ngọn lửa yêu Chúa và yêu thương nhau trong gia đình tôi.

Tôi cũng có một người em trai út đã 40t có vợ và 3 con. Em sống rất thờ ơ, nguội lạnh. Tôi dâng em trai út cho Chúa và xin Chúa thánh hóa đời sống của em như lòng Chúa ước muốn. Kể đến, tôi khuyên bảo em trong sự ân cần và ôn tồn. Vì tôi biết, chỉ có thể nói với em ấy bằng lời yêu thương thì em ấy sẽ nghe mà thôi. Quả là đúng như vậy, em nghe lời tôi đến nhà thờ.

Thưa Cộng đoàn,

Sống tinh thần Cursillo mới được 2 tháng tôi nhận thấy rằng thật không dễ gì mà sự thôi thúc và những cảm nghiệm cháy bỏng về ngày thứ 4 vẫn kéo dài mãi trong mỗi người nếu như không có hội nhóm thân hữu. Bởi lẽ tôi phải hâm nóng lên sự thôi thúc ‘làm men, làm muối, làm ánh sáng’ trong gia đình và trong các nhóm thân hữu. Ý thức được điều này, tôi đã đưa vào lịch sinh hoạt của mình một nhóm mới rất thân thương để tiến trình hoán cải chính mình và loan báo TM luôn được triển nở không ngừng trong môi trường gia đình của tôi và ở bất cứ nơi đâu tôi hiện diện.

Xin quý anh chị đi trước giúp cho tôi được sống bền đỗ trong ơn gọi Cursillo, là luôn hoán cải chính mình để làm muối men phúc âm hóa môi trường trong ngày thứ tư.

Xin cảm ơn cộng đoàn đã lắng nghe ☐





NỬA HỒN THƯƠNG YÊU

*Khi ta ở đất chỉ là nơi ở
Khi ta đi, đất bỗng hóa linh hồn.*

Cha linh hướng và quý anh chị em thân yêu,

Giữa không khí ngày hội mừng kỷ niệm 5 năm tái hoạt động của Phong Trào Cursillo Sài Gòn, con bỗng nhìn ra tuy đi xa, nhưng chúng con đã để lại quê nhà một nửa hồn yêu thương, dõi theo nhau như ánh mắt Thầy Chí Thánh, lặng im, man mác buồn vì một nỗi nhớ và trông ngóng nhau trong hy vọng.

Nhớ sao là nhớ trường lãnh đạo thân quen, trái với sự nghiêm trang và phút tĩnh lặng khi cùng nhau cầu Thánh Thể, chuyển vào căn phòng nhỏ cuối nhà thờ Tân Định là những tiếng cười âm vang thân tình, mong chờ mỗi tối thứ hai, lúc gặp gỡ và học hỏi tài liệu phong trào, nắm tay nhau để cùng dâng lời nguyện trong mỗi lần nhóm nhỏ chia sẻ, lại hát chúc bình an trong Thầy Chí Thánh, chia tay nhưng trong lòng vẫn là một tay nắm lấy anh em.

Để thương! cái nôi êm ái của tình bạn.

Chẳng thể nào quên những buổi tối đầu tháng thứ sáu, cùng nhau họp nhóm, lại chia sẻ điều mình làm được và cảm nhận được để khuyến khích nhau và chính bản thân mình, để cảm thấy Chúa cho mình cùng nắm lấy tay anh chị em mà gần Chúa hơn, sống thật lòng để còn có điều chia sẻ với anh chị em như những món quà giá trị dành cho nhau.

Ấm áp! hơi ấm của sự sẻ chia.

Như hồi trống dồn dập, Ultreya được đón chờ mỗi 60 ngày, chiều thứ bảy Ultreya dù nắng dù mưa, thẳng cơn lười giữa trưa, để lại được ngắm nhìn thân hữu rộn ràng, dìu dắt nhau ngày thứ tư trong ân huệ Chúa, hòa chung tiếng hát tụng ca và nương theo tấm gương Thầy Chí Thánh cao cả, nguyện cầu cho nhau, để phong trào lớn mạnh với sự biến đổi của từng nhóm thân hữu, cảm thấy chính mình tươi vui và thánh thiện hơn, điệu vũ flashmop rực sáng niềm vui, toàn thân

cùng reo ca tỏ lòng say mê tình yêu Thiên Chúa. Nhớ cả giỏ tiền chuyền tay nhau, để chuyển tiếp một tấm chân tình đóng góp, mỗi người một việc, chúng con cùng tô màu cho bức tranh De Colores của Sài Gòn. Noel sắp về nhớ da diết cô Noel toe miệng cười, phát quà cho tất cả mà cô Noel vắc túi không đi về. Thương thì thôi!

Phục vụ! niềm vui tụy trái tim.

Nhip nhàng hàng tháng, họp nhóm trưởng, nhớ khối hậu với không khí không ngại thúc đẩy, nhắc nhở, nguyện cầu, cùng nhau trao đổi, làm sao để hấp dẫn nhau trong họp nhóm, trong chia sẻ, trong tình bạn, niềm say mê phong trào có truyền đạt được cho nhau, nghệ thuật lắng nghe, làm sao để nhóm bền vững và triển nở, liên lạc viên và những cuộc điện đàm nối kết, vai trò của nhóm trưởng

Yêu thương! chất keo gắn kết nhóm.

Mong chờ, tĩnh tâm trợ tá tám tuần, những buổi sáng thứ bảy liên tiếp trung tâm mục vụ thứ nhì của SG, hành lang nhà xứ An Nhơn sạch bóng, bàn ghế mới toanh, phòng học sáng trưng và mát lạnh, vang vang bài học nhắc nhớ: giã từ tụy cao tụy đại giã hình, khiêm nhường, bác ái, hy sinh, cầu nguyện... từng bài giảng yêu thương và dí dỏm của cha linh hướng, bổ dưỡng hồn xác chúng con, nhớ ơn cha linh hướng, mọi quan tâm săn sóc chu đáo, bài học của phục vụ quên mình.

Bài học căn bản và khó quên còn hơn những bài rollo mà chúng con phải thao giảng, nhớ vị yaourt đậm đà và mùi thơm của cơm tấm, cha là tấm gương sáng mắt sáng lòng trợ tá chúng con.

Tri ân! phúc cho kẻ cho hơn là người nhận.

Khóa tĩnh tâm Cursillo, nhận nhiệm vụ, cầu nguyện, nói với Chúa về người anh em, rồi mới nói với anh em về Chúa; tắt bật gần xa; ba cái nhìn của Chúa Giesu, biết mình để thương thân và cần đến Chúa, xin cho chúng con biết tĩnh lặng, dành thì giờ với Thánh Thể Chúa và dựa vào ơn Thánh Chúa để chu toàn nhiệm vụ được giao; bồi hồi tâm tư, vì bao sao lãng lo ra, dù con ước ao hết lòng phục vụ, say mê tình Chúa biết bao; nhớ giờ chầu Thánh Thể, nhớ decuria, nhớ những đêm thiếu ngủ dật dờ; những giọt nước mắt của chính mình là tâm thể của đũa

con hoang đàng; Biết tình yêu bao la của Chúa để tri ân và quay về; Biết tha nhân để yêu thương và đáp trả ân sủng Chúa cho.

Agape! Thầy Chí Thánh ơi! cho con là viên đá lót đường.

Trong cơn sốt vì nỗi nhớ phong trào SG, với bao sinh hoạt đa dạng ngày càng phong phú và hấp dẫn hơn, nóng rục lên như lửa mền của Thánh Thần, con xin dâng lời nguyện cho phong trào SG hôm nay mai sau và mãi mãi.

Dù tiếng cười của con không đến được với trường lãnh đạo SG dễ thương, xin cho con vẫn không rời xa cái nôi êm ái của tình bạn. Dù hàng tháng không thể họp nhóm thân hữu tại SG, xin cho con cũng không thiếu hơi ấm của sự sẻ chia. Dù không thể tham dự Ultreya để phục vụ! xin cho con vẫn vui niềm vui tự trái tim.

Dù con không còn là nhóm trưởng, xin cho con vẫn giữ yêu thương là chất keo gắn bó thân hữu. Dù con không được dự tĩnh tâm trợ tá, xin cho con vẫn giữ tinh thần trợ tá và lòng tri ân với cha linh hướng và tất cả ân nhân gần xa. Dù con không được tham gia trợ tá khóa tĩnh tâm, xin cho con vẫn là Agape cho thân hữu, làm hoa trái trở sinh trong ơn Thánh Chúa, xin gìn giữ tất cả chúng con và những người có công với cuộc hồi sinh Cursillo tại quê nhà.

Tạ ơn Chúa vì nhờ phong trào Sài Gòn, con biết ý nghĩa của phục vụ. Xin cho cuộc trợ tá của con kéo dài, không chỉ trong khóa ba ngày, mà là suốt cả ngày thứ tư của con, dù có ở nơi đâu, để những nơi con không có mặt được, thì lời nguyện cầu của con cũng làm một liên hệ thiêng liêng làm triển nở tình thân hữu.

Xin nguyện chúc nửa hồn thương yêu của con bao gồm quý cha linh hướng và quý anh chị em hưởng trọn niềm vui Thánh Đức của phong trào Sài Gòn trong ngày kỷ niệm 5 năm tái hoạt động.

Gp. Oakland USA

De Colores!

MPkP

c/p (510) 541 4398

Chia sẻ chứng nhân trong Ultreya 20/12/2014

ÁNH SÁNG CỦA ĐỜI TÔI

Tôi tên Phêrô Maria Võ Minh Quang, dự khóa # 11 Cursillo năm 2014, hiện sinh hoạt trong Nhóm thân hữu Augustinô. Hôm nay tôi xin chia sẻ với cộng đoàn những thăng trầm trong cuộc sống của tôi, qua đó tôi đã tìm ra ánh sáng soi đường giúp tôi đi đến chỗ tôi đang đứng.



K'Long 08/11/2014

Thưa Cộng đoàn,

Ít nhất có 3 lần trong đời, tôi được ánh sáng chiếu soi. Lần đầu là tôi đón nhận ánh sáng từ Chúa Giêsu, lần thứ hai từ Đức Mẹ Maria và lần thứ ba từ Cha Sở.

1. Ánh sáng là Chúa Giêsu

Cách đây... năm, tôi xuất ngũ trở về nhà sau hơn 3 năm thi hành nghĩa vụ quân sự. Hè năm đó, tôi quen cô bạn trong dịp sinh hoạt hè cùng chi đoàn phường với các em thiếu nhi tại địa phương.

Sau kỳ hè ấy, tôi và cô bạn được chọn vào lớp cảm tình đảng. Anh bí thư đoàn phường gặp 2 đứa tôi và đề nghị chúng tôi theo học. Tôi từ chối với lý do: "Cha tôi làm việc cho chế độ Sài Gòn, ông làm bên ngành đặc biệt nên tôi sẽ không được vào Đảng đâu, học làm gì cho PHÍ !" cô bạn thì nói: "Gia đình em có đạo Công giáo, không vào Đảng được đâu." Lúc này anh bí thư mới nói nhỏ: "Lý lịch phần nào đáng ghi thì mình ghi, còn không thì bỏ trống, AI BIẾT?" Nhưng cô bạn của tôi bảo: "Em không nói dối được".

Vậy đó, đây là lần đầu thẳng khờ tôi nghe được cô bạn nói về đạo Công giáo. “Người có đạo Không Nói Dối”. Thấy cô bạn nói về Chúa cũng hay hay, nên tôi thường tìm lý do để được ở bên cô bạn và rồi tôi yêu cô bạn lúc nào, HỒNG BIẾT !

Tôi đem việc đó về nói với ba má, cả việc “Nếu lấy vợ là người có đạo Công giáo, tôi phải theo đạo”. May thay, gia đình đã đồng ý và chọn ngày để tôi đưa ba má đến nhà cô bạn.

Ngày 22 tháng chạp năm đó xảy ra một biến cố. Ba tôi trên đường từ nơi chăn nuôi của gia đình về nhà, bỗng dừng biệt tăm. Gia đình cuống lên chạy tìm mọi nơi, từ nhà bạn bè, đến công viên cả bệnh viện... đều không thấy. Cả nhà lo lắng, nhưng có lẽ tôi là người lo nhiều nhất (sợ rằng mình sẽ không lấy được vợ). Nhưng cô bạn động viên “chắc không sao đâu”.

Bảy ngày sau, ba tôi về nhà đúng ngày 30 Tết. Thật may mắn!

Sau gần 1 năm học giáo lý, tiến lên bàn thờ trước mặt Thiên Chúa cùng người thân, tôi và cô ấy đã thành vợ chồng của nhau. Cảm ơn bà xã, nhờ cô ấy mà Ánh Sáng GIÊSU đã đến với tôi. Cũng may cho tôi, là có được người bố vợ siêng năng và nhẫn nại, dìu dắt cho tôi từng bước, đem tôi đến gần Ánh Sáng Thiên Chúa hơn qua những công việc phụ giúp giáo xứ. Chúa Nhật, Lễ Trọng hay ngày thường, lúc rảnh rỗi tôi đến nhà thờ đã thành thói quen, nên khi bố vợ mất, tôi vẫn giữ được thói quen ấy.

2. Ánh sáng từ Mẹ Maria

Rồi công việc cuốn vợ chồng tôi theo, do làm việc siêng năng nên kinh tế gia đình ngày càng khá hơn.

Năm 2006, "BẢO" thị trường chứng khoán đến Việt nam, và ghé thăm gia đình tôi. Lúc ấy, do nhàn việc, nghĩ mình có chút hiểu biết và được trang bị thêm vài khóa học về TTCK, tôi hăm hở bước chân vào CƠN BẢO và bị nó cuốn theo luôn. Chỉ làm việc vài ngày, mà tiền kiếm được có lúc bằng 1-2 năm để dành, đã làm đầu óc tôi mê

muội. Tôi đã làm một việc mà sau này tôi ân hận mãi, đó là "lôi kéo bà xã mình vào vòng xoáy của cơn Bão".

Khi bong bóng TTCK vỡ, cũng là lúc tài sản trong gia đình lần lượt ra đi.

"Em ơi, mình bán bớt miếng đất ở....."

"Em ơi, mình bán bớt mảnh đất ở....."

"Em ơi.....em ơi.....!!".

Bà xã tôi suy sụp hoàn toàn, đến bệnh viện thường xuyên. May thay, lúc này chúng tôi lại nhìn thấy Ánh Sáng, vì chợt nhớ đến một thói quen ngày xưa hay làm, mà nay đã quên. Đó là cầu nguyện trước khi làm một việc trọng đại. Thế là chúng tôi cùng đọc kinh trước ĐỨC MẸ, cầu nguyện xin MẸ hướng dẫn, và xin ý kiến MẸ.

MẸ bảo: "DỪNG". Thế là vợ chồng tôi bán hết toàn bộ CK và rời khỏi CƠN BÃO. BÃO đi qua, tạ ơn Chúa, vợ chồng tôi vẫn còn giữ lại được căn nhà và mấy căn phòng cho thuê bé tẹo, mà ngày xưa có lúc chỉ là tiền học hành của con, thì nay nó lại chính là nguồn nuôi sống cả nhà.

"CẢM TẠ MẸ" trong những lúc gia đình con gặp gian khó, "NHỜ ƠN MẸ" mà mẹ vợ con, cùng ACE trong gia đình đã động viên an ủi, giúp vợ chồng con vượt qua được biến cố này.

3. Ánh sáng từ Cha Sở

Ngày còn khá, anh em, bạn bè gặp khó khăn hay tìm đến vay mượn. Nhưng lúc này hoàn cảnh gia đình đang khốn khó, nên vợ chồng tôi tìm đến để mong anh em, bạn bè trả lại mình những gì đã vay mượn. Nhưng, người thì hứa, người thì dọn đi nơi khác, người thì lờ luôn.

Quá bức xúc, nên vợ chồng tôi đã làm một việc dại dột, đó là nhờ đến mấy đứa em... Thế là vợ chồng tôi dính vào rắc rối, chính quyền mời lên làm việc nhiều lần. Chính vào lúc này vợ chồng tôi đã lên gặp Cha Sở, và xin người tư vấn giúp giải quyết rắc rối mà mình đang gặp phải. Cha Sở phán "HẠ CÁNH AN TOÀN".

Tôi rất cảm kích những lời động viên của Cha Sở, trong những lúc khó khăn, loay hoay không tìm thấy lối đi, lời của Cha Sở như tiếp thêm Ánh Sáng, cho tôi nhìn thấy sự mê muội của mình. Nghe lời Cha Sở, vợ chồng tôi dần thoát ra khỏi bóng đêm u tối, như người lạc lối nay nhìn thấy Ánh Sáng và biết rằng mình sẽ phải làm gì. Vợ chồng tôi thường nói với nhau: "mình xin điều này, nhưng Chúa lại ban cho mình cái khác, thôi cũng được, Chúa trao cho gì, thì mình nhận nấy. "CẢM TẠ CHÚA". Sau đấy, Cha Sở đã bảo trợ cho tôi đến với PT Cursillo.

Giờ đây, mỗi khi đến với CHÚA GIÊSU, THẦY CHÍ THÁNH, LÀ ÁNH SÁNG THẬT, tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng và hạnh phúc. Tôi không còn hổ thẹn với bản thân mình, trước mọi người ACE chung quanh khi nói về CHÚA GIÊSU, THẦY CHÍ THÁNH, và lúc cất lên lời Kinh: "Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng... AMEN."

Xin cảm ơn cha và quý anh chị đã lắng nghe.

Ultreya 20/12/2014





Hội nhóm thân hữu - Ultreya

ĐẾN VỚI HỘI NHÓM BẠN

Một buổi chiều vội vã thu xếp các công việc thường nhật, còn một việc chót là kiểm tra lại địa chỉ cho chắc rồi lên đường. Như đề nghị của Khối Hậu, tôi đến với anh em nhóm Phanxicô Xaviê để cùng tham dự buổi Hội nhóm. Còn cách một đoạn đường, đã nghe chuông điện thoại của anh niên trưởng trong nhóm reo lên nhắc tìm. Không khó lắm để đến điểm hẹn. Trên lòng đường khá rộng, những khuôn mặt thân quen mừng rỡ cùng những lời chào câu hỏi rộn rã đan xen như không cần trả lời! Tôi thềm Tạ ơn Thầy Chí Thánh đã an bài mọi sự cho chúng tôi!

Dù trời đã tối, nhưng ai nấy rất thoải mái trò chuyện để chờ thêm những thành viên chưa tới, đặc biệt là dành cho các anh chị mới vừa hoàn tất K3N của khóa # 11 và # 12.

Khi tiếng anh Minh Trí trưởng nhóm vang lên mời gọi, mọi người tạm ngưng chuyện trò bước vào ô phòng khách khá rộng rãi thoáng mát của vợ chồng Cursillista Ngọc Thành - Thái Hiền. Buổi hội nhóm thân hữu mong đợi bắt đầu.

Sau vài lời giới thiệu và chào mừng của anh trưởng nhóm, tất cả hướng về bàn thờ Thầy Chí Thánh mở sách Chỉ Nam ra nguyện kinh CTT liền sau lời nguyện đầu của anh Ngọc Thành chủ nhà, kể đến là một đoạn Lời Chúa trong ngày.

Mở đầu phần chia sẻ, anh trưởng nhóm trao đến nhóm những tâm tình thân thương sống động của những ngày thực sống kiêng ba chân vừa qua. Lần lượt tiếp theo là anh niên trưởng bồi hồi những xúc cảm riêng tư, những gai góc của đời sống gia đình và những cứu cánh tuyệt vời trong cầu nguyện... Lần lượt các thặng trầm, sống động nội tâm của tất cả những người có mặt được trải bày khi tuôn chảy, lúc ngập ngừng trong sự chăm chú lắng nghe thân ái của cả nhóm. Đặc biệt lời chia sẻ của thành viên mới cứ như họ dặn nhau nói cùng một cảm xúc, một biến đổi, một sốt mến, một niềm hân hoan biết ơn Thầy Chí Thánh qua các diễn biến tiếp nối của PT, thành một khuôn như của các nơi, các năm vừa qua!

Công việc hoạch định của nhóm trong tháng là việc cùng với GH đền ơn đáp nghĩa báo hiếu tiền nhân qua các việc lành thánh cầu nguyện cho các linh hồn, mà ai nấy đều tâm đắc.

Một điều lạ, là tất cả mọi người được hòa trộn với buổi hội nhóm như những chú ong cần mẫn xây tổ, không ai biểu hiện sự bận tâm đến thời gian, không gian chung quanh hoặc những bận rộn cá nhân mà họ đang tạm gác để đến với nhau trong buổi tối này!

Sau khi xác định được địa điểm cho buổi hội nhóm lần tới, mọi người lại hướng về Thầy Chí Thánh nguyện kinh Tạ ơn và cầm tay nhau hát vang bài ca Bình an trong niềm hân hoan thân ái.

Kết thúc buổi Hội nhóm trong tâm tình thỏa mãn và bình an, anh chị Thành+Hiền còn thân ái lưu mọi người thêm một ít nữa trong tiết mục “tiếp xúc cá nhân” ấm cúng!

Xin chúc mừng Nhóm Phanxicô Xaviê đã có một buổi hội nhóm vui vẻ đậm tình bằng hữu.

GBt Văn Thủy # 1, liên lạc viên Khôi Hậu



CON SÔNG HUYỀN DIỆU

Một người bạn trong TLĐ hỏi tôi, sao có nhiều tài liệu gọi khác nhau về khoá 3 ngày: Khoá Tĩnh Huấn hay Khoá Cuối Tuần, có khi chỉ nói Khoá 3 Ngày, hay Khoá Cursillo?

Đây là chút chia sẻ riêng của tôi dựa vào các tài liệu đã đọc và trải nghiệm nhiều năm sinh hoạt TLĐ của PT, nếu có chi cần bổ sung, hay chỉnh sửa xin quý anh chị cho biết.

Khoá 3 Ngày hay Khoá Cursillo đều đồng nghĩa và thường dùng nhất. Khoá Cuối Tuần là thường dùng ở Âu và Mỹ vì thông thường cũng như ở Mallorca những năm sơ khai các khoá tổ chức cuối tuần để thuận lợi cho các khoá sinh nghỉ làm việc cuối tuần, bắt đầu từ chiều thứ Năm và ra Chúa nhật. Tham Dự Viên chỉ mất có ngày thứ Sáu làm việc.

Về từ khoá Tĩnh Huấn thì đây đó còn dùng. Một người anh LD kỳ cựu PT đã được Chúa gọi về sáng Ngày thứ năm, đã cho tôi một suy nghĩ mà tôi vẫn còn giữ đến ngày nay. Anh nói khoá 3 Ngày Cursillo

không phải là một khoá tĩnh tâm. Thật sự chúng ta có phần tĩnh tâm từ lúc chiều vào khoá cho tới sáng ngày thứ nhất mà thôi. Còn cho rằng Khoá 3N Cursillo là một khoá Huấn Luyện thì càng xa mục đích của chúng ta. Khoá Cursillo 3N không có một từ hay một cụm từ nào diễn tả được. Vì thế từ thời những vị sáng lập cho tới ngày nay, những PT nghiêm túc vẫn giữ danh từ Khoá 3 Ngày Cursillo. Có thể nói tắt là **Khóa 3 Ngày** hay **Khóa Cursillo**.

Nói tới đây tôi xin nhắc lại một câu chuyện có tính cách dụ ngôn truyền nhau từ lâu trong PT mà tôi nhận được từ một anh cursillista kỳ cựu và cũng là một Phó Tế PT Hoa Kỳ.

“Ngày xưa có một người nọ khám phá ra một dòng sông huyền diệu. Người đó dừng chân ở lại tận hưởng, nào là tắm nước trong mát, bên bờ hoang vắng, toàn đủ thứ cây ăn trái chín thơm ngon, chim rừng hót êm tai, gió mát... Thế nhưng sau 3 ngày đêm người ấy phải về với gia đình, thôn làng và công việc hằng ngày. Người may mắn ấy luyến tiếc chụp bức ảnh Dòng Sông Huyền Diệu đem theo. Về đến nhà, gia đình, bà con hàng xóm, đình làng Giáo Xứ hớn hờ tiếp đón và rất ấn tượng nghe người kể về ba ngày sống cạnh con sông Huyền Diệu được xem qua bức ảnh.

Mấy ngày hôm sau người nọ hết sức ngạc nhiên và buồn bã nhận thấy bức ảnh Dòng Sông Huyền Diệu được treo ngay chỗ trang lệ nhất trong xã, và mỗi người kể lại một cách, về Dòng Sông Huyền Diệu, dĩ nhiên là người này nhận thấy không trung thực như trải nghiệm của mình. Hối hận vô cùng người ấy nghĩ rằng lẽ ra mình phải dẫn dắt từng người đến hưởng 3 ngày bên Dòng Sông Huyền Diệu như mình ...”

Đến đây quý anh chị hẳn đã hiểu ý của người đàn anh LÐ đã được Chúa gọi về Ngày thứ năm, khi xưa không tán thành cho một cái tên khác cho K3N Cursillo.

De Colores!
E.M. L.H. Ngân





CHÚT SUY TƯ VỀ SÙNG ĐẠO & HỌC ĐẠO

Trong một buổi hội nhóm thân hữu, tôi đã chia sẻ như sau:
“Sau khi kiểm điểm tôi xin chia sẻ với hai bạn.

*** Trước hết về sùng đạo:**

Hai tuần vừa qua các việc sùng đạo của tôi cũng như thói quen: Thánh Lễ Chúa nhật, hai ngày trong tuần, viếng Thánh Thể mỗi tuần và tháng 10 này được nhận bí tích hoà giải, duy có khác biệt hơn là tôi cố gắng cùng gia đình đọc chung 1 chuỗi Mân Côi mỗi ngày. Đặc biệt tuần vừa qua tôi có dịp được gặp gỡ Chúa một cách khác thường, tôi lãnh nhận như một bài học làm tôi được đánh động và suy nghĩ, tôi xin chia sẻ với hai bạn.

Trong một chuyến du lịch ở một nơi xa lạ không quen biết ai trong một nhóm “tua” Du Lịch, không ai có đạo CG. Ngày đó là ngày giỗ của ông Bõ đỡ đầu của tôi mà nhằm ngày thường không phải Chúa nhật. Vợ chồng tôi rất bối rối vì bỏ đoàn đi tìm nhà thờ để dự Thánh Lễ. Tới nhà thờ thì cha đã đọc xong Phúc Âm và cũng xong bài giảng. Hôm đó tôi không rước Lễ vì thấy không xứng đáng.

*** Trên đường ngồi xe có thời gian ngẫm lại sự việc vừa qua và Chúa đã cho tôi một bài học và đây cũng là phần chia sẻ Học Đạo của tôi:**

Hình như Chúa nhắc tôi tại sao không nhớ Chúa đã nói “Chúa ở khắp mọi nơi” và “Ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng” (x. Mt 11,30) Cho dù ngoài ý muốn, tôi đã không kịp dự phần Phụng Vụ Lời Chúa, tại sao tôi lại quyết định không rước lễ để nhận ơn được Chúa ngự vào lòng tôi? Tôi nhận ra mình đã quyết định sai lầm. Tôi cũng cảm nghiệm được một câu mà tôi thường có trên đầu môi chót lưỡi mà không sống trong thực tế. Câu đó là “Chúa ở khắp mọi nơi”. Vậy không phải chỉ ở trong nhà

thờ mới có thể thực hành sùng đạo sốt sắng, mà tôi có thể sống kết hợp với Chúa mọi nơi mọi lúc. Đó là điều tôi học được bắt nguồn từ việc dự lễ lễ nên không rước lễ trong chuyến du lịch vừa qua.

(Trích “Chia sẻ trong Nhóm thân hữu”)

Hôm nay trước khi ngồi viết bài này tôi xem bài nguyện gẫm Lời Chúa cho ngày mai Chúa nhật, tiên tri E-dê-ki-en nói cho dân It-ra-en 10 năm sau khi bị đày sang Ba-bi-lon bàng hoàng, mất lòng tin khi biết Đền thờ Giê-ru-sa-lem bị phá vỡ “Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống. Sẽ có rất nhiều cá, vì nước này chảy tới đâu, thì nó chữa lành; sông này chảy đến đâu, thì ở đó có sự sống.” (x. Ed 47,9) Có phải chẳng ơn Chúa sẽ đến khắp mọi nơi, đâu phải chỉ ở Đền thờ?

Trong sách Các Vua (x. 1 V 8,27) Chúa còn nói rõ hơn “Có thật Thiên Chúa cư ngụ dưới đất chẳng? Này, trời cao thăm thăm còn không chứa nổi Ngài, huống chi ngôi nhà con đã xây đây!”

Qua các câu trên tôi nghĩ rằng bất cứ nơi nào chúng ta sống, làm việc và thực thi thánh ý Chúa, thì nơi đó là nơi thờ phượng Ngài như lời Nguyện Rabouni số 60: “Ước gì con biến bàn học thành nơi thờ phượng Cha, khi con học tập hết mình.”

Vậy, sùng đạo hay học đạo không nhất thiết phải lệ thuộc vào nơi chốn hay tài liệu, mà có thể bắt nguồn từ việc kiểm điểm một sự kiện trong đời sống ngày thứ tư.

E.M. LH Ngân



CHIẾC THÙNG MÓP



Tôi xin được chia sẻ đến anh chị em cursillista GP. Sài Gòn. Cách đây 7 năm nhân dịp tôi qua Hoa Kỳ thăm gia đình lần thứ 2, tôi thường tham dự thánh lễ tại nhà thờ Chính Tòa Oakland/California. Trong một bài giảng của Cha Sở có câu chuyện đã đánh động và ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi rất nhiều.

Tôi xin được chia sẻ về câu chuyện thứ nhất:
Chuyện chiếc thùng móp.

"Có một người đàn ông trung niên sống một mình trong căn nhà nhỏ ven bìa rừng, hàng ngày cứ mỗi sáng sớm ông ta xách hai cái thùng trên tay đi ra con suối gần đó, lấy nước đem về để dùng trong ngày. Có một điều là hai chiếc thùng của ông: một cái thì lành lặn, còn một cái thì vừa bị móp méo vừa bị mục, và thùng nhiều lỗ mọt dưới đáy. Do đó khi xách nước về đến nhà đổ vào lu chứa, thùng lành vẫn còn đầy nước, còn chiếc thùng móp nước vơi hết 3/4 thùng, nhưng ông không hề quan tâm đến điều này và ngày ngày ông vẫn vui vẻ làm công việc xách nước từ sáng sớm.

Cho đến một hôm ông nghe được chiếc thùng lành nói với thùng móp: "Nếu tao là mày thì tao đã bỏ đi ra khỏi nhà này từ lâu, mày không biết xấu hổ sao? Khi hình thù mày dị dạng như thế, lại không có lợi cho ông chủ chút nào, công ông đi xách nước về mà chỉ còn một ít nước trong thùng mày thì thật uổng phí cho ông". Nghe chiếc thùng lành nói thế, chiếc thùng móp buồn rầu thưa cùng ông chủ: "Thưa ông chủ! Ông hãy bỏ tôi đi, mà thay vào chiếc thùng khác mới hơn, lành lặn hơn, để mỗi chuyến đi lấy nước ông sẽ đỡ nhọc nhằn. Tôi không giúp được cho ông bao nhiêu, còn làm cho ông vất vả vì phải đi nhiều chuyến".

Ông chủ nghe xong bèn nói với hai chiếc thùng: "Đúng. Chiếc thùng lành lặn này khiến ta đỡ nhọc công hơn, nhờ mỗi chuyến đi ta đem được nhiều nước về. Nhưng... nó chỉ giúp riêng cho ta mà thôi. Còn con, hồi chiếc thùng móp méo xấu xí đã trung thành theo ta suốt bao nhiêu năm, dù biết mình

không tròn vẹn, nhưng con vẫn cam chịu không phàn nàn và làm hết mình trong sự khiếm khuyết của con. Con có biết đâu là nhờ con mà con đường từ con suối về đến nhà ta đẹp rực rỡ. Nhờ những đoá hoa hai bên đường được no đầy dòng nước từ những lỗ thủng trong thùng con chảy ra, ta không cần phải tưới cây. Chỉ chuyển đổi tay xách thôi, vậy là hai bên đường đất luôn xốp mềm, cây xanh vươn lên, những giống hoa đua nhau nở rộ theo từng mùa, không những làm cho ta vui thích công việc xách nước hằng ngày để ngắm sự nhiệm màu của thiên nhiên, mà còn làm cho rất nhiều người qua lại trên con đường này đều sáng khoái, vui vẻ tận hưởng vẻ đẹp trời ban. Đó là lý do ta vẫn dùng con, vì con có ích hơn chiếc thùng lành lặn nhưng đầy kiêu ngạo và quá khinh thường đồng loại!!!”

Hai chiếc thùng đều nhận ra sự kiêu ngạo và lòng tự ti của mình nên đã xin lỗi ông chủ, xin lỗi nhau và hứa với ông sẽ đồng lòng bắt tay nhau cùng phục vụ ông thật tốt.

Câu chuyện theo tôi gần 8 năm dài, và đã giúp tôi thay đổi tư duy một cách kỳ diệu. Trước đây tâm trạng của tôi cũng giống như chiếc thùng bị móp này, khi thấy mình không bằng ai về mọi thứ, về kiến thức, tài năng, tiền của, danh vọng, nhan sắc!!! Nên tôi đã sống rất thụ động suốt nhiều năm qua, nhất là khi tham gia Khoá Ba Ngày Cursillo xong, ngày thứ tư của mình càng thêm tự ti khi nhìn anh em trong Phong Trào thật giỏi, thật tài có lúc tôi muốn rút lui. Nhưng khi học tài liệu của Phong Trào tôi được đánh động bởi câu: “Chúa biết chúng ta bất toàn, nhưng nếu chúng ta có thiện chí và lòng nhiệt thành cộng tác với Chúa, thì Chúa sẽ luôn đồng hành và nâng đỡ chúng ta”.

Cùng lúc đó, nhớ về sự ích lợi của chiếc thùng móp, tôi đã từ tự ti dần dần trở nên tự tin hơn, từ đó tôi mạnh dạn đóng góp năng lực hạn chế và những khiếm khuyết bất toàn của mình bằng sự nhiệt thành và chân tình, thế là tôi đã hoà nhập với anh chị em Phong Trào Cursillo trong sự yêu thương và nâng đỡ lẫn nhau, trong sự phát triển mỗi ngày một lớn mạnh hơn, theo ý muốn của Thầy Giêsu Chí Thánh.

Tôi thường tạ ơn Chúa đã giúp tôi nhận ra và sửa sai, để tôi còn có cơ hội phục vụ cho Phong Trào Cursillo. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ mình tuy chỉ là chiếc thùng móp nhưng với lòng hăng say phục vụ, thiện chí cộng tác với Chúa, chiếc thùng móp này sẽ không vô dụng □

Têrêsa Liên

Ultreya tháng 10 – 2014

Cảm nghiệm của một thành viên TLD



PT TGP Sài Gòn đã tổ chức Ultreya ngày 25 tháng 10 tại Trung Tâm Mục Vụ để đặc biệt đón tiếp tân Cursillista vừa « xuống núi » sau khoá #11 & #12. Tôi xin chia sẻ cảm nghiệm với góc nhìn của một thành viên TLD, để nhường cho các bài cảm nghiệm khác và phóng sự có tính cách thông tin của Phong Trào. Mến tặng đặc biệt các Cursillista không thể đến tham dự Ultreya thứ

Bảy 25/10 vừa qua và các anh chị TLD.

Tâm tình đầu tiên tràn ngập trong tôi là lòng biết ơn và cảm tạ Thầy Chí Thánh đã trợ giúp trên mọi mặt và luôn gọi Chúa Thánh Linh đồng hành và trợ giúp chúng con để Ultreya tháng 10 cũng như những tháng trước, là một Ultreya đáp ứng trọn vẹn yêu cầu của PT và đạt đến các mục đích mong muốn.

Có lẽ sự kiện có tầm quan trọng nhất hôm nay tại Trung Tâm Mục Vụ là dịp gặp lại đại đa số các tân Cursillista #11 & #12. Sự có mặt đầy đủ này không phải là ngẫu nhiên hay chỉ từ lòng ao ước của các anh chị « mới », mà là thành quả đặc biệt của cả Ban Phục Vụ, của cha linh hướng Phaolô Hưng và tất cả các thành viên TLD, đặc biệt là các « Trợ tá Bàn » hai khoá #11 & 12. Thật vậy, mọi anh chị trong TLD được nhắc nhở, khuyến khích trợ giúp thực hiện nhiệm vụ này của Khối Hậu.

Ngoài ra, trong dịp này, ban tổ chức Ultreya đã khéo léo tạo điều kiện cho mọi « lính mới » được tự do lựa chọn và gia nhập Nhóm thân hữu. Mỗi nhóm đã báo cáo cho Khối Hậu tên Nhóm được chọn với người Trưởng Nhóm, nơi họp lần đầu và ngày cố định theo nhịp hội Nhóm. Dĩ nhiên là mỗi người có địa chỉ, email và số điện

thoại của nhau. Chẳng những về tổ chức chu đáo, mọi nhóm có dịp lần đầu tiên thực hiện Hội Nhóm Ultreya, mỗi Nhóm dưới sự hướng dẫn ân cần và tế nhị của người Trợ Tá Bàn hay một thành viên TLĐ có nhiều kinh nghiệm.

Nếu chỉ có thế, buổi Ultreya quy tụ 173 tham dự viên cũng đã có thể được đánh giá là thành công. Thành công vì đạt được mục đích thể hiện một cách cụ thể các mục tiêu của Hậu Cursillo.

Theo chỗ tôi hiểu, Ultreya có hai mục đích chính mà hôm nay chúng ta đã đạt được như hoa trái của ơn Thầy và lòng trung tín với đặc sứ sáng lập PT. Đó là hỗ trợ cho các «Nhóm và Hội Nhóm»; đồng thời thể hiện như một cộng đồng truyền giáo.

I. Nhóm và Hội Nhóm: Theo Hội thảo Lãnh Đạo 2 chương 7

Ultreya là cuộc hội ngộ của các Nhóm Thân Hữu – đồng thời là nơi quy tụ những người tích cực tham gia vào việc rao giảng Tin Mừng môi trường của họ. Nó cũng là một nơi Cursillista chưa có bạn hoặc chưa có Nhóm đến để tìm bạn hoặc tìm Nhóm và là nơi chia sẻ những nỗ lực sống đạo và truyền giáo của họ với anh chị em đồng hành khác.

Thật vậy, ông Bonnin cũng đã nói trong tài liệu (VERTEBRACION DE IDEAS, Trần văn Kế dịch từ Anh văn):

Thời điểm lập nhóm: Các cursillista phải bắt đầu ngay việc thành lập nhóm sau khi rời Khóa Cursillo, việc này phải được thực hiện cách mau mắn để tinh thần tông đồ hăng say đã thu nhận được từ K3N được hâm nóng hoài và lan tràn vào sinh hoạt của nhóm mà không mất đi một chút nhiệt tình nào. Nếu việc thành lập nhóm bị trễ nải, tinh thần các cursillista xuống thấp thì sinh hoạt của nhóm sẽ rời rạc và không thu lượm được kết quả tốt đẹp.

II- «Ultreya là một cộng đồng truyền giáo».

Đây cũng là tên của Rollo 7 trong chương 7, Hội Thảo LD 2. Tại sao lại là một cộng đồng truyền giáo? Theo thiển ý vì hai lý do: Lý do thứ nhất chúng ta đã triển khai ở trên.

Lý do thứ hai mà hình như chúng ta ít nêu lên là nơi thể hiện tình bạn, là nơi gặp gỡ của những người bạn kết thân với nhau trong sự hiệp nhất với Chúa, bằng một tình bạn thật sự vừa tự nhiên vừa siêu nhiên, trong niềm vui Phục sinh mà mẫu gương là những cộng đồng Ki-tô sơ khai. Và mọi người kinh ngạc nhìn vào cộng đồng này: «Kìa, xem kìa, vì đâu mà những người này có thể đến với nhau trong yêu thương và vui tươi như vậy!»

“Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13: 35). Đây chính là ý nghĩa Truyền Giáo của Ultreya.

Chúng con cảm tạ Thầy Chí Thánh. Hoan hô các Nhóm đã lãnh trách nhiệm thực hiện vừa đầy sáng kiến, vừa tuân thủ trung thành các tiết mục của Ultreya do Khối Hậu tổ chức và điều hoạt một cách tuyệt vời.

E.M. Lương Huỳnh Ngân



MẸ ĐỒNG HÀNH

(Thơ con cóc, thân tặng Tân Ban Phục Vụ)



Mẹ ơi con yêu Mẹ
Yêu từ thời thơ bé
Yêu mãi đến tuổi già
Yêu tha thiết không ngại.

Đời Mẹ là mẫu gương
Đơn sơ và tinh khiết
Yêu Chúa yêu anh em
Tỉnh thức luôn đợi chờ.

Hành trình Cursillo
Dạy con không đơn độc
Một tay nắm lấy Chúa
Một tay nắm anh em.

Mẹ cùng con hội nhóm
Cho con vững niềm tin
Tin rằng Chúa yêu con
Nên Ngài đã tuyển chọn.

Mẹ đồng hành với con
Cho con biết cậy trông
Tin yêu và phó thác
Phục vụ trong khiêm nhu.

Xin noi theo gương Mẹ
Thưa hai tiếng XIN VÂNG
Ngày thứ tư với Mẹ
Với Chúa với anh em.

Một Cursillista



THÔNG TIN PHONG TRÀO

Danh sách Ban Phục Vụ nhiệm kỳ 2015 – 2018

Trong thời gian nhiều tháng, các Nhóm Thân hữu đã gửi đề nghị danh sách Ban Phục Vụ mới. Trường LĐ và BPV lâm thời đã cậy nhờ cha linh hướng Phaolô giúp tuyển chọn. Cha đã cùng với đại diện BPV tổng hợp rồi cầu nguyện, tham khảo và cân nhắc.

Vào buổi họp BPV ngày 15/11/2014, cha đã đề nghị các anh chị sau đây và các anh chị đã đồng ý đảm nhận nhiệm vụ trong Ban Phục Vụ với nhiệm kỳ 3 năm (2015 – 2018):

1. **Đaminh Vũ Đức Thịnh**, *Trưởng Ban*
2. **Phanxicô Xaviê Nguyễn Thái**, *Trưởng Trường lãnh đạo*
3. **Maria Nguyễn Thị Tuyết Phượng**, *Trưởng Khối tiền cursillo*
4. **Gioan Baotixita Trần Đức Hoàng**, *Trưởng Khối khóa cursillo*
5. **Maria Trần Thị Nhan**, *Trưởng Khối hậu cursillo*
6. **Phêrô Nguyễn Thế Hoàng**, *Thư ký*
7. **Maria Nguyễn Nhiệm Mầu**, *Thủ quỹ.*

Danh sách này đã được trình lên Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc.

Trong thánh lễ ngày 29/11/2014 mừng 5 năm PT Cursillo Sài Gòn tái hoạt động do Đức Tổng chủ tế, ngài đã chính thức trao giấy bổ nhiệm cho bảy anh chị em nói trên ☐

