



Bản Tin

ULTREYA

**Học Hội Kitô Giáo - Cursillo
Tổng Giáo Phận Tp.HCM**

***Chủ Đề tháng 01 & 02/2010:
Hội Nhóm để kiên trì với "kiềng 3 chân"
Sùng đạo, Học đạo, Hành đạo***

NỘI DUNG:

- Thông Điệp của Yêu Thương của Cha LH K3N Pet.HXNghiêm
- Phép Lạ Giáng Sinh
- Hãy Cho Tôi Được Làm Một Người Bạn
- Hội Nhóm Thân Hữu
- Tuyển Chọn Ứng Viên Khoá Tĩnh Huấn Cursillo 2010
- Tài Liệu Khởi Tiên

Sau đây là bài giảng THÔNG ĐIỆP CỦA YÊU THƯƠNG mà Cha Pet.HXNghiêm vừa dọn xong để chia sẻ với những người khách quý và anh chị em giáo dân thuộc Giáo xứ Đức Mẹ Lavang của ngài tại Grand Rapids, Michigan vào đêm Vọng Giáng Sinh. Cha cũng tưởng tượng những ai đọc TĐCYT này là những người khách quý của Cha trong đêm 24-12-2009.

Bản Tin Ultreya xin đăng lên như món quà Cha Linh hướng tặng mỗi Cursillista chúng ta.

CÂU CHUYỆN QUÀ TẶNG ĐÊM GIÁNG SINH 2009:

THÔNG ĐIỆP CỦA YÊU THƯƠNG

Trọng kính những vị khách quý đến tham dự thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh với chúng tôi đêm nay và thưa anh chị em giáo dân giáo xứ Đức Mẹ Lavang thân mến! Quý vị và anh chị em đã tụ tập lại trong thánh đường đây ấm cúng của Mẹ Lavang đêm nay để mừng kỷ niệm ngày Chúa Giáng sinh làm người năm thứ 2009. Dịp lễ Noel hằng năm là dịp để mỗi người và mọi người trong chúng ta chứng tỏ lòng hiếu kính với ông bà nội ngoại, thảo hiếu với mẹ cha và tỏ lòng quý mến nhau được gói ghém trong những món quà trân quý kèm theo những lời cầu chúc trang trọng và tốt đẹp nhất gửi đến cho nhau.

Hài Nhi Giêsu là một món quà trân quý nhất được gói ghém trong hình hài của một ấu nhi đĩnh ngộ mà Thiên Chúa Cha đã gửi xuống trần gian để ban tặng nhân loại. Hài Nhi Giêsu là một món quà cứu rỗi độc nhất vô nhị mà Thiên Chúa Cha gửi xuống trần gian và muốn trao ban cho hết mọi người trong nhân loại không trừ một ai.

Giáng sinh làm người đêm nay, Chúa Giêsu đã hoá thân làm người, trở nên món quà cứu rỗi đời đời của Thiên Chúa gửi tặng

loài người. Đêm nay quả là đêm vô tiền khoáng hậu, đêm của ân tình thánh diệu vợi mà từ trước đến nay chưa bao giờ có và mãi mãi về sau sẽ không bao giờ có nữa. Đêm trời đất giao hoà, đêm đất thấp gặp trời cao, đêm nhân loại tội lỗi gặp gỡ Thượng đế từ nhân trong món quà của hồng ân cứu rỗi là ấu Chúa Giêsu.

Đêm nay là đêm đoàn tụ gia đình. Đêm nay là đêm nhận quà và tặng quà. Không phải hầu hết mọi người đang có mặt trong thánh đường đêm nay, nhưng đa số giới trẻ, cách riêng các em thiếu nhi và ấu nhi đang háo hức muốn rời khỏi nhà thờ này thật mau để trở về nhà ... để được nhận quà và trao quà.

Phần tôi, thưa quý vị và anh chị em! Cha ông chúng ta thường nói “miếng trầu là đầu câu chuyện”. Nhưng đêm nay tôi không có trầu để ‘têm’ lên mời quý vị và anh chị em nhai một chút cho ấm chân răng trong đêm đông giá lạnh này. Tôi cũng không có những gói quà vật chất để trao đến từng người có mặt trong thánh đường đêm nay, nhưng tôi xin gửi đến mỗi người và mọi người tấm lòng quý mến và những suy tư qua những câu chuyện kể ĐÊM GIÁNG SINH NÓI CHUYỆN QUÀ TẶNG.

Tác-gia Beatrice Wanaverbecq đã viết thành câu chuyện CHIẾC HỘP CHỨA NHỮNG NỤ HÔN thật ý nhị và và dịch giả NVH. đã chuyển sang Việt ngữ. Tôi đã đọc câu chuyện này với rất nhiều giao động và cảm kích trong tâm hồn và bây giờ tôi xin chuyển tiếp đến quý vị câu chuyện làm quà đêm nay:

“Chuyện kể rằng có một bà mẹ kia đã trách đứa con gái 5 tuổi vì cô bé đã lãng phí trong việc sử dụng một cuộn giấy gói quà đắt tiền màu vàng đồng trong lúc nền thu thập tài chánh của gia đình đang bấp bênh. Bà mẹ còn trở nên cáu gắt hơn khi bà khám phá ra cô con gái đã dùng cuộn giấy gói quà để gói một hộp quà mà bà đã đặt dưới gốc cây thông Noel.

Dù sao đi nữa thì cô bé này, sáng ngày Noel, cũng đã trao món quà mà cô đã kỹ lưỡng bọc giấy màu vàng đồng và thừa với mẹ: “Mẹ ơi! Đây món quà con tặng Mẹ!”.

Bà mẹ lộ vẻ lúng túng vì sự phản ứng quá đáng của mình đối với con ngày hôm trước. Bà mở hộp quà ra và phát hiện thêm bên trong vẫn là một cái hộp trống không. Bà nghiêm nét mặt bảo: “Này cô bé! Con có biết không, khi chúng ta tặng quà cho ai thì bên trong hộp phải có một thứ gì chứ?”

Cô bé rơm rớm nước mắt thừa lại với mẹ trong âm ức: “Mẹ ơi! Không phải là chiếc hộp trống không đâu! Con đã bỏ vào trong đấy biết bao nhiêu là nụ hôn trước khi đập nắp và bọc giấy lại.”

Bà mẹ sững sờ, quỳ sụp xuống ôm con gái vào lòng và xin lỗi con vì những lời lẽ cứng rắn và sự nóng giận mà bà đã biểu lộ.

Chẳng bao lâu sau, một tai nạn khủng khiếp đã cướp mất đứa con gái quý yêu này của bà và người ta kể lại rằng bà ta vẫn cứ giữ cái hộp quà bọc giấy màu vàng đồng ấy và đặt nó trên mặt tủ nhỏ nơi đầu giường của bà trong suốt cuộc đời.

Mỗi khi bà phải đối phó với một nan-đề hoặc lúc gặp thất vọng chán chường, bà lại mở nắp hộp ra và nhận lấy một nụ hôn tưởng tượng, hồi tưởng đến tình thương mà đứa con đã đặt vào đó.

Thực tế của cuộc đời ... là mỗi người trong chúng ta, ai cũng đã từng nhận được một món quà tương tự như thế được bọc trong một cái hộp bao giấy vàng. Hộp quà này đầy những nụ hôn và một tình yêu vô điều kiện từ gia đình, từ bạn hữu. Không có vật sở hữu nào quý hoá hơn tình yêu.” (*Hết trích*).

Trọng kính quý vị và thưa anh chị em! Không biết tôi có quá tham lam quá để trao đến toàn thể quý vị và anh chị em câu

chuyện thứ hai này nữa, đó là câu chuyện *ĐÔI GIÀY CHO HAI NHI GIÊSU* sau đây:

Chuyện kể rằng “còn năm ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh, xe cộ chật ních ngoài bãi xe trung tâm thương mại, trong siêu thị người ta chen nhau mua sắm. Chân mỏi rã rời, đầu nóng bừng bừng ... vì tôi có cả một danh sách dài những người cần tặng quà. Tôi biết dù không thiếu gì nhưng họ sẽ bị tổn thương nếu không nhận được quà của tôi. Cuối cùng tôi cũng tìm được tất cả những gì mình cần mua.

Đội xếp hàng trả tiền trước tôi là hai đứa bé, bé trai khoảng mười và bé gái cỡ năm tuổi. Cậu bé trai mặc cái quần Jean cũn cũn, đôi giày rộng và thủng nhiều lỗ, tay cầm mấy tờ giấy bạc nhàu nát. Đứa bé gái cũng chẳng hơn thằng anh nhưng trên tay em lại cầm một đôi giày màu vàng thật đẹp. Đến lượt trả tiền, cô bé gái cẩn thận đặt đôi giày lên quầy như thể đó là một kho tàng.

Biết đôi giày giá sáu đồng, cậu bé trai đếm lại tiền, cả những đồng xu trong túi, nhưng tất cả chỉ có ba đồng thôi. Nó buồn bã nhìn em gái rồi nói: "Không đủ tiền em ạ, mai mình sẽ trở lại". Đứa em gái bật khóc rồi mếu máo: "Nhưng Chúa Giêsu thích đôi giày này mà!". Thằng anh năn nỉ: "Anh sẽ đi làm thêm, đừng khóc nữa, mai ta trở lại".

Nghĩ rằng sự chờ đợi của hai đứa trẻ đáng được thưởng, và dù sao mỗi năm cũng chỉ có một Lễ Giáng Sinh ... tôi bèn đưa cho người thu ngân ba đồng.

Thình lình vòng tay nhỏ ôm chầm lấy tôi và có tiếng thì thào: "Cháu cảm ơn ông". Tôi hỏi lại: "Sao cháu biết Chúa Giêsu thích đôi giày này?" Cậu anh đáp: "Mẹ cháu đang đau nặng, sắp về trời. Ba cháu nói mẹ sẽ đi trước Lễ Giáng Sinh về ở với Chúa Giêsu". Đứa bé gái chen vào: "Thầy dạy giáo lý của cháu bảo con

đường dẫn về trời được lát bằng vàng như đôi giày này. Mẹ cháu sẽ đẹp biết chừng nào nếu được đi trên con đường như thế".

Xót xa trước khuôn mặt đầm nước mắt của cô bé, tôi thầm cảm tạ Chúa đã gọi hai thiên thần nhỏ này đến nhắc tôi về tinh thần trao ban, tôi nói: "Chắc chắn mẹ cháu sẽ đẹp lắm".

Giáng Sinh là trao ban! Nhưng dĩ nhiên không chỉ là gọi một tấm thiệp, tặng một món quà, mà chính là trao ban tấm lòng của mình như Chúa Giêsu đã tự trao hiến thân mình cho nhân loại. Thiếu tình thương thì mọi quà tặng đều vô nghĩa, trống rỗng.

Trao ban thật là trao ban cho đến khi cảm thấy bị hư hao, mất mát. Để trao ban được như thế, phải ra khỏi bản thân đến độ quên mình, vô vị lợi và không mong sự đáp trả nào." (*Hết trích*)

Quý vị và anh chị em nghĩ sao về những câu chuyện quý vị vừa được nghe? Đằng sau những câu chuyện vừa được kể mang những ý nghĩa và những ẩn ý nào? Quý vị và anh chị em thật quá thừa thông minh để tìm ra được ẩn số của một bài toán giản đơn ấy. Đây chính là món quà giáng sinh rất trân quý mà tôi xin được trao đến tận tay mọi người đêm nay.

Xin chân thành cầu chúc quý vị và anh chị em một lễ giáng sinh tràn đầy hồng ân của Chúa hài nhi và cầu chúc mỗi người sẽ là **MỘT CHIẾC HỘP CHÚA NHỮNG NỤ HÔN** và **MỘT ĐÔI GIÀY CHO HÀI NHI GIÊSU** trong Mùa Giáng Sinh 2009 và suốt cả năm mới 2010.

Muôn vàn trân trọng,

Rev. Peter Hoàng Xuân Nghiêm, Cha Sở.





PHÉP LẠ GIÁNG SINH

Hằng năm, cứ đến Giáng Sinh, Hài Nhi Giêsu thường đi một vòng rào qua khắp các làng mạc và đô thị để tặng quà cũng như nhận quà và phân phát cho những ai cần đến.

Năm nay, tại một đô thị nọ, Ngài đang cần một món quà không dễ tìm ra: đó là một quả tim lành mạnh để thay thế quả tim của một người bệnh đang hấp hối. Bệnh nhân có quả tim gần như ngừng đập này là một nhân vật nổi tiếng trong cả nước: đó là bộ trưởng tài chính!

Tất cả các bác sĩ trong nước đều bó tay. Cuối cùng, họ mới chạy đến với Hài Nhi Giêsu, vì tin tưởng rằng ít ra trong đêm Giáng Sinh, Ngài sẽ làm một phép lạ. Nhưng Hài Nhi Giêsu trả lời với các bác sĩ: "Không phải Ta là người phải làm phép lạ, nhưng chính là lòng quảng đại của một người dâng hiến quả tim của mình".

Tin tưởng ở lòng người, Hài Nhi Giêsu đã đến gõ cửa nhà của thân nhân, bạn hữu của vị bộ trưởng. Họ đang mừng lễ Giáng Sinh: cây Giáng Sinh của họ đầy những hoa đèn và quà tặng, bàn ăn của họ đầy những thịt rượu và của ngon vật lạ. Họ đang ăn uống say sưa... Vừa thấy Hài Nhi đứng trước nhà, họ tưởng Ngài là một cậu bé vô lại phá đám, cho nên đã tống khứ Ngài đi càng sớm càng tốt. Hài Nhi Giêsu buồn bã bỏ đi... Nhưng Ngài vẫn chưa thất vọng về tình người. Lần này, Ngài đến gõ cửa của những người thân cận vị bộ trưởng. Họ là những người đã từng bán đứng lương tâm, chối bỏ phẩm giá của mình để tìm kiếm lợi lộc một chút cặn bã của vinh hoa, lợi lộc phù phiếm. Hài Nhi Giêsu nghĩ thầm ít ra đây cũng là dịp để họ tỏ lòng biết ơn đối với ông bộ trưởng. Nhưng tất cả đều lắc đầu từ chối, trái tim của họ đang hướng đến người sẽ lên thay thế ông bộ trưởng trong những ngày gần đây.

Hài Nhi Giêsu lại tiếp tục đi gõ cửa từng nhà, nhưng ai cũng đang bận bịu với cuộc vui đêm Giáng Sinh.

Ngài đi, đi mãi trong đêm, để rồi mệt lả không còn lê bước nữa. Ngài ngồi xuống bên vệ đường ven đô thị. Ngài đang miên man nghĩ đến tình người thì bỗng dưới ánh đèn đường mờ ảo, một bóng đen thất thểu tiến lại gần Ngài. Con người này xem chừng như không biết lễ Giáng Sinh là gì. Quần áo bẩn thỉu, dáng đi ngập ngừng. Trên vai của anh đeo lưng lẳng một chiếc đàn vĩ cầm cũ kỹ. Đó là tất cả vốn liếng của một kẻ lãng tử. Vừa thấy em bé ngồi tiu nghỉu bên vệ đường, anh mới dừng lại, lấy chiếc đàn ra và dạo lên những khúc nhạc du dương, trầm buồn. Bản nhạc bỗng mang lại hy vọng cho Hài Nhi. Trên môi Ngài, một nụ cười bé thơ cũng vừa hé mở. Con người lang thang phiêu bạt này, con người không có lấy một mái nhà để nương náu, không có được một ngày lễ trong cuộc sống, không biết được đêm nay là đêm Giáng Sinh: vậy mà con người ấy có được một trái tim quảng đại sẵn sàng dâng hiến!

Hài Nhi Giêsu đến nắm tay anh, đưa anh vào bệnh viện. Tại đây, với nụ cười tươi nở trên môi, anh để cho các bác sĩ khoét vào lồng ngực của anh để lấy quả tim quảng đại của anh và đặt vào chỗ của quả tim đang thoi thóp của ông bộ trưởng tài chính.

Cuộc ghép tim vừa chấm dứt, thì mọi người đã có thể chứng kiến được phép lạ. Ông bộ trưởng với quả tim quảng đại và yêu đời của người lãng tử đứng dậy khỏi giường và bắt đầu ca hát.

Ông đã ném đi quả tim chỉ biết rung động vì tiền của, để thay thế bằng quả tim quảng đại biết ca hát, và sẵn sàng tự hiến cho người.

Ngọc Nga

GB TÂM sưu tầm

Hãy Cho Tôi Được Làm Một Người Bạn



Trong tuyển tập Hoàng Tử Tí Hon của văn hào Pháp Anthony de St. Exupery có đoạn kể lại cuộc gặp gỡ giữa Hoàng Tử Tí Hon và chú chồn như sau:

Hoàng tử hỏi chú chồn:

- Ngươi là ai, trông ngươi thật dễ thương.

Con chồn đáp:

- Tôi chỉ là một con chồn.

Hoàng tử đề nghị:

- Hãy đến chơi với ta, ta buồn quá.

Nhưng con chồn trả lời:

- Tôi không thể đến chơi với hoàng tử được vì tôi chưa thuần thục.

Hoàng tử thắc mắc:

- Thế nào là thuần thục.

Con chồn liền giải thích:

- Đây là điều mà nhiều người đã quên mất đi. Làm cho thuần thục nghĩa là thắt chặt tình thân hữu. Từ trước đến nay, đối với tôi, hoàng tử chỉ là một cậu bé như muôn nghìn cậu bé khác và dĩ nhiên tôi không cần có hoàng tử và chắc chắn

hoàng tử cũng không hề cần có tôi. Tôi chỉ là con chồn như muôn nghìn con chồn khác. Nhưng nếu hoàng tử làm cho tôi trở nên thuần thực, chúng ta sẽ cần nhau, hoàng tử sẽ là một người duy nhất đối với tôi và tôi cũng sẽ là một con chồn duy nhất đối với hoàng tử.

Nghe thế, hoàng tử tí hon reo lên:

- À, thì ra thế, ta đã bắt đầu hiểu. Ta đã trồng một cây hoa, ta đã làm cho nó thuần thực.

Con chồn tiếp lời:

- Cuộc sống của tôi thật độc điệu. Tôi săn bắt mấy chú gà và loài người lại săn bắt tôi. Tất cả mọi con gà đều giống nhau và tất cả mọi người cũng đều giống nhau. Và đó là lý do khiến cho tôi buồn chán. Nhưng nếu hoàng tử làm cho tôi được thuần thực thì cuộc sống của tôi sẽ được sáng lạng. Khi tôi nghe một bước chân đi, tôi biết đó không là một bước đi của bất kỳ ai, nhưng bước chân của hoàng tử sẽ như một điệu nhạc lôi kéo tôi ra khỏi hang. Và hoàng tử hãy nhìn kia. Hoàng tử có nhìn thấy những cánh đồng lúa chín không? Tôi không biết ăn lúa mì cho nên lúa mì đối với tôi cũng như không có. Những cánh đồng lúa mì không gọi cho tôi điều gì. Thật là buồn phải không. Nhưng hoàng tử có mái tóc vàng óng ả. Mái tóc ấy sẽ kỳ diệu biết bao nếu hoàng tử làm cho tôi được thuần thực. Hạt lúa mì vàng ánh làm cho tôi nghĩ đến hoàng tử, và tôi sẽ thích tiếng gió xào xạc trên cánh đồng.

Con chồn dừng lại giây lát rồi nhìn đến chân trời xa tít, nó van vãn:

- Hoàng tử ơi! Hãy cho tôi được làm một người bạn".

Hãy cho tôi được làm một người bạn. Đó là lời van vỉ của Chúa Giêsu đối với từng người trong chúng ta. Người đến trong thế gian là để được kết thân với mỗi người. Ngài yêu thương mỗi người bằng một tình yêu thương cá biệt. Ngài yêu thương đến độ chết thay cho mỗi người và cuối cùng của tận cùng của mọi diễn tả, Ngài đã hóa thân thành một thức ăn để được trọn vẹn trao ban cho con người. Đó là ý nghĩa cao cả nhất của Bí Tích Thánh Thể.

Như thân phận của hạt lúa mì được nghiền nát để trở thành tấm bánh, thức ăn chỉ hiện hữu khi đã được nghiền nát, được tiêu hóa. Thức ăn không hiện hữu cho mình mà chỉ hiện hữu cho người khác. Khi trở thành tấm bánh, Chúa Giêsu cũng muốn nói lên thân phận ấy của Ngài. Ngài sống cho con người. Ngài sống vì con người. Ý hướng ấy đã được Chúa Giêsu gói trọn trong một cử chỉ phi thường nhưng mang nhiều ý nghĩa.

Thánh Gioan, một trong những vị tông đồ thân tín nhất của Ngài đã ghi lại rằng: Trong bữa ăn cuối cùng của Ngài với các môn đệ trong đó Ngài thiết lập Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đã lấy khăn thắt lưng quỳ xuống trước mỗi môn đệ rửa chân cho các ông. Theo tục lệ của người Do Thái, khi thực khách đã vào bàn ăn, người chủ thường sai đầy tớ trong nhà mang nước đến rửa chân cho từng người. Việc rửa chân do đó là việc của người đầy tớ. Khi quý gối rửa chân cho các môn đệ của Ngài, Chúa Giêsu không làm gì khác hơn là đóng vai trò của người đầy tớ. Chúa Giêsu không đóng kịch, nhưng muốn thực sự là đầy tớ của mọi người. Là người đầy tớ không chỉ có nghĩa là phục vụ mà còn là sống chết cho người khác. Một cách nào đó thân phận của người đầy tớ là thuộc trọn về người khác. Chúa Giêsu đã thực sự sống ơn gọi làm

người đầy tớ ấy, cả cuộc sống của Ngài là sống cho tha nhân. Một trong những câu nói bất hủ của Ngài là: "Ta đến không phải để được phục vụ mà để phục vụ người khác".

Với cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu đã đi đến tận cùng thân phận của một người đầy tớ, thân phận tôi tớ ấy Chúa Giêsu lại muốn tiếp tục sống qua bí tích Thánh Thể, trở thành một thức ăn để được nghiền nát, để được ăn bởi con người. Ngài muốn trở nên sức sống cho con người, Ngài muốn nên một với con người. Nói theo văn hào Anthonny de St. Exupery, Ngài muốn sống trong tâm hồn con người. Ngài muốn trở thành một người bạn yêu thương con người đến độ hy sinh mạng sống vì con người.

Tất cả cốt lõi của Kitô giáo chính là tấm bánh, là Chúa Giêsu được trao ban cho con người. Kitô giáo không là một ý thức hệ cũng không là một hệ thống luân lý hay là một lý tưởng sống. Kitô giáo trước hết và thiết yếu là một sức sống. Sức sống ấy chính là Chúa Giêsu. Người tín hữu Kitô tin yêu và hy vọng bằng chính sức sống ấy. Họ muốn nêu gương Ngài trở nên tôi tớ phục vụ mọi người. Họ đón nhận sức sống là Chúa Giêsu để cũng như Ngài sống cho mọi người.

Cursillista sru tâm



HỘI NHÓM THÂN HỮU

THƯỜNG XUYÊN, BÌNH THƯỜNG, TỰ NHIÊN

“Tôi không thể diễn tả bằng lời những gì tôi cảm nghiệm...”. Chắc chắn đó là những lời phát biểu quen thuộc chúng ta đã từng nghe trong Lễ Nghi Bế Mạc Khóa Cursillo.

Là một phần thiết yếu của PT Cursillo, cho nên khi đề cập đến Hội Nhóm luôn luôn có nhiều vấn đề để nói. Điều tuyệt vời là chúng ta có rất nhiều tài liệu khá đúng đắn về mọi phương diện của Hội Nhóm, tuy nhiên, tôi xin tự giới hạn để chỉ nhấn mạnh *tính cách quan trọng* của Hội Nhóm và nêu lên *những gì có thể được hoàn thành* khi có một Hội Nhóm đích thực.

Trong sách của ông có tựa đề “Manifesto” (Bản Tuyên Ngôn), Ông Eduardo Bonín chia sẻ chứng từ sau đây của một tân Cursillista với vị giám mục của mình trong nghi lễ Bế Mạc Khóa Học như sau: *“Đức Cha chắc không biết cũng như không hiểu những gì con đang cảm nghiệm ngay bây giờ sau khi con đã gặp gỡ Chúa Kitô. Đức Cha thì lúc nào cũng có Chúa, còn con thì trước đây không có. Vì thế, chắc chắn là con không thể kể lại hết những gì đang xảy đến cho con. Con phải kể thế nào đây? Cũng giống như một người mù được nhìn thấy lần đầu tiên một đêm tối sáng láng đầy sao, nhìn nụ cười của đấng con mình và nhìn gương mặt của mẹ nó.”* Đó là ơn sủng “bùng nổ” trong ngày cuối cùng của Khóa Cursillo, khi cuộc đời của mọi người biến thành ca hát ngợi khen và ca hát ngợi khen đi vào cuộc sống của mọi người.

Phiếu Cam Kết Phục Vụ (Sứ Vụ Lệnh)

Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo.

Chính ơn sủng này cho con mắt ta nhìn thấy trở lại và giúp ta trông thấy Chúa Giêsu và đi theo Người (Marcô 10:42) cũng là ơn sủng mà chúng ta cần có để bảo toàn nhờ phương thức kiên trì mà chúng ta đã biết hầu có thể giữ ơn này tồn tại mãi mãi trong đời sống chúng ta. Đây là tính cách quan trọng thiết yếu của Sứ Vụ Lệnh. Không có ý nghĩa chân thực nào khác của Sứ Vụ Lệnh, và việc chúng ta cảm nghiệm chính mình, mặc dù bất tài và khiếm khuyết trong mọi việc thiêng liêng nhưng là những phần tử hoạt động của Giáo Hội cùng với một liều lượng Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo cụ thể và rõ rệt có thể làm cho chúng ta trở thành gương sáng hiển nhiên và thường xuyên của cuộc đời của Chúa trong nhân loại ngày nay, trong sự nối kết cần thiết và kiên quyết với những thành phần còn lại (Structure of Ideas – tr. 94).

Chúng ta nhờ Học Đạo mà luôn luôn ý thức về đời sống trong ơn sủng của chúng ta, một tiến trình liên tục tìm hiểu về Chúa Kitô. Đời sống trong ơn sủng phải tăng trưởng nhờ Sùng Đạo, và phải được thông truyền cho tha nhân nhờ Hành Đạo, đó là đem Đạo vào đời, lồng cuộc sống Kitô hữu đích thực của chúng ta vào trong các cơ cấu, đó là sống chứng nhân, trong một Hội Nhóm chân thực, là một phần thiết yếu của PT Cursillo chúng ta. Mục đích của Hội Nhóm không phải là làm một việc gì, nhưng là làm sao trở thành những bạn hữu và Kitô hữu tốt hơn. *“Trong bất cứ nhóm Kitô hữu nào, mỗi liên hệ phải được thành hình trên căn bản giữa người với người, chứ không phải dựa trên một nhiệm vụ chung với nhau”* (Những Tư Tưởng Nền Tảng - FI # 487).

Nhiều lúc, sứ điệp được bày tỏ cho các Cursillistas trong Khóa Ba Ngày là **“làm”** một việc tông đồ và bày tỏ sự cam kết dẫn thân trong một nhóm hay một tổ chức. Sứ Vụ Lệnh cũng

có thể bị hiểu lầm như thế. Trên thực tế nội dung của Khóa Học phải được thực hiện, điều chỉnh và thích nghi với thời gian và hoàn cảnh cụ thể đặc biệt của cuộc sống tôi, tạo thành một bộ phận không thể thiếu của cuộc sống Kitô hữu của tôi, do đó giúp tôi sống đời sống trong ơn sủng dễ dàng hơn. Phần footnotes (ghi chú) # 21 trong ấn bản mới nhất của sách "Structures of Ideas" (Những Tư Tưởng Cấu Trúc PT Cursillo) chỉ dẫn như sau: *"Chúng ta hãy nhớ rằng 'Phiếu Cam Kết Phục Vụ' đề cập đến 3 khía cạnh, nhưng rất đáng tiếc lại quen thói nhấn mạnh nhiều về Sùng Đạo hơn hẳn Học Đạo và Hành Đạo. Phiếu cũng có thói quen được sử dụng không phải để người Cursillista cụ thể hóa lý tưởng của mình, nhưng là để Cursillista bày tỏ những cam kết dẫn thân hoạt động nhiều hơn hay gia nhập các đoàn thể. Những cam kết như thế này không bao giờ được đề ra trong ba ngày của Khóa Cursillo cũng như trong thời gian sau Khóa Học. Điều này có ý muốn nói rằng, trong đám đông đại đa số người ta, chính Cursillista, đặc biệt là người tín hữu giáo dân, chỉ khám phá vị thế của mình đơn thuần là gia đình, sở làm, bạn hữu, và những sở thích trước đây của mình mà thôi."*

Tình Bạn – Yếu Tố Căn Bản của Hội Nhóm

Trong Thư Tín VPTU trước đây (Tháng 2/2009) chúng tôi đã chia sẻ một bài viết súc tích về Tình Bạn. Tình Bạn là nền tảng của Hội Nhóm. *"Hội Nhóm cố võ cách sống đời sống Kitô Hữu trong tình thân với mọi người... PT Cursillo rất chú tâm đến việc tạo lập hay kết hợp những Nhóm Thân Hữu qua những buổi hội như thế này, để duy trì mãi mãi tinh thần các Khóa 3 Ngày, hầu làm cho tinh thần này được ghi nhớ mãi như một kinh nghiệm sống thường trực, sống cùng nhau những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực"* (FI # 472).

Sách ‘Những Tư Tưởng Nền Tảng’ của PT Cursillo xác quyết rằng, *“Trong tình bạn mọi thứ đều có thể được chia sẻ cho nhau: bao gồm cả những gì là chính chúng ta, những gì của chúng ta, và những gì chúng ta làm”* (FI # 488). LM Hermógenes Castaño ở nước Venezuela trong bài Rollo ‘Núcleos de Comunidad’ (Hạt Nhân của Cộng Đồng) trích từ sách có tựa đề ‘54 đề tài về PT Cursillo hay Hội Học Kitô Giáo’ – do LM Cesáreo Gil biên tập, đã phát biểu rằng “tình bạn đòi buộc một sự dâng cúng tự nguyện, vui vẻ và âu yếm và một sự nhận lãnh tất cả những gì người ta làm, những gì người ta có, và những gì thuộc bản tính con người họ. Bước thứ nhất trong Tình Bạn là cho người khác những việc mình làm, chỉ khi nào hoạt động ấy lúc nào cũng mô tả đúng nhân cách của mình. Bước thứ hai là cho người khác những gì mình có: tài sản bên ngoài cho sở thích cá nhân thích hợp và tài sản không thể thiếu cho chính con người chúng ta. Bước thứ ba là bước thật sự cấu thành một tình bạn chân thực, đó là tự hiến mình, con người thật của chính mình, cho người khác, (Chúa Kitô gọi họ (các môn đệ) là bạn hữu bởi vì đối với họ, trong số nhiều kẻ đương thời với Người, chỉ có họ Người mới tin cậy mà tiết lộ hết những bí mật của cuộc đời Người), *“... vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết”* (Gioan 15:15).

“Sống Là Chia Sẻ Những Gì Được Sống”

“Mọi sự được sống như một Kitô Hữu đích thực thì cần phải được sống chung với nhau. Hội Nhóm chỉ là một phương tiện để mỗi người sống và tìm cách sống Đạo Chúa (Kitô Giáo) chung với nhau” (Structure of Ideas – trang 110). *“... Đời sống là một cuộc sống chung với nhau; nếu không thế thì không thể gọi là đời sống”* (FI # 470). Khi sống đời sống ơn sủng một

cách có ý thức, được chia sẻ và tăng trưởng, thì “Nhóm có tính cách vừa thân mật vừa cởi mở, vừa cá nhân vừa thuộc về Hội Thánh, vừa tiếp nhận, vừa truyền đạt đời sống Kitô Hữu” (FI # 488). Bằng cách sống và chia sẻ những gì là căn bản để trở nên Kitô Hữu đích thực, họ phục hưng và kiện toàn đời sống Kitô Hữu của mỗi thành viên trong Nhóm, do đó kiện toàn tiến trình hoán cải liên li của mình hoặc giúp tái lập sự hoán cải. Bởi thế, “Hội Nhóm cổ võ cách sống đời sống Kitô Hữu trong tình thân với mọi người... PT Cursillo rất chú tâm đến việc tạo lập hay kết hợp những Nhóm Thân Hữu qua những buổi hội như thế này, để duy trì mãi mãi tinh thần các Khóa 3 Ngày, hầu làm cho tinh thần này được ghi nhớ mãi như một kinh nghiệm sống thường trực, sống cùng nhau những điều căn bản để trở nên Kitô Hữu đích thực” (FI # 472).

Hội Nhóm thúc giục chúng ta làm cho Đạo Chúa sâu sắc thêm và sống Đạo một cách thành thật và có ý thức, và phản ảnh những lý do tại sao chúng ta từ bỏ mình. Sau đó, việc Sống Đạo như thế phải trở thành một sự chia sẻ cuộc sống tâm linh của mỗi thành viên trong Nhóm mà họ xác tín mình là một phần của “Nhiệm Thể” (Chúa Kitô). Đây là một hành động có trách nhiệm của tín điều các Thánh Thông Công. Khi sống và chia sẻ như thế, một lần nữa Nhóm truyền đạt, không những đời sống Kitô Hữu mà thôi, nhưng cả mọi giá trị Kitô Giáo nữa được nảy sinh do cuộc sống này.

Những Nhóm như vậy, bằng cách truyền đạt đời sống Kitô Hữu của mình, bắt nguồn từ hạt nhân mới Kitô Giáo và hạt nhân này cũng sẽ tạo ra những hạt nhân khác. Thật vậy, PT Cursillo hiện tại của chúng ta đã được ĐGH Phaolô VI công bố như sau: “ Nhờ được thanh luyện bằng kinh nghiệm và nhờ uy tín do thành quả đạt được, PT Cursillo ngày nay, với tư

cách như một công dân quốc tế, đã có thể tự do luân lưu qua các nẻo đường trong cộng đồng thế giới”, và bắt nguồn từ hạt nhân thuộc loại này: “Một nhóm người nòng cốt chia sẻ với nhau cùng một ý hướng, khi chuyển sang hành động đã tạo thành một phong trào. Dần dần phong trào này cố gắng tự sắp xếp (phương pháp), tự định hướng (mục đích) và tự xác định (bản chất); nhờ thế đưa tới sự đóng góp có tính cách duy nhất và nguyên thủy nhằm giải quyết những vấn đề đó” (FI # 14).

Tôi, Jorge Barceló, còn nhớ khi chia sẻ với Ông Eduardo Bonnín về đề tài này, ông Bonnín thường nói *“Này Jorge, chính Hội Nhóm đầu tiên ấy – Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần – là chứng từ hiệp thông tuyệt hảo nhất của chúng ta.”* Và như vậy, khi nhìn Hội Nhóm theo cách đó, Chúa Kitô cũng có một Hội Nhóm Nhỏ của Người – đó là Gia-cô-bê, Phêrô và Gioan; Phúc Âm kể lại cho chúng ta nhiều lần khi Người gọi các môn đệ riêng rẽ. Một lần nữa, LM Hermógenes Castaño viết như sau: *“Hạt nhân đầu tiên (sau khi Chúa Phục Sinh), các Tông Đồ tiếp tục phát triển những nhóm hiệp thông khác và cùng lúc những nhóm này lại phát triển những nhóm mới. Cộng đồng giáo hội được sinh ra từ các nhóm này. ‘Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống. Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cùng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha, và với Chúa Giêsu Kitô, Con của Người’ ” (1 Gioan 1:1-3).*

Việc Chia Sẻ của Nhóm

Tiêu chuẩn của Nhóm được hướng dẫn bởi *“lúc gần gũi Chúa Kitô nhất”*. Bất kỳ lúc nào ta xa lánh được quỷ Satan, đó là lúc gần gũi Chúa Kitô... Chúng ta chia sẻ tình yêu Chúa và tình yêu thương đồng loại. Chúng ta chia sẻ tình yêu Chúa bằng cách chia sẻ các việc Sùng Đạo và bất kỳ hành vi bình thường nào khác của cuộc sống chúng ta – bởi vì bất kỳ điều gì chúng ta làm trong khi sống đời sống ân sủng thì gia tăng ơn sủng chúng ta.

Tình yêu thương đồng loại hình thành bằng cách đưa kẻ khác đến gần Chúa Kitô. Nhưng bằng cách nào? Thật tội nghiệp khi bạn nghe về Hành Đạo với một danh sách dài toàn là người ta “làm này làm nọ”. Những kẻ khác không chia sẻ gì cả, bởi vì có lẽ họ không có cơ hội “làm việc nọ việc kia” (hoặc ở nhà, với con cái hay các cháu nội ngoại ngoài công viên, v.v...), hoặc làm “những việc Kitô Hữu” (như tham dự buổi họp của một nhóm trong giáo xứ, giúp đọc sách Thánh, v.v...); đối với họ, đó cũng giống như không có hành động gì trong tuần lễ đặc biệt ấy. Có lẽ họ đã quên rằng hành động của họ phải “LÀ gì” trước khi ra tay “LÀM gì”. Việc này phải khởi sự từ “chính chúng ta” – chúng ta cần phải trở nên Tin Mừng, hầu theo cách đó mọi hành động của chúng ta mới có khả năng “truyền giáo”, đây là cách “Hành Đạo” của chúng ta. Nếu chúng ta không thể làm cho Chúa Kitô được nhìn thấy đang sống trong chúng ta, chúng ta sẽ không bao giờ có thể thuyết phục được ai. Sự thật là trong hành động, chúng ta chia sẻ những gì mình làm, nhưng trong ý nghĩa *“Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta...”* (Sáng Thế 1:26). Nói cách khác, làm cách nào chúng ta đã đóng góp để những kẻ sống chung quanh trong

cuộc đời chúng ta sẽ là hình ảnh Chúa và giống Chúa? Những gì chúng ta có, đó là cách làm thế nào vậy! Việc tự hiến mình, phục vụ, yêu thương nhau ... như Thánh Augustinô đã nói *“Hãy yêu thương và làm những gì bạn thích.”* Dấu chỉ tình yêu đồng loại tuyệt hảo nhất là tìm kiếm đời sống ân sủng và ơn cứu rỗi của họ. Câu hỏi mà Thiên Chúa thường hỏi chúng ta là *“A-ben, em người đâu rồi?”* (Sáng Thế 4:9). Nhờ tình yêu chúng ta hãy ra đi tìm kiếm, không phải đi tìm cách thức dễ nhất hay khó nhất, nhưng là cách hợp lý và hiệu quả nhất, trong các môi trường hằng ngày của chúng ta.

Để kết thúc, tôi xin sử dụng một đoạn trong sách *“Những Tư Tưởng Nền Tảng”* của PT Cursillo của chúng ta, trích từ quyển sách *“Hội Nhóm: Lý Thuyết của việc Thực Hành”* của LM Juan Capo, như sau: *“Hội Nhóm không phải là một việc dư thừa, nhưng chính là một hình thức của đời sống; Hội Nhóm không phải là nhận thêm một trách nhiệm, nhưng là một trợ giúp để được kiên trì; đây không chỉ là một phương pháp, nhưng là một cách thực thi rõ ràng tín điều các Thánh Thông Công. Thật khó có thể tìm ra những lý do để không tham dự Hội Nhóm, đặc biệt là nếu chúng ta hiểu vai trò quan trọng nhất của Hội Nhóm là tạo ra một chiều kích tâm linh cho mọi việc trong đời sống con người – mà đây cũng chính là ưu tiên một và là nguồn vui lớn nhất của bất cứ ai”* (FI # 485)

De Colores!

Jorge Barceló

V/v TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN K3N năm 2010 và XIN PALANCA

Chỉ còn sáu tháng nữa là đến khóa Tĩnh huấn Cursillo 3 & 4, dự trù sẽ được Ban Phục Vụ Cursillo Tổng giáo phận tổ chức vào hạ tuần tháng 6 năm 2010 tại đan viện Biển Đức Thiên Phước. Kính mong anh chị em Cursillistas gửi Palanca cầu xin Thầy Chí Thánh Giêsu đồng hành và ban phước cho các khóa học năm 2010 của Phong trào.

Phong trào của chúng ta vừa hồi sinh, nên vẫn còn ngỡ ngàng trước biết bao môi trường trong Tổng Giáo phận đang cần Phúc âm hóa. *Như đàn nai khát nước mong tìm đến suối trong.* Tất cả môi trường đều có ưu tiên đến với Thầy Chí Thánh là nguồn mạch tình yêu, là nguồn sống vĩnh hằng. Do đó, năm 2010, Văn phòng Ban Phục Vụ Cursillo Tổng giáo phận không tuyển chọn ứng viên K3N cho riêng một môi trường nào cả. Chúng ta ước mong mọi môi trường, qua sức thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, đều dẫn thân đến với Thầy Chí Thánh qua khóa Tĩnh huấn 3 & 4 sắp tới.

Trong một đồng cảm, trong cùng ý thức về sứ vụ Phúc âm hóa hành tinh này như di chúc của Thầy Chí Thánh trước khi về trời: *“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”* (Mc 16,15); chúng tôi chân thành ước mong quý anh chị cùng dẫn thân trong công tác tuyển chọn ứng viên đa dạng môi trường cho K3N năm 2010. Quý anh chị sẽ hi sinh làm người Bảo trợ đúng nghĩa cho các ứng viên mà mình giới thiệu.

✚ Chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo trợ Tuyệt đối, để sáng suốt quyết định giới thiệu bảo trợ một ai

đó. Mỗi người chúng ta chỉ giới thiệu một ứng viên để bảo đảm các ứng viên đều được chấp nhận.

✚ Khi ứng viên đã được chấp nhận, chúng ta hướng dẫn họ điền vào Phiếu đăng ký dự khóa và tiếp tục theo dõi để giúp họ đi các bước tiếp theo như Ban Phục Vụ Cursillo đã hoạch định.

✚ Trước K3N và suốt thời gian K3N diễn tiến, chúng ta cùng gửi *Palanca* nguyện xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ bả ỏn thiêng của Ngài xuống nơi tâm lòng các khóa sinh, để họ được ỏn biến đổi và trở thành bạn nghĩa thiết với Thầy Chí Thánh Giêsu. Các kỹ thuật trong K3N cần thiết thật, nhưng không đủ để mang lại thành công cho khóa học. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới là tác nhân đích thực trong công trình biến đổi tâm lòng nhân loại và canh tân thế giới.

✚ Đến thời Hậu Cursillo, chúng ta hãy cùng tiếp tục cố gắng hi sinh cầu nguyện, làm gương tốt cho Tân Cursillista trong đời sống của ngày Thứ tư đầy ân sủng của Chúa Ba Ngôi. “*Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh chị em*”. Ước gì đó là câu tâm niệm và cũng là lý tưởng mà chúng ta phải thực hiện trong ngày Thứ tư hồng phúc giữa trần ai này.

Không có sự cộng tác của quý anh chị, chúng tôi không thể chuẩn bị chu đáo cho K3N sắp tới. Do đó, theo đây, Khối Tiền chúng tôi xin gửi đến quý anh chị một tập *Tài Liệu Khối Tiền*, qua đó quý anh chị sẽ nắm bắt được công tác *tuyển chọn* và công tác *Bảo Trợ* để cùng chia sẻ, gánh vác và cộng tác với chúng tôi. Nhất là để gửi *Palanca* cho Khối Tiền, nguyện xin cho chúng tôi làm tốt công tác được giao.

Khi bắt tay vào để cộng tác với Khối Tiền trong việc tuyển chọn ứng viên K3N năm 2010, nếu có gì cần đề nghị, xin anh chị liên lạc với chúng tôi qua các địa chỉ sau :

- Khối Trưởng: GB Lê Minh Tâm <mtamtx@gmail.com>
0987080127
- Khối Phó: Phanxico Nguyễn Duy Hưng
<vitinh48@yahoo.com>
0917468842
- Thư Ký: Anton Lê Minh <nhualeminh@yahoo.com>
0913913587
- Thủ quỹ: Maria Nguyễn Thị Ngọc Anh
<anhviolet@gmail.com>
0985668551

Trong niềm vui và tràn đầy hi vọng mừng đón Chúa Thiên Sai Giáng Trần, chúng tôi xin chân thành kính chúc quý anh chị Cursillistas và quý quyến một mùa Giáng an lành & thánh đức.

Thân ái,

De Colores!

Trưởng Khối Tiên

GB Lê Minh Tâm



TIỀN CURSILLO

1- LỜI MỞ ĐẦU

2- TIỀN CURSILLO

2. 1- Nghiên cứu chọn lựa môi trường

2. 2- Tìm kiếm và chọn lựa ứng viên

A- Những người NÊN mời tham dự khóa.

B- Những người KHÔNG nên mời tham dự khóa.

2. 3- Chuẩn bị tinh thần cho ứng viên

A- Giải thích tổng quát

a.1) - Về Phong Trào

a.2) - Về Khóa Cursillo

- Giải thích tối Chiếu Khai Khóa

- Giải thích ngày Thứ Nhất và ngày Thứ Hai

- Giải thích ngày Ba

a.3) - Về Hậu Cursillo

2. 4- Bổn phận Người Bảo Trợ

A- Những việc cần làm trước khóa học

B- Những việc cần làm trong khóa học

C- Những việc cần làm sau khóa học

3- KẾ HOẠCH TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN

A- Chương trình chuẩn bị

B- Giai đoạn thực hành

4- ĐOẠN KẾT

5- TÀI LIỆU THAM KHẢO

1- LỜI MỞ ĐẦU

Chúng ta được đọc qua rất nhiều tài liệu nói về Tiên Cursillo, cũng như làm thế nào nghiên cứu, tìm chọn ứng viên cho những môi trường phong trào sẽ nhắm tới để Phúc Âm Hóa sau này.

Nhằm mục đích giúp cho những anh chị có trách nhiệm liên hệ đến Tiên Cursillo, có thể thấu triệt được rõ ràng công việc mình sẽ làm, Ban Tài Liệu phong trào đã bỏ thời gian nghiên cứu, tìm tòi học hỏi tài liệu các nơi, cũng như hội ý với những anh chị có nhiều kinh nghiệm về Tiên Cursillo để cố gắng hoàn thành tập tài liệu này, hầu đáp ứng được phần nào sự phát triển lớn mạnh của phong trào Cursillo Úc Châu, cũng như đi đúng đường hướng phong trào mong muốn:

“Cập nhật Phong Trào Cursillo là điều phải làm vì tính cách phong phú đặc biệt của những nguyên tắc căn bản, vì nhu cầu của thời thế, và những lãnh vực mới mẻ của kinh nghiệm nhân bản mà phong trào đang bước vào” (*Theo tài liệu NTTNT/ PT Cursillo – Tr 43: 38*)

Với tấm lòng khiêm hạ luôn học hỏi và cầu nguyện, ước mong tập tài liệu nhỏ này sẽ đáp ứng được nhu cầu của những anh chị có trách nhiệm lãnh đạo phong trào.

Ngàn Năm Thứ Ba, Tháng Tư 2005
Phong Trào Cursillo Úc Châu – Ngành Việt Nam.

2- TIỀN CURSILLO

Trong sách lược của Phong Trào Cursillo, Tiền Cursillo là giai đoạn đầu tiên tiếp theo Khóa 3 Ngày và Hậu Cursillo. Tuy được chia ra làm 3 giai đoạn, nhưng thực tế đây là một guồng máy với các bánh xe cần ăn khớp với nhau, để tạo nên sự chuyển động nhịp nhàng hòa hợp, giúp cho đời sống Ngày Thứ Tư của anh chị Cursillistas sau này trong Hậu Cursillo. Thật vậy, Tiền Cursillo là một bước đầu quan trọng, nhưng xưa nay chúng ta hay lơ là ít khi để ý đến, nếu không muốn nói là xem thường.

Khuyết điểm khi cho Khóa 3 Ngày là chính, nên dồn hết mọi nỗ lực trong 3 ngày này, mà quên đi còn có Tiền Cursillo và Hậu Cursillo. Sau ngày mãn khóa chúng ta tự thỏa mãn cho là đã thành công, khi anh chị khóa sinh trong lúc sốt nóng lên chia sẻ những thay đổi tâm linh, hoặc những lời hứa hẹn sẽ làm trong tương lai. Tuy nhiên, khi nhìn lại kết quả chúng ta cho là thành công đó, chúng ta mới thấy mình đã tạo nên sự khập khểnh trong sách lược của phong trào. Phải thật sự nhìn nhận rằng chúng ta đã góp một phần thất bại, vì đã đi sai mục đích của phong trào! Chúng ta đã nhiều lần tự xây căn nhà CURSILLO trên nền tảng Tiền Cursillo không vững chắc. Hậu quả là Hậu Cursillo phải gánh chịu, đồng thời cũng kéo theo sự xuống dốc của phong trào sau này.

Nguyên nhân chính đưa đến tình trạng trên, là vì giai đoạn Tiền Cursillo không được quan tâm đúng mức. Muốn thành công đi đúng đường hướng và sách lược của phong trào, chúng ta cần thấu hiểu được cốt lõi 4 giai đoạn trong Tiền Cursillo:

- 1- Nghiên cứu chọn lựa môi trường.
- 2- Tìm kiếm và chọn lựa ứng viên.
- 3- Chuẩn bị tinh thần cho ứng viên.
- 4- Bổn phận của người bảo trợ.

Một khi chưa thực hiện nghiêm chỉnh 4 điều căn bản nêu trên, dứt khoát không nên đi đến giai đoạn thứ hai là mở Khóa 3 Ngày Cursillo.

2. 1 Nghiên cứu chọn lựa môi trường

Khi muốn mở khóa 3 Ngày, điều trước tiên là xem lại nhu cầu của địa phương mình có cần mở khóa hay không?

Những môi trường nào cần được Phúc Âm Hóa?

Mở khóa dĩ nhiên là điều tốt, nhưng xem lại ta có nhu cầu hay chỉ mở để làm cho phong trào có được một sinh hoạt rầm rộ bề thế bên ngoài, trong khi nội bộ lung củng đang rất cần được chấn chỉnh. Cũng có quan niệm cứ mở khóa để hâm nóng anh chị Cursillistas, cứ nhận nhiều khóa sinh cho bố công, khi về sinh hoạt Hậu Cursillo rất bớt là vừa!...

Môi trường ở đây không có nghĩa chỉ quanh quẩn trong gia đình, cộng đồng, cộng đoàn, giáo đoàn. Môi trường ở đây là bao gồm tất cả những nơi chốn sinh hoạt hằng ngày trong đời sống, có thể là trường học, bệnh viện, công sở hay các ngành nghề, nhất là những ngành nghề có ảnh hưởng nhiều tới đời sống con người trong xã hội.

Xin đưa ra một thí dụ nếu có một nhóm Cursillitas luật sư, bác sĩ, y tá, công nhân v.v... chắc hẳn môi trường đó sẽ được thay đổi, mọi người làm việc sống hòa hợp tốt lành hơn. Tha nhân nhìn vào sẽ tự đặt câu hỏi tại sao nhóm người này được trở nên như vậy? Nguyên do bởi đâu mà ra ?

Trở lại vấn đề môi trường, những người có trách nhiệm nên để tâm đến các môi trường mình thấy cần Phúc Âm hóa. Ngồi lại nghiên cứu đưa ra những khác biệt từng môi trường, và những nhu cầu của từng môi trường, như tình hình trong cộng đồng còn non trẻ cần có những người thiện chí làm việc, hay hiện thời cần

có luồng gió mới với tinh thần Cursillo thổi vào hỗ trợ cho mọi sinh hoạt (*Xin đừng hiểu lầm phong trào huấn luyện người lãnh đạo cho cộng đồng v.v...*), hoặc xét thấy môi trường sinh viên học sinh, thanh niên, ca đoàn cho đến các đoàn thể ngoài cộng đồng cần đến Phúc Âm hóa. Sau khi nhận định phân tích rõ ràng sự cần thiết từng môi trường, bước kế tiếp là thành lập kế hoạch tìm kiếm và lựa chọn ứng viên.

2. 2 Tìm kiếm và chọn lựa ứng viên.

Có những ý tưởng sai lạc về phong trào Cursillo như quan niệm Phong trào là một nơi dùng để “**hoán cải**” những người nguội lạnh, hay đào tạo cán bộ lãnh đạo các đoàn thể, cộng đồng. Hẳn nhiên cũng có những anh chị sau khi tham dự khóa học trở về được mời sinh hoạt trong các đoàn thể hay cộng đồng, đây chỉ là môi trường để họ đem tinh thần Cursillo vào phục vụ mà thôi.

Cũng có những anh chị Cursillistas chỉ giới thiệu cho bà con thân nhân hay bạn bè đi tham dự khóa, hay muốn đưa người quen vào để được hoán cải. Tình trạng này dẫn đến số lượng khóa sinh tham dự đông đảo. Nhưng sau khóa học con số còn lại sinh hoạt với phong trào không còn được bao nhiêu, và rơi rụng dần theo ngày tháng. Thậm chí có anh chị sau ngày mãn khóa đi luôn không bao giờ trở lại!..

Hậu quả hiểu sai về mục đích chọn lựa ứng viên, nên đã tạo gánh nặng cho Hậu Cursillo và kéo theo sự sa sút về phẩm, mặc dù số lượng Cursillistas rất đông đảo nếu tính theo con số trên giấy tờ.

Ứng viên ở đây là những anh chị được chọn trong các môi trường, để gửi đi tham dự Khóa 3 Ngày trở thành những Cursillistas, sau khi được ơn Chúa hoán cải trở về sống làm men muối trong các môi trường đó. Với tầm mức quan trọng như vậy, nên việc tuyển chọn ứng viên nên được cân nhắc kỹ lưỡng. Những người có

trách nhiệm được Thầy Chí Thánh ủy thác qua phong trào, không nên xem đây là một việc làm chiếu lệ.

Theo các tài liệu phong trào cộng với những kinh nghiệm và những bài học đã xảy ra trong quá khứ, người được tuyển chọn làm ứng viên (1#) Khóa 3 Ngày cần có những điều căn bản:

A- Những người NÊN mời tham dự khóa:

- Người Công Giáo bình thường không ngăn trở nhận các phép Bí Tích, có cuộc sống tốt lành.
- Cột trụ của môi trường họ đang sinh hoạt.
- Nhân cách có chiều sâu, có thể tự chủ quyết định và yêu thích đời sống nội tâm.
- Trưởng thành, có tinh thần trách nhiệm, biết quan tâm đến tình trạng xã hội, có khả năng và ước muốn sống trong cộng đồng và cho cộng đồng. Tóm lại họ là những người lãnh đạo tự nhiên.
- Không ngăn trở tham dự hội nhóm sau khóa học.

B- Những người KHÔNG nên mời tham dự khóa:

- Không phải là người Công Giáo.
- Có những khó khăn về thể xác hay tâm thần.
- Đang nghiện rượu hay ma-túy, hoặc vướng mắc một vấn đề luân lý.
- Quá khích, hiếu thắng, ưa cãi cọ lý sự không biết phục thiện.

Ngoài ra người có trách nhiệm trong việc tuyển khóa sinh, cũng nên nhắc nhở anh chị bảo trợ, nên tìm hiểu rõ ràng người mình bảo trợ, nếu có những vấn đề ngăn trở xảy ra với người có gia đình như:

- Người phối ngẫu không muốn tham dự khóa.

Phong trào Cursillo rất quý trọng Bí Tích Hôn Nhân, do đó thật đáng tiếc nếu như vì lý do tham dự khóa Cursillo sẽ tạo nên hậu quả không hài hòa trong đời sống gia đình. Vấn đề tuyển chọn nên cần xét lại xem cả hai có hội đủ điều kiện không, hay cả hai người có thích tham dự khóa không, hoặc một trong hai người bị ngăn trở bởi những điều kiện “**Những người KHÔNG nên mời tham dự khóa**”. Hay không bị ngăn trở nhưng không muốn tham dự.

Trong trường hợp này vì một lý do nào đó anh chị bảo trợ, và ứng viên nhất quyết muốn được tham dự khóa học, những người có trách nhiệm nên mời người bảo trợ và cặp vợ chồng đó đến gặp cha Linh hướng của phong trào, cùng với vị chủ tịch và trưởng Khối Tiền để giải thích:

- Cho họ biết mục đích của phong trào mong đợi ở những người sau khi tham dự khóa học về nên làm gì.
- Điều quan trọng cho họ biết về sự ràng buộc trong suốt cuộc sống Ngày Thứ Tư của Người Cursillista, cần tham dự Hội Nhóm và Ultreya khi gia nhập phong trào.
- Nếu như một trong hai người đồng ý rằng: Nếu một người trong họ tham dự khóa và sẽ không ảnh hưởng bất lợi đến Bí Tích Hôn Nhân của họ, và chấp nhận những sự ràng buộc như đã nêu trên, thì người nào hội đủ điều kiện mới được chấp nhận tham dự khóa học.

Chú ý: *Mục đích việc gặp gỡ cha Linh Hướng, và thành viên BAN PHỤC VỤ giáo phận của phong trào là để giải thích thêm cho người muốn tham dự khóa hiểu rõ hơn về mục đích khi gia nhập phong trào, chứ không phải để thay thế người bảo trợ. Nhiệm vụ của người bảo trợ là phải khuyến khích, nâng đỡ giúp cho người mình đã bảo trợ.*

Trường hợp cả hai vợ chồng đều hội đủ điều kiện, và cùng đồng ý tham dự khóa học, những người có trách nhiệm nên chuẩn bị cho họ tham dự khóa không có gì trở ngại.

2.3 Chuẩn bị tinh thần cho ứng viên

Kinh nghiệm của chúng ta khi được mời gọi tham dự khóa Cursillo, nếu có thắc mắc thường được câu trả lời: “*Cứ đi rồi sẽ biết*”, vô tình làm cho phong trào bị hiểu lầm là một tổ chức giống như một “*Hội kín*”. Không phải phong trào hôm nay đổi mới, nhưng có lẽ vì chúng ta không tìm hiểu, và vì không tìm hiểu thấu đáo nên không dám trả lời vì sợ sai lạc. Bởi vậy chúng ta thường cho là tốt hơn hết cứ trả lời *đi rồi sẽ biết* là tiện hơn cả!..

Thời đại hôm nay với khoa học thực tiễn, mọi sự việc đều được giải thích rõ ràng và hợp lý. Con người hôm nay cũng vậy, cần biết rõ ràng trong lãnh vực khi họ dấn thân bước chân vào. Huống hồ, Phong Trào Cursillo là một tổ chức của Giáo Hội Công Giáo, hoạt động đường đường chính chính gần 65 năm và có mặt trên 50 quốc gia trên thế giới, không có gì phải dấu diếm úp mở khó hiểu cả.

Điều quan trọng, những người có trách nhiệm nên tìm một khoảng thời gian nào đó trước khi ứng viên vào khóa học, để giải thích cho họ biết về những sinh hoạt trong khóa, **chứ không phải những kỹ thuật trong khóa học.**

Sau đây là những gì nên cho ứng viên biết để họ chuẩn bị tinh thần không bỡ ngỡ, hay cảm thấy mình bị ức hiếp, bắt buộc làm những gì mà họ hoàn toàn không biết. Vì một khi tâm lý bị dồn nén bực tức, sẽ làm cho những gì giảng dạy trong khóa học không giúp ích cho họ, mà trái lại phản tác dụng là đằng khác.

Với tầm quan trọng như vậy, những người có trách nhiệm giải thích cần am hiểu, và nắm vững để giải tỏa những thắc mắc cho ứng viên cảm thấy thoải mái, nhưng không đi vào những phần kỹ thuật. Hơn nữa, về phần kỹ thuật nếu giải thích không khéo sẽ gây ra ngộ nhận cho người nghe và gây hiểu lầm về phong trào. Sau đây là những điều tóm lược cần giải thích cho ứng viên biết trước khi vào khóa.

Giải thích tổng quát:

a.1) Về Phong Trào:

Phong Trào Cursillo là một phong trào của Giáo Hội, được thành lập tại nước Tây Ban Nha năm 1944, do sự tác động của Chúa Thánh Thần trên một nhóm giáo dân, đứng đầu là ông Edward Bonnín và được giáo quyền yểm trợ, tính đến nay được 65 năm (tính đến năm 2009).

Phong Trào Cursillo có trên 3 triệu thành viên, sinh hoạt trên 50 quốc gia được chia thành 4 vùng: Vùng Châu Âu, vùng Bắc Mỹ, vùng Nam Mỹ và vùng Châu Á Thái Bình Dương. Mỗi vùng có một Văn Phòng Điều Hành đại diện và luân phiên phụ trách điều hành Phong Trào Cursillo thế giới, gọi tắt là OMCC (Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad). Phong Trào Cursillo dùng phương pháp riêng giúp con người sống những gì là căn bản của người Kitô Hữu, cũng như biết sống chia sẻ với người khác những điều căn bản đó. Phong trào còn giúp khám phá và sống trọn vẹn với ơn gọi riêng của mỗi người. (2#)

a.2) Về Khóa Cursillo:

Người tham dự khóa học, ở lại toàn thời gian tại khóa từ Buổi Chiều Khai Khóa cho đến hết ngày thứ ba, ngày bế mạc khóa học. Mỗi ngày khóa học bắt đầu bằng kinh sáng, và chấm dứt bằng kinh tối. Suốt 3 ngày trong khóa học đều có Thánh Lễ buổi

sáng. Riêng tối *Buổi Chiều Khai Khóa* không có Thánh Lễ. Trong thời gian khóa học diễn tiến, có rất nhiều Giáo Phận cũng như nhiều anh chị trong phong trào dâng những hy sinh, hãm mình cầu nguyện cho khóa học được thành công.

Giờ giấc nghỉ ngơi trong khóa đầy đủ. Về thức ăn trong 3 ngày được cung cấp chu đáo, ngoài 3 bữa chính thức còn có giải lao bánh trái, cà phê trong các giờ nghỉ. Ngoài ra còn có phần văn nghệ giúp vui. Những khóa sinh có nhu cầu kiêng cử đặc biệt hay lý do sức khỏe, nên cho biết chi tiết để được bác sĩ và nhân viên y tế trong khóa chú ý săn sóc.

(Chú ý: *Không tuyển những ứng viên vì lý do sức khỏe, hay có bệnh không thích hợp với sinh hoạt của khóa*)

- Giải thích *Chiều Khai Khóa*:

Về buổi *Chiều Khai Khóa*, mục đích để khóa sinh làm quen với nhau, và Ban Điều Hành Khóa (BĐH) có dịp trình bày về khóa học, sau đó là bắt đầu thời gian tĩnh tâm của khóa *Cursillo*. Trong thời gian này sẽ được nghe cha Linh Hưởng trình bày 2 bài suy ngẫm ngắn: Hãy nhận biết mình và Người cha nhân hậu.

- Giải thích Ngày Thứ Nhất *Đức Tin* và Ngày Thứ Hai *Đức Ái*

Trong ngày Thứ Nhất giúp khóa sinh tìm hiểu, khám phá chính mình. Sang ngày Thứ Hai kết hợp con người mình (*đã được nhận diện và khám phá ra trong ngày thứ Nhất*) với Thiên Chúa, và giúp thông hiểu sự liên hệ giữa họ với Thiên Chúa. Trong hai ngày này khóa sinh sẽ được nghe những bài chia sẻ của các linh mục và giáo dân, ngay sau đó có thảo luận của mỗi nhóm (*trong Decuria*). Trong thời gian sinh hoạt có những tiết mục văn nghệ giúp vui. Đặc biệt buổi tối sẽ có cuộc họp mặt đầy đủ rất vui nhộn.

Chú ý: Vì có những anh chị không quen nói chuyện trước đám đông, sẽ e ngại đi dự khóa sợ bị bắt buộc phát biểu. Người có trách nhiệm nên giải thích cho họ biết ở trong khóa học, không bắt buộc một ai làm những việc gì mà họ không thích làm.

- Giải thích Ngày Thứ Ba Hy Vọng

Trọng tâm ngày hôm nay là tìm hiểu mối liên hệ giữa ta với Thiên Chúa, và làm cách nào để có thể thực hiện Thánh Ý Chúa. Hôm nay cũng có những bài chia sẻ của các linh mục linh hướng và giáo dân. Những bài chia sẻ này giúp tìm hiểu để biết môi trường nào của mình, và cách thực hiện làm ảnh hưởng môi trường đó. Cuối cùng buổi lễ bế mạc (Closura) mọi người sẽ gặp gỡ đông đảo trong cộng đồng Cursillo.

Đặc biệt trong thời gian 3 ngày trong khóa học, quý cha linh hướng sẵn sàng gặp khóa sinh khi được yêu cầu để hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc về tâm linh.

Ngoài ra còn một vấn đề trong khóa cũng xin được lưu ý. Vì 3 ngày quý giá nhưng ngắn ngủi, phong trào muốn người tham dự khóa hoàn toàn phó thác mọi sự trong tay Chúa, để lòng trí hoàn toàn hướng về Thiên Chúa, giúp hoàn toàn thu nhận được hết ơn ích trong trong thời gian tham dự khóa học. Mục đích để giúp người tham dự không lo ra chia trí về vấn đề giờ giấc, cũng như liên lạc về với gia đình, Phong trào xin quý ứng viên tham dự khóa vì lòng bác ái đừng mang theo đồng hồ, hay những vật dụng có gắn đồng hồ và điện thoại vào trong khóa học.

Về giờ giấc trong thời gian 3 ngày, Ban Điều Hành khóa (BDH) sẽ thông báo chương trình sinh hoạt, cũng như sẵn sàng liên lạc giúp về gia đình khi cần. Đặc biệt những người ở xa sẽ được BDH khóa liên lạc báo tin tức với những người liên hệ.

a.3) Về Hậu Cursillo:

Để giúp cho những người sau khi tham dự khóa Cursillo được bền đỗ, phong trào cung ứng 2 phương tiện Hội Nhóm và Ultreya để hỗ trợ. Hội Nhóm với tính cách cá nhân do một số ít người họp nhau lại chia sẻ, nâng đỡ nhau trong tình thân hữu, giúp nhau hoán cải hằng ngày để sống đích thực bền đỗ trong Ngày Thứ Tư.

Ultreya có tính cách cộng đồng, cộng đồng này gồm những người trong các nhóm tập hợp lại với nhau, cùng nhau khích lệ các nhóm hướng về việc Phúc Âm Hóa môi trường. Tóm lại một người sau khi hoàn tất khóa 3 ngày Cursillo, nên tham dự 2 sinh hoạt sau khóa học là Hội Nhóm và Ultreya. Hai phương tiện này giúp bền đỗ trong cuộc sống ngày Thứ Tư. (2#)

2. 4 Bổn phận Người Bảo Trợ

Người Bảo Trợ là ai?

Người Bảo Trợ là người đỡ đầu, nâng đỡ, khuyến khích người được mình bảo trợ. Đôi lúc chúng ta chỉ biết làm người Bảo Trợ mà **quên bảo trợ đúng cách** người được mình bảo trợ giới thiệu đi tham dự khóa học!.. Sau khóa học Người Bảo Trợ rút lui vào bóng tối một cách âm thầm chẳng còn thấy bóng dáng đâu cả! Đây cũng là một trong những lý do thêm gánh nặng cho Hậu Cursillo sau khóa học, thay vì Khối Hậu được chia sẻ hỗ trợ.

Như đã nói ở đoạn đầu, 3 giai đoạn Tiền Cursillo, Khóa 3 Ngày và Hậu Cursillo như những bánh xe cần ăn khớp với nhau, thì những công việc cần làm trong 3 giai đoạn giống như những mắt xích liên kết để kéo những bánh xe chuyển động. **Mắt xích bảo trợ** quả là một thành phần quan trọng trong giai đoạn Tiền Cursillo và còn kéo dài sang Khóa 3 Ngày và Hậu Cursillo nữa.

Sau đây là một số việc cần thiết Người Bảo Trợ cần biết, sau khi người có trách nhiệm trong việc tuyển ứng viên cho biết những môi trường cần tuyển ứng viên cho Khóa 3 Ngày:

A- Những việc cần làm trước khóa học:

- Có thể một người bảo trợ, hoặc một nhóm bảo trợ ứng viên.
- Chọn môi trường thích hợp, cầu nguyện, sau đó tìm kiếm ứng viên hội đủ những điều kiện phong trào đề ra. (3#)
- Âm thầm chọn lựa. Tuyệt đối không cho người mình chọn biết mình đang muốn mời họ tham dự khóa Cursillo. (4#)
- Điền vào mẫu đơn “Giới Thiệu Ứng Viên” do Khối Tiền cung cấp, điền thêm tất cả những chi tiết mình biết được càng nhiều càng tốt vào tờ giới thiệu.
- Chờ khi Khối Tiền thông báo ứng viên mình giới thiệu hội đủ điều kiện tham dự khóa, sau đó mới mời họ điền đơn xin tham dự khóa học.
- Cầu nguyện làm Palanca, khuyến khích người mình bảo trợ, nhận lại đơn giao cho Khối Tiền, và luôn theo dõi tin tức để thông báo cho người mình bảo trợ các thông tin về khóa học như ngày giờ nhập khóa.v.v...
- Giúp đỡ những khó khăn nếu có như phương tiện di chuyển đến nơi dự khóa, hay các việc khác có thể làm được.
- Báo cho Khối Tiền những trường hợp khó khăn cần giải quyết hoặc cần nâng đỡ, như hỗ trợ tiền lệ phí v.v...

B- Những việc cần làm trong khóa học:

- Người Bảo Trợ nên cố gắng tham dự 8 tuần tinh tâm cầu nguyện cho khóa học và cho người được mình bảo trợ.
- Tham dự trợ tá khóa học, làm Palanca và xin nhiều người cùng làm Palanca cầu nguyện cho người mình bảo trợ.

C- Những việc cần làm sau khóa học:

- Cố gắng giữ liên lạc với người mình bảo trợ, giải đáp những thắc mắc mình biết được. (*Nếu không trả lời được những gì không chắc chắn xin đừng phỏng đoán, hứa với họ sẽ tìm người trả lời thỏa đáng*)
- Có thể mời người mình bảo trợ tham dự sinh hoạt vào nhóm của mình (*nếu họ thích*)
- Nâng đỡ khuyến khích anh chị Tân Cursillista mình bảo trợ, làm cho họ cảm thấy quen với sinh hoạt hội nhóm hay Ultreya.
- Hợp tác làm việc với Hậu Cursillo, luôn làm gương sáng và để ý nâng đỡ người được mình bảo trợ.

3- KẾ HOẠCH TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN

Để công việc tuyển chọn ứng viên được thành công tốt đẹp, Khối Tiền cần nắm vững con số khóa sinh cần cho mỗi khóa học cũng như số tuổi của khóa sinh. Để cho việc phúc âm hóa môi trường sau này được dễ dàng, nên chọn từ 18 đến 60 tuổi, nhưng còn tùy theo sự trưởng thành của ứng viên, có ứng viên đủ 21 tuổi nhưng chưa trưởng thành, không nên nhận vào khóa học vì họ chưa sẵn sàng có thể để dịp khác, hoặc tùy theo sức khỏe tuổi tác của ứng viên lớn tuổi.

Nên nhớ phong trào Cursillo là phong trào phúc âm hóa môi trường, nên cần những thành viên năng động, nếu nhận những ứng viên lớn tuổi bệnh tật, sau ngày mãn khóa sẽ là gánh nặng cho nhóm, hoặc họ không tham dự hội nhóm và Ultreya, vì không có phương tiện để đi lại hay vì lý do sức khỏe. Những người này thích hợp sinh hoạt cho các đoàn thể khác trong Giáo Hội hơn là phong trào Cursillo.

Về con số khóa sinh cho mỗi khóa học, từ 40 đến 50 khóa sinh cho mỗi khóa là lý tưởng. **(5#)** Để tránh tình trạng lúc đầu Khối Tiền kêu gọi giới thiệu ứng viên, anh chị Cursillistas chần chờ ít

hưởng ứng. Đến tháng cuối hoặc những tuần gần đến ngày mở khóa lại giới thiệu ào ạt, tình trạng này gây ra cho Khối Tiền khó làm việc không có đủ thời gian để xét đơn, không có đủ thời gian để chuẩn bị Palanca cho khóa sinh, cũng như chuẩn bị về tâm lý cho ứng viên trước khi tham dự khóa học. Vì tình trạng này đã có những trường hợp sai sót xảy ra trong quá khứ, mà Khối Tiền cũng như những người có trách nhiệm hầu như không nắm rõ.

Dĩ nhiên những sơ xuất có thể xảy ra cho bất cứ mọi công việc, nhưng tìm cách để hạn chế những thiếu sót mình biết trước là việc nên và cần làm. Đây là phương cách đã được áp dụng tuy chưa phải là hoàn hảo nhưng đã mang lại kết quả tốt.

A- Chương trình chuẩn bị:

Khối Tiền thành lập chương trình tuyển chọn ứng viên chia làm 5 giai đoạn. Từ giai đoạn đầu tiên đến giai đoạn cuối cùng:

1- Giải thích cặn kẽ và rõ ràng cho anh chị Cursillistas về cách thức giới thiệu ứng viên cho Khóa 3 Ngày. Yêu cầu giữ đúng thời hạn ấn định, đừng chờ đến ngày cuối mới giới thiệu. Phát đơn giới thiệu ứng viên về cho mỗi nhóm, hay người có nhu cầu và ghi rõ ngày sẽ thu về. *(Đây là một cách giúp cho Khối Tiền làm việc hiệu quả hơn. Một khi phát đơn về cho nhóm, nhóm sẽ phát động trong nhóm giới thiệu, sau đó trưởng/ phó nhóm sẽ thu lại đơn, giao lại cho Khối Tiền trong ngày đã ấn định trước).*

2- Khối Tiền và những anh chị có trách nhiệm trong Văn Phòng Ban Phục vụ xét đơn giới thiệu.

3- Trình cha Linh Hưởng để duyệt lại lần cuối.

4- Khối Tiền phát mẫu đơn xin tham dự khóa, và ghi rõ thời gian thu lại cho nhóm, để những anh chị liên hệ có thể tiếp xúc với ứng viên đã được chấp thuận.

5- Khối Tiền liên hệ với trưởng/ phó nhóm để thu lại đơn.

B- Giai đoạn thực hành:

Chúng ta thường lơ là không để ý, cứ nghĩ một năm còn dài vội gì chờ đến gần ngày thì đã muộn. Bởi vậy, thời gian phát động rộng rãi chừng nào thì kết quả thu được khả quan chừng đó. Sau đây là chương trình của Khối Tiền về Palanca và ứng viên đã được áp dụng có kết quả tốt. Nếu đầu tháng Giêng mở K3N thì ta bắt đầu chương trình tuyển chọn từ tháng Ba.

*** Tháng 3.**

Phát động Palanca toàn phong trào, phát mẫu Palanca cho anh chị Cursillistas.

Đưa ra những môi trường phong trào cần người phúc âm hóa, giải thích về cách thức giới thiệu ứng viên cho Khóa 3 Ngày và bổn phận của Người Bảo Trợ. Kêu gọi anh chị bảo trợ tìm kiếm ứng viên trong các môi trường phong trào cần. Sau đó phát giấy giới thiệu ứng viên về các nhóm và những người có nhu cầu. Yêu cầu nộp lại đúng ngày ghi trên giấy cho nhóm, hay người có trách nhiệm (*Thường thì giai đoạn đầu khoảng một tháng hay một tháng rưỡi*)

● Tháng 5.

Đầu tháng những người có trách nhiệm xét đơn, và trình cha Linh Hướng duyệt lại. Sau đó phát mẫu đơn: “Xin tham dự Khóa 3 Ngày” cho những Người Bảo Trợ có ứng viên được chấp thuận.

● Tháng 6.

Nếu số ứng viên chưa đủ, Khối Tiền phát động giới thiệu ứng viên lần thứ hai, và cũng tuân tự làm lại những bước kế tiếp như lần thứ nhất.

- Lần thứ hai từ tháng 6 đến tháng 8.

- Cuối cùng nếu chưa đủ, nên phát động thêm lần thứ ba, nhưng trễ nhất là cuối tháng 10 phải hoàn tất có danh sách ứng viên chính thức, để phát động viết Palanca.

- **Tháng 10.**

Thời hạn cuối cùng tháng 10 là trễ nhất, Khối Tiền nên thu xếp danh sách ứng viên sớm chia cho các nhóm cũng như gửi Bản Tin Ultreya vào cuối tháng 10, để đăng vào tháng 11. Nhờ vậy các phong trào bạn có thời gian viết Palanca cầu nguyện cho khóa sinh. Nếu thời hạn có thể sớm hơn càng tốt (**6#**). Trong tháng này Khối Tiền nên thu xếp một buổi họp mặt tất cả ứng viên, và Người Bảo Trợ để chuẩn bị tinh thần cho ứng viên trước khi tham dự khóa.

4- ĐOẠN KẾT

Có dư luận cho rằng sự xao lãng ảnh hưởng đến Hậu Cursillo, tại vì Rollo Hội Nhóm và Ultreya được trình bày vào giai đoạn cuối của khóa học, nên anh chị khóa sinh vì nao nức chờ đợi giờ phút mãn khóa chia trí, không để ý kỹ Rollo này v.v... Thật ra qua kinh nghiệm của mọi người tham dự Khóa 3 Ngày, Rollo Hội Nhóm và Ultreya được Ban Điều Hành Khóa ưu tiên chia thời gian cho 2 phần, vừa lý thuyết và vừa thực hành dài hơn 45 phút. Chưa có Rollo nào được trình bày cả 2 phần như vậy.

Nhưng cho dù có trình bày ở phần nào của khóa học, hoặc Rollo dài hay ngắn, thử hỏi tất cả anh chị Cursillistas khi tham dự khóa 3 ngày có ai dám bảo rằng mình nhớ tất cả mọi Rollo, hay ai có thể cho rằng mình thấu hiểu hết?..

Khi nhìn lại khoảng thời gian dài 14 năm (1991 – 2005) kể từ ngày thành lập Phong Trào Cursillo Úc Châu ngành Việt Nam, phong trào đã mở được 30 khóa Cursillo. 14 năm với 30 khóa học,

cho chúng ta một kinh nghiệm hiển nhiên không thể chối cãi được, là giai đoạn Tiền Cursillo có ảnh hưởng đến Khóa 3 Ngày, và tiếp tục kéo dài hậu quả gây hại đến Hậu Cursillo. Đây là điều chúng ta nên nhìn nhận những khuyết điểm và lầm lỗi trong quá khứ ở giai đoạn Tiền Cursillo.

Từ những người có trách nhiệm trong phong trào, nhất là Khối Tiền đến anh chị bảo trợ chưa hiểu đúng mức tầm quan trọng của việc tuyển lựa ứng viên cho Khóa 3 Ngày, hay hiểu nhưng e ngại vì sợ mất thời gian, công sức! Nên thay vì nghiên cứu môi trường, tìm kiếm những người lãnh đạo môi trường, chọn lựa họ làm ứng viên cho khóa học, khi đủ số nhu cầu mới tiến đến giai đoạn mở khóa, đảng này chúng ta có chương trình mở khóa trước khi chọn lựa ứng viên. Cái cày được đặt trước con Trâu, nên bằng mọi giá phải có đủ số ứng viên cho khóa học, thành ra phương pháp của phong trào không được áp dụng, hay chỉ áp dụng chiếu lệ. Tiền Cursillo đáng lẽ được chuẩn bị chu đáo lại trở thành thứ yếu, tất cả mọi nỗ lực của phong trào đều dồn hết cho khóa 3 Ngày!

Cho dù sách lược phong trào có hay, nghiên cứu có sâu sắc thế nào đi nữa, nếu không được nghiêm chỉnh áp dụng, thì cũng chỉ là những lý thuyết suông chẳng giúp gì cho phong trào, ngược lại còn gây thêm những khó khăn. Ước mong mọi người, nhất là những người có trách nhiệm cùng cộng tác học hỏi lẫn nhau, giúp phong trào mỗi ngày một thăng tiến hơn, để khỏi phụ lòng Thầy Chí Thánh như lời hứa:

“Thầy tin tưởng nơi con, và con trông cậy vào ơn Thánh Chúa”.



(1#) Ứng viên là những anh chị được giới thiệu để tham dự Khóa học. Khóa sinh là những ứng viên đã được chọn và được đưa vào đang tham dự khóa.

(2#) Chỉ nên giải thích ngắn gọn, không nên đi sâu vào chi tiết sẽ làm cho các anh chị ứng viên càng thêm thắc mắc khó hiểu và lẫn lộn thêm. Trong khóa học sẽ được giải thích rõ ràng và chi tiết hơn trong Rollo Hội Nhóm và Ultreya.

(3#) Có thể một người đứng ra bảo trợ, hay lập một nhóm bảo trợ hoặc một nhóm đang sinh hoạt trong phong trào đứng ra bảo trợ.

(4#) Trong quá khứ đã xảy ra những trường hợp có anh chị tự động mời ứng viên, trước khi được những người có trách nhiệm xét hồ sơ. Điều này xảy ra sự xích mích và trở ngại lớn khi người được mời không hội đủ điều kiện để tham dự khóa. Vì có những ứng viên chúng ta không thể biết được họ có những trở ngại về tâm linh, cũng như luân lý. Ngoại trừ cha Linh Hướng và những người có trách nhiệm trong phong trào.

(5#) Mỗi phong trào bạn gửi mỗi khóa 5 khóa sinh Nam và 5 Khóa sinh Nữ, chúng ta có 5 phong trào trừ ra nơi mở khóa. Như vậy tổng số cho các nơi là 25 khóa sinh còn lại 25 cho phong trào mở khóa, vị chi là 50 khóa sinh. Nếu chỉ nhận 40 khóa sinh chỉ còn lại 15 khóa sinh cho nơi mở khóa.

(6#) *Palanca là một yếu tố rất quan trọng trong khóa 3 Ngày, nên dù dài hay ngắn, tốt hơn hết nên cố gắng viết tay. Tránh tình trạng đánh máy rồi photo-copy ra thành nhiều bản ghi tên khóa sinh vào. Trường hợp này sẽ làm mất đi ý nghĩa của Palanca và làm cho khóa sinh có ý nghĩ không tốt về việc làm thánh thiện này.*

Có những trường hợp vì danh sách khóa sinh chậm trễ, đến ngày vào khóa có khóa sinh không có Palanca hay có rất ít. Lúc đó mới vội vã lập danh sách yêu cầu trợ tá viết Palanca. Trong trường hợp đặc biệt có thể chậm chước, nhưng không nên là một tiền lệ, để mỗi khi có khóa 3 Ngày lại xảy ra tình trạng vội vã như vậy sẽ làm giảm đi ý nghĩa cao quý và đầy tình bác ái của Palanca, cũng như gây sự hiểu lầm của khóa sinh cho rằng chúng ta làm chiếu lệ! Tình trạng này có thể được cải thiện tốt hơn, nếu các VPĐH cố gắng làm việc tích cực trong vấn đề danh sách khóa sinh giúp nơi mở khóa kịp thời gian phát động Palanca.

5- TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Eduardo Bonnin, *The How and Why*, Ultreya Publication, 1981
- Nguyễn Đức Tuyên, *Tóm lược tư tưởng Cursillo*, 1997
- Nguyễn Đức Tuyên, *Những Tư Tưởng Nền Tảng Phong Trào Cursillo*, 2001

(Hoàn chỉnh lần thứ 2 năm 2001)

- Nguyễn Đức Tuyên, *Phong Trào Cursillo Tiến Vào Thế Kỷ 21*, 2001
- Nguyễn Văn Thanh, *Ngày Thứ Tư. Phong Trào Cursillo TGP Sydney*, 1994
- Kinh nghiệm của các anh chị có trách nhiệm trong lãnh vực Tiền Cursillo từ năm 1993 đến nay.
- Stephen B. Clark, *Desaollo*, The National Cursillo, 1971
- The National Secretariat, *The Cursillo Movement: What Is It?*
- The National Cursillo Center Dallas TX, USA, 1995
- The National Secretariat, *CNNBT*
- The National Cursillo Center TX, USA, 1994
- The National Secretariat of the Australian Catholic Cursillo Movement, 2003

Handbook of the Australian Catholic Cursillo Movement 1, 2, 3, 4.



