



LỜI CHÚA LÀ ĐÈN SOI BƯỚC

"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi." (Mt 5, 13)

"Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Ánh sáng của anh em phải chiếu tỏa trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời." (Mt 5,14- 16)

THƯ LINH HƯỚNG

Tân Phúc-Âm-hóa để thông truyền Đức Tin

Anh chị em thân mến,

Tân Phúc-Âm-hóa trước hết là đổi mới nhiệt huyết Loan báo Tin mừng trong sự kết hợp cá vị nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu ngày một hơn, và để từ đó mà xuất hiện những cách thế mới, sáng kiến mới, phương pháp mới trong các chương trình mục vụ của Hội Thánh.

Qua Thư Chung của HĐGMVN ngày 10.10.2013, các Đức Giám mục kêu gọi Cộng đoàn Dân Chúa tại Việt Nam tích cực tham gia vào công cuộc Tân Phúc-Âm-Hóa trong kế hoạch ba năm 2014-2016. Đặc biệt, “trong năm 2014 sắp tới, chúng ta hãy cùng nhau Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình và thúc đẩy gia đình tham gia tích cực vào sứ vụ Loan báo Tin mừng. Hội Thánh được gọi là gia đình của Thiên Chúa và mỗi gia đình Kitô hữu được gọi là Hội Thánh tại gia. Việc canh tân Hội Thánh phải được bắt đầu từ mỗi gia đình, do đó, Hội Thánh đặc biệt quan tâm đến các gia đình”.

Xin đề nghị với các gia đình trong phong trào Cursillo một vài việc cụ thể, vừa tạo điều kiện thuận lợi, vừa đẩy mạnh công cuộc phúc-âm-hóa đời sống gia đình. Có thể hình dung những việc này qua ba điều quyết tâm, cũng là ba giai đoạn liên tiếp hỗ tương:

1) *Tây trừ bóng tối: ba không.*

- Không vi phạm đặc tính hôn nhân công giáo là “một vợ một chồng, bất khả phân ly”;
- Không lơ là bốn phận tôn trọng sự sống và trách nhiệm giáo dục con cái;
- Không sử dụng bạo lực trong gia đình dưới bất cứ hình thức nào, dù là lời nói hay việc làm.

2) *Trang bị đầu đèn: ba chăm.*

- Chăm chuyên ôn lại Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo về bí tích Hôn Nhân (1601-1658) và về Điều răn thứ sáu (2331-2391); đọc lại Tông Huấn về Gia Đình của Đức Gioan Phaolô II;
- Chăm lo chu toàn bốn phận bậc sống và đọc kinh tối trong gia đình (x. Thư Chung 2013, số 6);
- Chăm chỉ tham gia sinh hoạt hội đoàn cho từng giới: gia trưởng, hiền mẫu, giới trẻ, thiếu nhi.

3) *Thắp lên ánh sáng: ba sống.*

- Sống thánh theo khuôn mẫu thánh gia thất “Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse”;
- Sống đẹp theo châm ngôn “Cha mẹ mẫu mực, con cái thảo hiền” bằng nhiều gương sáng;
- Sống liên đới, thăm viếng, giúp đỡ những gia đình đang gặp khó khăn về vật chất và tinh thần.

Mong rằng những đề nghị này, khi anh chị em trong Phong trào Cursillo chia sẻ hành trình sống Ngày Thứ Tư với kiềng ba chân sùng đạo, học đạo và hành đạo sẽ giúp cho mọi người gặp được những cảm hứng thiêng liêng cần thiết, để cuộc sống

gia đình được thăng tiến; đồng thời cũng giúp gặp thấy niềm vui thánh hóa khi nỗ lực Phúc-âm-hóa đời sống gia đình mình và hăng say góp phần vào công cuộc Phúc-âm-hóa của gia đình Cursillo trong Giáo Phận Thành Phố thân yêu này.

Nguyện chúc gia đình anh chị em Cursillo trong năm 2014, dưới sự bảo trợ của Thánh Quan Thày Phaolô gặt hái được nhiều thành quả cho công cuộc Phúc-âm-hóa tại gia đình.

Mồng 4 Tết Giáp Ngọ

Lm Phaolô Nguyễn Quốc Hưng

Linh hướng PT Cursillo TGP Sài Gòn



TÂM TÌNH CỦA BAN PHỤC VỤ

Kính thưa quý Cha, quý Tu sĩ và quý Anh Chị Em cursillista thân mến,

Chúng ta vừa trải qua nhiều biến cố thật đáng nhớ.

Từ những ngày đầu năm 2014, chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị tổ chức mừng kính thánh Phaolô, quan thầy PT Cursillo vào ngày 25/01 tại nhà thờ giáo xứ An Nhơn là nơi Cha Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, Linh hướng PT Cursillo Sài Gòn đang quản nhiệm.

Tiếp theo là những ngày Tết Nguyên Đán đã đến với mọi gia đình. Chúng ta đã lo dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp công việc làm ăn trong năm cũ sao cho ổn thỏa và chuẩn bị tâm hồn được thanh sạch để đón nhận một năm mới Giáp Ngọ trong an bình và thanh thản.

Trong những ngày Tết vừa qua, Giáo hội đã mời chúng ta nghe lại *“Tám mối phúc thật”* vào đêm Giao Thừa linh thánh.

Rồi trong ngày tân niên Mừng Một Tết, ngày cầu bình an cho năm mới, Giáo hội cho chúng ta nghe một trong những đoạn hay nhất của sách Tin Mừng theo thánh Matthêu (Mt 6,25-34). Chúng ta đã phó thác cuộc đời trong tay Chúa.

Ngày Mừng Hai Tết, ngày kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ, chúng ta có dịp cùng với cả dân tộc Việt Nam thực hành đạo hiếu đối với các đấng bậc sinh thành dưỡng dục chúng ta, những vị còn sống và những vị đã qua đời.

Và ngày Mừng Ba Tết, ngày thánh hóa công ăn việc làm, Giáo Hội mời gọi chúng ta dâng lên Thiên Chúa những lao nhọc trong cuộc sống cùng với tâm tình tri ân cảm tạ, xin Thiên

Chúa thánh hóa và chúc lành cho công ăn việc làm của chúng ta trong năm mới này. Đồng thời, với dụ ngôn “*những nén vàng*” trong bài Tin Mừng theo thánh Matthêu, Thiên Chúa cũng trao cho ta bí quyết tạo nên những “*nén vàng*” trong cuộc sống, đó là sự chăm chỉ và cần mẫn lao động.

Cuối cùng, chúng ta trở lại với Thánh Phaolô quan thầy Phong Trào, người đã từng là thầy dạy Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo. Là Cursillista, chúng ta tiếp tục hăng hái sống ngày Thứ Tư của mình, đặc biệt trong năm Phúc Âm hóa đời sống gia đình 2014 này, nhờ trung thành với phương pháp giúp kiên trì của Phong Trào đã cung cấp là tham gia hội nhóm và tham dự Ultreya thường xuyên.

Xin Thánh Phaolô quan thầy cầu bầu cùng Chúa cho chúng con biết nỗ lực “*nhân đôi số nén vàng*” mà Chúa đã trao vào tay mỗi người chúng con.

De Colores!

Ban Phục Vụ PT Cursillo Sài Gòn

Trích tài liệu Phong Trào

“Một thiên niên kỷ mới đã khởi sự, và cùng với nó là một nhân loại và một xã hội đang trên đà chuyển tiếp: đó là một xã hội kỹ thuật, với đầy đủ sự tăng tiến về thống kê và cùng những thay đổi về xã hội và địa lý gây ra biến đổi sâu rộng và tạo thành một nền văn hóa mới có tính cách hoàn vũ và hỗ tương- nền văn hóa ấy cần được Phúc Âm Hóa. Tình trạng này sẽ tạo nhiều thách đố, nhiều cơ hội mới.” (ibid Số 42)

CHẶNG ĐƯỜNG BỎ LẠI SAU LƯNG

Thưa Cha Linh Hướng và quý anh chị,

Cuộc sống người Cursillista chúng ta như một con đường trải rộng trước mặt với nhiều kinh nghiệm của thành bại trong quá khứ và đang đây những ước mơ tươi đẹp cho tương lai. Trên tầm nhìn ấy, có lẽ không ít những đôi bạn đời có chung tên gọi Cursillista ở đây, đang đồng tâm hiệp lực mang ơn Chúa về cho nhau, cùng nhau chia sẻ rất thoải mái trong sinh hoạt Ngày Thứ Tư. Ngược lại cũng có ý kiến cho rằng việc chia sẻ Học đạo, Sùng đạo & Hành đạo sẽ hơi bất tiện nếu đôi vợ chồng cùng sinh hoạt trong nhóm thân hữu với nhau...

Hôm nay tôi xin chia sẻ về nỗi niềm... có vui hơn hay khổ hơn, khi người ấy của mình cũng là Cursillista?

Nếu không đi K3N, tôi vẫn luôn tự cho mình là một người vợ tốt "bẩm sinh". Khi ăn món gì ngon, đi chỗ nào hay, tôi đều muốn cho chồng con mình cùng thưởng thức. Tôi cho như vậy là đủ, không cần gì phải tranh luận hay giải thích thêm về những ý tưởng đạo đức cho chồng con. Tôi cho việc đó là của cha xứ, của các tu sĩ đối với ông chồng tân tòng của tôi. Anh ấy đã sống gần 30 năm trong đạo Công giáo, nhưng vẫn ngại ngùng khi đi hôn chân Chúa vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, với nhiều lý lẽ không được thuyết phục người nghe cho lắm... hoặc anh ấy cho rằng mình chẳng có tội gì để phải đi xưng tội cả... Tôi biết tòng, chỉ vì muốn lấy vợ mà chồng tôi theo đạo thôi. Tôi chưa bao giờ dám can đảm đứng ra để giảng giải cho chồng về đạo nghĩa, dù chỉ là những điều căn bản nhất, chứ đừng nói đến việc mong đợi chồng phải là người say mê Chúa.

Và thật ra, tôi đã phải nhường bước rất nhiều. Xưa kia khi còn ở nhà bố mẹ, tôi vẫn đi lễ hàng ngày. Thế mà sau khi lấy chồng, đôi lúc muốn đi tham dự thánh lễ, muốn đọc kinh chung, nhưng khi nhà tôi "bác đi" tôi đành im lặng, bỏ cuộc cách dễ dàng... vì cho rằng thôi, tội gì mà tranh cãi cho mất hòa khí, mất hạnh phúc.

Chính điều này đã làm cho tôi suy tư trong K3N: Phải chăng tôi đã sống trong gia đình với một niềm hòa bình giả tạo trong bao nhiêu năm qua ? Tôi chưa dám cam đảm đứng ra làm thay đổi đức lang quân «cứng đầu» của mình...

Điều Chúa Thánh Thần làm cho tôi trước tiên là dùng đủ mọi cách và sức mạnh của tình yêu để «dụ khi» chồng đi tham dự một K3N, và đó là bước khởi đầu để cuộc sống gia đình tôi thật sự thay đổi.

Có anh ấy cùng tham gia sinh hoạt Ultreya, chia sẻ nhóm thân hữu, tôi như thêm động lực để sống tốt hơn, để có sự chia sẻ thật sự chân tình.

Thêm vào đó, điều làm cho tôi thay đổi là khi được giao nhiệm vụ làm Rollista với Rollo "Nghiên cứu & Phúc âm hóa môi trường".

Trong lúc dọn bài, tôi hiểu ra rằng tôi phải dọn mình sống rollo ấy. Tôi phải thay đổi chính mình trước, để rồi có thể áp dụng tinh thần "như vết dầu loang" của Phong Trào ngay chính trong gia đình của mình theo nguyên tắc "nói với Chúa về bạn, trước khi nói với bạn về Chúa". Tôi bắt đầu cầu nguyện nhiều hơn, và nhận ra mình thiếu sót vô cùng, thì ra xưa nay tôi chỉ chăm chú về món ăn vật chất, mà chưa nghĩ đến những món ăn tinh thần cho chồng con. Công việc đầu tiên mà tôi bắt đầu là đề nghị những thực đơn ưa thích của anh ấy, đó là lớp Kinh Thánh 100

tuần của Đức Cha Khám vào mỗi tối thứ Năm. Nhờ ơn Chúa, những bài giảng của Đức Cha dần dần thấm vào tim óc, chúng tôi tâm phục khẩu phục, và học được cả núi việc cần phải làm, để còn hành đạo sau khi học.

Sau 4 năm là Cursillista...

Giờ đây, việc rủ rê anh ấy đi lễ sáng rất dễ dàng chứ không còn khó khăn như xưa, thậm chí anh ấy còn mở lời trước để được nghe và cùng tôi đọc kinh sáng... và mừng nhất là chúng tôi nói chuyện với nhau về Chúa nhiều hơn, chúng tôi như một nhóm thân hữu nhỏ, chia sẻ với nhau mọi lúc mọi nơi, giữa chúng tôi luôn có Chúa, tôi thấy rõ ràng niềm tin cậy mến trong chúng tôi cùng lớn lên bên nhau, cùng truyền cho nhau tình say mê Chúa, cùng thắp sáng ngọn lửa Phúc âm trong gia đình cách bình thường nhất...

Kết quả là biết chấp nhận trong việc chịu đựng nhau hơn, chúng tôi san bằng những khác biệt xưa kia bằng những chia sẻ đơn sơ hằng ngày, luôn nhìn thấy ân huệ của Chúa trong những việc nhỏ nhặt nhất, đoạn tuyệt quá khứ hòa bình giả tạo... Tôi thầm tạ ơn Chúa vì vừa rồi khi tôi bận rộn, anh ấy nhắc hai con và cũng tự đi hôn chân Chúa Giêsu ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, tự đi xưng tội, vì không còn cảm thấy mình không có tội nữa... Mặt khác, anh ấy không những cùng với tôi tham gia mọi hoạt động, mà còn tự một mình dẫn thân hơn cho các mục vụ truyền thông của giáo xứ, giáo hạt, và trong việc giáo dục Đức tin cho con cái...

Cuối cùng, tôi xin thổ lộ cùng Cha linh hướng và anh chị em một ước mơ đẹp của vợ chồng tôi... Tôi vẫn thường dùng nó để làm động lực cho việc sùng đạo của cả hai chúng tôi, không một Thánh Lễ nào mà tôi quên đi lời nguyện cầu cho ước mơ này lúc dâng mình Thánh, ngày hôm nay, dường như ước mơ

ấy đang trên đà tiến triển tốt đẹp: Nhờ ơn Chúa, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi con dâu tân tòng của tôi hỏi xin mẹ quyển sách Lời Chúa năm mới, cháu nói rằng: Mẹ ơi! quyển Lời Chúa năm rồi mẹ cho con đã hết rồi, mẹ mua cho con quyển mới đi, để con đọc hàng ngày.

Tôi bỗng nghĩ đến việc Phúc âm hóa gia đình là liên li không ngừng. Vợ chồng tôi sẽ phải huấn luyện cho con dâu tân tòng của mình, để chính con là tác nhân đưa Chúa đến với thằng con trai tôi, đạo gốc nhưng cứng lòng... Ước mơ này dù chỉ mới là một khởi đầu, nhưng cũng không kém phần gian nan, cần nhờ ơn Thánh Chúa và sự chuyển cầu của các Thánh. Xin anh chị em cầu nguyện cho gia đình nhỏ bé của tôi hoàn thành ước mơ đẹp nhé.

MPkP

(Bài chia sẻ về năm Tân Phúc âm hóa gia đình - Ultreya 15-02-2014)



MÁI ẤM

Tấm thân con đang tàn phế,
Lênh đênh trôi dạt biển đời,
Thăm sâu con tim róm lệ,
Chợt toát lời kinh thom môi.

Con run run quỳ dâng Chúa,
Ánh mắt và trọn niềm tin,
Đã bao lần như cỏ úa,
Vì kiếp ăn năn tội tình.

Con truân chuyên giữa cuộc đời,
Đêm ngày thao thức Chúa ơi,
Mãi mong say tình mái ấm,
Gia đình và chỉ Chúa thôi.

Xin Chúa tuôn đầy lửa mến,
Ngập tràn mái ấm của con,
Lời Ngài lung linh ánh nến,
Tỏa lên hơi thở đêm nồng.

Con mong manh thân tơ liễu,
Trong tình Chúa quá dịu dàng,
Con quyết trở thành giai điệu,
Dệt nên khúc nhạc trần gian.

Xin cho lời Chúa nhiệm mầu,
Rực rỡ hơn vạn trăng sao,
Phủ đầy lên từng mái ấm,
Cho mùa xuân đến ngọt ngào.

(Phaolô Nguyễn-thế-Hùng, Cursillista Saigon)

LỄ MỪNG KÍNH THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ QUAN THẦY PT CURSILLO

Từ hừng sáng thứ Bảy 25-1-2014, đông đảo anh chị em Cursillista Phong Trào Cursillo TGP Saigon tập trung về nhà thờ An Nhơn- Gò Vấp để mừng lễ Thánh Phaolô trở lại, Quan Thầy của Phong Trào.

Tham dự buổi lễ có Cha Phêrô Hoàng Xuân Nghiêm, Tổng linh hướng PT Cursillo ngành tiếng Việt, và 2 cha linh hướng PT Cursillo Saigon: Cha Phaolô Nguyễn Quốc Hưng chánh xứ An Nhơn và Cha Giuse Nguyễn Ngọc Vinh, Dòng Don Bosco.

Chương trình gồm 3 phần chính: 1. Chia sẻ cảm nghiệm 2. Thánh lễ 3. Tiệc liên hoan.

Phần 1: Cộng đoàn xem đoạn phim Thánh Phaolô ngã ngựa trên đường đi Damas, sau đó được rửa tội và trở thành kitô hữu. Ba bài chia sẻ do anh G.B Phan Hùng, Chị Maria Nguyễn thị Tuyết Phượng và Maria Đoàn thị Bích Phượng trình bày.

Phần 2: Thánh lễ mừng kính thánh Phao-lô bốn mạng PT Cursillo, cũng là bốn mạng của cha linh hướng Cursillo SG và 14 quý anh Cursillista khác.

Thánh lễ đồng tế diễn ra trong bầu khí nghiêm trang và thân mật, Cha linh hướng Phao-lô Nguyễn Quốc Hưng chủ tế cùng 4 cha. Ca đoàn Cursillista vừa mới thành lập do Ca trưởng An-tôn Lê Minh hướng dẫn. Với trang phục đẹp mắt, mọi người đã ngồi tập trung lên các hàng ghế đầu tạo bầu khí thêm sốt sắng.

Qua bài giảng của Cha Phê-rô Hoàng Xuân Nghiêm, anh chị em Cursillista đã xác tín hơn sứ mạng Loan Báo Tin Mừng của mỗi người trong thế giới ngày nay. Cha Phê-rô đã nói ngắn

gọn nhưng mạch lạc về tinh thần Phao-lô mới để mọi người noi theo. Được biết thánh Phao-lô sinh tại Tác-xô, ngày nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, có lẽ học tập và sinh sống tại Giê-ru-sa-lem. Trước kia Phao-lô là người thông thái và cuồng nhiệt trong việc bắt bớ đạo Chúa nhưng sau biến cố ngã ngựa ở cổng thành Đa-mát, Phao-lô đã trở nên tông đồ nhiệt thành rao giảng về Chúa cho dân ngoại. Mỗi người Cursillista chúng ta đều có nhiều lúc là Phao-lô cũ, đi bắt bớ những người theo đạo Chúa, qua việc làm khổ nhau, qua việc ganh ghét với anh em mình, qua những đau buồn khi cố gắng mà không được ai nhắc đến... Là Cursillista phải cố gắng vượt qua cổng thành Đa-mát, đem tinh thần Phao-lô mới vào môi trường sống của mình. Cha đã dẫn chúng câu chuyện khi cha còn làm cha phó ở một giáo xứ người Mỹ, lúc đem Minh Thánh đến cho một người già, bà ta đã tỏ thái độ công khai kỳ thị Linh mục da màu. Nhưng Cha đã vâng lời Cha xứ, nén nỗi buồn lại để làm nhiệm vụ, kết quả là sau này bà cụ đó chỉ muốn chính cha đem Minh Thánh đến cho bà và còn tặng thêm tiền xăng dầu cho Cha nữa.

Qua lời nguyện tín hữu, 4 anh chị em thay mặt cho cộng đoàn, hiệp cùng cha chủ tế đã dâng lên Thiên Chúa những lời chúc tụng, cảm tạ và lời cầu xin chân thành nhất. Trong tiếng hát triu mến, những lễ vật hoa, nến, bánh, rượu... thể hiện tấm lòng đơn sơ của mọi người, đã được tiến dâng lên Thầy Chí Thánh

Trước khi Quý cha ban Phép Lành cuối lễ, anh Đa-minh Vũ Đức Thịnh, Trưởng ban Phục vụ PT Cursillo Sài Gòn, đã chân thành ngỏ lời cảm ơn và chúc mừng Cha chủ tế Phao-lô, cảm ơn quý Cha đồng tế đã dâng lễ cầu nguyện cho cộng đoàn. Trước thềm năm mới Giáp Ngọ, Anh kính chúc Quý cha và

Quý cộng đoàn một năm mới đầy tràn Thánh Ân... Trong ngày vui mừng này, thay mặt cho PT Sài Gòn kính tặng cha Linh hướng Phao-lô một món quà kỷ niệm...

Trong phần đáp từ, Cha chủ tế Phao-lô thay mặt cho 14 anh em nhận Thánh Phao-lô làm bốn mạng cảm ơn về những Palanca cầu nguyện của tất cả mọi người trong những ngày vừa qua. Cha cũng giới thiệu cho cộng đoàn biết quý Cha đồng tế: ngoài 3 Cha linh hướng còn có Cha Phao-lô Nguyễn Phong Phú cảm tình viên Cursillo và Cha GB. Lê Quốc Kiệt phó xứ An Nhơn.

Phần 3: Trong phần liên hoan mừng lễ, quý Cha và quý anh chị đã quây quần dùng chung bữa tiệc thân mật do Cursillista Lê Hoàng Đoàn và Nhóm Huỳnh Đệ phục vụ... Bữa tiệc thật vui vẻ, sinh động với phần góp vui văn nghệ của cha LH Phao-lô, cha LH Giuse, của "anh hề" Minh Tâm và những anh chị em Cursillista khác, đặc biệt là các Cursillista trẻ.

Mọi người lưu luyến ra về với túi quà gồm bộ DVD Thánh Phaolô Tông Đồ Dân ngoại và tập sách do Cha Giuse Nguyễn Ngọc Vinh biên soạn "

Xin cảm ơn Cha linh hướng Phaolô, Ban tổ chức, và tất cả quý Cursillista đã âm thầm đóng góp công sức để có được buổi lễ thật ý nghĩa, nồng ấm tình Chúa tình người.

25-01-2014

Antôn Lê Tân



CUỘC ĐỔI ĐỜI CỦA THÁNH PHAO-LÔ



I. VÀO ĐỀ

Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô đã quyết định chọn thời gian từ 28.6.2008 đến 29.8.2009 làm Năm Thánh Phao-lô, để mừng 2000 năm ngày sinh của Thánh Phao-lô và để toàn thể Giáo Hội học, chia sẻ và sống gương sống và truyền giáo của vị Thánh Tông Đồ dân ngoại. Đề tài đầu tiên của loạt 6 đề tài này là CUỘC ĐỔI ĐỜI CỦA THÁNH PHAO-LÔ.

Chúng ta cùng với Thánh Phao-lô và cùng với nhau sống lại cuộc Hành Trình Đức Tin và Tâm Linh của Thánh Phaolô để nhìn lại cuộc đổi đời của mỗi chúng ta.

II. TRÌNH BÀY

2.1 CÙNG VỚI THÁNH PHAO-LÔ, CHÚNG TA SỐNG LẠI NHỮNG THỜI ĐIỂM MANG TÍNH QUYẾT ĐỊNH TRONG CUỘC ĐỜI NGÀI

2.1.1 Phao-lô là chứng nhân “mất thấy tai nghe” của cái chết anh dũng của vị chứng nhân đầu tiên của Đức Giê-su Na-da-rét.

(a) Tường thuật của Sách Tông Đồ Công Vụ về sự có mặt của Sao-lô trong cuộc hành hình Thánh Tê-pha-nô (Cv 7,55-60):

⁵⁵ Được đầy ơn Thánh Thần, ông (Tê-pha-nô) dăm dăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa, và thấy Đức Giê-su đứng bên hữu Thiên Chúa. ⁵⁶ Ông nói: "Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa." ⁵⁷ Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông ⁵⁸ rồi lôi ra ngoài thành

mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Sao-lô.⁵⁹ Họ ném đá ông Tê-pha-nô, đang lúc ông cầu xin rằng: "Lạy Chúa Giê-su, xin nhận lấy hồn con."⁶⁰ Rồi ông quỳ gối xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này." Nói thế rồi, ông an nghỉ.

(b) Suy niệm về sự kiện Sao-lô được chứng kiến cái chết vì Đạo Mới của Tê-pha-nô:

Chúng ta không biết chàng thanh niên có tên là Sao-lô (tức Thánh Phao-lô sau này) đã nghĩ gì và đã cảm nhận thế nào khi chứng kiến một người trai trẻ như mình là Tê-pha-nô, đã tỏ ra can đảm, kiên cường và nhân hậu một cách phi thường trước cái chết. Tê-pha-nô chết vì Đạo Mới là cái Đạo của một người có tên là Đức Giê-su xuất thân từ Na-da-rét. Nhưng chắc chắn những cử chỉ, thái độ và lời nói "khác thường" của Tê-pha-nô trước khi chết không thể không làm cho Sao-lô phải thắc mắc và suy nghĩ.

(c) Cầu nguyện: Lạy Cha, xin Cha hãy dùng Thần Khí Cha mà mở mắt tâm hồn con và đánh động lòng con, trước những điều kỳ diệu của cuộc sống: đó có thể là những hành động "anh hùng" của những người liều chết nhằm cứu sống những nạn nhân của lũ lụt; đó có thể là những hy sinh, quên mình tuyệt vời của một người vợ, một người mẹ, cho chồng con trong gia đình; đó còn có thể là những cống hiến không biết tính toán, không ngại nhọc nhằn một vị tông đồ trên cánh đồng truyền giáo. Xin Cha ban cho con một trái tim dễ rung động và nhạy cảm trước mọi sự kiện liên quan tới con người, để con đón nhận những Dấu Chỉ là Sứ Điệp của Lòng Cha Yêu Thương! Con xin vì Công Nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô là Con Cha và là Cứu Chúa của con! Amen.

2.1.2 Kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh trên đường Đa-mát của Thánh Phao-lô.

(a) Tường thuật của Sách Tông Đồ Công Vụ về “cuộc ngã ngựa” của Thánh Phao-lô trên đường Đa-mát (Cv 9,1-9):

1 Ông Sao-lô vẫn còn hăm hăm đe dọa giết các môn đệ Chúa, nên đã tới gặp thượng tế² xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Đa-mát, để nếu thấy những người theo Đạo, bắt luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Giê-ru-sa-lem.

3 Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Đa-mát, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. 4 Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: "Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta?"⁵ Ông nói: "Thưa Ngài, Ngài là ai?" Người đáp: "Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ. 6 Nhưng ngươi hãy đứng dậy, vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì."⁷ Những người cùng đi với ông dừng lại, sững sờ: họ nghe có tiếng nói, nhưng không trông thấy ai. 8 Ông Sao-lô từ dưới đất đứng dậy, mắt thì mở nhưng không thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào Đa-mát. 9 Suốt ba ngày, ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn, chẳng uống.

(b) Suy niệm về kinh nghiệm gặp Chúa Ki-tô Phục Sinh trên đường Đa-mát của Thánh Phao-lô:

Chàng Sao-lô đang hung hăng như một con sư tử tìm mồi, khi lòng bắt các Ki-tô hữu, thì bị một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy anh ta, khiến anh ta ngã xuống khỏi lưng ngựa. Tiếng nói thần linh hạch hỏi đích danh Sao-lô: “Tại sao ngươi bắt bớ ta?” Sao-lô sững sờ kinh ngạc vì chẳng bao giờ nghĩ rằng mình lòng bắt các Ki-tô hữu lại đụng chạm tới một nhân vật có tên là Giê-su là người đã bị giới lãnh đạo Đền Thờ giết chết trên thập tự giá trước đó mấy năm. Té ra Người ấy còn sống và Người ấy là Vị Thần Linh! Người ấy hùng mạnh

hơn Sao-lô gấp bội phần. Sao-lô đành chịu thua. Nhưng rất may, Người có tên là Giê-su ấy không trừng phạt Sao-lô mà còn sẽ chỉ cho Sao-lô biết phải làm gì!

(c) Cầu nguyện: Lạy Cha, con xin cảm tạ Cha về cách hành xử đầy khôn ngoan và bao dung của Cha và của Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha với Sao-lô. Thật là kỳ diệu khi Cha không trừng phạt tên bất đạo Sao-lô. Cha chỉ tỏ quyền năng của Cha cho người ấy phải đầu phục! Cha sẽ biến đổi người ấy thành một chiến sĩ rao giảng Tin Mừng có một không hai trong mọi thời đại, thành một công cụ tuyệt vời để làm cho Danh Thánh Cha và Danh Thánh Giê-su, Con Một Cha, được rạng ngời trong các vùng xung quanh Địa Trung Hải... và trên toàn thế giới!

Xin Cha hãy chinh phục con, hãy sử dụng con như một khí cụ trong bàn tay quyền năng của Cha, để con nên một “Phao-lô nhỏ”, nên một chứng nhân sống động của Tin Mừng trong các môi trường con sống. Con xin vì Công Nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô là Con Cha và là Cứu Chúa của con! Amen.

2.1.3 Phao-lô được sáng mắt và gia nhập cộng đoàn Ki-ô hữu ở Đa-mát:

(a) Tường thuật của Sách Tông Đồ Công Vụ về thị kiến của Kha-na-ni-a trong đó Thiên Chúa giao cho ông sứ mạng tiếp cận với Phao-lô (Cv 9,10-19):

10 Bấy giờ ở Đa-mát có một môn đệ tên là Kha-na-ni-a. Trong một thị kiến, Chúa phán với ông: "Kha-na-ni-a!" Ông thưa: "Dạ, lạy Chúa, con đây."¹¹ Chúa bảo ông: "Đứng lên, đi tới phố gọi là Phố Thẳng, đến nhà Giu-đa tìm một người tên là Sa-lô quê ở Tác-xô: người ấy đang cầu nguyện¹² và thấy một người tên là Kha-na-ni-a đi vào, đặt tay trên mình để làm cho mình lại thấy được."¹³ Ông Kha-na-ni-a thưa: "Lạy Chúa, con đã nghe lắm kẻ nói về người ấy, về tất cả những điều ác người ấy đã làm cho

dân thánh Chúa tại Giê-ru-sa-lem. ¹⁴ Còn ở đây, người ấy được các thượng tế cho quyền bắt trời tất cả những ai kêu cầu danh Chúa." ¹⁵ Nhưng Chúa phán với ông: "Cứ đi, vì người ấy là lợi khí Ta chọn để mang danh Ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Ít-ra-en. ¹⁶ Thật vậy, chính Ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ người ấy phải chịu vì danh Ta." ¹⁷ Ông Kha-na-ni-a liền đi; ông vào nhà, đặt tay trên ông Sao-lô và nói: "Anh Sa-un, Chúa đã sai tôi đến đây, Người là Đức Giê-su, Đấng đã hiện ra với anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh được đây Thánh Thần." ¹⁸ Lập tức có những cái gì như vảy bong ra khỏi mắt ông Saolô, và ông lại thấy được. Ông đứng dậy và chịu phép rửa. ¹⁹ Rồi ông ăn và khoẻ lại.

(b) Suy niệm từ sự kiện Chúa dùng người của Chúa để giúp đỡ Phao-lô nhận ra sứ mạng và gia nhập cộng đoàn Ki-tô hữu:

Cách Chúa Giê-su hành xử thật lạ thường. Sau khi "quật ngã" chàng Sao-lô rồi Chúa lại không tự mình làm nốt công việc cần làm là mở mắt cho Sao-lô để chàng được đây Thánh Thần mà Chúa lại dùng một người môn đệ ở địa phương là ông Kha-na-ni-a! Chúa cho ông Kha-na-ni-a tham dự vào công việc khai sáng chàng Sao-lô. Kha-na-ni-a có thể được xem là biểu tượng của cộng đoàn Hội Thánh ở Đa-mát. Vậy thì Chúa muốn nói với chúng ta rằng Hội Thánh có vai trò quan trọng trong việc mở mắt, mở tai, mở cõi lòng con người đón nhận ánh sáng thần linh và Thánh Thần Thiên Chúa!

(c) Câu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con thật ngưỡng mộ cách Cha đã dùng các môn đệ và cộng đoàn Hội Thánh để khai mở cho chàng Saolô. Ông Kha-na-ni-a thật có phúc khi được Chúa dùng để ban bí tích thanh tẩy cho Saolô và đưa Sao-lô vào cộng đoàn Đa-mát!

Xin Cha hãy sử dụng con và cộng đoàn con trong việc đưa những người đang tìm kiếm Chúa và được Cha mời gọi vào trong mối hiệp thông với Cha. Con xin vì Công Nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô là Con Cha và là Cứu Chúa của con! Amen.

2.1.4 Từ kẻ “bắt” (bách hại) Đạo, Sao-lô đã được biến đổi trở thành người “truyền” Đạo.

(a) Tường thuật của Sách Tông Đồ Công Vụ về việc ông Sao-lô rao giảng Tin Mừng tại Đa-mát (Cv 9,20-25):

Rồi lập tức ông bắt đầu rao giảng Đức Giê-su trong các hội đường, rằng Người là Con Thiên Chúa. ²¹ Mọi người nghe ông giảng đều kinh ngạc và nói: "Ông này chẳng phải là người ở Giê-ru-sa-lem vẫn tiêu diệt những ai kêu cầu danh Giê-su sao? Chẳng phải ông đã đến đây với mục đích bắt trời họ giải về cho các thượng tế sao?" ²² Nhưng ông Sao-lô càng thêm vững mạnh, và ông làm cho người Do Thái ở Đa-mát phải bẽ mặt, khi mình chứng rằng Đức Giê-su là Đấng Mê-si-a.

²³ Sau một thời gian khá lâu, người Do Thái cùng nhau bàn kế giết ông Sao-lô; ²⁴ nhưng ông biết được âm mưu của họ. Thậm chí người ta canh giữ các cửa thành ngày đêm, để giết ông. ²⁵ Nhưng ban đêm, các môn đệ ông đã đưa ông qua tường thành bằng cách đặt ông ngồi trong một cái thúng rồi dùng dây thả xuống.

(b) Suy niệm về sự thay đổi kỳ diệu, nhanh chóng và khó tin nơi Thánh Phao-lô:

Phải nói là Phao-lô đã thay đổi 180 độ. Từ một kẻ bắt bớ các tín hữu tin theo Chúa Giê-su, Phao-lô chẳng những đã trở thành kẻ tin theo Chúa Giê-su mà còn trở nên người làm chứng và rao giảng Chúa Giê-su Ki-tô nhằm mục đích làm cho nhiều người Do Thái và Hy Lạp tin theo Chúa Giê-su. Một cuộc thay đổi quyết liệt và ngoài sức tưởng tượng cũng như dự ngoài dự

đoán của loài người. Sự thay đổi triệt để và hùng tráng ấy giúp chúng ta hiểu được sức mạnh của Ông Chúa hay đúng hơn cho phép chúng ta tiếp cận với chính Thiên Chúa toàn năng. Trong Phúc âm Chúa Giê-su đã khẳng định rằng không có việc hay điều gì là không thể thực hiện được đối với Thiên Chúa. Chính vì thế mà Chân Phước Charles de Foucauld đã xưng tụng Chúa Giê-su là “Maitre de l'impossible” có nghĩa Chúa Giê-su là Ông Chủ của “những việc bất khả thi”

(c) Cầu nguyện: Lạy Cha, Con cảm tạ Cha vì Cha đã cho chúng con được chứng kiến cuộc đời kỳ diệu của Tông Đồ Phao-lô. Con không dám khao khát được Cha biến đổi như ngài. Nhưng chớ gì con thay đổi được một phần nào con người và cách sống của con, để con trở thành công cụ dễ dùng trong tay Cha, cho Nước Cha. Con xin vì Công Nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô là Con Cha và là Cứu Chúa của con! Amen.

2.1.5 Thánh Phao-lô khám phá ra Ông gọi làm Tông Đồ và sứ mạng rao giảng Tin Mừng của mình.

(a) Tường thuật của chính Thánh Phao-lô về ông gọi làm Tông Đồ và sứ mạng rao giảng Tin Mừng của ngài (Gl 1,11-24):

11 Thật vậy, thưa anh em, tôi xin nói cho anh em biết: Tin Mừng tôi loan báo không phải là do loài người. 12 Vì không có ai trong loài người đã truyền lại hay dạy cho tôi Tin Mừng ấy, nhưng là chính Đức Giê-su Ki-tô đã mặc khải. 13 Anh em hẳn đã nghe nói tôi đã ăn ở thế nào trước kia trong đạo Do Thái: tôi đã quá hăng say bắt bớ, và những muốn tiêu diệt Hội Thánh của Thiên Chúa. 14 Trong việc giữ đạo Do Thái, tôi đã vượt xa nhiều đồng bào cùng lứa tuổi với tôi: hơn ai hết, tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông.

15 Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người. 16 Người

đã doái thương mặc khải Con của Người cho tôi, để tôi loan báo Tin Mừng về Con của Người cho các dân ngoại. Tôi đã chẳng thuận theo các lý do tự nhiên, 17 cũng chẳng lên Giê-ru-sa-lem để gặp các vị đã là Tông Đồ trước tôi, nhưng tức khắc tôi đã sang xứ Ả-rập, rồi lại trở về Đa-mát. 18 Ba năm sau tôi mới lên Giê-ru-sa-lem diện kiến ông Kê-pha, và ở lại với ông mười lăm ngày. 19 Tôi đã không gặp một vị Tông Đồ nào khác ngoài ông Gia-cô-bê, người anh em của Chúa. 20 Viết cho anh em những điều này, tôi cam đoan trước mặt Thiên Chúa là tôi không nói dối. 21 Sau đó tôi đến miền Xy-ri và miền Ki-li-ki-a. 22 Nhưng lúc ấy các Hội Thánh Đức Ki-tô tại miền Giu-đê không biết mặt tôi. 23 Họ chỉ nghe nói rằng: "Người trước đây bắt bớ chúng ta, bây giờ lại loan báo đức tin mà xưa kia ông những muốn tiêu diệt", 24 và vì tôi họ tôn vinh Thiên Chúa.

(b) Suy niệm về ơn gọi làm Tông Đồ và sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Thánh Phao-lô:

Thánh Phao-lô cho chúng con thấy ngài xác tín như thế nào về Tin Mừng mà ngài rao giảng. Lý do khiến ngài xác tín là vì ngài đã đón nhận Tin Mừng ấy từ chính Chúa Ki-tô Phục Sinh và từ Cộng Đoàn Hội Thánh. Trong lời tự truyện về ơn gọi của mình, Thánh Phao-lô làm chúng ta nhớ đến một ngôn sứ nổi tiếng của Cựu Ước: đó là Giê-rê-mi-a. Trong phần dẫn nhập về Sách Giê-rê-mi-a, Cuốn "Kinh Thánh Cựu và Tân Ước - Lời Chúa cho mọi người" trình bày về ngôn sứ Giê-rê-mi-a dưới tựa đề "Những người làm nên lịch sử" như sau:

"Vua chúa là tướng lãnh hoạt động trên sân khấu chính trị; tư tế và lang băm cung cấp cho người ta loại chân lý họ thích nghe; chiến tranh và đói kém bắt các dân phải quỳ gối; vậy ai là người thấy mình có trách nhiệm đối với sứ mạng của dân Ítraen, công cụ của Thiên Chúa trong thế giới?"

Và thế là Thiên Chúa đi tìm kẻ Người sẽ đặt đứng đầu, không chỉ trên Ítraen, mà trên cả các dân, với sứ mạng nhỏ và phá, xây và trồng. Nói khác đi, Thiên Chúa ủy thác cho người ấy sứ mạng làm cho lịch sử tiến tới. Con người ấy là Giê-rê-mi-a, một thanh niên ở A-na-thốt, thuộc gia đình tư tế” (1).

(c) Cầu nguyện: Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã cho chúng con có cơ hội để nhìn lại cuộc đời của Thánh Phao-lô Tông Đồ. Những lời viết về ngôn sứ Giê-rê-mi-a mà chúng con vừa nghe, cũng rất phù hợp với Phao-lô. Thật vậy trong một thế giới ngổn ngang các vấn đề như thời đầu công nguyên, Cha đã tìm và đã chọn Phaolô cho sứ mạng rao giảng Tin Mừng Cứu Độ. Con xin ngợi khen Cha đã dùng Phao-lô là một công cụ sắc bén và hiệu quả trong việc đào sâu Chân Lý Phúc Âm, loan truyền Mâu Nhiệm Thập Giá và Xây Dựng các Cộng Đoàn Ki-tô. Con cũng được Cha chọn và sai vào thế giới. Nhưng con chẳng làm nên trò trống gì cả. Con thấy vô cùng xấu hổ trước mặt Cha và trước mặt Chúa Giê-su Ki-tô là Con Cha và là Cứu Chúa của con! Amen.

2.1.6 Thánh Phao-lô sống và chết vì Tin Mừng và cộng đoàn Ki-tô hữu tiên khởi.

(a) Thánh Phao-lô tổng kết công việc phục vụ Chúa Ki-tô và Tin Mừng (2 Cr 11,23-25).

²³ Họ là người phục vụ Đức Ki-tô ư? Tôi nói như người điên: tôi còn hơn họ nữa! Hơn nhiều vì công khó, hơn nhiều vì ở tù, hơn gấp bội vì chịu đòn, bao lần suýt chết. ²⁴ Năm lần tôi bị người Do Thái đánh bốn mươi roi bớt một; ²⁵ ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị đắm tàu; một đêm một ngày lênh đênh giữa biển khơi! ²⁶ Tôi còn hơn họ, vì phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy

hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. 27 Tôi còn phải vất vả mệt nhọc, thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn nhịn uống và chịu rét mướt trần truồng. 28 Không kể các điều khác, còn có nỗi ray rứt hằng ngày của tôi là mối bận tâm lo cho tất cả các Hội Thánh! 29 Có ai yếu đuối mà tôi lại không cảm thấy mình yếu đuối? Có ai vấp ngã mà tôi lại không cảm thấy lòng sôi lên?

(b) Suy niệm về công cuộc rao giảng Tin Mừng và xây dựng cộng đoàn của Thánh Phao-lô:

Thánh Phao-lô dành cả cuộc đời mình cho việc truyền giáo. Có thể chia hoạt động truyền giáo của Thánh Phao-lô thành ba giai đoạn chính:

- Giai đoạn thứ nhất khá tối tăm, bắt đầu từ lúc hoán cải cho tới lúc gia nhập cộng đoàn An-ti-ô-ki-a bên Sy-ri-a.

- Giai đoạn thứ hai bao gồm các hoạt động rao giảng Tin Mừng tại An-ti-ô-ki-a, cứ điểm truyền giáo đầu tiên, nơi Thánh Phao-lô đã trở thành nhân vật nổi bật, và sau đó được cộng đoàn đề cử đem Tin Mừng tới cho các anh chị em ngoài Do Thái giáo.

- Giai đoạn thứ ba là giai đoạn truyền giáo độc lập. Thánh Phao-lô bôn ba ngang dọc, giảng đạo trong vùng Tiểu Á và bên Hy Lạp, thành lập nhiều cộng đoàn Ki-tô địa phương. Đặc biệt trong giai đoạn này Thánh Phao-lô trở thành một nhân vật rất có uy tín trong các giáo đoàn nói tiếng Hy Lạp, và hoàn toàn độc lập đối với truyền thống văn hóa và tôn giáo Do Thái.

Nói đến công cuộc truyền giáo của Thánh Phao-lô thì ngoài 14 bức thư quý giá gửi các giáo đoàn và một vài cá nhân, chúng ta không thể không nói đến các cuộc hành trình truyền giáo của ngài. Hành trình lần 1: năm 46-48, lần 2: năm 49-52; lần 3: năm 53-57 và hành trình đến Ro-ma năm 59-60. Thánh Phao-lô đã bị giam tù và chết vì đạo ở chính Rô-ma!

(c) *Câu nguyện*: Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su và là Cha của con, con thật ngưỡng mộ lòng nhiệt thành của Thánh Phao-lô, vị Tông Đồ Dân Ngoại. Con cảm tạ Cha đã dùng Thánh Thần mà biến đổi con người ấy nên công cụ ngoan hiền trong bàn tay quyền năng của Cha.

Xin Cha ban cho những người đã được Cha tuyển chọn và dành riêng cho việc rao giảng Tin Mừng - là các giám mục, linh mục, tu sĩ và tông đồ giáo dân,- ơn hăng say nhiệt thành với sứ vụ giới thiệu Chúa Giêsu và đemƠn Cứu Độ của Cha đến với những người lương dân Việt Nam. Con xin vì Công Nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô là Con Cha và là Cứu Chúa của con! Amen.

2.2 TỔNG KẾT CUỘC ĐỔI ĐỜI CỦA THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ

2.2.1 Từ một người Do Thái, dòng họ Ben-gia-min, quốc tịch Rô-ma, một Pha-ri-sêu nhiệt thành, giỏi giảng, học thức, bắt đạo.... Phao-lô đã được Chúa Chúa Ki-tô Phục Sinh biến đổi thành:

- một chiến sĩ rao giảng Tin Mừng không biết mệt mỏi,
- một môn đệ sống chết với Thầy Giê-su và giáo lý của Ngài,
- một mục tử hết sức, hết lòng vì cộng đoàn, vì anh em,
- một tông đồ mẫu mực cả trong và ngoài Hội Thánh.
- một nhà thần học nhiệt thành, sáng tạo và thẳng thắn.

2.2.2 Cuộc trở lại hay đổi đời của Thánh Phao-lô cốt yếu không phải từ một kẻ tội lỗi thành một người tốt lành; mà cốt yếu là từ một tín đồ Do Thái giáo thành một Ki-tô hữu, nhìn nhận Đức Giê-su Na-da-rét là Chúa Ki-tô Phục Sinh và sống hết mình với Người. Do đó tất cả những gì là TUYỆT ĐỐI trước kia như Lễ Luật, Đền Thờ, Lễ Tế trong Đền Thờ.....đều trở thành tương

đổi mà chỉ có CHÚA KITÔ và TIN MỪNG của Người mới là TUYỆT ĐỐI!

2.2.3 Cuộc trở lại hay đổi đời của Thánh Phao-lô không phải là kết quả của nỗ lực -trí tuệ hay ý chí- của con người mà là Ôn Huệ “nhưng không” và đầy quyền năng của Thiên Chúa, của Chúa Ki-tô Phục Sinh. Sự biến đổi kỳ diệu của Thánh Phao-lô được thực hiện trong một cuộc gặp gỡ “mặt giáp mặt” giữa Chúa Ki-tô Phục Sinh và bản thân ngài trên đường Đa-mát. Sự biến đổi kỳ diệu của Thánh Phao-lô còn được thực hiện trong những giờ phút cầu nguyện, chiêm niệm, nghiên ngẫm Kinh Thánh Hí-pri dưới ánh sáng của Mẫu Nhiệm Chúa Ki-tô Phục Sinh. Sau cùng sự biến đổi kỳ diệu của Thánh Phao-lô cũng được thực hiện trên mọi nẻo đường truyền giáo đầy gian truân vất vả, thậm chí cả trong những ngày tháng bị giam cầm trong ngục tù hay bị đưa ra tòa tra vấn xét xử!

III. KẾT LUẬN

Cuộc đổi đời của Thánh Phao-lô thật ngoạn mục và kỳ diệu. Điều đó giúp chúng ta xác tín về quyền năng và tình thương của Thiên Chúa, Đáng cũng sẵn sàng thực hiện những cuộc hoán cải và đổi mới nơi/cho mỗi chúng ta.

Cursillista Giêrônimô Nguyễn Văn Nội



CON ĐƯỜNG NÀO TA ĐI

Hôm nay trong ngày mừng kính Thánh Phaolô, quan thầy phong trào Cursillo, tôi là GB Phan Hùng, nhóm Gioan tông đồ 1, xin được chia sẻ tóm tắt đường Chúa Giêsu dẫn Thánh Phaolô theo và con đường Giuđa tự chọn, qua 2 cuốn phim mà tôi đã được ơn Thày Chí Thánh cho xem.

I. Con đường nào ta đi?

1. Phim thứ nhất tựa đề : **Thánh Cả Phaolô**

Phần 1 : **Tham vọng bá quyền**

- Đạo diễn dàn dựng chính : Các Thày cả thượng phẩm ở thành Damascus
- Diễn viên chính : Saolô

Cảnh phim đầu những năm công nguyên, tại thành phố Tarsus có một chàng trai trẻ thuộc dân tộc Do Thái dòng dõi Benjamin, văn hay chữ đẹp, giỏi triết học Hy Lạp, sùng kính các lễ luật cũ đến cuồng tín. Chàng trai có tên là Saolô.

Vào độ tuổi 30, chàng thanh niên này thường cỡi ngựa, chiến bào lấp lánh, có quân hầu hai bên, chạy khắp vùng miền để bắt bớ và chém giết những ai tin vào Tin mừng Tân ước, nhằm thỏa mãn dục vọng đê hèn của các Thày cả.

Các cảnh với những tình tiết ly kỳ khiến người xem phải bàng hoàng rơi lệ và hoảng sợ.

Đến đoạn chàng trai Saolô phi ngựa về thành Damascus thì cảnh quay bị tạm cắt.

Màn hình hiện ra cảnh chàng trai Saolô bị ngã ngựa và đang đối thoại với Chúa:

- *“Hỡi Saolô, Saolô, sao ngươi bắt bớ ta?”*
- *Người thưa rằng: Lạy ngài, ngài là ai?”*

- *Chúa phán rằng: Ta là Giêsu mà người đang bắt bớ; nhưng hãy đứng dậy, vào trong thành, người ta sẽ nói cho người phải làm gì. (x Cv 9,1-4)*

Phần 2: Sự thay đổi cuộc đời của Thánh Phaolô

- Đạo diễn chính : Chúa Giêsu
- Diễn viên chính : Thánh Phaolô

Từ phần phim này, tôi được xem thấy chàng trai Phaolô qui đạo, hàng ngày đi bộ, không dùng ngựa, không đao kiếm, cũng không quân theo hầu, không còn cảnh hung bạo, chém giết nữa mà thay vào đó là cảnh chàng trai khoảng chừng 33 tuổi, hàng ngày đứng trước đám đông đưa ra những lời hùng biện sự thật về Chúa, tự sám hối ăn năn cho tội ác mà mình đã phạm. Kêu gọi mọi người hãy hoán cải và tin vào sự sống lại của Chúa Giêsu.

Hơn ai hết, Phaolô ý thức Đức Kitô bao phủ cuộc đời ông: *"Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi"* (Gl 2, 20).

Lúc này đây, đạo diễn "Chúa Giêsu" muốn người xem thấy được sự thay đổi từ nội tâm của Phaolô.

Ba năm sau, Phaolô bị buộc phải rời khỏi thành phố để đến Jerusalem, gặp ông Gioan và ông Phêrô, ở chơi và truyện trò 15 ngày. Sau đó ông đến miền nam của vùng Tiểu Á để rao giảng Phúc âm Chúa.

Bảy năm sau... Phaolô từng bước du hành đến miền Tây của vùng Tiểu Á tiếp tục rao giảng rồi lần lượt thành lập nhiều giáo đoàn, đầu tiên là giáo đoàn Philipphê.

Hàng ngày khi cảnh chiều xuống trong sự tĩnh lặng suy niệm cùng Chúa, Phaolô lặng lẽ viết các bài thánh thư gửi cho các tín hữu. Một trong cuối thư gửi tín hữu Rôma, Phaolô viết:

“Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Vì Đức Kitô đã chết và sống lại, chính là để làm Chúa kẻ sống, cũng như kẻ chết” (Rm 14,7-9).

Phần cuối cuộc đời là những thước phim vô cùng bi ai, ông đã phải đóng vai thật bằng chính sự đau đớn thân xác và tinh thần, khi bị bắt, bị tra tấn và bị lên án tử bởi đám đông dân do thái.

Kết thúc với một Phaolô đang trên đường về Roma chờ tòa án phán xử với gương mặt phôi phối tràn ngập lòng tin vào Chúa.

Bỗng trên màn hình chỉ còn các dòng chữ:

“Saolô qua phần đạo diễn của ta, con đã thay đổi hoàn toàn, con đã kiên trì nhiều năm bảo vệ sự thật về ta và đã dùng nhiều hình thức loan truyền cho mọi người biết ơn cứu chuộc của ta, mặc dù con phải chịu rất nhiều bất công và đau đớn. Vai diễn con đóng rất tuyệt và con được nên Thánh bên ta. Mọi người từ đây sẽ gọi con là Thánh Phaolô”

Ôi ngọt ngào làm sao!

2. Phim thứ hai tựa đề : **Giuda Người là ai?**

Phần 1 : **Con đường cứu rỗi**

Đạo diễn : **Chúa Giêsu**

Diễn viên chính : **Giuda Iscariot**

Cảnh phim trình chiếu chàng trai Giuda Iscariot. Chàng trai này tuy ít học nhưng được cái là rất chu đáo, tỉ mỉ, đầy lòng hăng hái và mau mắn, được Chúa dẫn theo con đường của Ngài mặc dù Chúa biết Giuda là người sẽ mang lại cho Ngài một kết cục chết chóc. Nên Chúa dùng nhiều thời gian dạy dỗ để ông trở thành một diễn viên thay đổi bản chất hoàn toàn, từ kẻ sống đầy mưu mô trở thành “bị gậy” cho các môn

đệ khác. Chúa nhận nài, tin yêu trao cho Giuđa những việc rất quan trọng trong sinh hoạt thường ngày, kể cả giữ túi tiền chung để chi tiêu.

Ngài muốn hoán cải Giuđa trở nên hoàn hảo hơn, để cho dù ở bất cứ môi trường khắc nghiệt nào và dù đến ngày Ngài sẽ phải hoàn tất ý định của Chúa Cha, qua sự bội phản của Giuđa. Giuđa cũng sẽ đứng dậy được từ chỗ vấp ngã mà vào được nước Trời. Giuđa dường như đóng gài đậy vai diễn Chúa giao.

Nhưng không, lòng tham của Giuđa đã làm hỏng công trình dàn dựng của Chúa. Cuối phim chuyển qua cảnh Giuđa đang cố gắng chạy đến cửa nhà thầy cả Caipha một cách lén lút, mắt láo liên, miệng lẩm bẫm. Ồ...ba mươi đồng bạc bán thầy là một món tiền lớn mà mình chưa hề có bao giờ trong đời... ô... Bây giờ ta tự chọn con đường đi cho mình rồi.

Đến đây thì cả màn ảnh vụt tắt. Người xem chỉ thấy Chúa lặng lẽ rời khỏi phim trường với gương mặt buồn đau trong thất vọng. Ngài tìm nơi vắng vẻ để cầu nguyện và rời khỏi vai đạo diễn.

Phần 2: Lạc mất mùa xuân

Đạo diễn : Giuđa Iscariot

Diễn viên chính : Giuđa Iscariot

Cảnh trong phim lột tả sự tráo trở và bội phản của Giuđa đang ngồi bàn cách để Caipha đến bắt Chúa. Ở đây người ta thấy sự gian manh, tàn độc mà các diễn viên trong phim, diễn trong sự mất kiểm soát của đạo diễn Giuđa, cảnh cắt tai quân lính, xỉ nhục, tra tấn đánh roi Chúa, đưa ra công luận xét xử để treo trên thập giá, cho Chúa uống giấm khi Ngài kêu lên “Ta khát...”

Màn hình tối đen như mực. Trong tia chớp, màn trong đèn thờ bị xé làm hai, thì kìa bên bìa rừng, đạo diễn kiêm diễn viên chính Giuđa âm thầm than khóc hối tiếc, đấm ngực ăn năn vì tự mình phá hỏng cuộc đời mình, run rẩy tháo thắt lưng bằng vải, bện lại làm giầy thòng lọng treo cổ lên kết thúc cuộc sống của chính mình.

Rồi màn hình hiện lên dòng chữ:

“Giuđa qua phần đạo diễn của ta, con đã thay đổi rất nhiều, nhưng con đã không tin tưởng vào lời ta, tự trốn khỏi sự che chở và bảo vệ của ta, và tự mình đạo diễn cuộc đời của mình để rồi đến nỗi này sao! Mọi người rồi sẽ gọi con là kẻ phản bội, kẻ bán Thầy.”

Ôi chua xót làm sao!

II. Chọn lựa con đường theo Chúa

Ngẫm lại hai cuốn phim tôi thấy:

- Một thánh Phaolô vinh hiển bên Chúa Giêsu, vì nhận Chúa làm đạo diễn cuộc đời mình.
- Một Giuđa Iscariot sụp đổ thê thảm, vì muốn chính mình đạo diễn cuộc đời mình.

Thưa ACE, một Thánh Phaolô đi theo con đường Chúa chọn, đã thay đổi cuộc sống từ người bắt đạo trở nên một tông đồ tốt đẹp hoàn toàn. Việc này luôn thôi thúc tôi chỉ muốn được làm diễn viên của Chúa Giêsu, để tôi được on gần gũi Chúa, mắt mở ra đi theo con đường mà Chúa đang dẫn dắt, để tôi dù đôi lúc có ngã ngựa cũng được sự dìu dắt của Chúa mà đứng lên một cách mạnh mẽ.

Nhưng khi nhìn lại mình, dường như tôi cũng có điều gì đó giống Giuđa, cứ muốn tự đạo diễn cuộc đời mình, thường cố thoát khỏi vai diễn mà Chúa đã dày công dàn dựng và mời

gọi tôi. Nhất là khi Ngài thấy tôi liên tục ngã vì các cám dỗ vật chất và chưa can đảm hy sinh bản ngã vì danh Chúa.

Nhưng may mắn cho tôi, tôi đã và đang được Chúa Giêsu dẫn dắt qua phong trào Cursillo, một phong trào có những điểm tương đồng với cuộc đời thánh Phaolô.

- Biết đặt chúa Giêsu Kitô làm trọng tâm cuộc đời và lấy phúc âm là linh đạo để sống.
- Dậy men môi trường phúc âm và sống lý tưởng đó bằng cách “Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy ACE” để cùng nhau hoạt động tông đồ.
- Sống theo đúng tinh thần đức ái của thánh Phaolô.

Trong đó, vai Chúa áp cho tôi diễn, là sống trọn vẹn ngày thứ tư của phong trào Cursillo,

- Để tôi sùng đạo bằng cách, hàng ngày sốt sáng lần chuỗi mân côi và giữ các ngày lễ như điều cam kết tôn sùng thánh ý Chúa và kiên trì cầu nguyện cho các linh hồn chóng về cùng Chúa,
- Để tôi học đạo bằng cách, hàng sáng tôi duy trì học lời Chúa qua Phúc âm,
- Để tôi hành đạo bằng cách, âm thầm trong các hành động để hỗ trợ anh em.

III. Kết

Câu xin Chúa nhẫn nại với tôi hơn nữa và xin Chúa luôn làm đạo diễn cuộc đời tôi, dạy tôi diễn tròn vai của Ngài giao cho, biết luôn đi trên con đường Chúa đã chọn cho tôi đến được thiên đàng của Ngài.

Thưa ACE cursillista, trong ACE có ai giống tôi không?

(GB. Phan Hùng - Khóa #1 Cursillo Giáo Phận Saigon)

Sau Khóa 3 Ngày, tôi thay đổi...



Kính thưa quý cha Linh hướng cùng các anh chị Cursillista

Tôi tên Maria Nguyễn Thị Tuyết Phượng đã tham dự khoá #4 Sài Gòn năm 2010.

Tôi được phân công chia sẻ hôm nay trong lễ Thánh Phaolô tông đồ, mà lại là Thánh Phaolô trở lại. Tôi đã được học kinh thánh nói về Thánh Phaolô cũng như được đọc tài liệu về Thánh nhân nữa, nhưng kỳ thực nếu kêu tôi kể chi tiết về vị Thánh này thì tôi không thể làm được.

Ai trong chúng ta cũng đều biết Thánh Phaolô và Thánh Phêrô là hai Tông Đồ trụ cột của Hội Thánh Công Giáo Rôma. So với Thánh Phêrô là Tông Đồ trưởng thì Thánh Phaolô là Tông Đồ dân ngoại. Thời gian từ ngày 28/06/2008 đến 29/06/2009 đã được Đức Thánh cha Bênêđictô XVI loan báo việc ấn định Năm Thánh Phaolô. Theo ý nguyện của Đức Thánh cha Bênêđictô XVI thì năm sau Phaolô sẽ là thời gian thuận tiện để cổ võ những sáng kiến mục vụ và xã hội được linh ứng từ linh đạo Thánh Phaolô, và để tổ chức các cuộc hành hương viếng mộ Thánh Tông Đồ nhất là với tinh thần hoán cải.

Thánh Phaolô là một tông đồ đã từng bách hại những ai tin vào Đức Kitô, nhưng Chúa đã biến đổi ông để ông trở thành một tông đồ nhiệt thành của Chúa để loan báo Tin Mừng và làm chứng cho Chúa. Qua những tông huấn và Tin Mừng của ngài, tôi đã học được rất nhiều và đức tin của tôi cũng được củng cố được rất nhiều.

Tôi xin chia sẻ cùng quý anh chị những cảm nghiệm của tôi trong đời sống của một cursillista trước và sau khi tham gia Khoá 3 Ngày.

Mặc dù tôi đã được rửa tội từ nhỏ nhưng tôi chưa sống đúng nghĩa một người Kitô hữu. Tôi không thiết tha cầu nguyện, không tham dự Thánh Lễ một cách đúng nghĩa, nói chung tôi đi lễ theo thói quen và gượng ép. Khi gặp những khó khăn trong cuộc sống tôi chạy đến than thở và cầu xin Chúa cho được theo ý của mình, khi không được thì tôi trách Chúa tại sao không ban cho tôi những điều tôi cần.

Khi dự Khoá 3 Ngày có rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu tôi, tại sao ai đến viếng Thánh Thể cũng rơi lệ? Tại sao mọi người có thể nói những lời cầu nguyện một cách chân thành vậy? Tại sao ai tham dự Thánh Lễ cũng nghiêm túc? (vì phải thức sớm nên tôi mệt và chán) Tại sao và còn nhiều cái tại sao nữa. Sau khi kết thúc khoá tĩnh huấn tôi cũng chưa giải đáp được những câu hỏi đã hình thành trong đầu mình. Với tính cách của tôi, điều gì tôi chưa hiểu rõ thì tôi không thể thích ứng được.

Tôi được mời đi sinh hoạt sau khoá. Tôi thật sự không muốn, do tôi không thích tham gia hội đoàn nào cả vì khi tham gia tôi thấy có nhiều vấn đề không hợp với tính cách của mình. Nhờ sự động viên của người mẹ đỡ đầu tôi cũng đi nhưng đi với tâm trạng đi cho biết và biết thêm cũng chẳng sao.

Dần dần tôi thấy mình như trở nên một người khác, lúc đó tôi nhớ đến bài Rollo Lý tưởng và câu hỏi "Lý tưởng của bạn là gì?" hiện ra trong đầu tôi, sau đó là Rollo Nhiệm Tích. Thế là tôi tìm hiểu và học hỏi thêm nhiều về Chúa Kitô, về các giáo huấn của Giáo Hội và cả Lời Chúa nữa. Đức tin của tôi từng ngày như được dần lớn lên, tôi cùng tham gia với các anh chị cursillista trong Phong Trào, và tôi thấy mình như mở lòng ra và trở nên

càng thân thiện hơn với các anh chị em trong Phong Trào qua hình ảnh Chúa Kitô, như Thánh Phaolô đã nói trong thư gửi tín hữu Ga-lát chương 3 từ câu 26 đến 29: **“Thật vậy, nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô, đều mặc lấy Đức Kitô. Không còn chuyện phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô”** qua đó tôi lại được học hỏi thêm cách phục vụ trong Chúa.

Nhưng đúng là không có gì là đơn giản và dễ dàng cả. Trong khi tham gia phục vụ tôi được học là phải khiêm nhường, vâng phục, bác ái, cầu nguyện....

Có lần tôi tham gia trợ tá có chuyện không vui với một người chị em, tôi cứ ầm ức mãi vì chuyện đó lỗi không do tôi. Tôi mang tâm trạng đó làm công tác tông đồ. Các anh chị biết không, tôi làm việc gì cũng không xong, không thiếu cái này cũng thiếu cái kia và đặc biệt là mang về mặt nặng nề dù miệng cố gắng cười một cách giả tạo. Khi tham dự Thánh Lễ tôi được cha linh hướng đánh thức với bài giảng **3 cái nhìn của Chúa Kitô**. Tôi nhìn ảnh Thầy Chí Thánh. Thầy nhìn tôi với ánh mắt buồn lắm, tự dưng tôi muốn khóc. Tôi nhớ lời cha giảng trong các buổi tĩnh tâm trước khi trợ tá, các cursillista phải làm chứng bằng hành động và sống chứng nhân bằng việc làm trợ tá của mình, siêng năng cầu nguyện. Sau Thánh Lễ tôi đến nhà nguyện dâng lên hết cho Chúa những chuyện không vui đó. Tôi lại nhìn lên Thầy Chí Thánh. Lúc này Thầy nhìn tôi với ánh mắt trìu mến và như có nụ cười trong đó nữa. Còn phần tôi, sau đó tôi thấy vui hơn và công việc hoàn thành cũng tốt hơn. Tôi nhớ đến lời Thánh Phaolô nói trong thư gửi tín hữu Êphêxô chương 4 từ câu 2 đến câu 4: **“Anh em hãy ăn**

ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng”.

Tôi không thấy áp lực nữa khi đối diện với người chị em đó. Qua nhiều lần trợ tá tôi lại được học thêm nhiều về tinh thần bác ái, nhẫn nại và chịu đựng lẫn nhau. Vì thế trước khoá và sau khoá tôi đều dâng lên cho Chúa những khó khăn cũng như những điều không vui để xin Chúa Thánh hoá cho mọi việc thuận theo ý Chúa.

Nhờ vậy mà tôi thân với các anh chị em trong Phong Trào hơn, và khi đi sinh hoạt tôi thấy vui vẻ hơn. Tôi thật sự may mắn khi được làm con cái Chúa và được ơn Chúa mời gọi làm tông đồ cho Ngài.

Tôi ước gì mình có thể sống mỗi ngày với tinh thần bác ái, yêu thương, tha thứ cho nhau trong tình yêu của Thầy Chí Thánh, sống làm chứng nhân đích thật trong môi trường sống của mình. Muốn được như vậy tôi phải luôn cầu nguyện với Chúa. Vì vậy mong rằng quý cha cùng các anh chị cầu nguyện thêm cho tôi được hoàn thành sứ vụ mà Chúa trao ban.

“Lạy Chúa con là người bất toàn nhưng Chúa đã chọn con làm công cụ loan truyền tin mừng Chúa. Xin ban sức để con là công cụ có ích cho nước Chúa và ban Thần Khí để con luôn được bền bỉ trong sứ vụ của mình để trở nên người Kitô hữu đích thật trong nước Chúa. Amen”

25-01-2014

(Maria Nguyễn Thị Tuyết Phượng, Khóa #4 Saigon)

Hành trình đời tôi

Tôi là Maria Đoàn thị Bích Phượng tham dự Khóa 4 Sài Gòn năm 2010 tại Thủ Đức. Hôm nay tôi được hân hạnh chia sẻ với các anh chị về cuộc đời mình. Tôi có thể chia cuộc đời tôi làm ba giai đoạn: Chúa gọi – Chúa chọn – Theo Chúa.

Chúa gọi,

Con người tôi vốn yếu mềm dù có bề ngoài cứng cõi. Bây giờ khi nhìn lại tôi mới hiểu Chúa đã dùng chồng tôi gọi tôi đến làm con cái Người. Trong bao nhiêu người sao tôi không “nhúc nhích trái tim” mà lại chịu theo nhà tôi. Bao nhiêu “dụ dỗ ngon ngọt” sao lại chọn người ít lời, sao lại nhìn ra tấm lòng nhân ái với bề ngoài thô ráp. Chúa đã soi sáng trái tim mềm yếu của tôi để tôi dễ dàng bước theo chồng tôi trở thành con cái Chúa.

Chúa chọn,

Cuộc đời êm đềm trôi, hạnh phúc, thành đạt sẽ không có gì khác ngoài lời cảm tạ và xin ơn hết ơn này đến ơn khác trước Chúa. Nếu không xảy ra biến cố, nếu không có thử thách mà chúng tôi nói vui với nhau là “cú ngã ngựa của Thánh Phaolô”, tôi sẽ không nhận ra cuộc đời tôi là do Chúa sắp xếp, tất cả là hồng ân, tất cả là ơn phúc và luôn cả Thánh giá Chúa trao.

Bước ngoặt thay đổi lớn trong gia đình tôi là vợ chồng tôi được tham dự khóa Cursillo.

Tôi chạnh nghĩ: có phải chính Chúa nói với tôi như khi xưa Ngài phán cho thánh nhân sau khi trỗi dậy trên đường Damas (Cv 9:6): *“Nhưng người hãy đứng dậy, vào thành, và người ta sẽ nói cho người biết người phải làm gì.”*

Thật vậy, sau khi tham dự Khoá, chúng tôi biết ơn ích của cầu nguyện qua phép lạ được nhận lãnh trong lúc tốt cùng tuyệt vọng, biết tâm sự với Chúa trong giờ Cầu Thánh thể để tìm thấy sự bình an và quan trọng nhất là nhận ra Chúa đã chọn chúng tôi làm môn đệ khi tham gia Phong trào Cursillo.

Theo Chúa,

Bây giờ trải qua bao sóng gió và được lãnh nhận sự bình an, chúng tôi đã biết sống phó thác và khiêm nhường. Chúng tôi đã không máy móc sùng đạo mà nhận thấy cầu nguyện là một nhu cầu; học đạo là một điều cần thiết; hành đạo là nhiệm vụ Tông đồ.

Bước theo Ngài, con đường không toàn là hoa hồng nhưng Ngài đã nói: *Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bởi dương. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.*"(Mt 11:29b-30)

Chúng tôi tin rằng mọi sự Chúa đã sắp đặt: những niềm vui cũng như lo buồn; những thành công cũng như thất bại; những hạnh phúc cũng như bất hạnh đều được gọi đến trong cuộc đời theo Thánh ý Chúa với Tình yêu vô bờ bến mà Người dành cho chúng tôi.

Trong nhóm thân hữu, tôi đã có một tình bạn thật thân thiết và mong rằng nó mãi bền vững. Chúng tôi đã chia sẻ với nhau những khi vui buồn, nâng đỡ cầu nguyện cho nhau khi cầu nguyện cho con cái biết sống đẹp lòng Chúa. Bảo trợ khóa sinh, tài trợ Khóa Ba Ngày và sinh hoạt PT với niềm tin vào Chúa và sự hân hoan luôn thể hiện trong vui tươi khi tiếp xúc với mọi người dù ở bất cứ đâu, giữ cho lửa nhiệt tình luôn nồng cháy trong tim.

Khi làm trợ tá cho các khóa, tôi nhận được sự yêu thương của bạn bè thân hữu trong chia sẻ phục vụ: cùng tôi sáng sớm

xách xô và bàn chải đi làm nhà vệ sinh; ở lại cùng ban ẩm thực phục vụ khi thiếu người và sẵn sàng dành lấy những hy sinh thầm lặng. Cảm ơn vô cùng những cảm nghiệm cuối khóa của anh chị em cho tôi thêm năng lượng, thêm niềm tin. Và cũng cảm ơn những thử thách đã thánh hóa tôi trên đường nhiệm vụ.

Xin Người hãy ban cho chúng con trở thành những Tông đồ nhiệt thành, những chứng nhân can đảm cho Tình yêu mà Người dành cho chúng con.

Trong tâm tình mừng kính Thánh bốn mạng của PT, tôi xin cảm tạ Thiên Chúa và xin được bước theo Người trong hân hoan dù thử thách và khó khăn còn trước mặt nhưng vững tin vì có Chúa. Tin vào Lòng thương xót bao la của Chúa và Tình yêu vô biên của Mẹ.

Cám ơn Cha và quý anh chị đã lắng nghe.

25-1-2014 - Lễ Thánh Phaolô - Quan Thầy PT Cursillo

(Maria Đoàn thị Bích Phượng)



Theo bước Giêsu

De Colores De Colores De Colores

😊 Mua ngựa theo Kinh Thánh 😊

Đầu năm, Cha Linh hướng Cursillo nhờ một anh cursillista tên T đi mua một con ngựa để làm phương tiện di chuyển và dặn:

- *Con hãy đi mua một con ngựa, nhưng nhớ nhé: là người tu hành thì làm việc gì ta cũng cầu nguyện, và những gì không đúng với Kinh Thánh thì không được làm.*

Anh T ra đi tới một nông trại và hỏi mua ngựa. Chủ nông trại trả lời:

- *Năm nay là năm Giáp Ngọ, người ta đã mua hết ngựa rồi và chỉ còn lại một con ngựa không ai muốn mua.*

Anh T lại xem con ngựa và thì thầm cầu nguyện. Bỗng dưng anh T nhớ lại một đoạn Kinh Thánh, anh mừng rỡ và nói:

- *Tạ ơn Chúa, đúng là thánh ý Chúa. Đây là con ngựa đã được nói đến ở trong Kinh Thánh. Xin ông bán cho tôi con ngựa này.*

Vừa trông thấy anh T với con ngựa từ xa về, Cha LH vui mừng chạy ra đón. Nhưng vừa trông thấy con ngựa, Cha LH la lên:

- *Chúa ơi, con ngựa này què hai chân đi khắp khênh thì còn làm gì được hả con?*

Anh T từ trả lời:

- *Thưa Cha, đây là con ngựa của thánh Phaolô vì trong Kinh Thánh có nói tới câu truyện thánh Phaolô bị ngã ngựa trên đường đi Đamát. Thánh Phaolô bị mù mắt, còn con ngựa thì ngã quỵ.*

Cha LH chỉ còn biết nhìn lên trời và thì thầm: *Chúa ơi, đúng là cursillista!!! ???*



THÔNG TIN PHONG TRÀO

❖ Trường Lãnh Đạo

Năm 2013 vừa qua TLĐ họp mỗi tối thứ Hai trong tuần từ 19g00 tới 21g00, tại Giáo Xứ Tân Định, nhất là những lúc có nhu cầu trợ giúp 2 khối, Tiên và Khối K3N để chuẩn bị 4 khoá # 7-8 và #9-10.

Các buổi họp quy tụ thường xuyên khoảng 30 tham dự viên với những mục chính yếu sau đây:

1. Viếng Thánh Thể và cầu nguyện với Lời Nguyện Người Lãnh Đạo.
2. Hội Nhóm TLĐ.
3. Phần tín lý: do cha Linh hướng Phaolô Nguyễn Quốc Hưng đảm nhiệm.
4. Phần kỹ thuật: đang dùng quyển **Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo** làm tài liệu.
5. Họp 3 Khối.
6. Kết thúc: sau lời nguyện cuối buổi họp, anh chị em nắm tay cùng hát bài “ Bình An Của Chúa “.

Kế hoạch năm 2014:

1. Phần tín lý: Cha Linh Hướng Phaolô Nguyễn Quốc Hưng sẽ tổ chức Ban Linh Hướng cho PT. Nhờ đó sẽ có cha trợ giúp phần Tín Lý mỗi buổi sinh hoạt. Hằng tháng, TLĐ sẽ sinh hoạt 2 lần vào thứ Hai tuần thứ hai và tuần thứ tư. Nội dung theo tài liệu của cha LH, hoặc theo sách “Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo Cho Người Trẻ (YOUCAT).

2. Phần kỹ thuật: sẽ tiếp tục sử dụng sách Những Tư Tưởng NT PT Cursillo, và cố gắng áp dụng kỹ thuật truyền thông để gây thêm hứng thú và hiệu quả trong TLD, đặc biệt phần thảo luận sẽ được chú trọng hơn nữa.

❖ **Khối Tiên**

Phong Trào Cursillo Sài Gòn sẽ mở Khóa #11 (nam) từ 18 đến 21/9/2014 & Khóa #12 (nữ) từ 25 đến 28/9/2014. Vậy ngay từ bây giờ chúng ta hãy quan tâm đến môi trường chung quanh, đến môi trường gia đình để tìm ra những người có uy tín, những người có ảnh hưởng tự nhiên và tích cực đối với môi trường, là những người khởi xướng và phát triển nhanh chóng, hữu hiệu việc phúc âm hóa môi trường đó. Họ phải là người không tự mãn, có ảnh hưởng đối với những người khác, có thái độ thành thực khi dẫn thân phục vụ và có khả năng cộng tác sinh hoạt với những người thiện chí khác.

Điều kiện: quý anh chị Cursillista từ khóa 1 đến khóa 8, thường xuyên sinh hoạt Nhóm thân hữu và Ultreya, có quyền giới thiệu ứng viên trong độ tuổi 25-60 (xin ghi tuổi thật, không khai man). Phiếu giới thiệu ứng viên phải thông qua Nhóm và có chữ ký của Trưởng Nhóm Thân Hữu trước khi gửi cho Khối Tiên. Hạn chót nhận phiếu giới thiệu ứng viên là 15/06/2014. Sau ngày này, nếu đủ 40 ứng viên cho mỗi khóa sẽ mở khóa. Nếu không đủ số ứng viên thì dời qua năm sau, không nhận các phiếu gửi sau ngày 15/6/2014.

Mong quý anh chị cộng tác trong việc giới thiệu ứng viên để Phong trào chúng ta ngày càng phát triển theo đúng mục đích và phương pháp của PT. Mọi chi tiết khác sẽ được thông báo trong sinh hoạt Trường Lãnh Đạo và Trường Nhóm.

❖ **Khối K3N**

Trong năm 2013, Khối K3N đã thực hiện được 4 khóa như sau:

- *Khóa #7 (Nam): 18-21/4/2013 và Khóa #8 (Nữ): 22-25/4/2013 tại Nhà Tĩnh Tâm Dòng Phanxicô Assisi.*
- *Khóa # 9 (Nam): 17-20/10/2013 và Khóa #10 (Nữ): 23-26/10/2013 tại Dòng Nữ Đan Viện Biển Đức.*

Từ khóa 7 & khóa 8, chương trình của K3N đã được cập nhật với một số điều chỉnh như:

- Sử dụng bộ Rollo theo sách **Cẩm Nang Khóa Cursillo** ngành tiếng Việt, PT Cursillo tại Hoa Kỳ.
- Việc chọn lựa đội ngũ trợ tá chặt chẽ hơn, theo các tiêu chuẩn của **Cẩm Nang Khóa Cursillo**.
- Vai trò trách nhiệm của anh chị trợ tá Decuria được chú trọng đúng mức, có “nghị thức trao nhiệm vụ”.

❖ **Khối Hậu**

Năm 2014: song song với việc khuyến khích hội nhóm thân hữu (ít nhất là mỗi tháng một lần) do Trưởng Nhóm điều động, Khối Hậu sẽ tổ chức 6 lần Ultreya vào thứ Bảy tuần thứ 3 các tháng chẵn tại Trung Tâm Mục Vụ giáo phận từ 14g đến 17g. Các Trưởng Nhóm sẽ phối hợp với Trưởng Khối Hậu để tổ chức.

Ngoài ra còn có các buổi sinh hoạt tại Tân Định vào tối thứ Hai tuần thứ nhất mỗi tháng dành cho Trưởng Nhóm và các thành viên trong Nhóm muốn tìm hiểu sâu hơn về phong trào.

Đặc biệt năm nay có tổ chức 3 ngày tĩnh tâm-hội thảo về Hậu Cursillo, sẽ có thông báo chi tiết sau.

Kể từ Ultreya Tân niên ngày 15/2 sẽ có Bản Tin Ultreya phát hành theo danh sách các Nhóm thân hữu năm 2014. Xin Trưởng Nhóm nhận Bản Tin tại Ultreya và gửi lại cho thành viên trong Nhóm của mình. Bài **vở** đóng góp cho Bản Tin xin gửi về địa chỉ tthnhan@gmail.com hai tuần trước Ultreya.

Lịch sinh hoạt dự kiến cho 6 tháng đầu năm 2014:

- **Tháng 2:** Ultreya tại TTMV (14g đến 17g) thứ Bảy 15/2/2014
- **Tháng 3:** Tĩnh tâm - Hội thảo về “Hậu Cursillo” tại giáo xứ An Nhơn (7g30-16g30) thứ Bảy 15/3/2014
- **Tháng 4:** Ultreya tại TTMV (14g đến 17g) thứ Bảy 19/4/2014
- **Tháng 6:** Ultreya tại TTMV (14g đến 17g) thứ Bảy 21/6/2014



Cursillista

PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH

Nội dung

Lời Chúa	1
Thư Linh hướng	2
Tâm tình của Ban Phục Vụ	5
Chia sẻ chứng nhân	
- <i>Chặng đường bỏ lại sau lưng (Ultreya 15/02/2014)</i>	7
Thơ - Mái Ấm	11
Tường thuật lễ kính Thánh Phao lô 25/01/2014	12
Cuộc đời của Thánh Phao lô	15
Chia sẻ cảm nghiệm:	
- <i>Con đường nào ta đi</i>	27
- <i>Sau K3N tôi thay đổi</i>	33
- <i>Hành trình đời tôi</i>	37
Vui cười – Mua Ngựa theo Kinh Thánh	40
Thông Tin Phong trào	41
Hình ảnh lễ quan thầy 25/01/2014	46



HÌNH ẢNH NGÀY LỄ QUAN THẦY

25/01/2014





