

**LỜI CHÚA
LÀ ĐÈN SÓI
CHO CON BƯỚC
LÀ ÁNH SÁNG CHỈ ĐƯỜNG CON ĐI**
(TV 119, 125)



**“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.
Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.
Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi
đây, để cho thế gian được sống.”**

(Ga 6,51)

THƯ LINH HƯỚNG

Anh chị em Cursillista thân mến,

Bốn hành động trong lệnh truyền cuối cùng của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ trong ngày lễ Chúa Thăng Thiên trong trang Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay thật rõ ràng:

1. Đi
2. Làm cho thành môn đệ
3. Làm phép rửa
4. Dạy dỗ tuân giữ.

Thật thích hợp để người anh em linh hướng phong trào SG - trước khi về trời cùng Chúa Giêsu- tha thiết đề nghị cùng anh chị em trong phong trào:

1- **Đi** tìm ứng viên hội đủ điều kiện và giới thiệu cho khối tiền trước lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Anh chị em chính là *người bảo trợ* (viết chữ thường) trong *Đấng Bảo Trợ* (viết chữ hoa).

2- **Làm** cho các ứng viên trở thành khóa sinh đích thực trong khóa 3 ngày sắp tới bằng lời cầu nguyện palanca, bằng hy sinh và bằng đời sống chứng tá.

Hai hành động còn lại: **làm phép rửa** và **dạy dỗ tuân giữ** xin để khóa 3 ngày đảm nhận nhé.

Mỗi anh chị em cố gắng giới thiệu 1 ứng viên. Còn lại hãy để Chúa lo liệu nhé.

Thân ái trong Thầy Giêsu Chí Thánh

Lễ Chúa Thăng Thiên 2014

Lm Phaolô Nguyễn Quốc Hưng

Linh hướng PT Cursillo TGP Sài Gòn

BA NIỀM VUI LỚN

Chia sẻ chứng nhân tại Ultreya 21-6-2014

Kính thưa cha Linh Hướng và quý anh chị,

Trước hết con xin cha cho phép con xưng chung là anh chị trong lúc phát biểu.

Thưa quý anh chị,

Tôi tên Têrêsa Võ Thị Hằng Nga, tham dự khoá #6 Sài Gòn tại Tu Hội Bác Ái Cao Thái năm 2012, hiện ở Nhóm thân hữu Hồng Tỉ Muội.

Trước đây tôi là người ngoài Công giáo. Đời sống cũng bình thường. Chồng tôi qua đời sau một tai nạn giao thông. Tôi sống một mình như vậy khoảng 14 năm, chăm sóc mẹ già và 2 đứa con.

Cuộc sống cứ thế dần trôi cho đến ngày tôi gặp người bạn đời kế tiếp. Anh ấy nói với tôi về Chúa, về việc vào đạo Công giáo. Thế rồi Chúa ban hai niềm vui thật lớn lao cho đời tôi: Thứ nhất là được Rửa Tội và nhận Bí Tích Hôn Phối để sống hạnh phúc với anh ấy như một gia đình Công giáo. Thứ hai là trở thành một Cursillista của Phong trào Cursillo Saigon.

Thưa cha và quý anh chị,

Đi học lớp Giáo Lý Dự Tòng, có lẽ tôi là người lớn tuổi hơn hết, nhưng không thành vấn đề, nắng mưa gì tôi cũng đi, không bỏ bữa nào.

Nghe cha và thầy giảng, tôi hiểu và nhận biết Chúa là Tình Yêu, là đấng vĩ đại, và không có gì sánh được với trái tim yêu thương của Chúa. Trên đời này có mấy ai dám chết cho nhân

loại, mà chết trong đau đớn, bị hành hạ. Ôi Con Thiên Chúa thật là ... tôi không biết nói lời gì để diễn tả nữa ...

Sau khoá học, tôi được nhận cả ba bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và rước Mình Thánh Chúa ở nhà thờ DCCT. Tôi khó tả cho cha và anh chị lòng tôi sung sướng làm sao lúc đó. Tôi đã thật sự làm con Thiên Chúa. Ôi! không có gì hạnh phúc bằng... Đó là niềm vui thứ nhất.

Niềm vui thứ hai là được đi khoá Cursillo #6 tại Tu Hội Bác Ái Cao Thái năm 2012 do chồng tôi bảo trợ.

Tham gia Phong Trào, tôi được học hỏi thêm nhiều điều bổ ích, nhất là khi vô cầu nguyện trong phòng Thánh Thể trong K3N, và sau khóa qua Nhóm Thân Hữu Hồng Tì Muội và các Ultreya. Tôi còn nhớ trong phòng Thánh thể, lần đầu tôi được Chúa vỗ về ôm ấp. Thực sự ấm áp làm sao, và tôi đã khóc với Chúa. Lúc đó tôi nghĩ gặp Chúa quá trễ, phải chi tôi được như vậy từ bé, hay lúc chào đời.

Sau khóa tôi đã thay đổi nhiều, biết thương yêu hơn, chia sẻ, giúp đỡ người cần đến tôi, và cũng biết nói về Đạo với những người chung quanh tôi. ...

Chính được sống trong Đại Gia Đình Cursillo mà tôi nhận được một niềm vui to lớn thứ ba mà tôi xin kể lại cho quý anh chị:

Mẹ tôi đã quá 95 tuổi rồi.

Tôi là con gái út và là người duy nhất trong gia đình được vô Đạo. Vợ chồng tôi thường nói với nhau làm sao cho mẹ tôi vô Đạo. Tuổi bà quá cao rồi, thời gian không còn dài... Sau 4 năm dài, không có gì xảy ra. Mẹ tôi vẫn đứng vững... Theo lời khuyên trong Nhóm thân hữu của tôi và với các anh chị

trong PT, chúng tôi, tiếp tục làm Palanca và nỗ lực tìm cách mời bà gia nhập đạo. Đó cũng là điều làm cho tôi trần trở khi chia sẻ về hành Đạo.

Có câu Thánh Kinh luôn nhắc nhở tôi trông cậy nơi Chúa. Để tôi xin đọc cho anh chị câu Mathêu chương 7 câu 7 tới câu 11:

"Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho.⁹ Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?"

Vì vậy, chúng tôi cố gắng cầu nguyện và cũng xin anh chị em bạn thân cùng hiệp ý cầu nguyện. Tôi cũng nói về Chúa cho mẹ tôi, vì sao Chúa phải chết cho nhân loại, về Tình Yêu của Chúa dành cho con người vv...

Chúng tôi cố nêu gương sống tốt trong gia đình, giúp đỡ bà con nghèo, hàng xóm của mẹ tôi dưới quê; thường tham dự Thánh Lễ; đọc kinh tối chung trước bàn thờ trong nhà v.v...

Có lẽ mưa dầm thấm lâu: Chúa đã nhận lời. Tôi biết Chúa không từ chối điều gì với chúng ta cả, nếu điều đó hợp với ý Chúa.

Lúc đi hành hương Đất Thánh ở Do Thái về, tôi có đem tặng mẹ tôi một xâu chuỗi do chính cha Phaolô Linh hướng chúng ta làm phép. Bà luôn đeo trên cổ và một hôm trước Tết Quý Tị vừa qua, bà nói với tôi: "Đêm hôm qua, nếu không có Chúa đánh đuổi bọn cướp thì tao chết rồi"!

Tôi bèn bạo dạn nói: *“Như vậy má vô Đạo đi.”*

“Vô thì vô.” Bà trả lời như vậy, lần đầu tiên bà không đánh trống lảng khi nói về Đạo.

Chồng tôi thuật lại với cha sở dưới quê, nơi bà ở. Cha nói đã đến lúc Rửa Tội cho bà được rồi, và dặn: *“Anh chỉ nói ba điều sau đây là được, đừng quá “giảng đạo” lôi thôi với người từng tuổi đó rồi”.*

Lúc đó bà đang ở nhà chúng tôi ở Saigon vì sức bà yếu và cũng muốn ăn Tết gần con cháu.

Đó là ngày 30 Tết, lúc 10 giờ, qua điện thoại chồng tôi giải bày với cha Phaolô Linh hướng chúng ta. Đúng 4 giờ chiều cha đến ban 4 Bí tích cho mẹ tôi và hân hạnh được chị Nhan đỡ đầu: Rửa Tội, Thêm Sức, Xức Dầu Bệnh Nhân và cho Rước Mình Thánh Chúa.

Thưa Cha và quý anh chị,

Ngoài hai niềm vui được làm con Chúa trong một gia đình Công Giáo và được là một Cursillista Saigon, Năm Mới Chúa còn ban cho gia đình tôi một niềm hoan hỉ khác thường. Xin anh chị cùng tôi cảm tạ Ngài về ba niềm vui lớn đó.

Con cảm ơn cha và quý anh chị đã lắng nghe.

Terêxa Hằng Nga - Ultreya 21/6/2014



GIẾNG NƯỚC ĐẦU LÀNG

Trích từ “Tuyển Tập Thơ Thánh GH Gioan Phaolô II”

GS Lê Đình Thông, cursillista #26 Paris, phụng dịch.



1

*giếng đầu làng luôn trầm ngâm nước bạc
dưới đáy sâu nghe run rẩy van nài
chiếc lá sen che kín cội trong ngoài
quanh khoé mắt quầng thâm buồn man mác*

*nguồn giếng nước mãi đi đâu biên biệt
mắt quầng thâm là đáy nước về khuya
rơi từng tiếng kinh cầu trong đáy huyết
tâm hồn nào luôn xao xuyến cách chia*

*sâu dưới giếng lã chã rơi nước mắt
bao mộng mơ rồi tan biến hư vô
khách vắng lai nhỏ xuống giọt lệ mờ
trên mặt nước lá ngô đông hiu hắt*

Chúa chiêm hằng soi thấu tâm can
ta run rẩy trong mờ phai đáy giếng
mệt đứt hơi trong khoảnh khắc chiều tàn
Chúa hiểu rõ vết thương lòng đau đặng

...

3

xa giếng nước là gần kê chân lý
từ nay thôi lạc lối cõi u minh
mở cho ta đường trăm ngã hữu tình
đừng hờ hững đừng quay lưng kỳ thị ...

5

không làm lũi chen vai ta sát cánh
cùng anh em có ý nguyện như ta
trong thình lạng bao người cùng hoàn cảnh
cùng chia vui sẻ ngọt ánh sao sa

người thiếu phụ giếng năm xưa tâm sự
chứng nhân ta là chân lý ngàn đời
trong giếng nước chập chùng bao ý tứ
sa mạc nào làm khô héo tả toi

...

8

từ đạo đó ra giếng làng múc nước
con đang đây gánh nước ngọt trong lành
Cha là nguồn phúc đức với muôn ân
luôn rộng lượng cho con ân phước



DẤU BÌNH AN

*Hồn con chạm ánh mắt Ngài,
Chút son sắt bỗng trở đây hồng ân
Như cơn gió chạm hoàng hôn,
Như tia nắng chạm mùa xuân non ngàn,
Con xin chạm cả nhân gian,
Vòng tay ấm chạm trao ban nghĩa tình.
Khép mắt chạm chút lặng thinh,
Cho hồn con chạm bến tình Chúa yêu.*

Nguyễn-thế-Hùng

LÀM THỂ NÀO ĐỂ TLĐ HOẠT ĐỘNG HỮU HIỆU?

(FX Nguyễn Thái phát biểu
trong Hội Thảo LGP ngày 6 và 7/5/2014 tại Thủ Đức)

1. Giới thiệu

Sau gần 5 năm PT Cursillo trở lại GP TP. HCM, sau gần năm 5 sinh hoạt TLĐ, hôm nay PT Cursillo LGP tổ chức hội thảo, chúng tôi cùng với quý anh chị, có dịp để suy nghĩ và nhìn lại những trải nghiệm không phải điều gì từ đâu xa, rất thực tế, những vấn đề rất gần kề trong môi trường hiện tại chúng ta đang sinh sống....

1.1 Trường Lãnh Đạo Sài Gòn:

Trên lý tưởng TLĐ phải là một cộng đồng Kitô đặc biệt “Cộng Đồng Kitô này phải trở thành trường của Lý Tưởng, của Dân Chúa, của Yêu Thương. Trong Trường phải tràn đầy sự quả quyết, lòng nhiệt thành và tinh thần hiến dâng. Họ tập hợp quanh Chúa Kitô với ước mong giải chiếu lý tưởng Kitô và chuyển biến nó vào công tác thực hành.” (CLW1 - kết luận).

Tuy nhiên TLĐ của PT TGP SG chúng tôi là một cộng đồng vừa mới thành lập, vai trò đào luyện và tự đào luyện, còn phải được ưu tiên trong một thời gian.

- TLĐ khi mới sinh hoạt, PT Sài Gòn gọi là Trường Phục Vụ, rồi Trường Hướng Dẫn, cũng như những Trường khác, thông thường đây là nơi đào tạo, đào tạo con người, là nơi tập trung của những người LD học hỏi và đào tạo con người phục vụ cho PT Cursillo.

Sách NTTNT số 533 nói:

Trường có cùng một lúc 3 yếu tính:

- *Một nơi giúp nên thánh*
- *Một nơi qui tụ thành cộng đồng*
- *Một nơi đào luyện.*

Thật vậy, sách NTTNT từ số 530 đến 573 viết khá đầy đủ, ở đây chúng ta chỉ bàn về vài điểm chính và kinh nghiệm sống trong TLĐ.

1.2 Chúng ta hiểu thế nào là hoạt động hữu hiệu trong TLĐ của PT Cursillo?

- Đáp ứng được mục đích của PT. Mục đích của PT là Phúc Âm Hóa các môi trường. Nghĩa là:
- Qua TLĐ có được những người LĐ có phẩm chất và khéo léo làm việc trong các Khối Tiền, K3N, Khối Hậu để thực hiện thành công mục đích của PT.

2. Những yếu tố chính yếu giúp TLĐ hoạt động hữu hiệu

2.1 Yếu tố thần linh: là sự trợ lực của Ba Ngôi Thiên Chúa. Đức Chúa Cha: tạo dựng trời đất, là nguồn sống của chúng ta; Đức Chúa Con: được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, bằng Thánh Thể của Người; Đức Chúa Thánh Thần: là ánh sáng soi dẫn trợ lực cho ta.

- Cha Hinh nói: kinh nghiệm của cha linh hướng Phêrô: Người nào có Thánh Thể thì không thiếu thốn gì.
- Trong Thánh lễ hàng ngày chúng ta vẫn đọc: “Vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời”. Chúng ta thì nhỏ bé, nhưng Chúa của chúng ta rất vĩ đại. Đức Thánh Cha Phanxicô lãnh đạo theo con đường của Chúa (con đường phục vụ, yêu thương)

chỉ một năm sau khi nhậm chức nhiều tờ báo thế giới đã bầu Ngài là người quyền lực nhất thế giới. Chúng ta cũng có thể là những người có quyền lực nếu chúng ta đi theo con đường của Chúa. Quyền lực ở đây là góp phần biến đổi được người khác sống tốt.

2.2 Yếu tố con người

- Dựa vào ý hướng, mục đích, sách lược, tài liệu của PT...
- Dựa vào phẩm chất và sự khéo léo của từng thành viên TLĐ.
- Dựa vào sự hợp lực của các thành viên trong TLĐ.

3. Làm thế nào để TLĐ hoạt động hữu hiệu?

Mỗi TLĐ có hoàn cảnh riêng, mỗi TLĐ có từng thời kỳ khác nhau, vậy dựa trên tiêu chuẩn nào để đánh giá là hữu hiệu?

3.1 Khảo sát hiện trạng TLĐ (PT Cursillo)

3.1.1 Bất cứ một tổ chức nào, dù là đòi hay đạo, tập thể hay cá thể đều trải qua 3 giai đoạn: Giai đoạn hình thành, giai đoạn phát triển, giai đoạn hậu phát triển: tức là tiếp tục phát triển hoặc suy thoái.

3.1.2 Riêng với PT Cursillo SG, thì chúng tôi nghĩ là mình mới đang trong giai đoạn hình thành.

3.1.3 Giai đoạn hình thành

- Bước đầu: TLĐ sinh hoạt không thường xuyên, không đều đặn, trung bình 1 tháng 1 lần. Anh chị em chưa biết rõ tài liệu, chưa đủ tài liệu. Các thành viên tâm huyết với PT nhưng chưa hiểu tinh thần của PT và TLĐ, chưa biết cách làm việc, chưa biết cách làm việc chung nên hiệu quả công việc rất ít.

- Bước tiếp theo: sinh hoạt 1 tuần 1 lần, nhưng chưa đều đặn, chỉ đều đặn trong dịp tổ chức K3N. Giai đoạn này nhiều người hiểu rõ hơn chương trình sinh hoạt và sinh hoạt theo nội dung được hướng dẫn trong tài liệu “làm thế nào để hình thành một TLD”. Các thành viên cùng làm việc nhưng chưa ăn ý nhau, còn thể hiện tinh cách cá nhân, chưa hợp nhất.
- Bước gần đây: sinh hoạt 1 tháng 2 lần, và 1 lần họp nhóm trưởng. Các thành viên đã thuần thục cách làm việc tập thể hơn, các thành viên hiểu nhau hơn. Tài liệu đầy đủ hơn, sống với tinh thần PT Cursillo ngày càng cao hơn. Từ đó bầu khí sinh hoạt vui tươi, cởi mở, và thân thiện hơn. Đặc biệt là sau một thời gian tìm hiểu, cọ xát. Đây là giai đoạn đang xây dựng tình đoàn kết.

3.2 Một TLD lý tưởng:

3.2.1 Thực hiện mục tiêu hoàn thiện cá nhân: TLD là nơi tập hợp nhiều cá nhân sống đời sống Kitô hữu đích thực, làm gương sáng, tính cách nhậy bén và dành ưu tiên cho PT Cursillo. Biết tự đào luyện mình, biết sống cởi mở, chân thực, và tôn trọng nhau.

3.2.2 Thực hiện mục tiêu liên kết: tạo sự tương tác và tạo sự liên kết với nhau thành một cộng đoàn Kitô. Trường LD là nơi liên kết mọi người trong Trường cùng một mục đích, cùng một ý hướng để thực hiện mục tiêu chung, thực hiện mục tiêu của từng Khối (Khối Tiền, K3N, Khối Hậu) nhằm phục vụ cho PT. TLD liên kết không phải như hình ảnh 100 cái ghe nối đuôi nhau đi, nhưng là kết lại thành thuyền lớn, một mục tiêu một ý hướng, một tập thể có một mục đích vững chắc.

3.2.3 Thực hiện mục tiêu kế hoạch: là thực hiện mục tiêu theo từng giai đoạn đã hoạch định (như giai đoạn: củng cố các nhóm thân hữu, Giai đoạn củng cố Khối Tiền,...) dựa trên những giá trị từ phong trào như mục đích, tư tưởng, sách lược, phương pháp, tài liệu,...

3.3 Làm thế nào để TLD hoạt động hữu hiệu?

Trường LD hoạt động hiệu quả là TLD đạt được những tiêu chuẩn của TLD lý tưởng. Trên thực tế thì không phải dễ dàng, chúng ta cần cố gắng mỗi ngày:

3.3.1 Từng thành viên TLD biết xây dựng đời sống cá nhân để sống mỗi ngày một thánh thiện hơn.

3.3.2 Dìu dắt nhau, nâng đỡ nhau làm việc, kiên nhẫn làm việc chung với nhau, làm gương cho nhau qua lời nói và việc làm dựa trên căn bản là xây dựng tình bạn.

3.3.3 Hoạch định mục tiêu sao cho phù hợp với sinh hoạt TLD của mình. Cần sinh hoạt đều đặn để đạt mục tiêu đã đưa ra.

3.4 Những dấu hiệu của một TLD hoạt động thành công:

Có thể lúc này chúng ta chưa thấy hiệu quả, nhưng chúng ta sẽ thấy trước được dấu hiệu thành công từ những điểm dưới đây của các thành viên:

- Mang trong tâm hồn niềm vui cứu độ (niềm vui của Tin Mừng).
- Mang trong tâm hồn sự bình an cứu độ (bình an của Tin Mừng).
- Làm việc hăng say nhiệt tình.

De Colores,

PX. Nguyễn Thái

KHÓA CURSILLO

(Phêrô Nguyễn Thế Hoàng trình bày
trong Hội Thảo LGP ngày 6 và 7/5/2014 tại Thủ Đức)

❖ Giới thiệu

Khóa Cursillo là cầu nối giữa Tiền với Hậu Cursillo. Nếu chúng ta nhìn vào nó trong những điều kiện, chúng ta có thể thấy đúng vị thế của nó trong Phong Trào một cách rõ ràng hơn.

Nếu các ứng viên trong Tiền Cursillo được lựa chọn và được chuẩn bị đúng đắn, sau đó Khóa 3 Ngày được thực hiện một cách hợp lý thì nó sẽ giúp cho các tân Cursillista dễ dàng sống Hậu Cursillo. Mặt khác, nếu Tiền của chúng ta có chất lượng kém và 3-Ngày được thực hiện không đúng, thì bảo đảm là các tân Cursillista sẽ không sống Hậu Cursillo.

❖ Hình thành Đội Ngũ Trợ Tá

Một trong những thành phần chính bảo đảm Khóa Cursillo được thực hiện thích đáng và kết quả lâu dài, là việc hình thành đội ngũ Trợ Tá. Đây là việc quan trọng, bởi vì nó đã chứng minh trong thời gian rèn luyện cơ bản cho thực chứng về một cộng đồng Kitô hữu sôi động trong Trường Lãnh Đạo. Rèn luyện là kinh nghiệm của Kitô giáo. Hơn nữa, nó không chỉ là cộng đồng Kitô, mà đặc biệt, nó còn được tăng thêm bởi phẩm chất và uy tín cá biệt của những người tham gia. Mỗi người là một sự bí nhiệm độc đáo do bởi sự tự nhiên cùng ân sủng; và mỗi người phải được biết đến, được yêu mến bởi tất cả các thành viên của nhóm nếu họ là chứng tá trung thực. Do đó, rõ ràng mục đích chính của sự hình thành đội ngũ Trợ Tá

là việc xây dựng một cộng đồng Kitô hữu đặc biệt đã được Thiên Chúa kêu gọi để trở thành nhóm chứng nhân đối với các ứng viên mà Ngài đã chọn. Điều này chỉ có thể đạt được khi nhóm dành nhiều thời gian chia sẻ đời sống Kitô hữu của họ với nhau trước khi thực hiện Khóa Cursillo, thực sự thì không có cách nào khác hơn. Trong khi họ làm như vậy ở một mức độ cao trong cộng đồng Trường Lãnh Đạo, sự hình thành của họ trở thành nhóm cho một Khóa Cursillo đòi hỏi họ phải là một cộng đồng Kitô giáo dứt khoát trong hành động.

Có ba tính năng cần thiết để hình thành nhóm Trợ Tá: 1) Hội Nhóm, 2) chuẩn bị, thảo luận và phê bình các bài rollo cũng như 3) thực hành việc tiếp xúc cá nhân.

Hội Nhóm là điều cần thiết bởi vì nó là phương pháp tuyệt hảo của Cursillo để tạo thành cộng đồng Kitô hữu. Thông qua việc chia sẻ được thực hiện trong Hội Nhóm, nhóm có thể trở thành một cộng đồng, đồng tâm nhất trí.

Trong quá trình thực hiện Khóa Cursillo, các bài nói là những sản phẩm mà sự chuẩn bị tức thời phải đặt nền tảng vào việc thức tỉnh niềm tin tôn giáo nơi ứng viên. Việc chuẩn bị, trình bày và phê bình các bài nói là mục đích thứ hai của sự hình thành nhóm Trợ Tá. Mỗi bài nói phải trở thành *một tác phẩm được tạo ra bởi cả nhóm*, và là sự biểu hiện của người nói. Đây là nỗ lực của nhóm tiếp tục là chứng tá về giá trị của cộng đồng Kitô hữu. Tuân phục kỷ luật trong việc chuẩn bị, thảo luận và phê bình là một hình thức mang tính khổ hạnh Kitô giáo và là một cảm nghiệm quý giá của palanca. Những người đã trải nghiệm qua tiến trình thảo luận này đều công nhận rằng đó là một sự rèn luyện đức khiêm nhường. Nó dạy cho ta những giá trị về trách nhiệm, đồng thời nó cũng cho các

thành viên cơ hội phải đối chất với nhau trong cách suy diễn mà không mang tính chỉ trích hoặc tấn công.

Tiếp xúc cá nhân phải được coi là một phương pháp cần thiết trong tất cả các giai đoạn của Cursillo. Thậm chí nó còn được mô tả như là giai đoạn của việc lắng nghe, tìm hiểu và đối phó. Đó là một hành vi mang tính khoa học hiện đại giúp làm sáng tỏ nhiều khía cạnh quan trọng trong mối giao hảo của con người. Những phát hiện này cần được đưa vào thực hành trong việc tiếp xúc cá nhân. Cần chú tâm để có sự năng động trong các cuộc tiếp xúc giữa các cá nhân hầu những thành viên trong nhóm trợ tá không rơi vào lập trường mang tính thầy đò.

a) Họp nhóm trợ tá trước Khóa Cursillo:

Hình thức và nội dung của mỗi cuộc họp trong việc hình thành đội ngũ trợ tá nên theo lịch trình sau đây:

- Khai mạc bằng lời cầu nguyện hoặc ít phút nguyện ngẫm.
- Hội Nhóm Lãnh đạo
- Chia sẻ - giới thiệu để biết nhau hầu trở thành một cộng đồng.
- Rà soát diễn tiến của Khóa bằng cách nghiên cứu Cẩm Nang Khóa Cursillo và thảo luận, nhận định, phê bình các bài nói, vv...
- Phụng vụ tán tụng (Thánh Lễ, Phụng vụ Lời Chúa, v.v)
- Cầu nguyện bế mạc và / viếng Thánh Thể.

b) Hội Nhóm Trợ Tá trong Khóa Cursillo:

Không thể thiếu việc trợ tá họp nhau định kỳ - bình thường vào cuối mỗi ngày để xem xét sự tiến bộ chung của Khóa và rà soát công việc ngày hôm sau.

c) Họp Nhóm trợ tá sau Khóa Cursillo:

"Nếu việc duy trì các tông đồ là nhiệm vụ của chúng ta như một Phong trào, cho thấy lý do những người lãnh đạo chịu trách nhiệm về Phong trào nên dành mọi nỗ lực vào Hậu Cursillo hơn là vào bất kỳ giai đoạn nào khác của Phong trào, kể cả Khóa Ba Ngày" (Cẩm Nang Lãnh Đạo). Để thực hiện việc này, điều cần thiết là họ phải đến với nhau trong một thời gian dài sau Khóa nhằm đáp ứng các nhu cầu của các tân Cursillista.

Tất cả các cuộc họp nhóm Trợ Tá bao gồm trước, trong và sau Khóa nên được tổ chức với mục đích đưa các ứng viên từ Tiền Cursillo đi vào Hậu Cursillo, thông qua Khóa Cursillo.

❖ Mục đích của Khóa Cursillo Cuối Tuần

Không được quên lý do của Khóa Cursillo. Mục tiêu và chủ đích của nó là những tham dự viên.

A. Một khóa học căng thẳng và ngắn gọn về việc sống những gì là căn bản để trở nên Kitô hữu, cùng với người khác, không phải chỉ để chuyển đổi họ về với Chúa Kitô, mà còn giúp họ tìm thấy vị trí của họ trong Giáo Hội, sống như là những tông đồ giáo dân trong trần thế (gia đình, hàng xóm, công sở, xã hội).

Nếu tất cả mọi việc đều cân bằng và được thực hiện đúng thì các tham dự viên sẽ thu nhận được một sự

chuẩn bị cho chỗ đứng duy nhất trong môi trường nhất định của họ.

- B. Việc chuyển đổi diễn ra vào cuối tuần phải bao gồm sự sẵn lòng chấp nhận các phương pháp Cursillo. Đó là cách tốt nhất để:
- 1) Là người Kitô hữu trong thế giới một cách kiên trì.
 - 2) Sống và chia sẻ trong cộng đồng Kitô giáo qua một nhóm bạn bè.
 - 3) Cần cho một ý thức về Giáo Hội trong sứ vụ truyền giáo của mình.
- C. Sự truyền đạt các nguyên tắc và chân lý Công giáo sẽ được thực hiện thông qua các bài nói và qua tiếp xúc cá nhân của trợ tá. Cộng đồng Kitô sẽ chỉ nhận được kinh nghiệm ở mức độ nhỏ từ các kỹ thuật chúng ta sử dụng trong Khóa, kinh nghiệm ở một mức độ lớn hơn thông qua ân sủng từ Palanca, và các bài nguyện ngầm, đặc biệt là Bí Tích Thánh Thể và cầu nguyện.

❖ **Khái niệm về Hội Nhóm**

Trong suốt ba ngày, những tham dự viên phải được chuẩn bị cho Hậu Cursillo. Đặc biệt là Nhóm và Hội Nhóm.

- 1) Mỗi nhóm được hình thành với hai người chủ chốt (cũng là khóa sinh) và một trợ tá là hạt nhân của nhóm. Công việc đầu tiên của trợ tá bàn là xây dựng một đội ngũ với hai người chủ chốt của nhóm – một người hướng dẫn việc thảo luận và một người là thư ký. Công việc tiếp xúc cá nhân đầu tiên của trợ tá được thực hiện với hai người này (bắt đầu vào chiều Khai Khóa ngay khi các khóa sinh đến với Khóa).

Họ là nhóm đầu tiên mà Khóa Trường và trợ tá đưa họ tới nhà nguyện để viếng Thánh Thể (vào tối ngày Thứ Nhất sau kinh tối).

- 2) Theo sự phát triển bình thường, thì ba người này sẽ thành một nhóm để bắt đầu liên kết với các thành viên khác trong bàn (Decuria). Nhờ vậy, những tham dự viên sẽ “khởi sự” trải nghiệm tiến trình tiếp xúc cá nhân như đã nêu trong bài Kitô Giáo Hành Động trong suốt ba ngày (làm bạn, là bạn, và giới thiệu bạn với Chúa Kitô).
- 3) Tham dự viên cũng sẽ được trải nghiệm về những gì để trở thành *nhóm bạn tông đồ* - một cộng đồng Kitô hữu. Khóa Cursillo không dạy bằng những bài giảng, nhưng chủ yếu là kinh nghiệm và chứng tá sống qua chân lý và phương pháp trình bày. Qua các bài nói, diễn tiến xảy ra (mặc dù không nhấn mạnh) về những cam kết để tăng trưởng trong sự thánh thiện, làm thế nào để chúng ta tự rèn luyện qua những cam kết cụ thể theo Kinh Thánh, vv. Ngoài ra, kế hoạch Truyền giáo vào ngày thứ ba đưa ra cũng đã không mở ra như một kế hoạch định sẵn.
- 4) Nói chung, tất cả những người tham dự nên rời Khóa Cursillo với những ý tưởng về các yếu tố cần thiết của một Nhóm và Hội Nhóm một cách vững chắc trong tâm trí của họ. Sau đó công việc của vị Linh Hướng và các nhà lãnh đạo Cursillo tại Hậu Cursillo là giúp các tân Cursillista trở nên sống động trong cuộc sống Ngày Thứ Tư của họ.

❖ Những trở ngại

Một cái nhìn gián dị trong Hậu Cursillo cho thấy rằng nó đã thiếu sự kiên trì.

A. Rất nhiều yếu tố có thể bị đổ lỗi cho điều này, bao gồm cả việc lựa chọn ứng viên không thích hợp, thiếu chuẩn bị, thiếu sự giúp đỡ cụ thể trong Ngày thứ tư, thực tế thì có rất nhiều sự đổ lỗi được đặt vào chính Khóa Cursillo.

B. Nếu muốn những người tham gia Khóa Cursillo nhận ra rằng họ được kêu gọi để rao giảng Tin Mừng, để họ ra đi với viễn ảnh của Phong trào, để có sự hiểu biết rõ ràng về cấu trúc và phương pháp của Cursillo và ước mong sử dụng các phương pháp này, thì chúng ta phải:

1) Có những đội ngũ mà thành viên nhóm hiểu biết và sử dụng các phương pháp để trở thành những nhà truyền giáo trong môi trường của họ.

2) Loại bỏ tất cả những điều phụ thuộc đã len lỏi vào Phong trào Giáo phận, để thông điệp của Khóa Cursillo đến một cách đơn giản nhưng kịch liệt, rõ ràng... Nếu Khóa Ba Ngày của chúng ta bị thêm thắt với các mảnh lời quảng cáo cộng thêm các chương trình như: a-ga-pê, kịch, ca hát quá nhiều, trào phúng, hoa hòe, Mananitas, đèn nến,... để rồi những người tham gia phải:

- Liên kết tất cả những điều này như là những việc không thể thiếu trong Khóa Cursillo,

mà thực ra nó chỉ là những cái mà chúng ta đã thêm vào.

- Cho rằng những cái phụ thuộc đó có tác động trong sự hoán cải *chứ không phải là do bởi Ân Sủng.*

C. **Để nhiều thời gian cho việc tiếp xúc cá nhân.** Nhóm Trợ Tá cần có thời gian để tiếp xúc cá nhân với tham dự viên, qua đó họ có thể biết cá nhân tham dự viên đang ở trong tình trạng nào, hầu giúp họ tiến bộ hơn về mặt chuyển đổi. Điều này đòi hỏi nhiều thời gian và sự quan tâm cá nhân trong Khóa, cũng như giúp thiết lập một mối quan hệ thân hữu được tiếp tục trong Ultreya sau này. Các tham dự viên cần có thời gian nghỉ ngơi để họ có thể thấm thấu các bài nói, và suy nghĩ về cuộc sống của họ cũng như về mối quan hệ của họ với Thiên Chúa.

D. **Giữ cho bầu khí của Khóa tự nhiên và bình thường như cuộc sống hàng ngày** để nó có thể được tiếp tục trong Ultreya. Chúng ta nói với họ tại Khóa Cursillo rằng cộng đồng Kitô hữu này có thể được tiếp tục thông qua Ultreya, nhưng rất tiếc là phần nhiều các Khóa Cursillo lại rất khác lạ với các buổi Ultreya trong Giáo Phận vì nhiều thứ mà chúng ta có thể đã thêm vào trong Khóa!

E. **Bầu khí 'tu viên'** (khép kín). Nếu Khóa Cursillo là để trở nên một sự kiện Ôn Sủng; và nếu để xây dựng một cộng đồng Kitô hữu thì chúng ta không thể cho người ngoài ra vào vì bất kỳ lý do gì. Sự tiếp xúc đầu tiên với cộng đồng lớn chỉ nên cho phép trong lễ Bế Mạc.

- F. **Chỉ cho phép Palanca được gửi tới toàn bộ cộng đồng trong Khóa** (chúng tôi không muốn có một cuộc tranh cãi về thư Palanca mang tính như thiệp chúc mừng). Tại thời điểm của Khóa Cursillo, các tham dự viên đang bắt đầu để suy nghĩ về “cộng đồng”. Thư Palanca cá nhân có thể làm “thay đổi” sự suy nghĩ của họ. Nếu thư Palanca cá nhân không thể bỏ, nó nên được trao cho tham dự viên vào thời gian bề mặt.

Nên nhớ Palanca đích thực là lời cầu nguyện mãnh liệt và sự hy sinh – chứ không phải là những cánh thiệp đầy màu sắc, biểu ngữ, hoa quả, những lời chúc tốt đẹp... Thực ra đây chỉ là những Palanca giả tạo dưới chiêu bài của những cái tốt đẹp. Cầu nguyện và hy sinh không phải là “những thứ đẹp để hình thức”, nhưng nó mang lại hiệu quả hơn trong việc đảm bảo ân sủng của Thiên Chúa.

❖ **Kết quả cuối cùng**

Vào cuối Khóa, tham dự viên sẽ thấy rằng họ có thể sống Kitô giáo trong trần thế bằng cách sử dụng các phương pháp Cursillo.

- A. Họ nên rời Khóa với một cảm nghĩ: *“Tôi muốn có một nhóm nhỏ bạn bè để sống và chia sẻ cuộc sống của tôi (Nhóm Thân Hữu).”*
- B. Họ cần có một tầm nhìn về những gì khả thi: *“Tôi sống đời sống Kitô hữu của tôi với những người khác trong một môi trường và tôi cần phải chia sẻ cuộc sống đó với cộng đồng lớn hơn (Ultreya).”*

Sự thành công của Khóa có thể được đánh giá vào lúc bế mạc. Nếu chúng ta nghe những chia sẻ cảm tưởng của tham dự viên như: *"Tôi cần thay đổi để trở nên một Kitô hữu đích thực"* - *"Tôi đã được Chúa kêu gọi để trở thành một nhà truyền giáo"* - *"Tôi phải làm việc để mang những người khác đến với Chúa Kitô"* - *"Tôi muốn chia sẻ đời sống Kitô hữu của tôi với những người khác để là một nhà truyền giáo hiệu quả hơn"* - Như thế, chúng ta có thể coi như Khóa thành công.

Còn nếu như chúng ta nghe thấy chỉ là *"tôi đã gặp Chúa Kitô"* – và chỉ cá nhân với Chúa Kitô, thì đây chỉ là một hiệu ứng theo chiều dọc, hoàn toàn thiếu tầm nhìn về tha nhân – như vậy thì chúng ta nên kiểm tra lại Khóa Cursillo cũng như cần xem xét lại đội ngũ Trợ Tá của chúng ta.

Vì vậy, chúng ta cần thấy rõ đâu là cầu nối hiệu quả của Khóa Cursillo để thấu hiểu và sử dụng nó theo như những gì nó được trù định!

❖ Âm nhạc trong Khóa Cursillo

Âm nhạc, giống như hầu hết các kỹ thuật của Cursillo, là một công cụ - nó không phải là một yếu tố quan trọng. Chúng ta không kêu mời người ta đến với Khóa Cursillo để dạy cho họ hát, học các bài hát mới hoặc tham gia vào các việc hát xướng.

Ca hát, cũng như những chuyện vui đùa là để phục vụ cho một mục đích riêng của nó. Một bài hát thường phá vỡ các thói quen khép kín. Nhưng hát xướng quá nhiều có thể làm hỏng lịch trình và tạo ra một ấn tượng sai lầm.

Ca hát giúp xây dựng cộng đồng, nhưng nó chỉ là một trong những yếu tố khi cần làm như vậy. Các bài hát cần cho Khóa, bao gồm trong phụng vụ, trong thời gian thiết lập kế hoạch

trước Khóa. Điều dễ dàng hơn hết là tất cả mọi người cùng hát bài hát và bài thánh ca họ đã quen, hơn là phải dạy họ những bài hát mới. Những bài hát nên phù hợp với mùa phụng vụ, hợp với các nghi thức (nghi thức sám hối, cam kết tông đồ, giờ kinh sáng tối, v.v) hoặc khi có nhu cầu để kéo dài hoặc nối lỏng giữa các hoạt động.

❖ Cộng đồng bên ngoài

Những người tham gia vào Khóa cần được cách ly để xây dựng một cộng đồng Kitô giáo hiệp nhất chỉ trong ba ngày. Khi bầu khí của Khóa phản ánh sự cầu nguyện và chân thành, thì phải tránh tất cả mọi thứ có thể làm phân tâm, đặc biệt là sự liên hệ giữa các cộng đồng bên ngoài với Khóa Cursillo. Những người tham gia Khóa nên để mọi thứ ngoài cánh cửa của Khóa. Việc không cho phép các Cursillista khác tham gia là để tránh sự ảnh hưởng vào công việc tiếp xúc cá nhân của vị Linh Hướng cũng như của nhóm Trợ Tá với tham dự viên.

Đóng góp lớn nhất của cộng đồng bên ngoài có thể làm cho Khóa Cursillo là cung cấp Palanca hoặc tham dự Lễ Mãn Khóa. Đó là sự tiếp xúc đầu tiên giữa các tân cursillista với cộng đồng bên ngoài. Bất kỳ liên hệ giữa các cá nhân không phải là Trợ Tá đều phải tránh, ngoại trừ trong lễ Bế Mạc. Ban Điều Hành không nên tạo cơ hội cho các Cursillista ra vào Khóa Cursillo vì bất cứ lý do gì. Nếu vệ sinh và nhà bếp cần sự giúp đỡ, nó nên được giữ ở một nhóm nhỏ và không nên tiếp xúc với những người đang tham dự Khóa. Cũng nên tránh việc ra vào để trao Palanca cũng như khi phải thực hiện 'Agapé' hay 'Mananitas.' mà vì lý do nào đó không thể loại bỏ. Tuy nhiên điều này không được Phong Trào khuyến khích thực hiện.

❖ Lý do gắn bó với khóa biểu và thời lượng của Khóa

Thời gian của Khóa Cursillo, được thiết lập ngay từ nguyên thủy, là Ba Ngày. Khóa biểu bắt đầu từ 6g30 chiều tối thứ Năm và kết thúc vào lúc 7g00 chiều Chúa Nhật. Thời lượng này thích ứng với những đòi hỏi và tiện lợi cho các nhà lãnh đạo Cursillo cũng như cho các Cursillista. Khi những tham dự viên biết rằng Khóa sẽ kết thúc vào lúc 7g00 tối Chúa Nhật, thì họ sẽ không mong đợi để rời khỏi Khóa trước thời điểm ấn định. (tham khảo Cẩm Nang Khóa Cursillo).

❖ Để kết luận:

Chúng ta có thể nói, ngày đầu chúng ta cho các khóa viên thấy rõ lý do của cuộc sống, ngày thứ hai chúng ta giúp họ thấu đáo nhiệm vụ: làm thế nào để hướng dẫn kẻ khác theo Chúa, và ngày thứ ba, chúng ta sẽ hướng dẫn họ theo một phương pháp để phục vụ cộng đồng.

De Colores!



NHÓM & HỘI NHÓM

Hỏi - Đáp

theo tài liệu Hội Thảo LD 1 (CLW1)

1/- Hỏi:

a- Có rất nhiều bài trong các tài liệu PT Cursillo nói về Nhóm & Hội Nhóm: Hội thảo LD1; Hội Thảo LD2; Cẩm Nang Khoá 3 Ngày; Những TT Nền Tảng PT Cursillo v.v... Theo bạn vì lẽ gì?

Đáp: Bài nói “Nhóm và Hội Nhóm” là phần giới thiệu về cấu trúc Hậu Cursillo. Có người còn ví Nhóm và Hội Nhóm như cái đầu máy của một chuyến tàu hỏa là PT Cursillo.

b- Nếu bạn phải trình bày về bài này, bạn cần phải triển khai điểm chính yếu nào?

Đáp: Rất nhiều điều cần thiết để nói về Nhóm và Hội Nhóm, tuy nhiên người nói bài cần nhận thức rằng, không phải nói tất cả mọi thứ cho bằng biết những gì cần phải nói. Người nói nên có một sự chọn lựa thật kỹ, hợp thời, cho càng nhiều thực chứng cá nhân càng hay.

Nhóm và Hội nhóm (đặc biệt là việc hình thành và việc hội nhóm trong môi trường): đây có thể là những khí cụ hiệu lực mà ngày nay Giáo Hội dùng cho việc thay đổi môi trường trong Chúa Kitô. Khi những người lãnh đạo ở các môi trường nắm giữ được ý tưởng này thì Phong trào sẽ trở thành một khí cụ canh tân đúng như những gì đã được phác họa.

2/- Hỏi:

Theo bạn, con người cần có nhóm bạn hữu không, tại sao?

Đáp:

- A. Nhóm là một nhu cầu của nhân loại. Con người, mang bản chất xã hội, luôn luôn lập thành nhóm để chu toàn những mục tiêu chung như gia đình, xã hội, v.v... Nhóm còn là một nhu cầu của Kitô hữu. Bản chất chính yếu của Giáo Hội là tính cộng đồng; không ai có thể gọi là thành viên của Giáo Hội mà không thật sự nối kết với các anh chị em khác (trong Giáo Hội). Căn bản này không bắt nguồn từ con người mà từ chính trong lòng Kitô giáo, từ Một Thiên Chúa với Ba Ngôi và từ sự Hiệp Thông cùng các Thánh. (TTNT #467).

Một nhóm Kitô hữu chính là Giáo Hội – hữu hình.

Mặc dầu đã từng được mô tả bằng nhiều cách, nhưng ngày nay Phong trào tự định nghĩa: *"Phong trào Cursillo là một Phong trào của Giáo Hội, bằng phương tiện đặc thù của phương pháp riêng của mình, giúp người ta, cá nhân hay tập thể, có thể sống những điều căn bản để trở nên một Kitô hữu đích thực. Phương pháp này giúp họ khám phá và chu toàn ơn gọi riêng của họ, và thúc đẩy việc thành hình các nhóm Kitô hữu nòng cốt làm dậy men môi trường sống của họ bằng Phúc Âm."* (TTNT #74)

- B. Nhóm cần thiết cho việc tông đồ để cung cấp một sự hoán cải liên li, một tiến trình không bao giờ ngưng nghỉ. Việc thay đổi môi trường đồng thuận với mức độ cải hóa của chúng ta.
- C. Cùng chung sống với nhau là hình thức cao nhất của tình bạn. Đời sống Kitô hữu là được sống cùng nhau.

Hội nhóm được phác họa để làm đầy sự cần thiết của con người cũng như cho người Kitô hữu – vì nó cho ta tình bạn, nó là xã hội và là tính chất tông đồ.

3/- Hỏi:

Các tài liệu nói rằng “Phong trào Cursillo không đòi hỏi người cursillista phải tạo ra những cách thức mới mẻ trong Hậu Cursillo. Điều mà Phong trào đòi hỏi đơn giản chỉ là ứng dụng phương pháp Hội Nhóm – Nhóm Thân Hữu và Nhóm Môi Trường để thăng tiến con người Kitô hữu và chuyển đạt tinh thần Phúc Âm vào môi trường họ đang sống.” Với tâm thức của một Cursillista chắc hẳn bạn cũng chia sẻ quan điểm này, xin triển khai thêm vì sao thế?

Đáp:

Khi người lãnh đạo Cursillo áp dụng phương pháp hội nhóm theo sự hình thành những nhóm trong các môi trường sống, và qua kinh nghiệm đó, giúp anh chị em cursillista cũng làm như vậy – nhờ đó thế giới sẽ được thay đổi, đồng thời xác định Phong trào Cursillo trong giáo phận trở thành một thực thể.

4/- Hỏi:

Hội nhóm là một khí cụ Phong trào Cursillo dân hiến để khởi xướng đời sống chung của người Kitô hữu, nhờ đó nó bảo đảm một sự hoán cải không ngừng và giúp làm dậy men Tin Mừng trong các môi trường. Trên thực tế, theo bạn, trong Nhóm chúng ta thực hiện những điều gì?

Đáp:

Chúng ta:

- Chia sẻ
- Duyệt xét
- Cùng lên kế hoạch, cùng giúp nhau để sống những gì là nền tảng đời sống Kitô hữu.
- Làm một cuộc gặp gỡ để có mối liên hệ vững chắc
- Tạo mối liên hệ này tiến tới tình bạn
- Tạo tình bạn để tiến tới một Nhóm
- Tạo sự giúp đỡ nhau, khích lệ để kiểm điểm và phác họa kế hoạch, thánh hóa đời sống chung.

Tiến đến việc thánh hóa mình cùng toàn nhóm để làm dậy men Tin Mừng trong các môi trường sống.

5/- Hỏi:

Thực hiện hình thức của Hội Nhóm theo thủ tục đặc biệt trong tờ “Sự Vụ Lệnh” (còn gọi là tờ “Cam kết”) có phải là một hình thức “giấy tờ” nhằm mục đích là khuyến dụ thực thi một số hoạt động đạo đức tiêu biểu nào đó không?

Đáp:

Dĩ nhiên là không. Đây chỉ là một trợ giúp để trở nên một nguồn sống cộng đồng và nhằm tới việc kiên trì trong các công tác tông đồ hầu suốt Ngày Thứ Tư sống Đức tin qua “kiềng ba chân” Sùng Đạo, Học Đạo và Hành đạo, đó mới là điều chính yếu.

6/- Hỏi:

Xin bạn nhắc lại các câu hỏi giúp bạn chia sẻ trong Nhóm thân hữu.

Đáp:

- Sự gì đã giúp tôi thăng tiến đời sống thiêng liêng trong tuần rồi?
- Khi nào tôi nhận ra sự hiện diện của Chúa, tại sao?
- Điều gì tôi đã đọc hay có cảm nghiệm trong tuần giúp tôi trở nên người Kitô hữu hơn?
- Tôi đã làm gì để hoàn thành những dự định trong việc thay đổi:
 - + Nơi gia đình
 - + Nơi lối xóm
 - + Nơi sở làm hoặc môi trường nào đó
- Những gì đã không xảy ra theo dự tính trong nỗ lực thay đổi nơi:
 - + Gia đình
 - + Lối xóm
 - + Sở làm hoặc một môi trường nào đó
- Tôi có kế hoạch cho việc loan báo Tin Mừng trong tuần rồi không? Kế hoạch tông đồ tuần tới của tôi là gì?

7/- Hỏi:

Nếu phần lớn cursillista không sinh hoạt nhóm là vì những người lãnh đạo không cho họ đủ những giúp đỡ họ cần.

Bạn nghĩ có đúng như vậy không? Theo bạn, cần có những giúp đỡ gì cho tân cursillista?

Đáp:

Thưa đúng như vậy.

Lý do thứ nhất là vì người lãnh đạo quá chú tâm về Khóa Ba Ngày hơn là Hậu Cursillo.

Thật ra, “Trách nhiệm của người lãnh đạo được kể từ lúc Lễ Mãn Khóa.

Điều rất hợp lý là một người không “gởi” ai tới khóa Cursillo hoặc không phục vụ như là một người lãnh đạo của khóa Cursillo nếu người đó không hoặc không thể hay không muốn tiếp tục công việc Hậu Cursillo.” (Cấu Trúc Tư Tưởng tr. 85)

Việc sắp xếp và duy trì nhóm đòi hỏi chúng ta phải giảm thiểu việc mở Khóa Ba Ngày nếu nó gây sự bất lợi. Hiệu lực không đo lường bằng giá tiền phải trả nhưng trên sự bền bỉ. Thật chẳng ích lợi gì khi có nhiều “thánh” chỉ nội trong vài ngày, nhưng là để có họ trong giờ đích thực, giờ của ngày phán xét.”

Lý do thứ hai là nhiều cursillista không được bảo trợ bởi nhóm và do đó họ khó có thể đến với nhóm hoặc được ở trong một nhóm ngay từ những ngày sau Khóa Cursillo. Trách nhiệm của người lãnh đạo là giúp họ hình thành nhóm.

Người lãnh đạo cần duy trì sự tiếp xúc với tất cả các nhóm và phải giúp họ bất cứ cái gì họ cần.

E.M Luong Huỳnh Ngân

Họp Nhóm Trưởng 2/6/2014



Cursillista
Phúc Âm hóa đời sống gia đình

Tẩy Trừ Bóng Tối

Lạy Chúa, may mắn thay, giữa lúc cuộc chiến tẩy trừ bóng tối tìm đến ánh sáng đích thực đang đến hồi gay gắt quyết liệt, lúc mà cái xấu đang chiếm phần ưu thế thì chúng con nhận được những khí cụ kịp thời và hữu dụng từ Giáo Hội và phong trào Cursillo, để tự cứu chúng con và là sức mạnh thôi thúc chúng con lôi kéo mọi người tìm đến ơn cứu rỗi. Con cảm tạ ơn Ngài.

- Thứ nhất, khí cụ là công cuộc “Tân Phúc Âm Hóa” mà HĐGM kêu gọi, năm 2014 “Phúc Âm Hóa Đời Sống Gia Đình” trong đó người chồng và người vợ sẽ cùng nhau giảm bớt các cuộc chiến xung đột trong các gia đình, hoán cải để biến mỗi người trở thành chiến sĩ củng cố đức tin, dẫn thân loan báo tin mừng.
- Thứ hai ở mỗi cursillista giáo phận Saigon, dưới sự dẫn dắt của cha linh hướng Phaolô. Chúng ta đã có lộ trình và mục tiêu cụ thể để hoàn thiện gia đình công giáo chuẩn mực.

Chúng ta nhớ lại sách Sáng Thế chương 2. Thuở ấy khi vũ trụ chưa được hình thành, chỉ có bóng tối vây trùm, duy nhất Thiên Chúa có thể thấy và biết làm gì, để loài người chúng ta thụ hưởng kỳ công tuyệt vời của Ngài.

Ngài đã tạo ra ánh sáng ngay từ thuở ban đầu: "Phải có ánh sáng." Liên có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là "ngày", bóng tối là "đêm".

Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ nhất.

Ánh sáng và bóng tối là 2 thái cực tuy khác nhau về nhãn quan, nhưng xét về bản chất thì cả hai đều mang lại lợi ích rõ rệt cho loài người. Điểm quan trọng nhất là chúng vô tội. Rồi cho đến ngày Adam và Eva phạm đức vâng lời ăn trái cấm, tìm cách ẩn mình vào bóng tối, lấy lá cây làm tối đi các vùng sáng cơ thể, hòng trốn tránh tội lỗi của mình trước mặt Thiên Chúa, bóng tối dần dần được mặc định như nơi cất giấu tội lỗi mà loài người cần phải thoát ra.

Khoảng một ngàn năm trước, người Việt Nam chịu ảnh hưởng đạo lý Khổng Tử "Tam tòng" và "Tứ đức". Trong đó hình tượng người đàn ông nắm giữ các quyền lực trong gia đình, vô tình đã xây nên cái tôi người đàn ông ngày một bất khả xâm phạm. (*bóng tối tự tôn, quyền lực*)

Ngày nay, do được đến trường nhiều, có kiến thức cao hơn, nên người phụ nữ Việt Nam du nhập được nhiều tư tưởng văn hóa mới, phần nào dần dần giải vây cho họ thoát khỏi sợi xích vô hình trong tâm tưởng của đạo lý Khổng Tử. Họ bót đi bạc nhược dưới quyền lực tối thượng của người chồng, để hình thành mẫu người phụ nữ hiện đại. Người phụ nữ đang tích cực giành lại quyền lợi bằng mọi cách, và vì vậy tạo ra rất nhiều sự xung đột, nhất là trong môi trường gia đình. (*bóng tối ứng xử, vị kỷ*)

Xuyên suốt chiều dài lịch sử của nước Việt chúng ta, việc người dân tự vùng vẫy để sống còn, rồi bằng mọi cách để giành lại các quyền chính đáng sau 1.000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây. Nhiều năm dài nội chiến bằng các

loại vũ khí đã trực tiếp ảnh hưởng đến nhận thức, tư duy sống cũng như hành động của gần phân nửa người Việt chúng ta. Mỗi người hàng ngày để lại nhiều tội lỗi khác nhau và cũng đánh mất rất nhiều giá trị cao quý và thiêng liêng, trong đó có tình yêu tha nhân. (*bóng tối chiếm hữu, vô thần*)

Riêng về đời sống gia đình, bóng tối của cái tôi và quyền lực giữa vợ chồng luôn hiện diện, cộng thêm các tội lỗi nhan nhản bên ngoài xã hội mà cả hai đôi lúc phạm phải và mang về nhà làm cho không khí gia đình có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Bên nào cũng yêu bản thân và muốn tiếng nói của mình phải luôn được tôn trọng, mọi quyết định của mình là đúng nhất. Chỉ một thoáng xử sự thiếu kiềm chế giúp cho ác quỷ xâm nhập trực tiếp vào các hành động của nhau, làm cho cuộc sống vợ chồng trở nên ngày càng nặng nề, mỗi một dẫn đến những hậu quả khác nhau: nhẹ thì làm tổn thương nhau, nặng có thể dẫn đến sa ngã ngoại tình, kết quả là đôi ngã chia ly.

Nhìn lại cuộc sống của mỗi gia đình Cursillista, nhiều lúc vô tình hoặc cố ý chúng ta sử dụng chiếc búa cầm tay để đóng chặt các quyền lực của mình vào người bạn đời mà chúng ta đã chọn, và cũng thường xuyên bảo vệ cái tôi “mình không sai” từ suy nghĩ đến hành động diễn ra trong cuộc sống.

Hướng về tinh thần Phúc âm hóa đời sống gia đình, tôi xin kể một câu chuyện đã được giữ tuyệt mật qua lời rỉ tai từ người nọ đến người kia, đã được hàng trăm ngàn năm. (Ai đọc xong xin giữ bí mật nhé, cảm ơn.)

Trên đường lên nước trời, các linh hồn vừa mới qua đời, râm râm đoán xem ai được lên thiên đàng sớm nhất. Có linh hồn

vịn vào sự cao trọng của thánh bổn mạng mình, nên sẽ là người bảo đảm vào đầu. Có linh hồn tự tin vào những hoạt động tông đồ của mình trong lúc còn sống để tranh nhau đầu lý, đến như linh hồn ăn chay cầu nguyện quanh năm cũng vào cuộc một cách e dè. Đường lên nước trời inh ỏi như cái chợ.

Khi vừa bước đến cửa nước trời, các linh hồn thấy có để hai cái kệ thật to. Kệ trên để các chiếc búa hai đầu tròn và kệ dưới xếp toàn các loại kèm nhỏ đinh. Bên trên kệ có treo một tấm bảng ghi chữ: “Tự chọn cho mình”. Các linh hồn đoán già đoán non có lẽ đây là dụng cụ phòng vệ quĩ dữ trước khi bay qua cửa thiên đàng, nên mỗi người chọn lấy cho mình một cái. Thoáng chốc các chiếc búa trên kệ hết sạch.

Bổng thánh Phêrô xuất hiện, các linh hồn hồi hộp xem ai đoán đúng. Nhưng Ngài khiến họ bất ngờ khi làm theo một cách hoàn toàn khác. Phía trước mặt ngài có để rất nhiều tấm bảng to, mỗi bảng đều có đóng các cỡ đinh to nhỏ, cái đóng sâu, cái đóng cạn. Có những bảng đóng rất nhiều đinh và cũng có bảng đóng thưa. Đặc biệt là mỗi bảng đều đã có tên của mỗi linh hồn.

Thánh Phêrô long trọng tuyên bố: Thừa các linh hồn, ngay từ khi các con nhận được phép rửa từ Thánh Thần, thì các con đã được một chỗ trên thiên đàng, và đây là tấm bảng theo tên mỗi người sẽ nhận để đến chỗ ở quy định trên nước trời. Nhưng để vào được cổng, mỗi người các con phải tự tìm phương tiện sẵn có nhổ hết những cây đinh mà các con đã đóng mỗi khi phạm tội nặng nhẹ lúc còn tại thế. Riêng ta nhận thấy, bình quân cột gia đình của mỗi người có nhiều

đỉnh nhất. Linh hồn nào nhổ xong thì cửa Thiên đàng sẽ tự động mở để vào. Alê! Nào bắt đầu.

Thế là các linh hồn sẵn tay vào việc, nhưng chợt nhận ra không ai có kèm nhổ đỉnh vì lúc này ai cũng chọn mang búa đi theo. Có lẽ theo quán tính khi ở trần gian ai cũng muốn cầm búa nên cảm thấy nó thân quen và an toàn với mình hơn. Cái búa chính là công cụ ưa dùng. Nó đã bao lần đóng đỉnh vào tấm bảng, đang đặt ở ngay đây. Hơn hết, nó chính là bằng chứng mỗi khi ta đóng đỉnh làm đau khổ bạn đời và những người thân trong gia đình mình, cũng như với những người khác.

Nhìn qua hàng kệ lúc này để kiểm cái kèm, nhưng chiếc kệ đã biến mất từ lúc nào. Thế là, thôi thì quẳng chiếc búa ra ngoài, các linh hồn dùng tay, lúc thì dùng răng hoặc bất cứ phần nào trong linh hồn để nhổ các cây đỉnh quái ác này ra. Nước mắt ràn rụa, cả thân thể linh hồn đau đón nhổ từng cái đỉnh, vừa nhổ vừa nhớ lại các lần mình đã đóng vào. Ngày nay trên cửa thiên đàng đang ngày mỗi tăng, đây áp các linh hồn đang cặm cụi nhổ đỉnh... vì nhổ được một cây quá khó và mất nhiều thời gian.

Hình dung cảnh cả gia đình chúng ta sẽ có mặt và lăn lộn nhổ đỉnh ở cửa thiên đàng chắc là phải rùng mình. Vì không ai trong chúng ta cảm thấy hãnh diện và an lòng cả, thôi thì mỗi người hãy dũng cảm vứt bỏ cái búa trong tay ra và cầm chiếc kèm lên, từng ngày nhổ những cây đỉnh mình đã lỡ đóng, cũng như nhổ cả những cây đỉnh mà bạn đời và những người khác đã lỡ đóng vào mình.

“Hãy làm ngay khi chưa quá trễ”

Hãy làm đi, hãy giữ lấy gia đình bằng những chiếc kềm, nhổ ra hết những lời nói và hành động xấu đã gây ra cho nhau, tha thứ cho nhau để không còn những cây đinh nào sót lại trên tấm bảng phần phúc thiên đàng.

Hãy làm đi, hãy làm gương và dành chút thời gian cho con cái, cầm tay dắt chúng bước qua những cám dỗ tội lỗi của thế gian, giúp chúng có niềm xác tín mạnh mẽ vào Đức Giêsu Kitô và qua đó chúng sẽ chỉ biết sử dụng chiếc kềm trong cuộc sống.

Hãy làm đi, hãy dũng cảm vứt bỏ những chiếc búa và quên đi cách sử dụng chúng bằng bất cứ hình thức nào. Chúng ta không ngoảnh mặt nhìn lại chiếc búa đang còn nằm đâu đó trong bóng tối tội lỗi.

GBphanhung #1 Saigon



THÔNG TIN PHONG TRÀO

I. SINH HOẠT & HỘI THẢO LIÊN GIÁO PHẬN:

Trong hai ngày 06 và 07/5/2014 tại nữ đan viện Biển Đức đã diễn ra cuộc họp mặt đại diện PT Cursillo liên giáo phận trong Ấn Sùng và Bình An.

Hiện diện trong hai ngày sinh hoạt và hội thảo có Cha Antôn Hà Văn Minh, LH Cursillo Phú Cường kiêm LH VPĐH/LGP, Cha Gioankim Nguyễn Văn Hinh, LH Cursillo Long Xuyên, Cha Micae Trần Đình Nha, LH Cursillo Cần Thơ và 41 Anh Chị Em lãnh đạo cursillo từ 6 giáo phận (Ban Mê Thuột, Cần Thơ, Long Xuyên, Phú Cường, Sài Gòn và Xuân Lộc).

Trong ngày thứ nhất, hội nghị đã được Cha LH Gioankim giới thiệu về ơn gọi của người lãnh đạo Kitô giáo nói chung và đặc biệt là ơn gọi của người lãnh đạo Cursillo. Mỗi tham dự viên được nhận tập tài liệu do Cha soạn dành riêng cho cuộc họp mặt này, **MỤC VỤ LÃNH ĐẠO TINH THẦN, LÃNH ĐẠO LÀ ƠN GỌI**. Trong dịp này, Cha còn tặng thêm cho mỗi người 2 tập tài liệu của ngài soạn với tư cách là trưởng ban mục vụ giáo dân giáo phận Long Xuyên: **Giới thiệu mô hình đào luyện HÀNG KITÔ HỮU GIÁO DÂN và NGƯỜI GIÁO DÂN THIÊN NIÊN KỶ MỚI, CẨM NANG ĐÀO LUYỆN**.

Sau đó, lần lượt là các bài nói được trình bày và thảo luận nhóm:

- **CHUẨN BỊ MỘT KHÓA CURSILLO** do anh PX. Nguyễn Văn Súc, Trưởng BPV PT Phú Cường;
- **KHÓA CURSILLO** do anh Phêrô Nguyễn Thế Hoàng, Trưởng Khối K3N PT Sài Gòn;
- **NHÌN LẠI CÁC KHÓA CURSILLO CỦA CHÚNG TA** do chị Têrêxa Trần Thị Minh Nguyệt, Thủ quỹ VPĐH/LGP;

đã giúp cho tham dự viên thấu hiểu hơn về mục đích của PT Cursillo và mục đích của Khóa Cursillo mà nhiều giáo phận sẽ tổ chức trong năm nay, đặc biệt PT hai giáo phận Long Xuyên và Ban Mê Thuật tổ chức lần đầu tiên vào tháng 7/2014.

Riêng Cha LH Micae của PT Cần Thơ, vì lòng yêu mến PT và những tông đồ giáo dân cursillista, đã quyết định tham dự (lần đầu tiên với) cuộc họp mặt liên giáo phận. Thật cảm kích biết bao khi thấy Cha khiêm nhường lắng nghe một cách rất chăm chú từng bài nói và tham gia thảo luận cùng các tham dự viên trong nhóm... Những phát biểu ngắn gọn và xúc tích của Cha đã dành cho anh chị em trước khi “đành phải chia tay sớm” để trở về Cần Thơ cho kịp lo mục vụ giáo xứ vào ngày hôm sau...

Trước khi ăn tối, mặc dù không có trong chương trình, Cha LH Antôn cũng đã vui lòng đáp ứng nhu cầu của anh chị em mà chủ tế Thánh Lễ để tất cả có dịp chung lòng tạ ơn Chúa sau một ngày tập trung làm việc...

Sang ngày thứ nhì, sau Thánh lễ do Cha LH Gioankim cử hành, anh chị em lại được Cha LH Antôn giới thiệu về **Tông huấn NIỀM VUI TIN MỪNG** của ĐTC Phanxicô với một số nội dung thiết thực với PT và người lãnh đạo cursillo cần quan tâm để áp dụng vào cuộc sống...

Tiếp theo là phần thảo luận tập trung vào chủ đề **LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRƯỞNG LÃNH ĐẠO HOẠT ĐỘNG HỮU HIỆU?**

Sau mỗi bài tham luận của ba vị Trưởng Trường Lãnh Đạo: anh PX. Nguyễn Thái của Sài Gòn, anh GB. Nguyễn Văn Nghĩa của Phú Cường và anh Gioakim Nguyễn Đức Thành của Xuân Lộc, tham dự viên đã “tha hồ” đặt câu hỏi và chia

sẻ kinh nghiệm... về sinh hoạt TLĐ và vai trò của người lãnh đạo cursillo đối với PT của giáo phận mình...

Cuối cùng, tất cả cùng lên nhà nguyện để Châu Minh Thánh Chúa.

Nhân dịp này, Cha LH Antôn đã chủ sự nghi thức trao rollo cho 10 người hiện diện (trong số 24 anh chị em đã chấp nhận lời mời của VPĐH/LGP mà tham gia trợ tá và làm rollista trong các K3N sắp tới).



II. XIN PALANCA CHO SINH HOẠT PT CURSILLO NĂM 2014:

- Khóa Cursillo de Cursillos tại Phú Dòng: 24-27/06/2014
- Khóa Cursillo giáo phận Long Xuyên: 02-09/07/2014
- Khóa Cursillo giáo phận Ban Mê Thuật: 16-23/07/2014
- Khóa Cursillo giáo phận Sài Gòn: 18-28/09/2014
- Khóa Cursillo giáo phận Bắc Ninh: 13-20/10/2014

III. CHÚC MỪNG CHA PHAOLÔ NGUYỄN QUỐC HƯNG, LINH HƯỚNG PT CURSILLO SÀI GÒN KỶ NIỆM 11 NĂM THỤ PHONG LINH MỤC



2003 - 28/6 - 2014

Nội dung

Lời Chúa	1
Thư Linh hướng	3
Ba niềm vui lớn	
<i>Chia sẻ chứng nhân tại Ultreya 21/06/2014</i>	4
Thơ - Giếng nước đầu làng	8
Thơ - Dấu bình an	10
Làm thế nào để TLĐ hoạt động hữu hiệu	11
Khóa Cursillo	16
Nhóm & Hội Nhóm	28
Tẩy trừ bóng tối	35
Thông tin Phong trào	41
Nội dung	45
Hình ảnh Ultreya 26/4/2014	46



HÌNH ẢNH ULTREYA 26/4/2014





