



LỜI CHÚA
LÀ ĐÈN SỎI
CHO CON BƯỚC
LÀ ÁNH SÁNG CHỈ ĐƯỜNG CON ĐI
(7V 119, 206)

***"Anh em là bạn hữu của Thầy,
nếu anh em thi hành
những điều Thầy truyền dạy"***

(Ga 15,14)

Nội dung :

1. Thư Linh Hưởng	3
2. Vui mừng đón tân Cursillista	5
3. Thầy gọi anh em là bạn hữu	8
4. Bài học cho tình bạn	13
5. Gửi lại em (thơ)	15
6. Niềm vui họp nhóm	17
7. Niềm vui loan báo Tin Mừng	21
8. Màu sắc của tình bạn	25
9. Giọt nước mắt cuối khóa	28
10. Câu chuyện về tình bạn	29
11. Tình Bạn- Bạn Tình	30
12. Hai con đường	35
13. Tôi đi Ultreya PT Saigon	40

THƯ LINH HƯỚNG

*“Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc,
ai gặp được người bạn như thế,
là gặp được kho tàng” (Hc 6, 14)*

Anh chị em Cursilista thân mến,

Trong văn chương, tình bạn đã cho chúng ta những bức thư tuyệt đẹp, trong đó cũng không thiếu những bức thư của các vị thánh, như tình bạn của chị em Têrêsa de Lisieux, của Phanxicô và Clara, đặc biệt của đôi bạn Phanxicô-xaviê và Inhaxiô. Trên đường truyền giáo đến Nhật bản và Trung Quốc, Phanxicô-xaviê đã tuôn trào ngấn lệ khi đọc lá thư của Inhaxiô. Cuộc trao đổi thư từ đã làm cho tình bạn của họ trở nên sinh động, gây phấn chấn cho nhau dù không còn gặp lại nhau nữa. Họ cảm nhận được tình yêu thương nồng hậu của nhau, và điều đó đã giúp Phanxicô can đảm thực hiện cuộc hành trình đầy nguy hiểm và hoàn tất sứ vụ. Chính tình bạn thâm sâu tự cõi lòng đã hình thành những dòng chữ có giá trị vô song, khơi dậy sự sống tinh thần và niềm tin yêu quả cảm.

Tình bạn là một ân huệ Chúa ban, là một “cơ duyên”

Trời cho. Hiều như vậy nên triết gia Platon đã nói: *“Thượng Đế dựng nên các người bạn, và dẫn người bạn này đến với người bạn kia”*. Ông vẫn nghĩ tình bạn là tia chớp huyền bí của thần thánh. Cicéron cũng phát biểu như sau: *“Tình bạn như mặt trời trong cuộc sống chúng ta, là ơn lớn nhất sau sự khôn ngoan mà các thần linh ban cho con người”*. Đúng thế, người ta không thể chế tạo được tình bạn. Sự nảy sinh tình bạn vẫn còn là một bí ẩn. Bỗng dưng một ngày, tình bạn đã có đó, và như vậy, Thiên Chúa đã mở cánh cửa của lòng tôi.

Ngày nay, trong một thế giới bình đẳng và tự do, người ta rất nghi ngại về các cơ cấu như Giáo hội, Quốc gia, gia đình, tổ chức. Vì thế, người ta càng dễ hướng tới tình bạn, vì nó không phải là một cơ cấu, nhưng là dựa trên *tự do lựa chọn* của mỗi người. Chính Chúa Giêsu đã nói: ***“Anh em là bạn của Thầy, chính Thầy lựa chọn anh em ...”*** (Ga 15, 15). Thật vậy, Tình bạn luôn luôn là một sự lựa chọn: ***“Số phận tạo ra cha mẹ, sự chọn lựa tạo nên bạn bè”*** (J. Delile).

Cuộc sống xã hội đầy những ngổn ngang, xáo trộn và biến động, người ta càng phải biết chọn lựa những gì cao quý để làm nên bậc thang giá trị cho đời sống mình. Trong chiều hướng đó, nhiều người cho rằng tình bạn là một trong những giá trị tối thượng. ***“Một trong những sung sướng lớn lao nhất ở đời này là tình bạn, và một trong những sung sướng của tình bạn là có người để ký thác những điều thầm kín”***.

Tháng 10 năm 2014 thật đầy ý nghĩa khi Ultreya là dịp để những người bạn trong khóa 3 ngày 11 & 12 được đón tiếp trong đại gia đình Cursillo Sài Gòn và những người bạn lại có dịp để chia vui sẻ buồn với nhau qua “3 chân kiềng” của phương pháp cursillo trong những ngày hội nhóm tiếp theo.

Mến chúc đại gia đình Cursillo giáo phận Sài Gòn luôn là bạn của chính mình, trung thực và kiên trì trong tình bạn, chung một tấm lòng yêu thương và luôn dành thời giờ cho nhau.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Mân Côi, xin cho chúng con trở nên những người bạn thân thiết trong Chúa Giêsu Con yêu dấu của Mẹ.

Thân mến,

Lm Phaolô Nguyễn Quốc Hưng

Linh hướng PT Cursillo Sài Gòn

Vui mừng chờ đón các tân Cursillista khóa # 11 và khóa # 12

Đã khá lâu, có lẽ hơn nửa năm nay, từ cha linh hướng đến tất cả anh chị em trong Ban Phục Vụ, Trường Lãnh Đạo, Khối Tiền, Khối 3 Ngày, Khối Hậu đều quan tâm, suy nghĩ, lo liệu và cùng nhau làm việc để chuẩn bị chương trình mở khóa Cursillo trong tinh thần vui tươi hân hoan. Mọi người không nề quản khó khăn, cùng hăng say cộng tác với nhau và hết lòng trông cậy vào Thầy Chí Thánh cho khóa được thành công cao.

1. Vui mừng tìm kiếm và lựa chọn ứng viên

Bước khởi đầu là những buổi họp bàn thảo về việc lựa môi trường thích hợp, tìm kiếm và chọn ứng viên có khả năng. Chúng tôi bắt đầu triển khai từ Khối Tiền, công tác tìm kiếm ứng viên theo đúng tiêu chuẩn của Phong trào trong nhiều tháng và kết thúc trước ngày khai khóa 2 tháng. Mỗi người nao nức đi tìm ứng viên, tìm được rồi chúng tôi không muốn mất nhưng hết sức bảo toàn những ứng viên để họ trở thành các Cursillista tương lai.

- **Vui mừng chuẩn bị Ban Điều hành và trợ tá các Ban, chuẩn bị tài liệu và rollo (bài chia sẻ).** Chuẩn bị cho khóa học, trước tiên là Trường Khối Khóa 3 Ngày chuẩn bị một Ban Điều hành khóa, nhóm trợ tá các Ban, chuẩn bị các công việc từ tổng quát đến chi tiết. Mọi người (trong Trường Lãnh Đạo) làm việc với một tinh thần dấn thân cao độ nhằm đạt được kết quả tốt nhất cho các tân Cursillista.

- **Chuẩn bị rollo và sống với rollo mà mình chia sẻ.** Có tất cả 15 rollo. Các rollista (người chia sẻ) thao giảng bài chia sẻ của mình nhiều lần và cố gắng sống tinh thần những điều mình nói để các tham dự viên có thể hiểu và nhìn ra được những trải nghiệm sống của họ.
- **Tĩnh tâm và cầu nguyện,** nhiều tháng trước khi vào khóa, chúng tôi làm Palanca cầu nguyện cho các ứng viên, và 4 tuần cuối, mỗi tuần một lần, tất cả trợ tá các Ban và Ban Điều hành cùng cha linh hướng suy niệm và cầu nguyện theo các chủ đề: cầu nguyện & bác ái, khiêm nhường & phục vụ, hy sinh & vâng phục, hiệp nhất & chứng nhân. Mọi người với tất cả tấm lòng cùng cầu nguyện và dâng khóa 3 ngày lên cho Thầy Chí Thánh.

2. Trợ tá vui mừng dẫn thân phục vụ khóa Cursillo

- Ngày chờ đợi đã đến, chúng tôi mừng đón khóa sinh đến với Khóa 3 Ngày, (khóa nam khai mạc ngày 18. 9 và khóa nữ ngày 25. 9) trong bầu không khí thật đơn sơ nhưng rất vui vì họ đã nghe theo tiếng gọi của Chúa. Họ đã vượt qua mọi khó khăn mọi ngăn cách, họ đến tập trung trong tu viện 3 ngày để phó thác theo ý Chúa.
- **Vui mừng với những chuyển biến của khóa sinh:** những ngày này, Chúa ban ơn đặc biệt cho các khóa sinh, họ đã mở lòng ra để đón nhận Chúa vào, Ngài đã thương đổ muôn ơn phúc đến từng người, làm cho họ thay đổi thật nhanh chóng. Tôi cảm nhận được rất rõ sự thay đổi trên khuôn mặt, ánh mắt và cử chỉ của nhiều người. Chúng tôi vô cùng xúc động và vui mừng vì Chúa đã chọn anh chị em khóa sinh và họ nghe theo tiếng gọi của Ngài.

- **Cảm nghiệm của khóa sinh** làm cho tôi rất vui sướng. Đây cũng chính là giây phút đánh động lòng tôi. Nhiều khóa sinh đã phát biểu cảm nghiệm của mình sau khi tham dự khóa Cursillo, những cảm nghiệm rất chân thành, quyết tâm đem Chúa đến cho người khác, cam kết thay đổi một cuộc sống mới với tâm hồn đầy Thánh Thần Chúa.

3. Vui mừng chờ đón các tân Cursillista sống ngày thứ Tư

- Niềm vui chờ đợi các tân Cursillista bắt đầu từ 6 tháng trước, trải dài trong cả quá trình chuẩn bị và thời khắc bắt đầu trở về môi trường sống thường ngày là đỉnh điểm của một giai đoạn ao ước có những tân Cursillista sống Ngày thứ tư với Chúa và anh chị em, những người có trong đời sống của mình.
- Thật vậy, tôi vui mừng vì Phong trào đã hướng dẫn các tân Cursillista có một đời sống Nên Thánh, biết sống kết hiệp mật thiết với Chúa, biết kiểm soát lương tâm mỗi ngày, mỗi tuần, có phương pháp làm muối men môi trường mình đang sống. Tôi rất vui mừng với họ, vì theo kinh nghiệm của tôi, mỗi ngày thực hiện những điều Phong trào dạy là họ được sống gần Chúa hơn, mỗi ngày họ cảm nhận được Chúa yêu thương hơn và họ mong muốn yêu Chúa nhiều hơn, qua đó yêu mến những người sống chung quang minh nhiều hơn.

Đó là niềm vui lớn nhất của tôi và cũng là niềm vui của các tân Cursillista. Đó là ý nghĩa của niềm vui đón chờ và chúc mừng các tân Cursillista sống ngày thứ Tư.

PX Nguyễn Thái, trưởng Trường Lành Đạo

THẦY GỌI ANH EM LÀ BẠN HỮU

Gioan - Phaolô Nguyễn Văn Trí, FVP

Vâng! Thầy đã gọi chúng ta là bạn hữu của Thầy. Một chủ đề như là sự trùng hợp trong thánh ý nhiệm màu của Thiên Chúa. Trùng hợp là vì Phong trào Cursillo Sài Gòn vừa đón nhận thêm 67 tân Cursillista. Chúng ta cùng hân hoan chào đón và chúc mừng quý anh chị đã đáp lại tiếng Chúa mời gọi để trở nên bạn hữu, và cộng tác với Ngài trong công cuộc làm dậy men Tin mừng trong thế giới hôm nay.

Với lòng quảng đại của Thiên Chúa, chúng ta được sống trong niềm phúc làm con của Người, làm bạn hữu của Đức Giê-su. Và để hiểu được ý nghĩa ân phúc là bạn hữu của Đức Giê-su, chúng ta sẽ tìm hiểu một vài khía cạnh như: tình bạn hữu của Thầy và trò được diễn tả trong bữa tiệc ly; từ đó, chúng ta sẽ nhận ra được tình bạn của chúng ta với Chúa trong Khóa 3 Ngày; đồng thời, tình bạn hữu đó cần được thể hiện trong ngày Thứ Tư. Chúng ta hãy cùng nhau đào sâu những khía cạnh trên.

Tình bạn hữu của Thầy và trò trong bữa tiệc ly

Trong một khung cảnh thật thiêng liêng và thật ấm nồng tình Thầy trò, giữa Chúa Giê-su cùng các môn đệ là bữa ăn mà Đức Giê-su sẽ nói lời từ biệt. Trong bữa ăn này, Đức Giê-su cùng các môn đệ gần như không có một khoảng cách nào, vì giờ đây, Thầy đã trở nên người phục vụ (x. Ga 13, 1-20), và các môn đệ đã được nâng lên một tầm cao mới: “Thầy gọi anh em là bạn hữu” (Ga 15, 15). Tuy nhiên, bữa ăn này cũng là bữa tiệc của sự chia ly. Chia ly vì Thầy không còn hiện diện cùng các môn đệ trên trần gian nữa. Thầy sẽ phải thực hiện

sứ mạng mà Chúa Cha trao phó – chết đi cho con người được sống.

Bữa tiệc mang lại cho chúng ta nhiều dấu ấn. Thầy biết trước mọi sự. Thầy biết là Thầy sẽ trở về cùng Chúa Cha. Và Thầy cần có những người bạn để cộng tác và để tiếp tục sứ mạng của Thầy. Vì thế, Đức Giê-su nói “Thầy gọi anh em là bạn hữu” không đơn thuần chỉ là một lời xác minh tình bạn giữa Thầy và trò nhưng mở ra một ý nghĩa mới.

Nếu như, các môn đệ chỉ là tôi tớ, thì các ông cũng chỉ là công cụ để Thầy thực hiện công việc của mình. Nhưng không, Đức Giê-su lại dành cho các môn đệ một vinh dự lớn lao hơn, trở nên người bạn đồng hành, cùng cộng tác, cùng chia sẻ, cùng thực thi sứ mạng, và cùng tâm sự với nhau... (x. William Barclay, *Tin mừng theo thánh Gio-an*, Tôn Giáo, 2008, p. 386). Đó là vinh phúc của các môn đệ và vinh dự của mỗi người chúng ta.

Chúng ta cũng được mời gọi cùng một thể thức như các môn đệ, trở nên bạn hữu của Đức Giê-su. Vậy, mỗi người chúng ta đã cảm nghiệm được tình bạn đó như thế nào trong Khóa 3 Ngày?

Tình bạn hữu trong Khóa 3 Ngày

Nói đến Khóa 3 Ngày, có lẽ không một cursillista quên được những giây phút hồng phúc đó. Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, nhưng lại cho chúng ta cảm nghiệm sâu sắc tình yêu của Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa trong Khóa 3 Ngày thật khó diễn tả thành lời. Hình ảnh của cha linh hướng hết lòng vì khóa; trợ tá luôn phục vụ hết mình trong vui tươi; và có biết bao người trên thế giới đang cầu nguyện cho chúng ta...

Từ đó, chúng ta thấy Thiên Chúa không còn quá cao vời để cho ta chiêm ngưỡng từ xa, nhưng là một Thiên Chúa rất gần gũi: hiện diện bên cạnh con người, chung chia kiếp nhân sinh. Và quả thật: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4, 8) như chính thánh Tông đồ Gioan cảm nghiệm và thốt lên trong thư của ngài.

Trong Khóa 3 Ngày, chúng ta được sống tình thân mật với Chúa và chỉ có Chúa với chúng ta mà thôi. Chúng ta không thể nào quên được lời mời gọi trở về qua dụ ngôn “Người Cha nhân hậu”, lời mời gọi mà làm cho lòng chúng ta không thể nào còn tự cao, tự đại về chính mình mà ngược lại là tấm lòng thống hối ăn năn thật sự để được trở về cùng Chúa. Chúa đã mời gọi chúng ta trở về với Chúa, trở về với thăm sâu cõi lòng của mình để nhận ra tình yêu của Ngài.

Khóa 3 Ngày là những giây phút thật khó quên, vì Chúa đã đến và ở với chúng ta thật sự. Thiên Chúa từ chốn trời cao nay đã hiện diện và trở nên bạn hữu của chúng ta qua từng ánh nhìn cảm thông, lòng tha thứ và sự chia sẻ. Nhờ đó, chúng ta gặp được Chúa và sống kết hợp mật thiết Ngài.

Giây phút chiêm ngắm Thánh Thể làm cho chúng ta dâng trào lòng cảm mến tri ân vì sự hiện diện của Chúa rất gần và Chúa với ta trở nên một. Giây phút đó, mỗi người chúng ta sẽ có những tâm tình riêng nhưng chắc chắn một điều là chúng ta thấy thật dễ dàng thừa lên cùng Chúa nỗi niềm tâm sự của mình. Nếu như, chúng ta chỉ nhìn Chúa là một vị vua, là người cai trị thì có lẽ không ai dám thừa lên cùng Ngài, nhưng Chúa nay đã trở nên người bạn cho ta tâm tình, thì thực sự Ngài chính là nguồn an ủi, nguồn sống và là ánh sáng soi chiếu cuộc đời của ta.

Chúng tôi thiết nghĩ, Khóa 3 Ngày như là một lời mời gọi chúng ta lên núi để Chúa tỏ mình và Chúa củng cố niềm tin cho các môn đệ xưa và cũng cho chính chúng ta hôm nay. Và trong cuộc biến hình đó (x. Mt 17, 1-13), Chúa đã cho chúng ta chìm ngập trong vinh quang của Ngài. Nhưng chúng ta không chỉ sống trong những giây phút vinh quang hiện tại trên núi mà thôi, chúng ta cần phải xuống núi, sống với đời sống thường ngày, đối diện với tất cả của kiếp sống nhân sinh.

Như thế, Khóa 3 Ngày là thời gian mà chúng ta được Chúa dẫn lên núi, còn Ngày Thứ Tư chính là ngày chúng ta bước xuống núi khi đã được tràn đầy vinh quang của Chúa và đã được Chúa củng cố niềm tin và sống tình thân mật với Chúa. Vậy, trong Ngày Thứ Tư, chúng ta sẽ phải làm gì để xứng đáng với ân phúc được Đức Giê-su gọi là bạn hữu của Ngài?

Tình bạn hữu của Chúa trong ngày Thứ Tư

Mỗi người cursillista chúng ta đều đã được sống tình bạn hữu với Chúa trong những ngày dự Khóa. Sống những giây phút bên Chúa thật mặn nồng, thật hạnh phúc vì được đắm mình trong đại dương tình yêu của Chúa. Tuy nhiên, đời sống của chúng ta không phải dừng lại ở đó mà là cả một hành trình kéo dài trong đời sống thường ngày, mà Phong trào gọi đó là sống Ngày Thứ Tư.

Chúng ta được Thầy Chí Thánh chọn và gọi một cách đặc biệt. Có lẽ mỗi người trong chúng ta ai cũng dễ dàng cảm nhận được. Những ân phúc của Chúa, chúng ta không thể giữ riêng cho mình mà cần phải được chia sẻ và chia sẻ bằng cách nào là tùy vào môi trường dân thân của từng người trong chúng ta. Một điều chắc chắn là Chúa muốn chúng ta làm sứ giả, làm người được sai đi vào lòng thế giới như lời khẳng định của

Công Đồng Vaticano II trong Sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của Giáo hội *Ad Gentes*: “Tự bản tính, Giáo hội lữ hành là người được sai đi” (*Ad Gentes* số 02).

Vì thế, với tư cách là người Ki-tô hữu trưởng thành, chúng ta được mời gọi trở nên những nhân chứng sống động với một tinh thần phục vụ trong yêu thương (tinh thần trợ tá), để từ nơi chúng ta làm cho thế giới đầy men yêu thương.

Sống Ngày Thứ Tư là cả một cuộc lữ hành kéo dài. Trong cuộc lữ hành này, chúng ta sẽ đối diện với rất nhiều khó khăn thử thách trước mắt. Nhưng trong niềm tin tưởng có sự hiện diện của Đức Giê-su là Thầy và là bạn thì không có khó khăn nào mà chúng ta không thể vượt qua được. Tin tưởng như thế, chúng ta sẽ sống Ngày Thứ Tư trọn vẹn và sinh hoa kết quả một cách dồi dào.

“Thầy gọi anh em là bạn hữu” là một hồng ân cho mỗi người chúng ta. Chúa đã cho chúng ta trở nên bạn hữu của Ngài để ta cộng tác với Ngài trong chương trình cứu độ. Mỗi người chúng ta hãy thắt chặt tình bạn giữa ta với Chúa, bằng chính đời sống Tin mừng nơi những người chúng ta tiếp xúc, ngõ hầu chúng ta kín múc mọi ơn lành của Ngài và làm cho ơn Chúa sinh hoa kết quả trong Ngày Thứ Tư.

Một vài dòng cảm nghiệm như là lời chia sẻ cùng tất cả quý anh chị trong đại gia đình Cursillo Sài Gòn của đại hội Ultreya tháng 10. Nguyên xin Thiên Chúa ban muôn vàn hồng ân trên cha linh hướng cùng tất cả quý anh chị. Xin cho tình bạn của Đức Giê-su với chúng ta ngày càng thêm mặn nồng, để tình bạn hữu trong đời sống tự nhiên chúng ta cũng mặn nồng như thế. Xin Chúa đồng hành với mỗi người chúng ta trong Ngày Thứ Tư. Và xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta.

Bài học cho tình bạn



Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ mười sáu. Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng, chú lại

thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn. . .

Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình:

- Chán quá đi. . . Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn. . . !!!

Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cúi xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thành linh, con sò bỗng cất tiếng nói:

- Bạn ơi. . . Hãy thả tôi về với biển. . . Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình. . . Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên. . . !!!

Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói:

- Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng. . . hãy cho ta một lời khuyên trước đi. . . Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây!

Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng:

- Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đây đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vại màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi. . .

Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào. . . Chú còn mãi suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nói. . .

Đức Hoàng sưu tầm

GỬI LẠI EM

Gửi lại em tình yêu Thầy Chí Thánh
Thấm vào đời em quá đổi lạ lùng,
Như “Thiên tình ca” từ thuở hồng hoang,
Được thêu dệt bằng cung từ ánh sáng.

Ngài nhẹ hôn em giữa đêm trường thanh vắng,
Thủ thi bên tai chuyện vắn chuyện dài,
Kể em nghe: những hạnh phúc, chông gai
Trên hành trình chiều nay em đoan hứa.

Từ hôm nay em sẽ là hạt lúa
Mọc nát đi trong đất lạnh âm u,
Để trở bông, thành trái ngọt đầu mùa,
Biển dâu sẽ xanh lên ngàn mơ ước.

Gửi lại em Khóa 3 Ngày rạo rức,
Từng vòng tay ôm kín mộng bình an.
Giọt nước mắt, lời sám hối muện màng,
Trước Thánh Thể, tình yêu thành giọt lệ.

Gửi lại em chút tâm tình nhỏ bé,
Palanca lấp lánh vạn hy sinh,
Hãy giữ nhé em, giữ chặt bên mình!
Làm hành trang trên nẻo đường hò hẹn.
Đêm Agapê lung linh ánh nến,
Chúa tỏ tình bằng khúc nhạc bi thương:
"Thầy yêu chúng con lời ai nói cho cùng..."
Con mặn chát một tình yêu vàng úa.
Em hãy nhớ một bàn tay nắm Chúa,
Bàn tay kia giữ chặt tình nhau.
Đường trần gian dù mưa nắng dãi dầu,
Hãy nắm chặt bàn tay nhau em nhé!

Phaolô Nguyễn-thế-Hùng

(riêng tặng Khóa #11 và Khóa #12 TGP SAIGON)

Niềm vui họp nhóm

Kính thưa Cha Linh Hướng cùng quý anh chị Cursillista,

Tôi tên Têrêsa Nguyễn Thị Tuyết Ngân, đã tham dự khóa #10 Sài Gòn tháng 10 năm 2013, hiện vào Nhóm thân hữu của người bảo trợ là Nhóm Don Bosco.

Tôi là người đạo gốc, có cha mẹ là người ngoan đạo, truyền cho con cháu đời sống đức tin, đọc kinh đi lễ sốt sắng. Các thành viên trong đại gia đình đều thuận lợi về mọi mặt, chúng tôi thấy tạm “ổn”.

Khi tôi được về hưu, không phải quay cuồng với công việc nữa, tôi lại cảm thấy đời sống của mình trống rỗng, nghèo nàn, và tôi khao khát một đời sống thiêng liêng phong phú, sống động chứ không thể khô khan như thế này nữa. Nhưng tôi chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Một thời gian dài tôi cứ loay hoay, thất vọng thì khóa 3 ngày Cursillo tổ chức, tôi đã được tham dự.

Sau khi tham dự K3N, phải nói, tôi tràn ngập ân sủng, lòng đầy niềm vui. Tôi đã mang tinh thần hân hoan và phục vụ ấy vào đời sống hằng ngày trong gia đình của mình. Sự phấn khích cũng giúp tôi làm mới hơn con người cũ của mình được chút ít nhưng cũng không lâu dài rồi nhanh chóng trở lại con số không.

Tôi hiểu rằng mình phải học tập và rèn luyện nền tảng Người Kitô Hữu đích thực. Tôi đã chú ý đến việc chia sẻ trong Nhóm Thân Hữu và Nhóm Ultreya. Vậy nên tôi cầm cuốn Chỉ Nam Cursillista lên và đọc nghiên ngẫm phần

Phụ Bản A về mục Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo. Quả thực tôi thấy rất hay nhưng khó. Nên khi phải trả lời những câu như: “Những phương cách thiêng liêng nào đã giúp tôi thăng tiến đời sống đạo trong tháng qua?” Và nhất là câu: “Tôi đã cảm nhận rõ ràng nhất về sự hiện diện của Đức Kitô khi nào và ra sao?” thì tôi tự cho qua.

Thật vậy, nhiều người chia sẻ họ gặp gỡ Chúa trong Thánh Lễ, khi Rước Lễ, trong Châu Thánh Thể thì tôi cho là tất nhiên vì các chị là những người có bề dày đời sống thiêng liêng. Nhưng khi một chị kể rằng từ khi có dịp đi lễ sáng trong sự tĩnh lặng của buổi sớm mai, chị đã gặp gỡ được Chúa Kitô. Còn chị khác thì gặp gỡ khi chị đọc kinh Mân Côi. Lúc ấy tôi bắt đầu tự hỏi tôi cũng đi lễ sáng sớm, cũng đọc kinh Mân Côi, nhưng tôi đâu được gặp Ngài? Đến khi một bạn trẻ nói rằng, bạn đã gặp Chúa Kitô khi bạn yếu đuối, thì thật sự đánh động tôi. Tôi nhận ra mình đã gặp Chúa trong tình huống như vậy. Cảm ơn người bạn tuy trẻ nhưng có tâm hồn thật sâu sắc. Hoặc lời góp ý của một chị là “hãy xét mình hằng ngày” làm tôi phải suy ngẫm.

Chính trong giờ chia sẻ quý báu, tôi đã được chạm đến thâm sâu của tâm hồn người chị em đang chân thành trải lòng ra với Chúa. Điều này rất cần thiết cho việc thao luyện tâm hồn tôi.

Tôi hiểu rằng liệt kê những cam kết (đọc kinh, đi lễ, viếng thánh thể...) rất dễ, nhưng không thể chỉ có số lượng mà tôi cần cầu nguyện sâu lắng, chân thành và phó thác hơn để đón nhận ý Chúa và thi hành Thánh ý của Ngài.

Tôi tiếp tục sốt sắng tham gia lớp Kinh Thánh cầu nguyện và ca đoàn của Giáo Xứ, để hiểu biết thêm về Chúa và ca ngợi Ngài.

Trong giờ chia sẻ, mọi người đều đưa ra kế hoạch hành đạo của mình. Phần tôi, mục tiêu nhỏ bé của tôi mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới, đó là làm sao cho những người thân trong gia đình tôi, cả đại gia đình nữa, rũ bỏ tư tưởng “ồn” xưa cũ làm ngăn trở ân sủng của Chúa mà biến đổi đời sống và đón nhận Ngài.

Như vậy, tôi phải biến đổi chính mình trước. Trong đời sống hằng ngày, tôi cố gắng đặt lòng mến của mình vào công việc đời thường với sự yêu thương, tận tụy, nhẫn nại hơn. Con người của tôi hôm nay tuy chưa đạt được gì nhiều, nhưng đã “mới” hơn so với con người hôm qua một chút. Đây là một tiến trình rèn luyện cần kiên trì mà không ít lần tôi cảm thấy thất bại. Tuy nhiên, tôi được ơn khích lệ là những thay đổi nhỏ này đã được người thân đón nhận, tôi được yêu mến hơn.

Đến với nhóm Thân Hữu, chúng tôi còn được cùng nhau tìm hiểu các tài liệu như cuốn “Những người môn đệ Chúa sai đi – nhận ra Thánh Ý Chúa”. Có sự chuẩn bị, cùng nhau trao đổi, và được hướng dẫn thì chúng tôi thấy hiểu thấu đúng đắn tư tưởng mà tài liệu muốn truyền tải.

Nhờ những lần họp nhóm thân hữu mà tôi quen biết chị em nhiều hơn. Chỉ cần bước vào không gian của nhóm là mình cảm ngay được mình là một thành viên của một gia đình đầy ắp yêu thương dù chưa kịp nói chuyện. Chưa kể là có thêm bạn tâm đầu ý hợp, sẵn sàng chia sẻ, nếu bận rộn, chỉ cần “a lô” với nhau cũng đủ ấm áp. Ai chưa có dịp đi dự nhóm

Ultreya hãy đi để cùng dâng giờ cầu Thánh Thể linh thiêng trang trọng. Và từ cười đến cười khi Cha linh hướng cất lời, nhớ mãi điều Cha nhắn nhủ.

Từ khi dự K3N đến nay là tròn một năm, hiện tôi đang ở giai đoạn đầu của một chặng đường dài trên hành trình rèn luyện đức tin. Nên khi chị trưởng nhóm yêu cầu tôi có bài chia sẻ về đề tài này, lẽ ra theo tính cách bình thường của mình, tôi không dám nhận, nhưng tôi đã không từ chối vì tôi muốn nói lời “xin vâng” như các thành viên trong nhóm luôn sẵn sàng khi Chúa mời gọi. Dù bản thân chưa thu được hoa trái dồi dào, nhưng niềm vui họp nhóm trong tôi là thật. Và tôi cũng muốn tỏ lòng tri ân với người bảo trợ đã nhắn nại giới thiệu tôi đến phong trào Cursillo.

Một việc bất ngờ đã đến với tôi, con gái út của tôi đã đề nghị hai mẹ con cùng cầu nguyện trước khi viết bài. Kế đó, cháu đã đồng ý đọc bài Phúc Âm trong giờ kinh tối của gia đình, dù trước đó cháu khá miễn cưỡng. Thật là một phần thưởng mà Chúa đã ban cho tôi ngay lúc tôi đang soạn bài này.

Chúa đã ban cho tôi quá nhiều ân sủng trong đời. Tôi nhận thấy bản thân mình cần cầu nguyện liên li hơn nữa: “xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài, xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài”. Và chắc chắn Chúa sẽ ban cho tôi. Từ đó, tôi từng bước trở thành khí cụ của Chúa để đi loan báo Tin Mừng và phục vụ tha nhân, bằng cách “một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy tha nhân”.

Cảm ơn Cha và quý anh chị đã lắng nghe.

Têrêsa Nguyễn Thị Tuyết Ngân

NIỀM VUI LOAN BÁO TIN MỪNG



Tôi xin chia sẻ niềm vui được trải nghiệm trong việc Loan Báo Tin Mừng.

Khi tham dự Khoá 3 Ngày Cursillo, tôi được Thầy Chí Thánh Giêsu mở cho tôi một lối nhìn mới, qua tinh thần dẫn thân phục vụ đầy hy sinh của các anh chị trợ tá, tôi bỗng nhận ra mình vẫn còn sống quá ích kỷ, quá thụ động, không quảng đại cho đi thời gian, công sức, tiền của mà Chúa đã ban cho tôi. Thế là từ đó trong tôi ý muốn ra

đi phục vụ càng lúc càng mạnh mẽ, và tôi đã tích cực tham gia trợ tá các Khoá 3 Ngày.

Nhưng Ý Chúa thật nhiệm màu. Tôi được Chúa dạy dỗ để rồi đưa tôi đến một cánh đồng xa xôi cho tôi gặt, để ứng nghiệm Lời Chúa mà tôi được đánh động qua câu Tin Mừng thánh Mt 9, 37 “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại thiếu...”. Tôi cùng với một số anh chị em cursillita trong Nhóm thân hữu cùng ra đi. Cánh đồng mà Chúa muốn chúng tôi gặt hay đúng hơn là đến để Phúc Âm Hoá môi trường đó chính là các xã, các ấp vùng sâu, thuộc huyện Cần Giuộc, đến những nơi này là cả một sự thách đố với Nhóm chúng tôi. Vì nơi đây đa phần là những người theo đạo Cao đài, Phật giáo, Hòa Hảo, và thờ ông bà,

còn đạo Công Giáo cũng có nhưng họ sống rải rác khắp nơi như những con chiên lạc. Vì nơi đây chưa có chủ chăn, chưa có một ngôi nhà thờ nào nên chưa được chính quyền Huyện Cần Giuộc chấp nhận. Tôi cảm nhận những người dân ở đây đang sống trong bóng tối, sống lầm than vất vưởng không người chăn dắt. Người dân ở đây rất nghèo. Đàn ông đa số không có công ăn việc làm, thường hay tụ tập uống rượu để từ sáng sớm, say xỉn suốt ngày, nên sinh nhiều bệnh tật trong thân xác, người vợ thì chán nản chồng, không tôn trọng, hết yêu thương, bỏ chồng bỏ con ra đi. Có những đứa con còn bé phải theo mẹ rời cha, chỉ vì nhà quá nghèo không có tiền sửa lại nền nhà cho gia đình sinh hoạt, vì họ ở trong vùng đất mà triều cường hay lên, nước ngập khắp nhà, khi nước rút thì nền nhà lầy lội vì bùn lún tới mắt cá chân. Ông chồng đành bắt lực nhìn vợ con ra đi.

Tôi chứng kiến có người ăn uống rất kham khổ, vì không có thức ăn, nên họ chỉ ăn toàn cơm không và nói vui là “tui ăn cơm chay quen rồi”. Có người nấu cơm, lúc cơm sôi, chắt lấy nước cho tí muối vô, để làm canh. Không thể kể hết những khốn khó của người nghèo mà có tiếp cận chúng tôi mới hiểu được thế nào là “Chúa chạnh lòng thương”. Hàng tuần chúng tôi đến viếng thăm, an ủi, tặng quà cho họ bằng những thứ nhu yếu phẩm, quần áo cũ, sách vở, thuốc men, lợp lại mái nhà, vách lá đã thủng, rách nhiều nơi, làm lại cái nền nhà cho cao ráo chắc chắn, xây lại ngôi nhà bị sập vì mưa to gió lớn v. v...

Và từ đó chúng tôi đi vào mục tiêu là nói với họ: Thiên Chúa đã đoái nhìn đến nỗi khổ của bà con, đã yêu thương anh em và chúng tôi là những người được Chúa đánh động đến

giúp bà con. Chính quyền địa phương cũng xác nhận việc làm của chúng tôi đã giúp cho họ bớt đi gánh nặng xã hội, nên dành nhiều thiện cảm với Nhóm chúng tôi, vì thế để chúng tôi tự do hoạt động. Và rồi dần dần chúng tôi chia thành nhiều điểm, mỗi điểm có hai ba người. Chúng tôi giúp người dân nơi đây học giáo lý dự tòng, chia sẻ với họ cảm nghiệm về Lời Chúa trong Tin Mừng, làm chứng về Chúa đang sống đang hoạt động qua việc làm chúng tôi, và nhất là giúp họ nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện với họ, làm cho họ biến đổi từng ngày, bớt uống rượu, bớt say xỉn, có công việc làm, ban cho họ niềm vui, sự bình an, nhất là với niềm tin ơn Cứu độ sẽ đến với họ. Họ sung sướng vì biết mình là con cái Thiên Chúa. Họ bỗng yêu thương người lối xóm hơn. Chính nhờ tin vào họ là anh em cùng một Cha trên trời, nên nhắc nhở nhau sống thánh thiện hơn để làm sáng danh Chúa, để cùng gặp nhau trên thiên đàng. Họ như một tờ giấy trắng được vẽ lên hình ảnh đẹp về Thiên Chúa là Tình Yêu.



Và thật đơn sơ họ cứ gọi chúng tôi là Chúa mỗi khi nhắc đến: *Sao hôm nay Chúa đến trễ vậy? Nghe Chúa đến tụi tôi mừng lắm.* Hoặc nhờ gạo Chúa cho mà tụi tui hết lo đói nữa. v. v. . rất dễ thương. Vì vậy, dù mưa, dù nắng, hàng tuần chúng tôi vẫn cứ



hai người một trên chiếc xe hai bánh chạy trên những bờ đê, bờ ao nhỏ hẹp, trơn trượt gồ ghề cũng không làm chúng tôi nản chí.



Cứ mỗi mùa Giáng sinh, Phục sinh, những người thợ gặt không chuyên của Nhóm Dẫn Thân chúng tôi đem vào kho lẫm của Hội Thánh Chúa một số hạt giống. Lạ lùng thay chính những hạt giống này lại nhanh chóng trở sinh nhiều hạt giống khác, như men trong bột được dậy lên mạnh mẽ nhờ những anh chị em tân tòng này kéo theo nhiều dự tòng khác đến để nghe chúng tôi kể chuyện về Ba Ngôi Thiên Chúa. Đó chính là động lực giúp anh chị em Nhóm Dẫn Thân chúng tôi càng ngày càng tích cực và hăng hái hơn trong công tác Giáo dân Hành Động này.

Têrêsa Nguyễn thị Liên



Màu sắc của tình bạn



Xưa rất là xưa, khi màu sắc của thế giới đã được phân chia. Tất cả tranh cãi nhau, ai cũng cho mình là màu đẹp nhất, quan trọng nhất, hữu dụng nhất.

Xanh lá cây nói:

"Rõ ràng tó là quan trọng nhất. Tó là màu của sự sống, của hi vọng. Tó được chọn cho cỏ cây, hoa lá. Không có tó, các loài động vật sẽ chết hết. Nhìn những vùng đồng quê kia kìa, rồi các cậu sẽ thấy tó quan trọng như thế nào."

Xanh dương cắt ngang:

"Cậu chỉ nghĩ về đất đai thôi, hãy nghĩ về bầu trời và biển cả. Nước là sự sống và được tạo bởi những đám mây kia. Bầu trời tạo khoảng cách, hòa bình và sự yên tĩnh. Không có tó, cậu chẳng là gì cả."

Màu vàng lắc đầu:

"Cả hai cậu đều nghiêm trọng quá. Tó mang tiếng cười, sự hân hoan và ấm áp đến thế giới này. Mặt trời màu vàng, mặt trăng màu vàng, cả các vì sao cũng màu vàng nốt. Mỗi khi nhìn một bông hoa hướng dương như là cả thế giới đang cười. Không có tó hả, sẽ chẳng có sự vui tươi."

Màu cam la lớn:

"Tó là màu sắc của sức khỏe và sự mạnh mẽ. Tó có thể hiếm nhưng quý giá, tó tạo ra những thứ cần thiết cho con người. Tó mang những sinh tố quan trọng nhất. Thử nghĩ về cà rốt, bí đỏ, cam, xoài, và đu đủ xem. Tó không ở ngoài suốt ngày, nhưng khi tó xuất hiện lúc bình minh hay hoàng hôn, vẻ đẹp của tó hấp dẫn đến nỗi chẳng ai nghĩ đến các cậu."

Màu đỏ không chịu nổi nữa và hét to:

"Tó mới là người đứng đầu đây nè. Tó là máu - máu của sự sống! Tó là màu của nguy hiểm và dũng cảm. Tó sẵn sàng đấu tranh cho mục đích của mình. Tó mang lửa và máu. Không có tó, cả thế giới này sẽ trống trải như mặt trăng ấy. Tó, màu của tình yêu nồng cháy, của hoa hồng đỏ thắm, của ngọn lửa mãnh liệt."

Màu tím đứng dậy và trịnh trọng nói:

"Tó là màu của hoàng gia và sức mạnh. Các vị vua, thủ lĩnh hay các giám mục luôn luôn chọn tó vì tó là biểu tượng của quyền lực và sự khôn ngoan. Người ta không hỏi tó! Họ chỉ lắng nghe và tuân theo."

Cuối cùng màu chàm lên tiếng, nhỏ nhẹ hơn nhưng màu khác, nhưng với sự cứng rắn hơn trong từng lời nói:

"Coi tó đây. Tó là màu của sự im lặng. Khó có thể nhận ra tó, nhưng nếu không có tó, tất cả các cậu đều trở nên nông cạn. Tó tượng trưng cho suy nghĩ và phản xạ, lúc tảng sáng hay về chiều và màu nước thắm. Các cậu cần tó cho sự cân bằng và tương phản, trong cầu nguyện và sự hòa bình."

Và như vậy mỗi màu sắc quả quyết màu của mình là đẹp nhất. Họ tranh cãi lớn hơn và lớn hơn. Đột nhiên, một tiếng sét bất chợt vang lên. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Các màu sắc run rẩy, xích lại gần nhau để bớt sợ.

Giữa lúc sấm sét ầm ỹ, mưa lên tiếng:

"Lũ màu sắc các người thật ngu ngốc, đấu đá lẫn nhau để chứng tỏ mình nổi trội hơn những kẻ khác. Các người không biết rằng mỗi một cá thể được tạo ra bởi một lý do đặc biệt, duy nhất và khác biệt ư? Hãy nắm lấy tay nhau và đến đây."

Làm theo lời của mưa, các màu sắc liên kết lại và nắm lấy tay nhau.

Mưa tiếp tục:

"Bắt đầu từ bây giờ, khi trời mưa, mỗi màu sắc sẽ trải dài dọc bầu trời trong một chiếc vòng lớn để nhắc nhở các người nên chung sống với nhau trong hòa bình. Cầu vòng là sự hiện diện của hi vọng cho ngày mai."

Và như vậy, cứ mỗi khi mưa tạnh, cầu vòng lại xuất hiện để nhắc chúng ta nhớ và cảm ơn đến những người khác.

Đức Hoàng sưu tầm



GIỌT NƯỚC MẮT CUỐI KHÓA.

Anh bước lên đọc lời đọan hứa và nhận SỰ VỤ LỆNH.

Cuối nhà châu, chị lau vội những giọt nước mắt lăn dài trên mặt, những giọt nước mắt hạnh phúc và tri ân...

Và nước mắt tôi cũng lăn theo.

*Ghi lại cảm xúc vội vàng.
Mến tặng anh Tâm và chị Yến.*

*Có những giọt nước mắt,
Nhòe tím cả giờ châu,
Có những giọt nước mắt,
Sươi ảm cả địa cầu.*

*Anh bước lên nói lời đọan hứa,
Án sủng về ngáp ứa trong tim.
Nhìn anh, Chúa bỗng lặng thinh,
Hình như Chúa cũng như em nghẹn ngào.*

*Những gì anh già biệt,
Để tìm lại bình an,
Là những gì tha thiết,
Một đời em khẩn van*

*Anh bước lên đôi mắt rực sáng,
Em dõi theo lòng nặng tin yêu.
Ngoài kia vẫn vũ mưa chiều,
Sao hồn con ảm trầm điều Chúa ơi!*

*Trên nẻo đường phục vụ,
Từ nay em có anh,
Đường trần gian mây phủ,
Đã nắng ảm trong lành.*

*Anh nhớ nhé, một tay nắm Chúa,
Bàn tay kia là của muôn người.
Uơm cho xanh những nụ đời,
Hạnh phúc như gió biển khơi tràn về.*

Phaolô Nguyễn-thế-Hùng

Câu Chuyện Về Tình Bạn



Xưa có một hai người bạn rủ nhau đi buôn qua sa mạc. Vì bị lạc hướng, họ tranh cãi với nhau. Không kiếm chế được sự bực tức và tuyệt vọng, một người đã tát vào mặt người kia. Người bị đánh rất đau không nói gì, chỉ viết một dòng lên trên cát: "Hôm nay người bạn rất thân đã tát tôi".

Họ tiếp tục đi và đến được ốc đảo có một hồ nước lớn. Người bạn bị đánh vì vội vàng xuống tắm rửa và bị trượt chân té. Người kia vội vàng nhảy xuống cứu anh ta lên. Khi mọi sự đã qua, người bạn lúc trước bị đánh đã khắc một dòng chữ lên trên một phiến đá: "Hôm nay người bạn thân nhất đã cứu tôi".

Người bạn còn lại ngạc nhiên hỏi: "Sau khi tôi đánh anh, anh viết trên cát, bây giờ anh lại viết trên đá. Tại sao vậy?"

Người kia mỉm cười đáp: "Khi một người bạn làm ta đau, hãy viết lên cát để ngọn gió của sự tha thứ thổi qua mang nó đi cùng. Còn khi bạn làm cho ta một điều tốt, hãy khắc nó lên đá để nó bền vững dài lâu"

Nghe thế người này liền ôm chầm lấy bạn mình, và hai người trở thành đôi bạn thân thiết lâu dài.

Một bài học đặc biệt cho tình bạn: Có những điều nên nhớ mãi và có những điều cần phải biết quên đi.

**NÊN TẬP GHI TRÊN CÁT NHỮNG GÌ KHIẾN BẠN KHÓ CHỊU,
VÀ GHI TẠC TRÊN ĐÁ NHỮNG LÚC MÌNH MANG ON.**

Đức Hoàng sưu tầm.

TÌNH BẠN – BẠN TÌNH

Vào một ngày đẹp trời, Thiên Chúa cảm thấy sáng khoái. Ngài bay tà tà góc 30% theo hướng Đông Bắc tính từ Ngai Vàng trên Thiên Đàng. (theo tự điển nước trời, hướng này là chỗ ở của các linh hồn có cấp bậc, địa vị khi còn ở trần gian)

Dọc đường Ngài thấy nhiều nhóm nhỏ các linh hồn đang vui đùa với nhau rất hồn nhiên, có nhóm Legio, nhóm Bà Mẹ Công Giáo, nhóm Đaminh... rải rác khắp nơi là các nhóm Cursillo... Mỗi nhóm chụm đầu lại kể một chuyện gì đó rồi cùng phá lên cười. Tò mò Ngài dừng lại hỏi cho biết. Các linh hồn thấy Thiên Chúa đến thì vô cùng mừng rỡ tung hô Ngài. Đợi im lặng hết Ngài bèn hỏi “Các con có gì mà vui thế?”. Một linh hồn trả lời: “Chúng con khi còn xác phàm là những bạn thân, nay hội tụ kể nhau nghe những kỷ niệm trước kia. Vui lắm ạ”.

Thiên Chúa tần ngần một lát rồi lại tiếp tục bay. Bỗng Ngài thấy ở góc xa xa có một linh hồn ngồi thu mình cặm cụi vẽ vẽ lên đám mây. Mặt buồn vùi vùi, tiến lại gần Ngài cất tiếng hỏi. “Linh Hồn kia oi? sao con không chơi cùng những nhóm bạn. Ở trên này chúng ta nói một ngôn ngữ cơ mà? Đừng sợ họ không hiểu con. ” Linh hồn buồn bã ngược lên Thiên Chúa trả lời “Thưa Ngài con đang vẽ **Cái Ngu** của con”. Lấy làm lạ Thiên Chúa tiến gần hơn để xem Cái Ngu là gì mà có thể vẽ ra được. Nhưng hình vẽ là một ông vua quyền quý, dáng bệ vệ, đầu đội mũ kim cương long lánh, sắc diện lạnh lùng, tay cầm một thanh bảo kiếm có khắc chữ VƯƠNG, dưới chân là các quan triều và thần dân phủ phục khiếp sợ.

Thiên Chúa ngạc nhiên hỏi: “Thế **Cái Ngu** con vẽ ở đâu, chỉ cho ta coi nào?”

Linh hồn chỉ ngay vào hình ông vua và nói: Thưa Ngài đây là con, là Cái Ngu của con, từ khi được sinh ra, vì muốn giữ ngài vàng bền vững, phụ thân con cấm không được tiếp xúc gần gũi với bọn trẻ trong cung. Lớn lên quân hầu nịnh nọt chăm sóc con cho đến khi con làm vua và chết đi. Trong suốt những năm dài trị vì, con sợ mất quyền cai trị muôn dân, nên đề phòng tối đa không dám kết bạn thật lòng với ai. Giờ thì Ngài thấy đấy. Con còn chưa biết bạn thân là gì, thì lấy đâu ra bạn mà chơi?”

Thiên Chúa bỗng hơi đỏ mặt một tí, nhưng thần sắc Ngài cân bằng lại ngay khi chợt nhớ chính ngày thứ sáu, Ngài đã nặn ra Adam để bầu bạn (trích sách sáng thế). Nghĩ đến đây Ngài nheo nheo mắt và tủm tủm cười tự nhủ. “Mình cũng khôn thiệt”.

Thiên Chúa nói với linh hồn vị vua: “Ngu thì chỉ có học” và Ngài lôi trong vạt áo ra một cuốn sách có tựa đề: “Tình bạn, Bạn tình” mà trong một chuyến du hành trần gian gần đây Ngài nhặt được, đưa cho linh hồn và dặn: “Đọc đi biết liền”.

Tình Bạn – Bạn Tình

Linh hồn của vị vua kia mừng rỡ kính cẩn cầm lấy và đọc.

Trong sách chép rằng: **Tình bạn** là tình cảm của ít nhất là hai người. Họ luôn đồng cảm, hiểu tính nết của nhau, biết quan tâm nhau, sẵn sàng giúp đỡ nhau vượt qua mọi hoàn cảnh, kể cả những khi thuận lợi hoặc những lúc khó khăn. Họ luôn là chỗ dựa của nhau, tin tưởng để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, là người bạn luôn động viên và nhắc nhở những lúc mình sai.

Tình bạn tự nó không bao giờ mất được kể cả khi chết đi, sống lại, chỉ trừ người ta nhẫn tâm vứt bỏ nó.

Tình bạn có nhiều dạng khác nhau như: Bạn đời, Bạn tri kỷ, Bạn nối khố, Bạn học, Bạn đồng hương, Bạn đồng lứa, Bạn chiến đấu, Bạn đồng nghiệp, Bạn nhậu...

Sách chú thích một câu xanh rờn: Trên đời này cái gì cũng có thể mua được bằng tiền nhưng Tình bạn thì chỉ có được khi đáp trả lại bằng tình bạn.

Ngẫm nghĩ quá khứ, hối tiếc cho những năm dài đánh mất “báu vật bất tử” chỉ vì vinh hoa, phú quý, quyền lực và cái tôi của mình, linh hồn vị vua ghen ngào giờ tiếp trang sau hy vọng có điều gì vót vát chẳng.

Sách viết tiếp: Hơn 2 ngàn năm trước, có một vị vua vĩ đại, vua của các vị vua đã xuống trần gian. Ngài là con một Thiên Chúa nhập thể làm người. Ngày Ngài cất tiếng chào đời đã có 3 vị vua từ các phương trời xa đến phủ phục. Lớn lên Ngài không màng thân phận cao quý, hòa nhập cùng mọi tầng lớp trong xã hội để loan truyền tin mừng cứu độ. Sống cùng với họ, giảng dạy cho họ, cứu chữa họ, chết trên thập giá vì tình yêu họ, và điều mà ai cũng bất ngờ và thần phục vì Ngài đã gọi họ là bạn hữu.

"Thầy không còn gọi các con là tôi tớ: Thầy gọi các con là bạn hữu". (Ga 15, 9-17)

“Đúng là ta ngu thật”! Linh hồn vị vua lầm bầm một mình. Một hồi lâu sau đó, lấy lại can đảm ông mở tiếp trang thứ 3 có dòng chữ to tướng: **Bạn tình.**

Ôi, chắc trang này có thể tìm thấy những lời giải cho mình đây, linh hồn vị vua liếc mắt qua dòng chữ đầu tiên với vô vàn hy vọng.

- Hỡi Adam và Eva, vì các ngươi không nghe lời ta mà ăn trái cấm, khiến nó biến các ngươi từ chỗ tình bạn trở thành bạn tình, ta biết tâm tính các người từ đây sẽ thay đổi rất nhiều, cho đến khi các người tìm lại được tình bạn trong chính các người, khi đó có lẽ các người mới tìm đến bầu bạn với ta (suyt nói nhỏ: Tội nguyên tổ cũng có cái hay, là nhờ vậy ngày nay mới có chúng ta).

Đúng là **Bạn tình** phức tạp hơn rất nhiều so với **Tình bạn**. Bạn tình mang đậm tính sở hữu và trách nhiệm, còn Tình bạn chân chính đơn thuần là sự tự nguyện

Thời đại phát triển của nhân loại, thường khi lập gia đình hầu hết các cặp đã quen với nhau, tìm hiểu nhau để trở thành bạn tình với nhau. (Bạn tình ở đây được hiểu là tình vợ chồng). Trong suốt cuộc sống hôn nhân, mỗi bạn tình phải gánh lấy trách nhiệm xây dựng gia đình, nên trước hết họ phải nhường nhịn nhau để hòa hợp và hội nhập hai văn hóa gia đình khác nhau thành một, giai đoạn này mỗi bạn tình lộ ra hết những khiếm khuyết bản thân, xấu có, tốt có... vô tình ảnh hưởng nhiều đến thái độ và cách hành xử với nhau. Tình bạn bị phai mờ dần và nhường chỗ để giải quyết mỗi bất hòa xung đột xảy ra thường xuyên, từ cách yêu thương chăm sóc con cái hoặc từ trong toan tính mưu sinh và ứng phó với vô vàn biến hóa ngoài xã hội. Bạn tình đã vô hình chung xem các phẩm chất cao quý của tình bạn thành Bốn Phận.

Linh hồn của vị vua đọc đến đây lại càng tỏ ra bối rối hơn, vì ngay cả trong tình cảm vợ chồng ông hy vọng có nhiều điểm tốt khi còn trị vì, nhưng để rồi lại thất vọng một lần nữa vì với quyền lực tối cao, mọi lời vua phán đều là lệnh, ai không nghe:

trảm. Linh hồn vị vua lâm bầm “Ta chưa gặp từng gặp các việc trên bao giò trong đời, ngu thật! ”

Đang định gấp quyển sách lại, ánh mắt ông bỗng bắt gặp hàng chữ im đậm:

Tình bạn: Nếp sống nền tảng của Cursillo - Một tay nắm lấy Chúa một tay nắm lấy anh em.

Sách viết: Trong phong trào Cursillo, tình bạn được nối kết chặt chẽ với nhau qua Chúa Kitô để giá trị của nó vượt mọi giá trị khác, kể cả giới hạn về thời gian và không gian. Tình bạn cursillista là muối men hiện hữu ngay trong tình bạn đơn thuần đời người, là chìa khóa từ tay Chúa mở toang mọi bất đồng trong cuộc sống hôn nhân với bạn tình. Hơn thế nữa Tình Bạn hòa nhập với Bạn Tình trong mỗi gia đình cursillista giúp nhau học hỏi và dẫn dắt nhau đi trên linh đạo để được sống cùng với Thiên Chúa, qua Đấng Chí Thánh bạn hữu của chúng ta, chính là Chúa Giê Su Ki Tô.

Để có được tình bạn Cursillo, mỗi người phải:

- Học làm bạn với Chúa Giê Su Ki Tô.
- Học làm bạn của nhau.
- Sống thực hành tình bạn qua ngày thứ tư.
- Nuôi dưỡng tình bạn trong Chúa Giê Su Ki Tô.

Hồng ân mà Thầy Chí Thánh ban tận tay sẽ đến với mỗi người sau khóa 3 ngày của phong trào Cursillo.

Đọc đến đây, tôi khẽ liếc lên ảnh Chúa Giê Su, nháy nháy con mắt và mỉm cười: “kể ra nhờ ơn Chúa, mình chưa bị ngu”.

GBphanhung#1

Hai con đường

(Lời tạ ơn Tv 1, 1-4)

¹ Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân,
chẳng bước vào đường quân tội lỗi,
không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng,

² nhưng vui thú với lề luật CHÚA,
nhắm đi nhắm lại suốt đêm ngày.

³ Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước,
cứ đúng mùa là hoa quả trở sinh,
cành lá chẳng khi nào tàn tạ.
Người như thế làm chi cũng sẽ thành.

⁴ Ác nhân đâu được vậy:
chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay...

*Thật vậy, mùa khoá #11 & #12 vừa qua, ở Sài Gòn hoa quả
đã trở sinh!*

Vừa xuống núi sau 3 ngày trợ tá khóa #11, tôi xin có vài lời
cảm tạ Chúa và chia sẻ trải nghiệm tuyệt vời của một khóa 3
ngày đặc biệt thành công ở Thủ Đức của PT TGP Sài Gòn,
với góc nhìn của một trợ tá, thành viên TLD.

Thành công?

Phong Trào Sài Gòn vừa tròn 5 tuổi từ khi tái khởi động với
khóa #01 năm 2009. Cái mốc 2009 đã thay cho năm 1975 vào
tâm trí anh trưởng PT Đa Minh Thịnh, như anh đã chia sẻ
trong bài Rollo Nghiên Cứu Môi Trường. Đó là ranh giới thời
gian của anh trước và sau khóa #01 Cursillo TGP Sài Gòn.

Có lẽ 2009 cũng đáng là cái mốc thời gian của nhiều anh chị em Cursillista chúng ta trong PT SG, đánh dấu ngày được tái khởi động. Nhiều cha mẹ hỏi, kể từ tuổi nào có thể dạy bảo trẻ con, bằng thưởng phạt khi chúng ngoan hay quậy phá, câu trả lời theo y học tâm lý nhi khoa là 5 tuổi, là tuổi trẻ con bắt đầu có ý thức. PT chúng ta nay đã khá đầy đủ sự Khôn Ngoan của Chúa Thánh Thần. Khoá #11 PT SG đã thành công tốt đẹp. Có lẽ khoá #12 Nữ cũng sẽ làm vui lòng Thầy Chí Thánh như thế. Ngài không ngót dầy công nâng đỡ, dạy dỗ và đồng hành với chúng ta suốt 5 năm nay. Chử thành công ở đây không dùng theo thói quen hay quen thói báo cáo.

Tài liệu Hội Thảo Khoá 3 Ngày có nói: *“Sự thành công của Khóa có thể được đánh giá vào lúc bế mạc. Nếu chúng ta nghe những chia sẻ cảm tưởng của tham dự viên như: ‘Tôi cần thay đổi để trở nên một Kitô hữu đích thực’ - ‘Tôi đã được Chúa kêu gọi để trở thành một nhà truyền giáo’ - ‘Tôi phải làm việc để mang những người khác đến với Chúa Kitô’ - ‘Tôi muốn chia sẻ đời sống Kitô hữu của tôi với những người khác để là một nhà truyền giáo hiệu quả hơn.’ - Được như thế, chúng ta có thể coi như Khóa thành công.*

Mặt khác, nếu chúng ta nghe thấy chỉ là ‘tôi đã gặp Chúa Kitô’ - và chỉ cá nhân với Chúa Kitô thì đây chỉ là một hiệu ứng theo chiều dọc, hoàn toàn thiếu tâm nhìn về tha nhân - như vậy thì chúng ta nên kiểm tra lại Khóa Cursillo cũng như cần xem xét lại đội ngũ Trợ Tá của chúng ta. ”

Trong buổi họp mặt cuối khoá #11, cả hai vế ấy đều được chia sẻ. Rất nhiều trong 31 tân Cursillista, trong đó có 4 linh mục, đã chia sẻ tâm tình của mình đại để trong cả hai đề tài này với

những lời tận đáy lòng thật truyền cảm. Những chứng tá đó giúp chúng ta đánh giá sự thành công của khoá #11.

Thành công ở chỗ nào?

- **Tiền Cursillo:** Tài liệu PT nói về Tiền Cursillo: *Hoán cải các Kitô hữu, những người nam và nữ ảnh hưởng trong các cấu trúc hiện hữu, những người có khả năng tự nhiên trong việc Kitô hóa những cơ cấu trong trần thế. Nói cách khác, là nơi họ sống và làm việc trong các cơ cấu thực tại.*

Và PT nay đã thực hiện cho khoá #11 & #12:

1) Lựa chọn môi trường, với kết quả là các thành viên là thành phần của nhiều môi trường rất đa dạng, hình ảnh của Giáo Hội.

2) Phát hiện những cá nhân tiềm năng trong môi trường đó và kết quả có rất nhiều "lãnh đạo" tự nhiên trong môi trường của họ.

3) Chuẩn bị cho họ (thông qua sự tiếp xúc cá nhân) qua một sự chuẩn bị đầy đủ.

4) Trước đó mời họ đi Ultreya và tới gặp gỡ trong một buổi họp mặt đặc biệt để là dịp giải thích mọi thắc mắc, và mời họ tham dự sống một Khóa Cursillo.

5) Qua người bảo trợ, hỗ trợ họ xây dựng "nhóm nòng cốt" sau khi họ rời khỏi Khóa Cursillo.

- **Khoá 3 Ngày**, được chuẩn bị mọi mặt và thực hiện thật nghiêm túc, theo sát các tài liệu của PT, đặc biệt là Cẩm Nang Khóa Cursillo. Từ thời khóa biểu của các diễn biến tuần tự các sự kiện trong Khóa, tới soạn thảo các Rollo, chọn

Rollista, thao dượt từng người, tuyển chọn nhóm trợ tá và tổ chức thảo luận từng mỗi Ban trong Ban Điều Hành.

Về phần tâm linh và tinh thần trợ tá được chuẩn bị ngay từ các buổi họp TLĐ trong nhiều tháng trước và đặc biệt trong 4 buổi tĩnh tâm trong 4 tuần liên tục trước Khóa. Nội dung phần tín lý cũng như kỹ thuật được chăm sóc thật nghiêm túc, tránh nhàm chán vì đã làm mỗi năm. Phải nói rằng anh chị em lãnh đạo rất hứng thú tham dự 4 buổi tĩnh tâm này, đặc biệt cha Phaolô Linh Hướng dành cho ACE những chia sẻ sâu sắc nhưng thật vui tươi, hướng dẫn châu Thánh Thể thật sốt sắng và như thói quen, ngài luôn tặng cho anh chị em với lòng quảng đại và ưu ái đặc biệt của một người anh thân thương trong đại gia đình, những thoải mái vật chất đặc biệt khó quên.

Có thể đánh giá khoá #11: bầu khí nghiêm túc, thánh thiện nhưng vui tươi thân tình, điều hoạt khoá của một Ban Điều Hành làm việc chuyên nghiệp, trong tinh thần hiệp nhất và hy sinh cho 31 tham dự viên với chỉ có 18 trợ tá.

Thành công khoá Cursillo hay cho Phong Trào Cursillo?

Để trả lời câu hỏi này chắc chúng ta cần chờ xem trong Hậu Cursillo mới thật sự đánh giá. Sách Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo số 452 nói: *"Mọi công tác được thực hiện bởi phương pháp Cursillo để đạt tới chủ đích của Phong Trào đều coi giai đoạn Hậu Cursillo là mục tiêu tối hậu. Chủ đích của Khóa Tĩnh Huấn Cursillo là dẫn đưa các tham dự viên đi từ giai đoạn Tiền Cursillo đến giai đoạn Hậu Cursillo. . . "*

Trong những ngày sắp tới, qua các buổi họp Nhóm Thân Hữu và các Ultreya chúng ta mới có thể đánh giá hoa trái thật sự của hai khoá #11 & #12.

Tuy nhiên với cái nhìn của thành viên TLĐ chúng ta cũng có thể nhận thấy kết quả chặng đường 5 tuổi đầu của chúng ta, qua tiến trình từ chuẩn bị cho tới thực hiện hai khoá #11 & #12. Nhận ra đó là dấu ấn của những hiện sủng của Thầy, đã trù mển trao ban cho PT, để chúng ta cảm tạ Ngài và ý thức đây không phải chỉ do nỗ lực của chúng ta.

Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc hơn khi thiên hạ được mùa lúa rộ đầy dư. (Tv 4, 8)

EML Trợ tá #11



Đức TGM Phaolô đến thăm Khóa #11

TÔI ĐI ULTREYA PT SÀI GÒN

(Tháng 8/2014)

“Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào”.

(Lc 18, 17)

Mặc dù khởi hành từ nhà lúc 13g30 vì tôi có ý đến Trung Tâm Mục Vụ trước giờ tiếp đón, theo chương trình dự định là 14g00, mong gặp vài người bạn, nhưng vừa đi nửa đường thì trời mưa như nước đổ, đành phải ghé vào một cửa hàng trú tạm, nên lúc tới nơi đã là 14g15. Lên tầng hai được chào hỏi, vài anh chị đang bao quanh quây phát Bản Tin Ultreya của Phong Trào thì có tiếng chuông báo bắt đầu. Cũng cái chuông trong các khoá nên nó có công hiệu làm sao! Anh chị em đang trò chuyện vui như ngày hội vì hai tháng nay chưa gặp lại, thế mà ai nấy cũng ngưng nói chuyện ngay, đi vào phòng họp.

Không để chậm một phút chị Maria Lương thị Bích Huyền cho thấp nóng ngay bầu khí bằng bài rất dễ thương *“Ngài Vẫn Ở Bên Con”* với nhạc đệm nhịp nhàng của chị Maria Nguyễn Thị Lan.

Anh GB Trần Đức Hoàng làm MC càng ngày càng “nhuyễn”, chào mừng anh chị em có mặt, trong đó có cha Phêrô Giáo đã tham dự #1 *“từ trời rớt xuống Trung Tâm Mục Vụ”* để tham dự Ultreya PT Sài Gòn, cùng với cha Phaolô Nguyễn Quốc Hưng linh hướng PT.

Chị Maria Trần thị Nhan Trưởng Khối Hậu lên chào mừng ACE và giới thiệu tất cả khoảng 26/34 nhóm thân hữu có mặt, trong lúc có hai người lẳng lẳng phát phiếu Palanca cho mọi người. Kết thúc phần giới thiệu, các Nhóm được một tràng pháo tay dài để chào nhau. Tiếp theo là phần hội nhóm

Ultreya. Cứ ba người ngồi gần nhau chọn một góc để hội nhóm. Nhóm tôi may mắn cả ba đều là Nhóm Trưởng. Sau khi hội nhóm thật vui vẻ một cách rất “kinh điển”, chúng tôi kết thúc bằng Kinh Lạy Cha nhưng còn thời gian nên chúng tôi trao đổi nhau kinh nghiệm làm sao cho anh chị em hội Nhóm đúng cách của PT. Chị L chia sẻ cho chúng tôi niềm vui của chị khi kiên trì hội nhóm đúng theo bản chỉ dẫn của sách Cẩm Nang. Ban đầu anh chị em thấy quá nhanh, còn có vẻ không đi vào chiều sâu. Thế rồi dần dần với thời gian anh chị em khám phá ra hoa trái tuyệt vời của Hội Nhóm. Nhóm chị nay là một nhóm bạn kết thân với nhau bằng một tình bạn sâu đậm, nồng ấm, cùng chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, cùng cầu nguyện trong vài dịp “sùng đạo” hay trong những biến cố của nhau trong gia đình. Đó mới là tình bạn Cursillo, vừa tự nhiên, vừa siêu nhiên, chị L kết luận như thế.

Kế đến là lúc giải lao. Anh chị Sĩ Hoàng-Kim Sa lúc nào cũng chu đáo cho ăn ngon. Kỳ này được một bánh mì kẹp thịt nguội có rau cải kiểu “Mắc Đô” và cả nước uống, không quên khăn ướt lau tay. Tôi luôn rất thích dịp này. Đây là lúc được gặp những người mà chỉ có lúc này mới có cơ hội tiếp cận, nhất là với cha Linh Hương. Ngoài ra mỗi lần tới Ultreya là mỗi lần làm tôi được đánh động khi thấy những anh trong đời thường chạy xe ôm, có anh làm bảo vệ cùng ăn cầm tay vui vẻ với các anh các chị thuộc hàng cao trong xã hội, nào là giám đốc công ty lớn, nào là chủ xí nghiệp to, bác sĩ, luật sư v. v. . . Hôm nay cũng thế, tôi nhìn một nhóm anh chị ngoài đời ít có khi gặp chung nhau, mà thâm cảm tạ Chúa đã ban cho PT chúng ta một môi trường có lối sống đúng thực chất của Kitô Hữu đích thật. Một môi trường hình ảnh trung thực dễ mến của Giáo Hội thu nhỏ trong cái Cộng Đồng Kitô này!







Sau giờ giải lao, vào phòng được nhóm trẻ gồm ba anh chị Yến-Nguyệt..., mỗi người đứng trên bục cao làm mẫu quay về hai phía phòng, hướng dẫn theo điệu nhạc cùng nhau vừa

hát vừa múa nhịp nhàng thật vui nhộn. Có những bác cao tuổi cũng vui vẻ múa hát theo, có lẽ chỉ ở trong Utreya này các bác mới “quậy” như thế, lại còn



kết thúc bằng cái trò nối đuôi nhau vừa hát vừa đi vòng quanh phòng như khi xưa lúc còn nhỏ các bác chơi “Trông Kia Con Voi”. Nếu có con cháu hay đồng nghiệp có mặt ở đây chắc các bác sẽ không ngượng ngùng vì mọi người đang sống lại trò chơi thời con nít!



Kế đến là phần chia sẻ chứng nhân chính, do anh Phêrô Võ Hùng Minh, khoá #1.

Bài chia sẻ của anh thật sát với đề tài Phúc Âm Thánh Luca *“Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào”*. (Lc 18, 17). Hai chia sẻ phụ, còn gọi là “tiếng vang”, của chị Maria Trần Thị Nhan và anh Giuse Tạ Ngọc Tiến đã trải nghiệm cùng một đề tài, tuy rất ngắn theo kỹ thuật PT, nhưng cả ba chia sẻ chứng nhân làm cho tôi được đánh động mạnh qua Lời Chúa theo thánh Luca.

Cha Phaolô linh hướng đúc kết các bài chia sẻ, lúc nào cũng như là mục chính của Ultreya mà anh chị em chờ đợi. Cha dẫn ra mỗi bài chia sẻ một ý nghĩa thiêng liêng cách dí dỏm, nhưng không kém sâu xa. Lần này cha còn cho thêm hai món quà. Món quà thứ nhất là một chia sẻ chứng nhân, đơn sơ, khiêm nhu của riêng cha mà đề tài như một “tiếng vang” thứ ba của bài chia sẻ chính. Món quà thứ hai là cho rằng cha Phêrô đặc biệt đến tham dự Ultreya là “từ trời rớt xuống” và mời ngài lên giải thích ý nghĩa tại sao như thế. Cha Phêrô lên chia sẻ một cách thú vị các nhiệm vụ mà ngài vừa kết thúc thành công. Sau đó có dịp gặp anh trưởng Thịnh, và được mời đến Ultreya. Đúng là *“từ trời rớt xuống!”*,

Kế đến, anh Đa Minh Vũ Đức Thịnh trưởng Ban Phục Vụ với giọng nói tự tin và phong cách quảng đại báo cáo tin tức Phong Trào đang sôi động sinh hoạt khắp nơi, Xuân Lộc, Long Xuyên, Cần Thơ, Buôn Mê Thuột, nào là hội thảo, nào là Khoá 3 Ngày, muôn màu muôn sắc, đa số được trợ giúp của nhiều anh chị lãnh đạo PT Sài Gòn.



Thông tin quan trọng nhất là cách thức bầu lại Ban Phục Vụ cho 3 năm sắp tới. Các Trưởng Nhóm có nhiệm vụ thăm dò ý kiến nhóm viên của mình và đề cử danh sách từ 1 tới 7 người trong TLD cho Ban Phục Vụ sắp tới. Dựa trên danh sách đề cử của các Nhóm, cha Linh Hường và Ban Phục Vụ đương nhiệm sẽ chọn 7 anh chị xứng đáng nhất tình nguyện phục vụ cho nhiệm kỳ 3 năm sắp tới.

Sau cùng là tất cả anh chị em, trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng quỳ cầu Thánh Thể được cha Phaolô Linh Hường rước vào tận ngay phòng họp. Và đúng 5 giờ kém 10, Ultreya tháng 8 bế mạc bằng bài hát chúc bình an, mọi người nhịp nhàng vui vẻ, tay cầm tay xoay vòng chung quanh tượng ảnh Thầy Chí Thánh.



Để kết thúc bài tường thuật này mà tôi mến gửi đặc biệt đến các anh chị không tham dự được ngày Ultreya tháng 8 vừa qua, tôi xin chia sẻ một cảm nghiệm:

Tuần trước Ultreya tôi có mời chị K đến tham dự vì tôi biết thường chị không có mặt. Sau một lúc chần chừ chị cũng nhận lời sẽ đến. Khi tới Trung Tâm Mục Vụ tôi gặp chị, ban đầu tôi cũng vui mừng chào chị. Trước khi ra về tôi càng vui mừng thấy chị có vẻ vui hẳn ra, luôn cười cười, nói nói với các bạn.

Tôi hỏi chị: *“Vui không?”*

Chị bẽn lẽn và ngập ngừng trả lời: *“vui lắm anh!”*. Tôi thầm nghĩ nếu chị không quá tỏ ra niềm vui của chị, chắc chị cũng sẽ nhẹ nhàng, tế nhị trả lời, *“dạ cũng vui!”*.

Tại sao Ultreya của chúng ta thường rất thành công, đạt được tất cả mục đích của một Ultreya PT Cursillo?

Buổi Ultreya hôm nay cho tôi một câu giải đáp là vì chúng ta áp dụng trung thành với “thủ bản” của PT. Các mục của Ultreya đều có đầy đủ, và được thực hiện một cách nghiêm túc, đầy sáng tạo, không thêm không bớt mục nào và trong mỗi mục đều theo đúng cách chỉ dẫn của tài liệu.

Hoan hô Nhóm Têrêsa Hải Đồng Giêsu đã thực hiện thành công tuyệt vời, chắc hẳn đẹp lòng Thầy Chí Thánh. Hoan hô Khối Hậu mát tay điều hoạt thật chu đáo các Ultreya.

De Colores!

E . M . LHNgân